

Maandag 23 juni

'... maar anders dan voor wie het in geloof aannemen, was het verkondigde woord voor hen niet heilzaam' (Hebr. 4:2)(NBV).

Je geloof is een katalysator.

Een katalysator vergemakkelijkt verandering; het laat dingen gebeuren! Een paar voorbeelden: Alka Seltzer zonder water bruist niet, meel zonder gist produceert geen brood, zaden zonder zonnenschijn betekent geen bloemen, blauw zonder geel betekent geen groen, een eitje zonder zaadje betekent geen baby, een vonk zonder zuurstof produceert geen vlam. Geloof maakt Gods Woord werkzaam in je leven. Zonder geloof gebeurt er niets. Paulus doelde op de Israëlieten toen hij zei: '... het goede nieuws verkondigd, net als eertijds aan hen; maar anders dan voor wie het in geloof aannemen, was het verkondigde woord voor hen niet heilzaam.' Iemand schrijft: 'Zonder specifieke katalysatoren kunnen bepaalde resultaten nooit worden bereikt. Om geestelijke vooruitgang te boeken volstaat het niet om de Bijbel te lezen of naar preken te luisteren. Het activerende bestanddeel voor begrip is geloof. Na het horen van Gods boodschap moeten we ernaar handelen. Misschien ervaar je bitterheid of woede als gevolg van een mislukte relatie en zei God tegen je dat je die emoties achter je moest laten, maar ontbrak je de wil om het ook echt te doen. Laat me je aanmoedigen; vertrouw op Gods Woord en handel in geloof. Zijn beloften zullen in je leven tot bloei komen als je eenmaal je geloof aan het werk zet.' Geloof is geen intellectuele instemming of lippendienst aan wat je in Gods Woord leest. Het is ernaar handelen, in het vertrouwen dat God zal doen wat hij beloofd heeft. Er is een verschil tussen geloof en vertrouwen. Je kunt geloven dat een stoel je zal houden, maar pas wanneer je gaat zitten en je volle gewicht erop zet, vertrouw je erop. Zie je wat ik bedoel?

Dinsdag 24 juni

'... geef mij het deel...' (Luc. 15:12)(NBV).

Lessen van de verloren zoon (1).

De verloren zoon maakte twee fouten: 1) Hij wees het gezag van zijn vader af. De eerste stap die je in de problemen brengt is de stap die je bij God vandaan haalt. Net als de verloren zoon ga jij van huis weg en zeg je 'geef me.' En als je het geluk hebt om naar beste weten te overleven kom je weer thuis en zeg je: 'vergeef me.' God houdt van je. In alles wat je nodig hebt, heeft hij al voorzien! 2) Hij verliet het huis van zijn vader. De duivel zal er alles aan doen om je onder Gods invloed en bescherming uit te halen. Hij zal een rusteloze geest in je leggen zodat niets je gelukkig maakt. Twee gebieden waarop hij het meest zijn best doet om onvrede te genereren zijn: a) je huwelijk. Dat is waarom je er voortdurend aan moet werken. De reden dat er onkruid in je tuin staat in plaats van rozen is omdat je niet genoeg tijd aan je tuin hebt besteed. Je huwelijk is niet alleen een verbond voor God, het is een onderkomen voor je passies en disfuncties. Bovendien heeft 'die ander', die je zo aantrekkelijk lijkt, ook bagage. En wanneer die bij je intrekt, neemt ie het gewoon met zich mee! b) je kerk. Door wie word jij geestelijk gevoed? Wie volgt jouw groei in God? Zou jij je kinderen thuis houden van school omdat ze de meester of juf niet leuk vinden of niet willen leren? Kom op, wees verstandig! God zegt dat zijn Woord is als 'een hamer die een rots verbrijzelt' (Jer. 23:29). Wanneer de hamer van Gods Woord volgende week zondagochtend valt - zorg dan dat je eronder zit. Je zou eigenlijk moeten zeggen: 'Verheugd was ik toen ik hoorde: 'Wij gaan naar het huis van de Heer' (Ps. 122:1).

Woensdag 25 juni

'... hij verkwistte zijn vermogen' (Luc. 15:13)(NBV).

Lessen van de verloren zoon (2).

De verloren zoon zei tegen zijn vader: 'Ik wil alles hebben, nu!' Om te weten of iets al dan niet goed voor je is, moet je begrijpen waarom je het graag zou willen. Liefhebbende ouders geven hun kinderen geen dingen omdat ze er huilend om vragen; ze belonen hen voor verantwoord gedrag. Ze weten wat bij hun leeftijd hoort. En God is een liefhebbende ouder. We kennen allemaal goede mensen met de beste bedoelingen die door hun talenten hoger opkwamen. Maar ze strandden en brandden af vanwege een of ander onvolwassen, ongedisciplineerd gebied in hun leven. Luister alsjeblieft naar je hemelse Vader en ga niet van huis totdat hij zegt dat je er klaar voor bent! De verloren zoon verkwistte zijn vermogen door een losbandig leven. Let op het woord vermogen, de Naardense vertaling zegt hier 'al het zijne.' Satan zit achter meer aan dan alleen je materiële bezittingen; hij aast ook op je karakter, je gevoel van eigenwaarde, je standvastigheid en je levensdoel. Net als de verloren zoon kun je een plek bereiken waar je zelfs je verlangen naar het leven zelf verliest. Het is mogelijk je te koesteren in de lof van anderen en te denken dat je heel ver komt in het leven, maar je toch slechts op steenworpafstand van de varkensstal te bevinden. De Bijbel zegt: 'En hij ging heen en voegde zich bij één van de burgers van dat land, en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden' (v. 15)(HSV). Let op het woord 'voegde zich'. Om te peilen waar je geestelijk gezien zit, moet je kijken bij wie je je gevoegd of aangesloten hebt. De mensen met wie je optrekt zijn als een kompas dat je wijst welke kant je op gaat. En dat kompas liegt niet. Maar er is hoop. Toen de verloren zoon weer naar huis ging, stond zijn vader hem met open armen op te wachten. En jouw hemelse Vader wacht ook op jou, dus kom nu het nog kan.

Donderdag 26 juni

'Toen kwam hij tot zichzelf...' (Luc. 15:17)(NBV).

Lessen van de verloren zoon (3).

De weg van de verloren zoon naar zijn ondergang verliep niet abrupt. Het was een langzame, gestage opbouw, zoals cholesterol in je aderen. Hij nam de zegeningen van zijn vader voor lief en was niet langer dankbaar. Geen wonder dat David schreef: 'Prijs de Heer, mijn ziel, prijs mijn hart! Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen, hij redt uw leven van het graf, hij kroont u met trouw en liefde, hij overlaadt u met schoonheid en geluk...' (Ps. 103:1-5). De verloren zoon kwam uit een van de beste families in de stad, maar hij kwam zonder geld en zonder vrienden te zitten en belandde bij de varkens, omdat hij probeerde een legitieme honger te stillen op een onwettige manier. Waarom raken we betrokken bij buitenechtelijke affaires, gaan we ons te buiten aan drank en drugs of werken we ons kapot en offeren ondertussen onze gezinnen eraan op? Omdat in ieder van ons een leegte is die door niets en niemand anders gevuld kan worden dan door God. Jezus zei: 'Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: '... ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: "Vader, ik heb gezondigd..."' (Luc. 15:17-18). Geef God de gelegenheid om je tegen te houden. Hij zal je op tijd laten stoppen. Hij zal je herinneren aan wie je bent en waar je thuishoort. Je zult de modder gaan zien waar je je in wentelt, de verkeerde vrienden, de lege prestaties, de mensen om je heen die niet gelukkiger zijn dan jij. Als dat is waar je nu bent, kom dan naar huis. Je Vader staat je op te wachten om je lei schoon te vegen. Hij houdt nog steeds van je. Zeg maar tegen de duivel dat je van gedachten bent veranderd en dat je naar huis gaat.

Vrijdag 27 juni

‘En zo heeft hij [Abraham] de belofte verkregen na daar geduldig op gewacht te hebben’ (Hebr. 6:15)(HSV).

Wacht!

Wanneer je voor iets bidt, is het laatste wat je God wilt horen zeggen dat je moet wachten. Maar soms doet hij dat. En om met hem te kunnen wandelen moet je leren om geduldig te zijn, want hij werkt volgens zijn eigen schema en niet dat van jou. Al je bidden en smeken zal het proces niet versnellen, het zal je alleen maar frustreren. En als het leven al jouw wensen en grillen heeft ingewilligd, zal op God leren wachten zijn alsof je geestelijk aan het revalideren bent. Toen Abraham 75 was, beloofde God dat hij ‘een stamvader van een menigte volken’ zou worden (Gen. 17:4). Maar hij moest nog 24 jaar wachten voordat hij ‘de belofte verkreeg.’ Wachten is niet simpel iets wat je doet om te kunnen krijgen wat je hebben wilt; wachten produceert geduld, rijpheid, begrip en karakter. Wat God in je bewerkt terwijl je wacht is vaak belangrijker dan dat waarop je zit te wachten. ‘Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is’ (Hebr. 10:36). Nu is wachten geen excuus voor het ontwijken van de werkelijkheid, het afschuiven van je verantwoordelijkheid of niet de juiste dingen doen. Als je bijvoorbeeld tot over je oren in de schulden zit als gevolg van te hoge uitgaven, moet je niet achteroverleunen en wachten tot God je een vette cheque overhandigt. Leer om jezelf discipline bij te brengen en houd je aan goede financiële principes als tienden geven, budgettering en niets kopen zolang je er niet voor kunt betalen. Boven alles is wachten een beslissing om God te vertrouwen en hem te gehoorzamen wanneer dingen niet gaan zoals je gepland had. Het is zeggen: ‘Heer, ik reken op u en heb geen plan B.’

Zaterdag 28 juni

‘Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem’ (Luc. 24:31)(NBV).

Wanneer God het aan je laat zien.

Op een dag Jezus raakte de ogen van een blinde man aan en hij riep uit: ‘Ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond’ (Marc. 8:24). Met andere woorden: ‘Ik zie iets, maar het is nog niet helemaal helder.’ Dus raakte Jezus hem opnieuw aan, scherpte zijn waarnemingen, haalde zijn beperkingen weg en maakte hem vrij om de man te worden die God bedoeld had. Zonder een door God gegeven visie zal je al struikelend door het leven gaan, blind voor wie God is en voor wat hij doen kan; blind voor wie jij bent en voor wat hij door jou heen kan bereiken. Thomas Edison ‘zag’ gloeilicht voor de eerste elektrische gloeilamp ooit gloeide. Het is wat hem steunde door duizenden mislukte experimenten heen. Bill Gates ‘zag’ een pc in elk kantoor en in elke huiskamer, terwijl de zogenaamde deskundigen druk verkondigden dat dit tijdens ons leven nooit zou gebeuren. Veertig jaar voordat Israël voet zette in het beloofde land, ‘zag’ Mozes het (Hebr. 11:27). God kan allerlei dingen aan het doen zijn, maar je ziet ze niet omdat je geestelijk blind bent. Denk aan de twee discipelen op de weg naar Emmaüs. Het was pas nadat Jezus met hen was opgelopen, ze de Schrift had uitgelegd en uiteindelijk bij hen thuis het brood had gebroken dat we lezen ‘dat hun ogen werden geopend en ze hem herkenden’ (Luc. 24:31). Wanneer je God aan het werk gaat zien in je situatie, neemt je angst af en wordt je geloof versterkt. Hoe openbaart hij zichzelf? In de kerk? Soms. Maar meestal opent hij zijn Woord en ons begrip en gaan we hem zien op een manier zoals nooit tevoren. Dus bid vandaag: ‘Neem de sluier van mijn ogen - dan zal ik zien...’ (Ps. 119:18).

Zondag 29 juni

'Verwijder elk struikelblok' (Jes. 57:14)(NBV).

Drie hindernissen.

In de tijden van de Bijbel werden marathons niet over vlakke paden gelopen, maar over paden vol obstakels waardoor een loper kon struikelen en de race kon verliezen. Hier zijn drie obstakels waar je voor op moet passen bij de race van je leven: 1) een onverzoenlijke houding. '... vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader, die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft' (Marc. 11:26). Wanneer het noemen van iemands naam boosheid oproept, stop dan en bid: 'Vader, ik vergeef hem zoals u mij vergeven hebt. Wat ik voor mezelf in zegen vraag, vraag ik in dubbele mate voor hem.' Wanneer jij wraak wilt nemen, ontzeg je God het recht om genade te tonen en op zijn manier met de situatie om te gaan. Speel niet voor God. Jij hebt genade ontvangen - geef het door! 2) een ongezonde relatie. Volgens Paulus bederft slecht gezelschap goede zeden (1 Kor. 15:33). Op de reis van je leven krijg je de kans om je reisgezelschap te kiezen. Als je je tijd doorbrengt met mensen die dat niet waard zijn, heb je geen recht om te klagen. Word wat selectiever. Kies je vrienden uit degenen die jouw waarden delen, je door God gegeven doel begrijpen en je bevestigen. 3) een weifelend hart. Paulus schrijft: '... ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept' (Fil. 3:13-14). Een standvastig hart is het resultaat van iemand die weet wat hij wil. Het is wat de winnaars van de verliezers scheidt. Wijd je leven aan meer dan alleen eigenbelang; wijd je aan een doel dat jou zal overleven!