

Maandag 30 juni

'Een goed mens laat... een erfdeel na...' (Spr. 13:22)(NBV).

Wat laat je na?

Paulus heeft waarschijnlijk geen geld of bezit nagelaten toen hij stierf, maar hij heeft wel degelijk een erfenis nagelaten! Zijn erfenis bestond uit zijn geschriften, uit de mensen die hij voor Christus gewonnen had, uit de mensen die hij gecoacht had en uit zijn blijvende invloed. Elke dag raakt jouw leven andere levens aan op ongeziene manieren. Je hoeft iemand niet persoonlijk te kennen om de zegen van zijn erfenis te kunnen ervaren. Net zoals wanneer je een lege ruimte inloopt en een vleugje van iemands parfum opvangt, kan jouw invloed blijvend worden gevoeld lang nadat je weg bent. Meestal associëren we legaten met overlijden en zijn we niet zo op het onderwerp gesteld. Of we gaan ervan uit dat we nu nog niet hoeven te investeren in onze nalatenschap aangezien het nog jaren duurt voordat deze vrij komt. In sommige gevallen hebben we sowieso het gevoel dat we weinig of geen controle hebben over wat we nalaten. Maar dat is niet zo: 'Een goed mens laat een erfdeel na.' Wat zal het jouwe zijn? Of nog belangrijker, wat gaat het je kosten? Aangezien de beste giften niet altijd in je testament staan zou je ook kunnen mikken op iets van meer betekenis - iets dat wijst naar wie je was. Het is één ding om succes te meten aan de hand van het geld op je bankrekening, de grootte van je onroerend goed en de waarde van je aandelenportefeuille. Het is iets heel anders om het te meten aan immateriële activa als een trouwe huwelijkspartner zijn, geweldige kinderen grootbrengen, Gods koninkrijk opbouwen en je licht fel brandend achter laten wanneer je overlijdt. Aan alle grote legaten hangt een prijskaartje. Wil je boven de middelmatigheid uitstijgen, dan moet je elke dag investeren in de rekeningen van hen die jou volgen!

Dinsdag 1 juli

'De Heer breidde hun aantal dagelijks uit...' (Hand. 2:47)(NBV).

Wil jij dat je kerk groeit (1)?

God vindt het niet erg als jouw gemeente niet zo groot is. Waar hij bezwaar tegen maakt is als jouw gemeente een kleine visie heeft, want dat beperkt wat hij door jou heen kan doen. Er is een verhaal over een toerist die een Engels dorpje bezocht. Hij vroeg aan een oudere heer of er iets speciaals was aan het dorp. De man glimlachte en zei: 'Ja, vanuit ons dorp kan je overal naar toe.' In Handelingen 5:28 werd de nieuwtestamentische kerk beschuldigd van het verspreiden van de leer in heel Jeruzalem. En in hoofdstuk 17:6 werden Paulus en Silas ervan beschuldigd dat ze in het hele rijk de orde verstoorden. Wat een impact! God heeft een plan voor kerkgroei en daar mag jij een rol in spelen. Om te beginnen ben je geroepen om de mensen *uit te nodigen*. Dacht je dat dit de taak van je voorganger was? Nee, je voorganger is een herder. Herders brengen geen schapen ter wereld; dat doen schapen. Wanneer heb jij voor het laatst iemand meegenomen naar de kerk? Als jij een geneesmiddel tegen kanker of de ziekte van Alzheimer zou ontdekken, zou je het dan niet delen? 'Jezus vervolgde: 'Iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit... hij stuurde zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen: "Kom, want alles is klaar" (Luc. 14:16-17). Toen de genodigden zich begonnen te excuseren waarom ze niet konden komen, 'zei de heer tegen hem: 'Ga naar de wegen en de akkers... en nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol zijn' (v. 23). Let op de woorden 'met klem uitnodigen'. Neem ze mee in je auto, regel een ontbijt vóór de dienst of een lunch na afloop. Wees creatief, maar wat je ook doet, neem ze mee naar de kerk!

Woensdag 2 juli

'Mijn volk komt om doordat het met mij niet vertrouwd is' (Hos. 4:6)(NBV).

Wil jij dat je kerk groeit (2)?

Instrueer hen. 'Ga... maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen... te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb' (Matt. 28:19-20). Wanneer je focus niet alleen ligt op het mensen winnen voor Jezus, maar ook op het maken van leerlingen van Jezus belooft hij dat hij met je is (zie v. 20). Tegenwoordig groeit er een generatie op die slecht bekend is met de Bijbel. In een onderzoek dat werd gehouden in New York konden negen van de tien mensen niet een van de Tien Geboden opnoemen of de naam van een van de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament. Een man dacht dat Dan en Berseba man en vrouw waren! Een ander dacht dat een epistel (brief) een vrouw was van een apostel! We lachen erom, maar het is een bloedserieus onderwerp. God zei: 'Mijn volk komt om doordat het met mij niet vertrouwd is.' Jezus zei: 'Dwaalt u niet? U kent blijkbaar de Schriften niet...' (Marc. 12:24). Veel van de problemen waarvoor we hulp zoeken, zouden kunnen worden opgelost en in sommige gevallen helemaal vermeden als we elke dag de tijd zouden nemen om in Gods Woord te duiken. De reden dat veel van ons geestelijk ziek zijn is niet omdat het medicijn niet werkte, maar omdat we het niet innemen. In principe worden we allemaal gemotiveerd door beloning. Dus lees dit eens: 'Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen' (Joz. 1:8). Wil je geestelijk sterk zijn? Ga naar de Bijbel. Wil je slagen in het leven? Ga naar de Bijbel.

Donderdag 3 juli

'... allen werden vervuld van de heilige Geest...' (Hand. 4:31)(NBV).

Wil jij dat je kerk groeit (3)?

Inspireer hen. Geïnspireerd worden is gemotiveerd en enthousiast raken over wat je doet. Er is een verhaal over een kind dat met zijn moeder in de kerk zat. Op het podium achter de voorganger hingen drie vlaggen; de jongen vroeg naar de eerste. 'Dat is de vlag van ons land,' zei ze. Toen wilde hij weten waar de tweede vlag voor stond. Fluisterend zei ze: 'Dat is de christelijke vlag.' Ten slotte wees hij op de derde vlag. 'Nu moet je verder je mond houden hoor,' zei ze zacht. 'Maar die vlag is voor hen die in dienst zijn gestorven.' Onschuldig vroeg hij: 'In welke dienst zijn ze gestorven, in de ochtenddienst of in de avond dienst?' Natuurlijk, je kerk moet een plaats van eerbied en orde zijn, maar ze moet ook bruisen van de kracht en de aanwezigheid van God. Een bord bij een dorpswinkeltje verwoordde het precies: 'Er is geen plek in de buurt van deze plek die is zoals deze plek, dus dit moet de plek zijn!' Zo wil God dat zijn kerk is. Vraag je je af hoe de kerk was in de dagen van de eerste apostelen? Onderscheidend! Dynamisch! Demonstratief! 'Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld met de heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God.' Volgens de laatste opiniepeilingen is tegenwoordig een 'geëngageerd' kerklid iemand die twee keer per maand een dienst bijwoont. Oei! De nieuwtestamentische gelovigen gingen elke dag. Bovendien 'werden ze allen (dus ieder lid) vervuld met de heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God.' Jezus is veel dingen, maar saai kun je hem niet noemen. Dus laten we mensen inviteren, instrueren en inspireren!

Vrijdag 4 juli

'... sap in een druiventros...' (Jes. 65:8)(NBV).

Wil jij dat je kerk groeit (4)?

De vierde en misschien wel meest frustrerende uitdaging waar we voor staan als het gaat om kerkgroei is *hen erbij betrekken*. Waarom? Een bericht op een prikbord buiten een kerk geeft ons een aanwijzing. De bovenste regel zegt: 'Wij geven om u,' en de onderste regel zegt: 'Op zondag. Alleen om 10:00.' Een cartoon van Erik Johnson zegt het op een andere manier. Bovenaan in grote vette letters zie je een bord met de tekst: 'De uitdaging van het starten van een mannenbediening.' Direct daaronder staat een groep verveeld uitziende mannen. Aan de rechterkant van de groep zie je de voorganger die grapt: 'Tot nu toe is het enige wat we gemeen hebben een afkeer van zingen, gezelligheid en delen.' Mensen kunnen zich verloren en eenzaam voelen in een menigte, zelfs in de kerk. Anderhalf uur in een kerkbank naar de achterkant van iemands hoofd zitten kijkt voorziet niet in iemands emotionele, relationele of geestelijke behoeften. Als lid van het lichaam van Christus, de kerk, is het jouw taak om de eerste stap te zetten en contact te maken met de mensen om je heen. Jezus was er heel goed in om liefde te tonen aan stumpers, bedriegers en ongelovigen - mensen met wie anderen niets te maken wilden hebben. Wanneer mensen in je kerk komen en Christus ontdekken, is je werk nog maar net begonnen. Ze zijn geroepen om te dienen en jij bent geroepen om hen te laten zien hoe, wanneer en waar. De nieuwe wijn vind je 'in een druiventros.' Wijn spreekt van vreugde. Maar dat krijg je niet uit een enkele druif; je hebt een tros nodig. Zie je wat ik bedoel?

Zaterdag 5 juli

'... vergeef elkaar... zoals de Heer u vergeven heeft' (Kol. 3:13)(NBV).

Vergeef, voor je eigen bestwil!

Een vrouw schrijft: 'Ik betrapte mijn man met een andere vrouw. Hoewel hij me om vergiffenis smeekte, wilde ik mijn gram halen. Ik vroeg dus echtscheiding aan, hoewel onze kinderen me vroegen om het niet te doen. Twee jaar later was mijn man nog steeds bezig om mij terug te krijgen, maar ik wilde er niets van weten. Hij had me pijn gedaan en ik wilde wraak. Ten slotte gaf hij het op, trouwde met een jonge weduwe met twee kinderen en bouwde zijn leven opnieuw op zonder mij. Nu zijn ze heel gelukkig en ben ik slechts een eenzame, zielige vrouw die haar leven liet ruïneren door bitterheid.' Nu is ontrouw zonder enige twijfel verkeerd. Maar wat blijft er over zonder vergeving? Er komt een moment waarop woede ophoudt een gezonde emotie te zijn en waarop het een drijvende kracht wordt. Net als bij drugs heb je steeds grotere doses nodig. Zodra dat gebeurt raak je nog verder verwijderd van vergeving, want zonder woede heb je helemaal geen energie meer. Het is wat haatgroepen en extremisten drijft. Zonder bitterheid hebben ze geen reden om te bestaan. Als je onverdraagzaamheid wegneemt van de racist, wraak van de fanatiekeling en chauvinisme van de seksist, wat blijft er dan nog over? 'Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.' Bitterheid is dodelijk; het maakt je ziel kapot. Dus hoe kun je ervoor zorgen dat je niet langer bitter bent wanneer je bent gekwetst? a) Door te kijken naar het gezicht van de persoon die jou pijn gedaan heeft en in plaats daarvan het gezicht zien van de Ene die jou barmhartigheid toonde toen niemand anders je nog een kans zou hebben gegeven. b) Door te beseffen dat jij vóór de dag, de week, de maand of het jaar om is, zelf barmhartigheid nodig zult hebben.

Zondag 6 juli

‘... dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen’ (Matt. 16:27)(NBV).

Aan jou de keus.

De Bijbel zegt: ‘Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen.’ Laten we duidelijk zijn: hoe je nu leeft zal bepalen wat er na je dood met je gebeurt. De keuzes die je elke dag maakt, zijn niet tevergeefs geweest wanneer je overlijdt. Ze zijn van belang en zullen tot in eeuwigheid van belang blijven. Je eeuwige bestemming wordt bepaald door wat je gelooft, maar je eeuwige beloning is het gevolg van hoe je je gedraagt. Als je dat gelooft en ernaar leeft, zal het veranderen hoe je denkt over het leven, hoe je denkt over God en zelfs over wat je over een minuut doet. God wil dat je weet dat de positieve gevolgen van je daden van vandaag je eeuwige vooruitzichten kunnen veranderen op verbazingwekkende en bijzondere manieren en hij wil niet dat je nog een minuut verspilt. Je hoeft je geen zorgen te maken over wat je te wachten staat na je laatste hartslag. Anderen besluiten daar niet over, dat doe jij! Wanneer deze waarheid je raakt, zal je zeggen: ‘Ongelofelijk dat ik voorbereidingen heb getroffen voor de toekomst van mijn kinderen en mijn eigen pensioen, maar geen gedachte heb gewijd aan mijn echte toekomst!’ Een man zei het als volgt: ‘Ik heb altijd nagedacht over goed eindigen. Nu blijkt dat de dood slechts de openingspoort is.’ De waarheid is dat je niets aan je verleden kunt doen, maar dat je nu gelijk je toekomst kunt veranderen - één keus, één dag, één daad tegelijk. Aan jou de keus.