

Maandag 7 juli

'... eer is weggelegd voor wie bescheiden is' (Spr. 29:23)(NBV).

Het gevaar van het nastreven van macht.

De eerste leugen die satan tegen Adam en Eva uitsprak deed een direct beroep op ons aller ego: 'Jullie zullen dan als goden zijn' (Gen. 3:5). De sluwe oude slang trok het gordijn naar de hemelse troonzaal dicht, schonk onze eerste ouders een glimp van macht en glorie en ze waren verslaafd. En sindsdien zijn wij er aan verslaafd! Als je enige tijd hebt doorgebracht in het gezelschap van sociale klimmers en mensen die interessant willen overkomen, dan besef je dat de menselijke natuur niet veel is veranderd. Het gaat nog steeds over aan de top blijven! En aangezien manieren je kunnen brengen waar geld alleen het niet kan, kun je zelfs les krijgen in 'powertafelmanieren'. Dingen als nooit je bord aan de ober geven en nooit bukken om gevallen bestek op te rapen. Sterker nog, wil je je plaats op de ladder van opwaartse mobiliteit garanderen, dan is een kardinale regel om helemaal nooit te bukken! Vooral ook niet helpen voldoen aan de behoeften van anderen, je fouten toegeven of iets geven aan mensen die je niet kunnen terugbetalen. Het streven naar macht geeft je het idee dat je beter bent dan anderen en weerhoudt je ervan hen te dienen. Het maakt je gevoelig voor vleierij, het maakt je immuun voor eerlijke raad en leidt tot isolatie en onverantwoordelijkheid. Je ziet het dagelijks in kleine dingen als: nooit je ondergeschikten complimenteren voor het geval ze 'hun plaats vergeten'; weigeren om je partner liefdevol en hoffelijk te bejegenen voor het geval je je meest krachtige wapen verliest - controle; persoonlijke ambitie stellen boven persoonlijke integriteit; je van intimiteit onthouden om iemand te straffen en te manipuleren. Dergelijke machtsspelletjes zijn bedoeld om te krijgen wat je wilt op kosten van anderen. Daarom waarschuwt de Bijbel: 'De hoogmoed van een mens brengt hem ten val, eer is weggelegd voor wie bescheiden is.'

Dinsdag 8 juli

'Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief' (Joh. 13:34)(NBV).

De wet van de liefde (1).

In een krant stond een verhaal over een jongen met kanker die chemotherapie kreeg en zijn haar aan het verliezen was. Als een gebaar van liefde en steun schoren al zijn klasgenoten hun hoofd kaal zodat hij zich niet hoefde te schamen om weer naar school te gaan. De krant had een foto van ze met hun kale hoofden, vergezeld van de tekst: 'Alles wat we doen, doen we samen.' Dat is de 'wet van de liefde' waar Jezus het over had toen hij zei: 'Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief.' Dit moet de mensen die Jezus toesprak radicaal in de oren hebben geklonken, want zij leefden aan de hand van twee oudtestamentische wetten: 1) De wet van wraak. Voordat Mozes kwam, was de wet van het land de wet van de jungle. Die zei in wezen: 'Als jij mij pijn doet, zal ik jou pijn doen en heb jij nog meer pijn!' Vijanden zochten actief naar manieren om oude rekeningen te vereffenen, want wraak was niet alleen aanvaardbaar, het werd zelfs aangemoedigd. 2) De wet van vergelding. In de tijd van Mozes werd wraak vervangen door vergelding, wat een 'oog om oog' benadering toestond, maar ook niet meer dan dat (Lev. 24:20). Je kon je vijanden alleen aandoen wat ze jou hadden aangedaan. Voor ons klinkt dit hard, maar destijds was het een grote vooruitgang. Toen kwam Jezus en introduceerde een derde wet: de wet van de liefde. Het betekende dat je geen wraak hoéfde te nemen; je kon ook kiezen voor vergeving. Sterker nog, als je dat niet deed, dan werden je gebeden niet beantwoord. Dit nieuwe gebod laat iets zien van Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons - en roept ons vervolgens op om op dezelfde manier te leven. De wet van de liefde zou je leven daarom dagelijks moeten beheersen.

Woensdag 9 juli

'En bovenal, kleed u in de liefde...' (Kol. 3:14)(NBV).

De wet van de liefde (2).

Gods liefde is de sterkste kracht die de wereld ooit heeft gezien. En als volgeling van Christus is het aan jou om de fakkel te dragen en brandend te houden. De Bijbel zegt dat we ons moeten kleden 'in innig medelijden, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. En bovenal dat we ons moeten kleden in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt' (v.12 en 14). Het is een ding om bijbelteksten te citeren, lange gebeden uit te spreken in het openbaar, theologie te studeren en naar de kerk te gaan. Maar pas wanneer mensen je liefde zien, zullen ze door je leven worden beïnvloed. Liefde, niet woorden, is de ware test van je discipelschap. Het verhaal gaat dat generaal Omar Bradley ooit op zakenreis ging met een commerciële luchtvaartmaatschappij en een gewoon pak droeg in plaats van zijn militaire uniform. Eenmaal op zijn stoel begon hij wat papierwerk te doen. De man naast hem bleek een jonge soldaat te zijn. Maar hij kende Bradley niet. Dus na het opstijgen wendde hij zich tot de generaal en zei: 'Aangezien we een poosje naast elkaar zitten, zou het leuk zijn als we elkaar leerden kennen. Ik doe een gok, volgens mij bent u een bankman.' Bradley wilde niet onbeleefd overkomen, maar moest wel zijn werk afmaken, dus hij antwoordde: 'Nee, ik ben generaal Omar Bradley, vijf-sterren generaal in het Amerikaanse leger. Ik ben de baas van de gezamenlijke stafhoofden van het Pentagon in Washington, DC.' Zonder pardon antwoordde de jonge soldaat: 'Nou, meneer, dat is een zeer belangrijke taak, ik hoop van harte dat u het niet verknalt!' Je belangrijkste taak vandaag is om Gods liefde te tonen - verknal het dus niet!

Donderdag 10 juli

'... huisgenoten van God...' (Efez. 2:19)(NBV).

Het belang van gemeenschap.

Nathaniel Hawthorne zei: 'Niemand kan voor een bepaalde periode het ene gezicht opzetten voor zichzelf en een ander voor zijn omgeving zonder uiteindelijk in de war te raken over welk het ware is.' We dragen graag maskers in het openbaar, maar pas wanneer we ons voor elkaar open stellen kunnen we echt veranderen en groeien. 'Maar gaan we onze weg in het licht... dan zijn we met elkaar verbonden...' (1 Joh. 1:7). Iemand schrijft: 'De wereld denkt ten onrechte dat intimiteit ontstaat in het donker, maar God zegt dat het plaats vindt in het licht. Duisternis verbergt onze problemen, maar wanneer we in staat zijn om ze in het licht te brengen, verliezen ze hun macht, vinden wij vergeving, worden onze gewonde gebieden geheeld en beginnen we vooruitgang te boeken.' We zijn bang voor transparantie, maar het is de enige manier om geestelijk en emotioneel heel te worden. Niemand van ons is individueel zo sterk als wij allemaal samen. We zijn consequenter in ons geloof wanneer anderen met ons oplopen en ons aanmoedigen. Keer op keer wordt ons in het Nieuwe Testament gewezen op het belang van 'elkaar'. In toewijding, in onderdanigheid, in elkaar vergeven, elkaars lasten dragen, elkaar eren, elkaar accepteren, van elkaar leren, elkaar dienen, elkaar aanmoedigen, voor elkaar bidden en elkaar liefhebben. Je bent niet verantwoordelijk voor iedereen in je kerk, maar je moet wel op elkaar reageren. God verwacht dat je doet wat je kunt om elkaar te dienen. Paulus daagde de gelovigen in Rome uit met de woorden: 'Ik verlang ernaar... om door elkaar bemoedigd te worden: ik door uw geloof en u door het mijne' (Rom. 1:12). Dat is waar het allemaal om draait!

Vrijdag 11 juli

'Het is echter een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden' (1 Petr. 2:20)(NBV).

Zonder het minste effect.

Heb je wel eens water van de rug van een eend zien afglijden? Dat is hoe je zou moeten omgaan met onaardige opmerkingen. Hebben ze je gevoelens gekwetst? Denk eens eventjes na: als het echt jouw gevoelens zijn, hebben anderen daar geen controle over, behalve in zoverre jij dat toestaat. De waarheid is dat bijna iedereen meer met zichzelf bezig is dan met jou; daarom weet jij meer over jezelf dan zij ooit over jou zullen weten. Het is niet wat anderen over je zeggen dat telt. Het is wat God over je zegt en wat jij zegt over jezelf dat telt. Wanneer je weet wie je bent, zal je je waarde niet door anderen laten bepalen. Jezus wist dat zijn aanklagers onwetend waren; dat is waarom ze hem vreesden. Mensen vechten aan wat ze niet begrijpen. Het verstand heeft de neiging om boos te zijn op wat het niet kan beheersen. Jezus smeekte nooit iedereen om in hem te geloven. Waarom niet? Omdat hij wist dat integriteit niet kan worden bewezen, het moet worden onderscheiden. Dus bleef hij gericht op zijn doel. Zijn vijanden beschuldigden hem ervan bezeten te zijn door duivels, maar hij besteedde er geen aandacht aan. Hij bleef gewoon duivels uitwerpen. Hij probeerde niet om goed over te komen, hij was goed. Hij probeerde niet om waarheidsgetrouw over te komen, hij was gewoon eerlijk. Het is menselijk om geliefd, gewaardeerd en bewonderd te willen worden, maar je vijanden zullen je reputatie nooit ongeschonden laten. Je moet daarbovenuit stijgen en niet toestaan dat wat anderen over je zeggen je mening over jezelf verandert. Wees als de nieuwtestamentische gelovigen. 'De apostelen verlieten het Sanhedrin, verheugd dat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan omwille van de naam van Jezus' (Hand. 5:41).

Zaterdag 12 juli

'Wie wanhopig is, mag van zijn vriend goedertierenheid verwachten' (Job 6:14)(HSV).

We hebben allemaal sympathie en steun nodig.

In de zomer van 1989 kreeg de verlamde Mark Wellman nationale erkenning doordat hij de torenhoge granieten bergwand van El Capitan in Yosemite National Park beklommen had. Op de zevende en laatste dag van zijn klim, zo stond er in een krant, had hij een granieten wil getoond. Bij het stukje stond een foto van Mark Wellman op de schouders van zijn klimmende metgezel Mike Corbett. De tekst eronder zei: 'Verlamde man en partner bewijzen dat geen muur te hoog is.' Wat de meeste mensen niet wisten was dat Mike Corbett zelf al drie keer de El Capitan had beklommen om Mark Wellman één keer mee naar boven te helpen. Sympathie schenkt aandacht aan onze worstelingen; steun geeft ons de kracht om ze te overwinnen. Sympathie zegt: 'Ik begrijp wat je doormaakt en ik ben er voor je.' Het voldoet aan twee fundamentele behoeften: de behoefte om begrepen te worden en de behoefte om in onze gevoelens gesteund te worden. Juist wanneer ons leven instort hebben we onze vrienden het hardst nodig. Te midden van zijn lijden riep Job: 'Wie wanhopig is, mag van zijn vriend goedertierenheid verwachten.' We hebben allemaal sympathie en steun nodig, want wij struikelen allemaal en hebben hulp nodig om weer op te krabbelen. Dus we moeten we het anderen aanbieden en bereid zijn om het ook op onze beurt te ontvangen. De Bijbel zegt: '... u kunt hem nu maar beter vergeven en bemoedigen, anders verliest hij nog alle hoop' (2 Kor. 2:7). Er is genade voor nodig om echte gemeenschap te creëren en te onderhouden. Maar het goede nieuws is dat je nooit zult worden gevraagd om meer genade uit te delen dan God jou geschonken heeft.

Zondag 13 juli

*‘Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven’
(Luc. 22:31)(NBV).*

Wanneer je valt.

Van alle leerlingen van Christus was Petrus degene die geloofde dat hij niet zou falen. Maar het gebeurde wel en ook nog eens behoorlijk. Jezus zei tegen hem: ‘... weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken’ (v. 31-32). Drie aandachtspunten: 1) We kunnen allemaal vallen. Trap niet in de leugen die zegt: ‘Als je echt een christen zou zijn, zou je niet zo hebben gefaald.’ Wanneer God je redt, wordt je geest onmiddellijk veranderd. Maar zolang je emoties, begeerten en verlangens niet onder de heerschappij van Christus komen, zal je altijd strijd hebben op bepaalde gebieden. Dit heeft niets te maken met je redding maar alles met geestelijke rijping. 2) We moeten bereid zijn om berouw te tonen. Het probleem met verleiding is dat het meestal als een pleziertje begint. Je denkt dat je het aankan en wanneer je verstrikt raakt, probeer je het op eigen kracht te overwinnen. Maar dat werkt niet. De Bijbel zegt: ‘God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade’ (Jak. 4:6). Gods genade is niet voor arrogante mensen. Het wordt alleen geschonken aan nederige, berouwvolle harten. 3) Eenmaal vrij blijven wij vrij door anderen te helpen. God haalt ons uit een slechte situatie om ons in een goede te plaatsen; anders zouden we weer op zoek gaan naar onze oude contacten. Dus de manier om te houden wat we hebben is door het aan anderen door te geven.