

## Het Woord voor Vandaag – week 30

### Maandag 21 juli

*'Tot het laatst toe waren zijn krachten niet afgenomen en zijn ogen niet verzwakt'*  
(Deut. 34:7)(NBV).

#### Leef tot je dood gaat!

Luister niet naar mensen die je vertellen dat je 'te oud' bent. Gods belofte is: 'Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn en blijven krachtig en fris' (Ps. 92:14). 20 tot 30 jaar lang staat de agave zes meter hoog te zijn zonder enige bloem te produceren. Dan, in een jaar tijd, zonder enige waarschuwing, ontspruit er een nieuwe knop. De knop, die op een boomstamgrote aspergestengel lijkt, schiet de lucht in met de fantastische snelheid van 20 cm per dag en bereikt een uiteindelijke hoogte van 6 tot 10 meter. Dan kroont hij zichzelf met een aantal geel gekleurde bloemtrossen die bijna een maand bloeien. Sommige van Gods oudste dienaren zijn zijn beste! De oudere mildere Abraham was wijzer dan de onbezonnen jongere. Op zijn 85ste versloeg Kaleb nog steeds reuzen en beklom bergen. Anna, een oudere weduwe, bad niet alleen om de Messias; haar visie hield haar in leven totdat hij kwam. In zijn negentiger jaren, gevangen op het eiland Patmos, schreef Johannes het boek Openbaring. Jezus zei: 'Wie probeert zijn leven veilig te stellen zal het verliezen...' (Luc.17:33). Je kunt het leven op twee manieren benaderen: je kunt het veilig stellen of leven. Wanneer de stem van veiligheid zegt: 'Maak een haardvuur aan en blijf lekker warm binnen,' zegt de stem van geloof: 'Maak een vuur aan in je ziel, trek er op uit en jaag met passie je visie na.' Op de vraag waarom hij op zijn 94ste nog Grieks studeerde, antwoordde Oliver Wendell Holmes: 'Mijn beste meneer, het is nu of nooit!' Waar het om gaat zijn niet de jaren in je leven, maar het leven in je jaren. Dus, leef tot je dood gaat!

### Dinsdag 22 juli

*'Wie anderen kan bemoedigen, moet dat doen'* (Rom. 12:8)(WB).

#### Bemoediging is iets krachtigs.

Menig man en vrouw die ermee uitscheiden, zouden zijn blijven doorgedaan als ze gewoon een woord van bemoediging hadden gekregen. Bemoediging is zo belangrijk dat de Bijbel het op één lijn stelt met gaven als onderwijs en leiderschap (Rom. 12:6-8). Hier zijn twee verhalen die de kracht van bemoediging illustreren. Verhaal een: Niet zo lang geleden keek de wereld toe hoe drie grijze walvissen, ingevroren bij Point Barrow, Alaska, verslagen en bebloed rondredden, naar adem happend bij een gat in het ijs. De enige hoop van de walvissen was dat ze op een of andere manier 8 kilometer verderop gebracht konden worden, voorbij de ijslaag naar de open zee. Redders begonnen in de 15 cm dikke ijslaag een reeks ademgaten uit te hakken, ongeveer twintig meter van elkaar. Acht dagen lang haalden ze geduldig de walvissen over om van het ene gat naar het volgende te gaan, kilometer na kilometer. Eentje van het trio verdween onderweg en is vermoedelijk doodgedaan. Maar uiteindelijk, met de hulp van Russische ijsbrekers, zwommen de andere twee walvissen, Putu en Siku, naar de vrijheid. Verhaal twee: Jackie Robinson was de eerste zwarte speler in de VS die honkbal speelde in de major league. Hij doorbrak de honkbalkleurbarrière, maar stuitte op joelende menigten in elk stadion. Toen hij op een dag in zijn eigen stadion in Brooklyn speelde, maakte hij een fout en zijn eigen fans begonnen hem uit te jouwen. Terwijl hij daar vernederd op het tweede honk stond, kwam 'Pee Wee' Reese naast hem staan. Hij sloeg zijn arm om Robinson heen en samen stonden ze tegenover het publiek. De fans werden stil; het spel ging verder. Robinson zei later dat die arm om zijn schouder zijn carrière redde! Bemoediging is iets krachtigs. Dus wie zou jij vandaag kunnen bemoedigen?

## Het Woord voor Vandaag – week 30

### Woensdag 23 juli

*‘Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen...’ (Matt. 9:36)(NBV).*

#### Verlies je meelevende kant niet (1).

Christus' zorg voor een bezeerde wereld openbaarde zich op twee manieren: in veroordeling jegens hen die van anderen profiteerden en in mededogen jegens hen die zichzelf niet konden helpen. Op een keer nam hij een zweep en joeg de geldwisselaars de tempel uit; een andere keer genas hij de zieken en voedde de hongerigen. We kunnen hier een les uit trekken. Je kunt namelijk zelfgenoegzaam worden en zeggen: 'Ik weet dat er problemen zijn in de wereld. Heel naar. Maar zolang het me niet persoonlijk raakt, denk ik er liever niet over na. Bedrog is iets wat je dagelijks ziet in het bedrijfsleven en de politiek. Zo is het nu eenmaal.' Net als de priester en de Leviet in het verhaal van de barmhartige Samaritaan kun je er met een boog omheen lopen (zie Luc.10:30-36). Het trieste feit is dat zelfs kerken die getrouw het Woord prediken en zielen winnen (twee uiterst belangrijke missies), op dit gebied falen. Waarom? Omdat ze bang zijn te worden geïdentificeerd met degenen die een 'sociaal evangelie' promoten. Maar het tegendeel zou ons zorgen moeten baren! 'Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden?... we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden' (1 Joh. 3:17-18). Wat beweegt je? Succes in het bedrijfsleven? Het bouwen van een geweldig gezin? Excelleren in een bediening? Dat zijn waardige doelen, maar als je wilt weten wat Christus bewoog, lees dan dit: 'Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen.' Verlies daarom je meelevende kant niet.

### Donderdag 24 juli

*‘... geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood’ (Jak. 2:17)(NBV).*

#### Verlies je meelevende kant niet (2).

Moeder Teresa zei: 'De grootste ziekte van vandaag is niet lepra of kanker. Het is het gevoel dat er niet naar je wordt omgekeken, dat je ongewenst bent - in de steek gelaten en alleen.' Het gevolg was dat zij haar leven wijdde aan het redden van zieke baby's en het waardig laten overlijden van stervenden. Op de vraag waarom ze het deed antwoordde ze: 'Omdat Jezus dat deed.' Wat een geweldig antwoord! Wanneer gelijktijdig rampen plaatsvinden in verschillende landen over de hele wereld, krijgen wij volgens humanitaire organisaties last van 'donor moeheid'. Maar in mijn beleving hebben we soms ook last van 'compassiegebrek'. Filosoof Miguel de Unamuno schreef: 'Warmte, warmte, meer warmte! Want wij sterven van de kou en niet van de duisternis. Het is niet de nacht die doodt, maar de vorst.' Denk je eens in: van de 1189 hoofdstukken in de Bijbel bevatten er 250 de woorden van profeten. Dat is ongeveer 25 procent. De helft van wat ze zeggen hekelt de zonde en de andere helft veroordeelt degenen die het menselijk lijden zien en er niets aan doen. Toch vinden gebeurtenissen die diezelfde profeten schokten, dagelijks plaats in onze huidige wereld en zijn we er immuun voor. Net als met het dragen van een horloge raak je eraan gewend en merk je er na een tijdje niets meer van. Maar de profeten merkten het wel! Ze raakten nooit ongevoelig voor zonde - of menselijk lijden. En dat moet jij ook niet. Jij zegt: 'Maar ik ben momenteel voornamelijk bezig met mijn geloofsgroei.' Dat is een goede zaak; maar vergeet nooit dat 'geloof als het zich niet daadwerkelijk bewijst [bijvoorbeeld in compassie] dood is.'

## Het Woord voor Vandaag – week 30

### Vrijdag 25 juli

*'Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen...'* (Hebr. 4:15)(NBV).

#### Verlies je meelevende kant niet (3).

Joseph Parker vertelde zijn studenten theologie: 'Predik het lijden en het ontbreekt je nooit aan een gemeente. Er is een gebroken hart in iedere kerkbank.' Verlies je meelevende kant niet, want je kunt een gebroken hart niet helen als je je niet eerst kunt inleven. De Bijbel zegt: 'Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen.' Wanneer je geen voeling meer hebt met mensen, verlies je het vermogen om ze te helpen. Jezus ging op zoek naar de melaatse, de verliezer, de eenzame, de verlorene en de mens onder aan de ladder. En hij voelde zich onder hen op zijn gemak. Jij ook? Anderen dienen is zelfs goed voor je gezondheid. Uit een enquête gehouden onder 44 grote universiteiten blijkt dat het principe van geven je algehele gezondheid twee keer zo goed beschermt als een aspirientje je hart tegen ziekte. Dr. Stephen Post, die de enquête leidde, zegt: 'Geven is de meest sterke kracht op de planeet en zal je hele leven beschermen.' De voordelen van compassie voor je fysieke gezondheid zijn zo enorm dat als compassie niet gratis was, farmaceutische bedrijven van de daken zouden roepen dat er een verbazingwekkende nieuwe drug genaamd 'geef terug' was, in plaats van 'Prozac'. Wij geven om verschillende redenen: om belastingaftrek te krijgen; om een goede indruk te maken en mensen goed over ons te laten denken; of omdat we onder druk zijn gezet. Je kunt geven zonder lief te hebben, maar je kunt niet liefhebben zonder te geven. Je tijd, talent en schat moeten worden gedeeld met anderen. Wanneer je weigert, ben je noch gelukkig noch heilig noch gezond.

### Zaterdag 26 juli

*'... hebt u weer iemand nodig die u onderwijst [in de grondbeginselen]...'* (Hebr. 5:12)(HSV).

#### Stop nooit met leren.

Marlene LeFever grapt: 'Een effectieve leraar worden is eenvoudig. Je blijft je gewoon net zo lang voorbereiden tot er druppels bloed op je voorhoofd verschijnen.' In de jaren 20 was Charlie Chaplin de beroemdste persoon ter wereld. Hij was geboren in armoede, werkte in het theater om zichzelf te onderhouden en was op zijn zeventiende al een rasartiest. Vervolgens deed hij op 29-jarige leeftijd iets ongehoords: hij ondertekende het eerste miljoen dollar contract bij een entertainment bedrijf. Maar hij was niet alleen succesvol omdat hij talent en gedrevenheid bezat. Hij was ook leergierig. Hij bleef leren en zijn gave perfectioneren. Zelfs op het hoogtepunt van zijn carrière rustte de best betaalde artiest ter wereld niet op zijn lauweren. Hij zei: 'Wanneer ik naar een van mijn films kijk, let ik goed op waar het publiek niet om lacht. Als publiek meerdere keren niet om een stunt lacht, knip ik hem eruit en probeer te ontdekken wat er mis is. Als ik echter gelach hoor waar ik het niet verwacht had, vraag ik me af waarom juist die specifieke act bij het publiek aansloeg.' De waarheid is dat als Charlie Chaplin niet leergierig maar zelfgenoegzaam en arrogant was geweest, we waarschijnlijk zijn naam vandaag niet eens gekend zouden hebben. Maar dat deed hij niet. Hij verloor de basisprincipes nooit uit het oog en bleef fervent bijleren. Uiteindelijk was hij medeoprichter van United Artists, een mega filmproductie maatschappij die vandaag de dag nog steeds in bedrijf is. Je ziet een belangrijk principe in dit verhaal. De Bijbel zegt: 'Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God.' Als je wilt dat God je gebruikt, blijf dan leergierig en stop nooit met leren.

**Zondag 27 juli**

*'Iemand zonder zelfbeheersing...' (Spr. 25:28)(NBV).*

In hemelsnaam, beheers je!

De jongen zei: 'Hij begon, pap. Hij was vervelend tegen me.' In een poging zijn zoon wat verantwoordelijkheid bij te brengen, antwoordde zijn vader: 'Jongen, jij moet leren dat jij de bewaker bent van de deur van je eigen leven. Jij bent de baas. Niets komt erin of gaat eruit zonder jouw toestemming.' Dat is een beeld van hoe de dingen werken in je geestelijk leven! 'Een persoon zonder zelfbeheersing is als een stad waarvan de muur is geslecht' - een weerloze stad, omdat het de bewaking niet lukte haar te beschermen. Maar wat als de vijand te sterk voor je is? Voor Gods volk is alle oorlogsvoering geestelijk. Of je nu getest wordt op het sociale, het financiële, het emotionele of het seksuele vlak, de strijd moet geestelijk worden gewonnen. En de regel in de geestelijke oorlogsvoering is: '... hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst'(1 Joh. 4:4). Wanneer je eigen grondgebied onder vuur ligt, word je nooit overgelaten aan je eigen middelen, tenzij je ervoor kiest. Hoe ontoereikend je je ook voelt, hoe intimiderend de situatie ook lijkt, hoeveel gevechten je al verloren hebt, de kracht van de heilige Geest in jou is altijd voldoende om je overwinning te garanderen. Wat is de sleutel tot het vrijgeven van die kracht? 1) 'Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt' (Rom. 13:14). Nodig de Heer uit om achter het stuur te zitten en je gedachten om te buigen. 2) 'Maar de vrucht van de Geest is... zelfbeheersing' (Gal. 5:22-23). Gods Geest zal niet gedwongen zeggenschap over je hebben. Maar hij zal je in staat stellen om jezelf te beheersen, de verleiding te weerstaan, kwetsbaarheid te overwinnen en de overwinning te behalen.