

**Maandag 28 juli**

*'... het evangelie... waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden' (Kol. 1:23)(NBV).*

Jouw missie: dienen.

Wie ben ik? Wat is mijn roeping? De apostel Paulus, die zichzelf 'in geen enkel opzicht de mindere vond van die geweldige apostelen...' (2 Kor. 11:5), antwoordt eenvoudigweg: 'Ik ben Paulus. Het is mijn taak om te dienen. Ik ben een dienaar van het evangelie en van het lichaam van Christus.' Bepaalde mensen in de vroege kerk probeerden te bepalen welke apostel de grootste was. Sommigen beweerden dat Paulus het was en anderen Apollos. Maar Paulus daagde hen uit: 'Wat is Apollos eigenlijk? En wat is Paulus? Zij zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben gebracht...' (1 Kor. 3:5). Wat je roeping ook is, voorganger van een grote gemeente of gewoon lid, je bent niet meer en niet minder dan een dienaar. In Gods koninkrijk tellen klassenverschillen niet. 'Er zijn geen Joden of Grieken, slaven of vrijen, mannen of vrouwen - u bent allen één in Christus Jezus' (Gal. 3:28). We zijn slaven, geroepen om de wil van God te doen, waar hij ons ook laat dienen. En dat is een goede zaak! Dienen verlicht 'de druk om te presteren'. Niemand heeft het recht om jou te oordelen behalve je Meester. 'Wie bent u dat u een oordeel velst over de dienaar van een ander? Of hij wel of niet volhardt in het geloof gaat alleen zijn eigen meester aan...' (Rom. 14:4). We moeten bezorgd zijn over wat God behaagt, niet mensen. Hij alleen kan ons dienen op waarde schatten. Jezus kwam om zijn Vader te dienen en zei: '... ik richt mij niet op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft' (Joh. 5:30). En hij heeft jou er ook op uitgestuurd om Gods wil te doen, met de belofte dat '... wie mij dient door de Vader geëerd zal worden' (Joh. 12:26).

**Dinsdag 29 juli**

*'... neem u voor uw broeder en zuster geen aanstoot te geven...' (Rom. 14:13)(NBV).*

Reken af met de struikelblokken (1).

Wil je iemand voor Christus winnen, dan zijn er bepaalde struikelblokken die je mogelijk moet verwijderen. Laten we eerlijk zijn, er zijn veel redenen waarom mensen hun neus ophalen voor religie - legitieme redenen. Laten we er eens een paar bekijken: 1) Schijnheiligheid. Denk aan de twaalf discipelen; een van hen verraadde Jezus, een verloochende hem en een twijfelde aan hem. Dat is 25%! Maar het goede nieuws is, Jezus blijft van ons houden en met ons werken ondanks onze problemen. 2) Terminologie. Als je bent opgegroeid in de kerk, ben je waarschijnlijk bekend met bijbelse terminologie. Maar ga er niet van uit dat iedereen dat is, anders praat je over hoofden heen. Wanneer Jezus met herders sprak, had hij het over schapen. Wanneer hij met boeren sprak, had hij het over zaaien en oogsten. Probeer te weten te komen waar iemand zich voor interesseert en wat zijn geestelijke behoeften zijn en gebruik dan taal die hij begrijpt. 3) Negatieve aandacht. Als je grootste nadruk ligt op wat mensen niet kunnen doen, zullen ze de tegenovergestelde richting oprennen. Een bekende prediker zegt: 'Ik heb altijd geweten waar onze kerk tegen was, maar nooit waar ze voor was. In wezen waren we overal tegen!' Lachend voegde hij eraan toe: 'We preekten tegen roken en drinken. We preekten vooral tegen overspel, omdat we geloofden dat dat zou kunnen leiden tot dansen.' Maar in alle ernst, het evangelie gaat niet over wat je verliest als je tot Christus komt, maar over wat je krijgt. Jezus zei: '... ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid' (Joh. 10:10). Als je echt mensen voor Christus wilt winnen, moet je de struikelblokken die in de weg staan herkennen en ze proberen te verwijderen.

**Woensdag 30 juli**

*'... neem u voor uw broeder en zuster geen aanstoot te geven...' (Rom. 14:13)(NBV).*

Reken af met de struikelblokken (2).

Hier zijn nog twee struikelblokken die je moet verwijderen om iemand voor Christus te kunnen winnen: 1) Verveling. Jezus is niet saai, religie soms wel. Er is een verhaal over een dame die tijdens de preek in slaap viel. Wijzend naar de man die naast haar zat, zei de dominee: 'Maakt u die vrouw eens wakker!' De man antwoordde: 'Dominee, u hebt haar in slaap gebracht, maakt u haar maar weer wakker!' Jezus heet 'de Goede Herder' (Joh. 10:11), en het Griekse woord voor 'goed' is 'kalos', wat 'aantrekkelijk' betekent; dat is de Christus die we moeten presenteren aan mensen die op zoek zijn naar geestelijke richting. 2) Geld. Men zegt wel eens dat de meest gevoelige zenuw in het lichaam van een persoon de zenuw is die naar zijn portemonnee leidt. Zijn er financiële schandalen in de kerk geweest? Ja. Ze hadden ze zelfs in de nieuwtestamentische kerk (Hand. 5). Maar gooi het kind niet met het badwater weg! Het kost geld om kerken te bouwen, behoeftigen te voeden en te kleden en zendelingen uit te sturen. Wanneer het geld in de juiste handen is, is het een oplossing, geen probleem. Bovendien, als God jou kan vertrouwen om zijn plannen te financieren, zal hij je laten zien hoe je meer geld kan verdienen. Hij zei: 'Ik ben de Here, uw God, die u leert, opdat het u welga' (Jes. 48:17)(NBG). 3) Ongemak. Mensen zeggen: 'Ik voel me gewoon niet op mijn gemak in de kerk.' Dat kan de waarheid met je doen! Het evangelie is bedoeld om de gekwelden comfort te bieden en de comfortabelen te kwellen. Wanneer Paulus predikte, beefden mensen soms, maar wanneer dat beven tot vertrouwen in Christus leidt, is het een goede zaak.

**Donderdag 31 juli**

*'Wie nooit struikelt in het spreken... die is in staat om zelfs het hele lichaam in toom te houden' (Jak. 3:2)(NBV).*

Houd je tong in bedwang.

We zijn net katten; met onze tong kunnen we ons zelf al dan niet schoonlikken! Houd iemand die roddelt in de gaten. Waarom? Want als hij met jou al over iemand anders praat, zal hij met iemand anders zeker over jou praten. De Bijbel waarschuwt ons voor drie dingen: 1) Een haastige tong. 'Heb je wel eens iemand gezien die altijd met zijn woorden klaarstaat? Voor een dwaas is er meer hoop dan voor hem' (Spr. 29:20). Als je de tijd neemt om de feiten te onderzoeken, zal je een groot deel van de tijd anders praten. Hanna bad zo hartstochtelijk voor een kind dat Eli de hogepriester dacht dat ze dronken was. Toen de discipelen Jezus naar hen toe zagen lopen op het Meer van Galilea dachten ze dat hij een spook was. Dus denk, of beter nog, bid voordat je overhaaste conclusies trekt. 2) Een vleiende tong. 'Want in hun mond is niets wat betrouwbaar is... met hun tong vleien zij' (Ps. 5:10). Zeg wat je bedoelt en bedoel wat je zegt. Wees oprecht. Wanneer je mensen vleit, manipuleer je ze voor je eigen doeleinden. Doe dat niet. Wees direct. Als je van ze houdt, wees dan eerlijk. 3) Een veroordelende tong. Jezus zei: 'Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden' (Matt.7:1-2). Als je lang genoeg leeft, zal je je schuldig maken aan veel van dezelfde dingen die je nu zo snel in anderen veroordeelt. De waarheid is dat hoe je met andere mensen omgaat bepalend is voor hoe God met jou omgaat.

**Vrijdag 1 augustus**

*'Jezus werd door de duivel op de proef gesteld' (Matt. 4:1)(NBV).*

Verleiding (1).

De Bijbel zegt dat Jezus door de Geest werd meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Zie je wie Jezus daarheen leidde: God! Je bent in training voor je bestemming en een goede trainer heeft maar een ding in zijn hoofd: vet omzetten in spieren. Dus hij neemt je mee naar de sportschool en verzwaart de gewichten totdat je gaat zweten en begint te denken dat je niet veel meer aankan. Maar God kan dat wel. Pas wanneer je terugkijkt, besef je dat je nu omgaat met situaties waarmee je een jaar geleden nog niet kon omgaan. Soms keren oude verleidingen terug als vergelding. Ze zullen je opjagen totdat je denkt dat je een aantal nieuwe, frisse, snelle oplossingen nodig hebt. Net als de Israëlieten bij de Rode Zee: net toen ze dachten dat ze eindelijk vrij waren van een leven van slavernij, tada: de farao! Op dat moment riepen zij in hun angst tot God: '... laat ons maar als slaven voor de Egyptenaren werken...' (Ex. 14:12). 'Toen zei de Heer tegen Mozes: 'Waarom roep je mij te hulp? Zeg tegen de Israëlieten dat ze verder trekken. Jij moet je staf geheven houden boven de zee en zo het water splijten...' (v. 15-16). God gebruikte de staf van Mozes - opnieuw! De overwinning op de Egyptenaren kwam niet door een nieuwe ontdekking; het kwam met behulp van wat God hen al gegeven had. Je hebt de kracht in je om de verleiding waarmee je nu geconfronteerd wordt te overwinnen. Je hoeft hem alleen maar aan te boren. Paulus zei: 'Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken' (Efez. 3:20).

**Zaterdag 2 augustus**

*'Iedereen komt in verleiding...' (Jak. 1:14)(NBV).*

Verleiding (2).

Te weinig kennis van de Bijbel is een van satans grootste wapens tegen jou. Drie keer verzocht hij Jezus en maakte hij gebruik van de Schrift! Maar hij kon niet standhouden omdat Jezus wist wat Gods Woord wel en niet zegt. We zijn kwetsbaar voor de aanvallen van Satan als we slechts fragmenten van de Bijbel kennen en favoriete passages in plaats van 'de hele raad Gods' (Hand. 20:27). Paulus schrijft: 'Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God – voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust' (2Tim. 3:16-17). We raken in problemen als we Schriftgedeelten uit hun context halen en ze een voorwendsel maken voor het claimen van iets wat God nooit heeft beloofd. Of als hij het wel deed, dan vergeten we de kleine lettertjes te lezen waarin zijn voorwaarden omschreven worden. Paulus preekt de Tessalonicenzen: 'Wij danken God dan ook onophoudelijk dat u zijn woord, dat u van ons ontvangen hebt, niet hebt aangenomen als een boodschap van mensen, maar als wat het werkelijk is: als het woord van God dat ook werkzaam is in u, die gelooft' (1 Tess. 2:13). Let op de volgorde hier: Gods Woord moet eerst in je werken voor het vóór je werkt! We citeren graag een tekst als 'al wat hij onderneemt, gelukt' (Ps. 1:3)(NBG), maar je moet wel rekening houden met de voorafgaande verzen: 'Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht' (v. 1-2)(NBV). Als je Gods zegen wilt, moet je aan zijn voorwaarden voldoen.

**Zondag 3 augustus**

*'... kracht wordt zichtbaar in zwakheid' (2 Kor. 12:9)(NBV).*

Verleiding (3).

Vraag je je af hoe lang deze verleiding zal duren? Soms duurt de aanval van de vijand maar even, de andere keer duurt hij lang. Paulus had een 'doorn' in zijn vlees, een die niet weg zou gaan. Waarom had hij die? Vanwege trots! 'Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken' (v. 7). Paulus sprak vijf talen en schreef de helft van het Nieuwe Testament. Met dergelijke referenties word je al gauw arrogant. Ten slotte bad hij niet langer om een uitweg maar begon Gods doel te begrijpen: Gods genade was hem genoeg, 'want kracht wordt zichtbaar in zwakheid' (v. 9). Trots is een van de meest verwaarloosde onderwerpen in de kerk van vandaag. Misschien is dat te wijten aan het feit dat we onze leer ontvangen van mensen die er zelf ook mee worstelen. Trots is misschien niet aan je te zien, maar als je onder druk staat komt het tot uiting in je doen en laten. Trots komt oorspronkelijk bij satan vandaan: 'Ik evenaar de Allerhoogste' (Jes.14:14). In het atheïsme zit ook vaak een kern van trots; een persoon zonder god speelt voor God. Satan gebruikte deze strategie in Eden. 'God weet dat jullie de ogen zullen open gaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn...' (Gen. 3:5). Dat is waarom Paulus tegen de Filippenzen zei: 'Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf... Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat' (Fil. 2:5-9). De sleutel tot het overwinnen van verleiding is je aan God onderwerpen en leven in dagelijkse afhankelijkheid van hem.