

**Maandag 4 augustus**

*‘... en nog ken je me niet...’ (Joh. 14:9)(NBV).*

Hoe goed ken jij Jezus?

Tussen Jezus en Filippus vond een fascinerende ontmoeting plaats. Toen Filippus zei: ‘Laat ons de Vader zien, Heer,’ antwoordde Jezus: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus?’ (v. 8-9). Hier kunnen we iets van leren. Je kunt regelmatig naar de kerk gaan, bij het leiderschap betrokken zijn of in het koor zingen en nog de Heer niet ‘kennen’. Om iemand echt te leren kennen, moet je tijd met hem doorbrengen, dingen delen en je hart openen. Met andere woorden, de relatie moet je topprioriteit worden. Wat je nu op dit moment leest, heet in het Engels een devotional, omdat het doel ervan is je te brengen naar de plaats waar je meer toegewijd (devoted) bent aan Christus dan aan iets anders. Betekent dit dat je andere dingen verwaarloost? Nee, het zal zelfs elk ander gebied van je leven verbeteren. De Bijbel zegt: ‘Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend, aan het volk Israël zijn grootse daden’ (Ps.103:7). Het volk Israël kende Gods daden als toeschouwer, terwijl Mozes zijn wegen kende omdat hij intiem met hem was. Israël zag wat God deed; Mozes was dicht bij genoeg om zijn denken te begrijpen en waarom hij deed wat hij deed. Drie keer vroeg Jezus aan Petrus of hij hem liefhad (Joh. 21:15). De eerste twee keer antwoordde Petrus: ‘Ja, Heer.’ De derde keer, gefrustreerd door de vraag, antwoordde hij: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd’ (v. 17). Let op de woorden: ‘Heer, u weet toch.’ Je kunt anderen voor de gek houden, en zelfs jezelf, maar de Heer kent de kwaliteit van je liefde voor hem. Vandaag is het zijn verlangen om je dichter naar hem toe te trekken. Ben je beschikbaar?

**Dinsdag 5 augustus**

*‘Wie verstandig is, ziet het gevaar en hoedt zich ervoor...’ (Spr. 27:12)(NBV).*

Bereid je voor op uitdagingen.

Het pad naar je door God gegeven bestemming zal verschillende uitdagingen kennen, die kun je dus gewoon verwachten. Je moet je er zelfs op voorbereiden. Salomo schreef: ‘Wie verstandig is, ziet het gevaar en hoedt zich ervoor.’ Zou je niet liever vooruit kijken en je voorbereiden dan terug kijken met spijt? Waarom maakt de Bijbel melding van de mislukkingen van grote mannen als Abraham, Mozes, Elia en Petrus? Om je hoop te geven; om je te laten weten dat niemand feilloos presteert; om je te helpen geloven dat als zij het kunnen, jij het door Gods genade ook kunt. De weg naar succes heeft veel valkuilen. In een aantal zal je vallen - en het geeft gedoe. Niet alleen moet je er weer uit klimmen, je moet ook het stof van je afschudden, je heroriënteren, je opnieuw toewijden en doorgaan. Omdat falen onvermijdelijk is, kun je er maar beter mee leren leven door elke ervaring te onderzoeken en er sterker door te worden. Zodra je dat leert doen, zal je niet dezelfde fouten blijven herhalen en zal je emotioneel en spiritueel stabiel worden. Planningen veranderen, middelen drogen op, aannames blijken onjuist, plannen en mensen falen. Als je het pad naar je door God gegeven droom bewandelt, denk dan aan het oude Italiaanse spreekwoord: ‘Tussen zeggen en doen, verslijt men menig schoen.’ Maar dat is geen probleem; je kunt een ander paar schoenen krijgen! Zorg ervoor dat jij zelf niet slijt en opgeeft. Dit is Gods belofte voor jou: ‘...blijf op de weg die hij wijst, hij zal je aanzien geven en grondbezit...’ (Ps. 37:34).

### Woensdag 6 augustus

*'Gelukkig de vreedstichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden'*  
(Matt. 5:9)(NBV).

#### Wees geen onruststoker!

Probeer je deze twee scènes voor te stellen. De eerste: Christus in de hemel die jou verdedigt en optreedt als jouw advocaat voor God. 'Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus' (1 Joh. 2:1). De tweede: Jij hier op aarde, die iemand beschuldigt. De Bijbel noemt satan 'de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde...' (Op. 12:10). Aan welke kant sta jij? Jij zegt: 'Maar ik heb het toch echt via via gehoord.' Is het ooit bij je opgekomen dat je misschien niet bent aangesloten op de juiste bron? Jezus zei: 'Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen' (Joh. 15:5). Met vrucht bedoelde Jezus 'goede' vruchten. Hij zei: 'Gelukkig de vreedstichters.' En wat is het tegenovergestelde van een vreedstichter? Een onruststoker! Dit zijn vaak mensen met innerlijke onrust, onopgeloste kwesties of een kort lontje. Mensen die overal waar ze komen de boel opstoken. Wanneer zij een wandtapijt zien, zoeken ze een draadje om de boel te ontrafelen. Sommigen doen het bewust, anderen onbewust. Als je weinig of geen vreugde in je eigen leven kent, is het moeilijk om blij te zijn voor een ander. Om een vreedstichter te zijn moet je conflict, kritiek en geklaag in de kiem smoren. Tactvol het gesprek in een andere richting sturen. En als het nodig is, praten met de persoon die de boel opstoot. In het beste geval help je hen om te veranderen. In het een na beste geval, zullen ze twee keer nadenken over wat ze zeggen.

### Donderdag 7 augustus

*'... vergeven... dankzij de rijke genade...'* (Efez.1:7)(NBV).

#### Overvloedige genade.

'Petrus vroeg: 'Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?' Jezus antwoordde: 'Niet tot zevenmaal toe... maar tot zeventig maal zeven' (Matt.18:21-22). Maar daar zouden we niet moeten stoppen. Als God ieder van ons slechts zeventig maal zeven 'vergevingspasje's zou geven, zouden we in de problemen komen! Je 'vergevingsbankrekening' bij God kan niet failliet raken. Maar als je weigert anderen te vergeven, dan zie je over het hoofd dat je zelf misschien op een dag ook vergeving nodig kunt hebben (zie Gal. 6:1). Jezus zei: '... vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft' (Marc.11: 25). Of het nu zeven, zeventenzeventig, of zeventienduizend keer is, je oogst altijd wat je zaait (zie Gal. 6:7). We zijn allemaal mensen, en wanneer iemand ons pijn doet, willen we gerechtigheid. Maar God wil dat je de dader vergeeft voordat hij erom vraagt of enig teken van berouw toont. Ontsnapt hij dan niet aan de gevolgen van zijn daden? Nee, het betekent gewoon dat jij niet verantwoordelijk bent voor wat er gebeurt - dat is God. Wrok koesteren is geestelijk, emotioneel en fysiek uitputtend; vergeving bekrachtigt en bevrijdt je om verder te gaan. Vergeet niet, je bent vergeven 'dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken'. Maar het staat of valt met de eis dat jij anderen vergeeft Wanneer je denkt aan de schuld die God jou vergeven heeft, dan verbleekt in vergelijking daarmee alles wat iemand jou ooit zou kunnen aandoen, ja toch? 'Zijn liefde kent geen grenzen, zijn genade heeft geen maat, aan zijn macht is aan de mens geen grens bekend; want uit zijn oneindige rijkdom in Jezus schenkt hij die telkens weer' (Annie Johnson Flint, 1866-1932). Dat is overvloedige genade!

**Vrijdag 8 augustus**

*'Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs...'* (Fil. 3:14)(NBV).

Je moet niet opgeven.

Paulus schrijft: '... ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten' (v.13-15). Paulus werd gedreven door zijn visie om de wereld te bereiken voor Christus (Rom. 10:1). Het was zijn maatstaf voor het dagelijkse leven en zijn motivatie voor alle inspanningen. Het maakte hem meedogenloos. Een onbekende schreef: 'Wanneer het soms niet gaat, zoals dat wel gebeurt, en je weg alleen maar lijkt te stijgen. Wanneer je slecht bij kas zit en schulden zich opstapelen, en je wilt lachen maar je moet zuchten. Wanneer de dingen je terneerdrukken, pauzeer als het moet, maar stop niet! Het leven is grillig met onverwachte wendingen, zoals ieder van ons wel eens ondervindt. En een mislukking had anders kunnen uitpakken als je had volgehouden. Geef niet op, al lijkt het tempo traag, je zou zomaar opeens wel kunnen slagen. Vaak is het doel dichterbij dan het lijkt voor een zwak en weifelend mens. Vaak heeft de worstelaar opgegeven terwijl hij de overwinnaarscup had kunnen krijgen. En hij leerde te laat, bij het vallen van de nacht, hoe dicht hij bij de gouden kroon was. Succes is mislukking binnenstebuiten gekeerd - de zilveren tint van de wolken van de twijfel. Je kan nooit weten hoe dichtbij je bent, het kan in de buurt zijn als het veraf lijkt. Dus houd vast aan de strijd als je het hardst wordt getroffen, het is wanneer dingen het ergste lijken dat je niet moet stoppen.'

**Zaterdag 9 augustus**

*'Iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen...'* (Luc. 12:14)(NBV).

Leven om de juiste redenen.

Er wordt verteld dat in 1923 zeven van 's werelds meest succesvolle mannen elkaar in een hotel in Chicago ontmoetten: de voorzitter van het grootste onafhankelijke staalbedrijf, de voorzitter van het grootste nutsbedrijf, de grootste graanspeculant, de voorzitter van de beurs van New York, een lid van het kabinet van de President, een president van een grote bank en de voorzitter van het grootste monopolie van de wereld. Gezamenlijk beheerden deze topfiguren meer geld dan er in de schatkist van de Verenigde Staten zat. Nu even 25 jaar doorspoelen en kijken wat er met hen is gebeurd. Charles Schwab, voorzitter van het grootste onafhankelijke staalbedrijf, leefde de laatste vijf jaar van zijn leven van geleend geld en stierf als een arm man. Arthur Cooger, de grootste graanspeculant, schoot zichzelf neer. Richard Whitney, voorzitter van de beurs van New York, bracht drie jaar door in de gevangenis. Albert Fall, een lid van het kabinet van de President, ging de gevangenis in voor omkoping. Leon Fraser, voorzitter van een grote bank, schoot zichzelf neer. Ivar Kreuger, hoofd van een van 's werelds grootste monopolies, pleegde ook zelfmoord. Als de recente economische onrust ons iets heeft geleerd, is het dat geld noch veiligheid noch geluk brengt. Ja, God zal je zegenen met geld (Deut. 8:18). En hij zal het om twee redenen doen: 1) Omdat hij zich verheugt als hij ziet dat zijn verlore kinderen in zijn zegeningen wandelen (Ps. 35:27). 2) Omdat hij verwacht dat jij je geld gebruikt om een bezerde wereld te bereiken met Gods liefde. Als je die twee dingen in gedachten houdt, leef je om de juiste redenen.

**Zondag 10 augustus**

*'... het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt' (Fil. 2:13)(NBV).*

Geloof in jezelf - God doet het ook!

Je droom najagen betekent dat je geloof in jezelf sterker is dan je angsten. Veelgeprezen auteur Marianne Williamson schreef in haar boek 'Een terugkeer naar liefde' de inspirerende zinnen: 'Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn. Onze diepste angst is dat we oneindig machtig zijn. We vragen ons af: "Wie ben ik dat ik briljant, prachtig, talentvol en fantastisch zou zijn?" Maar waarom eigenlijk niet? Je bent toch een kind van God? Je kleiner voordoen dan je bent komt de wereld niet ten goede. Er is niets verheffends aan je minder voordoen dan je bent, opdat de mensen om je heen zich vooral niet onzeker gaan voelen. We zijn geboren om de glorie van God die in ons woont uit te dragen. Als wij ons licht laten schijnen, geven we anderen onbewust toestemming om dat ook te doen. Als we ons bevrijden van onze angst, zal onze aanwezigheid vanzelf anderen bevrijden.' Wat betekent dit? Het betekent dat we niet bang hoeven zijn. Maar waarvoor hoeven we niet bang te zijn? Wij hoeven niet bang te zijn van onszelf of van onze eigen unieke vaardigheden en talenten. Je zult nooit je door God gegeven bestemming omarmen zolang je niet eerst in jezelf gelooft. En dat geloof komt voort uit de wetenschap 'dat het God is die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt.' God gaf jou deze unieke vaardigheden, omdat hij plannen voor je heeft: 'Ik heb jullie geluk voor ogen: ik zal je een hoopvolle toekomst geven' (Jer. 29:11).