

Maandag 11 augustus

*‘... zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven’
(Efez. 5:25)(NBV).*

Houd van je kerk - dat doet Jezus ook (1)!

De kerk bestaat niet uit mensen die beter zijn dan alle anderen. Zij bestaat uit mensen die beter willen zijn dan ze zijn, en die weten dat ze dat kunnen door de genade van God. Hebben kerkleiders ons op sommige momenten in de steek gelaten? Ja, maar Jezus Christus, het Hoofd van de kerk, heeft ons niet in de steek gelaten - en zal dat ook nooit doen! Christus' kerk, waarvan de plaatselijke kerk onderdeel uitmaakt, werd gepland door God voordat de wereld gegrondvest werd (Efez. 1:4). Zij werd betaald met de vuurrode contanten van Jezus' bloed, is door de geschiedenis heen gesteund door het offer van de martelaren, van haar wordt geprofeteerd dat zij in haar einde heerlijker zal zijn dan in het begin, en ze wordt op dit moment klaargemaakt als een bruid voor haar Man. Johannes beschrijft het als volgt: 'Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven! Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar' (Openb.19:7). Dus voordat je het leiderschap aanvalt, je lidmaatschap opzegt of je niet dienstbaar wilt opstellen, is het goed om te bedenken dat er niets op aarde is dat God dierbaarder is dan zijn kerk. De waarheid is dat wanneer je een deel van het lichaam verwondt je ook het hoofd verwondt. En nog iets om in gedachten te houden: het enige op aarde dat een toekomst heeft is de kerk; de rest gaat in rook op. En de verzekeringspolis van de kerk wordt gegarandeerd door Jezus zelf, die zei: 'Ik zal mijn kerk bouwen; en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen' (Matt. 16:18). Dus houd van je kerk - dat doet Jezus ook!

Dinsdag 12 augustus

*‘... en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel’
(1 Petr. 2:5)(NBV).*

Houd van je kerk - dat doet Jezus ook (2)!

We gaan niet naar de kerk, we zijn de kerk! Als we de kerkdienst op de parkeerplaats zouden houden, zouden we nog steeds de kerk zijn! Denk aan de tempel van Salomo. Hij werd gepland door David, de vader, gebouwd door Salomo, de zoon, en bij zijn inwijding vervuld met de heilige Geest. In drie opzichten is je kerk net als de tempel van Salomo: 1) Ze is gebouwd op verlossingsgrond! De berg Moria, de plaats van de tempel van Salomo, is de plaats waar Abraham zijn zoon Isaak mee naar toe nam om hem te offeren. En wat denk je? Tweeduizend jaar later leidde God zijn eniggeboren Zoon naar dezelfde berg om er te sterven voor onze zonden. Zoals G.D. Boardman zei: 'Het kruis is de enige ladder die hoog genoeg is om de drempel van de hemel te raken.' 2) Het was het meest unieke gebouw ooit gebouwd. Het werd gebouwd van stenen die waren voorbereid voordat ze werden samengevoegd. Ze werden gewassen, vervolgens verder bewerkt en daarna ingepast. En dat is ook ons verhaal, toch? 'En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel... om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn.' 3) De bouwmaterialen kwamen uit vele landen. We zijn niet gered door ras, maar door genade. Het is niet het bloed dat in je aderen stroomt dat je redt; het is het bloed dat uit Christus' aderen vloeide dat je rechtvaardig en voor God aanvaardbaar maakt. Twee unieke termen worden gebruikt om de tempel van Salomo te beschrijven: 'groots en indrukwekkend' en 'over de hele wereld geroemd en bewonderd'(1 Kron. 22:5). Dat is hoe God over zijn kerk denkt, en dat zou jij ook moeten doen!

Woensdag 13 augustus

'... de majesteit van de Heer vulde de hele tempel' (1 Kon. 8:11)(NBV).

Houd van je kerk - dat doet Jezus ook (3)!

Pas toen de ark van het verbond in de tempel was gebracht en op zijn rechtmatige (lees: centrale) plek was neergezet, werd de tempel vervuld van Gods heerlijkheid. 'De priesters brachten de ark van het verbond met de Heer naar zijn nieuwe plaats... een wolk vulde de tempel van de Heer. De priesters konden hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit van de Heer vulde de hele tempel' (v. 6, 10-11). Hier kunnen wij, en in het bijzonder leiders, een les uit trekken. Christus alleen moet centraal staan! Programma's en promotieactiviteiten zijn prima, maar alleen als Jezus wordt vereerd als Heer, zijn Woord wordt gepredikt en zijn aanwezigheid wordt vereerd en ervaren, zal zijn heerlijkheid de kerk vullen. De volgende keer dat je in Gods huis zijn lof bezingt, is het goed om er even bij stil te staan dat het om hem gaat en niet om jou! In Washington ging op een dag de telefoon in het kantoor van de dominee van de kerk die regelmatig door President Franklin Roosevelt werd bezocht. Iemand vroeg: 'Verwacht u de president zondag in de kerk?' De dominee antwoordde: 'Dat kan ik niet beloven. Maar we verwachten wel dat de Heer er zal zijn, en dat zou voldoende reden moeten zijn voor een redelijk grote opkomst.' Fanny Crosby schreef deze woorden: 'Al behoorde het hele rijk der natuur mij toe, dan was dat als geschenk nog veel te iel. Liefde zo geweldig, zo goddelijk groots, eist mijn alles, mijn hele leven en mijn ziel.' Vul volgende week zondag niet alleen de kerkbank, vul Gods huis met je oprechte lof.

Donderdag 14 augustus

'... ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam' (1 Kor. 12:12)(NBV).

Houd van je kerk - dat doet Jezus ook (4)!

De Bijbel zegt: 'Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam.' Laten we een ogenschijnlijk belachelijke illustratie gebruiken. Stel dat je voet geen deel van je lichaam meer wil zijn en dat het op jouw vraag naar het waarom dingen gaat zeggen als: 'Ik heb er genoeg van dat er steeds maar op me gelopen wordt en dat ik door de modder moet zeulen. Andere delen van het lichaam komen er maar makkelijk van af, maar ik moet het zware werk doen. Niemand waardeert me. Ze praten over mooie ogen en haren en lippen, maar niemand schrijft liedjes over voeten. Dus ik kap ermee.' Als je vraagt naar voets toekomstplannen, dan zegt voet: 'Ik ga gewoon thuis voor de buis naar christelijke tv-zenders kijken.' Nu zijn christelijke zenders prima, vooral voor degenen die aan huis gekluisterd zijn en niet meer naar de kerk kunnen. Maar wanneer jij zonder toestemming van God de kerk verlaat, functioneer je niet meer zoals hij jou bedoeld heeft. Je kunt er een tijdje vrede mee hebben, maar het geeft je geen voldoening. En omdat je bent afgesneden van je geestelijke voedselvoorziening, zal je niet uitgroeien tot volwassenheid. 'Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. Als de voet zou zeggen: 'Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,' hoort hij er dan werkelijk niet bij?'... God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde... juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk' (1 Kor. 12:14-22). Waarom zou je terug komen naar de kerk? Voor gemeenschap, voedsel, functionaliteit en vervulling.

Vrijdag 15 augustus

'... en wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt...'
(2 Kron. 7:14)(NBV).

Houd van je kerk - dat doet Jezus ook (5)!

Kun je je voorstellen dat Gods aanwezigheid in een zondagochtendienst zo reëel is dat de voorganger niet toekomt aan zijn preek, de muziekgroep niet aan spelen en de helper niet aan zijn taken? Het gebeurde in de tempel van Salomo. Let op de elementen die daar die dag een rol speelden: 1) Ze beleden hun zonden. John Owen zei: 'Hij die klein denkt over de zonde, heeft nooit groot gedacht over God.' Dingen die je nergens anders hinderen, hinderen je in de aanwezigheid van God. Wat voor dingen? Politiek zonder principe, genot zonder geweten, reputatie zonder karakter en kennis zonder overtuiging. 2) Ze vernederden zichzelf. De Bijbel zegt: 'God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade' (Jak. 4:6). Nederigheid betekent dat je zegt: 'Heer, ik heb niets dat u niet aan me gegeven hebt. En alles wat ik ooit nodig zal hebben komt van u.' 3) Ze baden. Geen formele, poëtische gebeden, maar oprechte gebeden van berouw. Hier is hoe God antwoordde: '... en wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen. Ja, ik zal opmerkzaam zijn en luisteren naar de gebeden die vanaf deze plaats tot mij worden gericht' (2 Kron. 7:14-15). 4) Ze brachten offers. De mensen brachten 22.000 runderen en 120.000 schapen, het grootste offer in de Bijbel. Waarom? Omdat wanneer jij je hand opent naar God, hij zijn hand opent naar jou. Maar, en hier komt het: God heeft een grotere hand!

Zaterdag 16 augustus

'... zal de Geest van de Heere de banier tegen hem oprichten' (Jes. 59:19)(HSV).

Houd van je kerk - dat doet Jezus ook (6)!

Let op wat Salomo bad bij de inwijding van de tempel. 'Wanneer er in het land hongersnood... uitbreekt... wanneer het volk in eigen land door vijanden bedreigd wordt, wanneer er kortom bij enige ramp of ziekte ook maar iemand van uw volk Israël een smeekgebed tot u richt... aanhoor hem dan vanuit de hemel... Dan zullen ze... hun leven lang ontzag voor u tonen en u gehoorzamen' (2 Kron. 6: 28-31). Wanneer je functioneert op je rechtmatige plaats in de kerk kun je: 1) Bidden met vertrouwen in economisch moeilijke tijden. Een van de namen waarmee Israël God kende was: 'Jehova Jireh' wat betekent 'de Heer zal voorzien'. Je veiligheid hangt niet af van het Beursplein of een andere straat! Het is gebaseerd op Gods onfeilbare goedheid (Ps. 23:6). 2) Bidden met vertrouwen in tijden van ziekte. Gods belofte aan jou is deze: 'Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan' (Jak. 5:14-15). 3) Bidden met vertrouwen wanneer je geconfronteerd wordt met rampspoed. 'Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de Heer: 'Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik' (Ps. 91:1-2). 4) Bidden met vertrouwen wanneer de duivel je aanvalt. 'Als de vijand zal komen als een rivier zal de Geest van de Heere de banier [het verdedigingschild] tegen hem oprichten' (Jes. 59:19). Als verlost lid van de kerk van Christus, zijn dit je 'rechten', maak er gebruik van!

Zondag 17 augustus

*'... in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest'
(Efez. 2:22)(NBV).*

Houd van je kerk - dat doet Jezus ook (7)!

Jezus leeft in ieder van hen die deel uitmaakt van zijn kerk. 'Zo bent u dus... huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest' (v. 19-22). Niets is God dierbaarder en ligt hem nader aan het hart dan zijn kerk. 'Zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven' (Efez. 5:25). Zijn grootste belang en de kern van zijn eeuwige doel is dat 'door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend wordt' (Efez. 3:10). Hoe je lid kunt worden van de kerk van Christus? Het is een familie; je moet erin geboren worden. Daarom zei Jezus tegen Nicodemus dat hij opnieuw geboren moest worden (zie Joh. 3:7). Je komt er niet in door het schudden van de hand van een predikant, het invullen van een lidmaatschapskaart of het doen van een donatie aan het bouwfonds. De Bijbel zegt: 'Aanvaard elkaar... zoals Christus u heeft aanvaard' (Rom. 15:7). Zodra je Christus hebt aanvaard en hij jou heeft aanvaard, ben je 'binnen'. Je treedt misschien nog niet op de voorgrond zoals anderen in je kerk, maar in Gods ogen ben je een bonafide, in bloed gewassen lid van zijn huisgezin, op weg naar de hemel. De Bijbel zegt: 'De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden' (Hand. 2:47) en wanneer hij jou toevoegt, is er geen ziel op aarde die jou ervandaan krijgt!