

Maandag 18 augustus

‘Maar al moet u nog korte tijd lijden.... God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen’ (1 Petr. 5:10)(NBV).

Houd van je kerk - dat doet Jezus ook (8)!

Het duurde zeven jaar om Salomo's tempel te bouwen. In de Schrift staat het getal zeven voor voltooiing. Dus als het gaat om je 'positie' in Christus, is je verlossing nu net zo voltooid als die zal zijn wanneer je in de hemel bent. Toen Jezus riep: 'Het is volbracht,' werd alles wat nodig is om je met God te verzoenen voltooid. Het woord 'voltooid' betekent dat er niets aan ontbreekt. En wanneer jij je vertrouwen in Jezus stelt, is dat hoe God jou ziet. Wanneer hij je in Christus plaatst, 'ben je één met hem' (Kol. 2:10). Jij zegt: 'Maar ik zondig nog steeds.' De Bijbel zegt: 'Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd' (2 Kor. 3:18). Zie je dat? De heilige Geest is elke dag op allerlei manieren in je leven aan het werk om je te vormen naar het beeld van Jezus. Gods uiteindelijke plan voor jou is groter dan je kunt bevatten. Judas schrijft: 'De enige God, die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen... hem behoort de luister, de majesteit...' (Jud. 1:24-25). Let op de woorden 'die de macht heeft'. Dit is iets wat Christus voor je doet, dat doe je niet zelf! En een van de werktuigen die hij gebruikt om jou te perfectioneren (volwassen te laten worden) is moeite. Petrus schrijft: 'Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen.' Het kan even duren, maar je komt er!

Dinsdag 19 augustus

‘Daarom trok hij zich terug op de berg, alleen’ (Joh. 6:15)(NBV).

Wees de baas over je leven.

De Bijbel zegt: 'Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan en hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich terug op de berg, alleen. Bij het vallen van de avond daalden zijn leerlingen af naar het meer; ze stapten in een boot en zetten koers naar de overkant, naar Kafarnaüm... Er stak een hevige wind op en het meer werd onstuimig. Toen ze vijftientig of dertig stadië geroeid hadden, zagen ze plotseling Jezus over het meer lopen; hij was dicht bij de boot en ze werden bang. Maar hij zei: 'Ik ben het, wees niet bang.' Ze wilden hem aan boord nemen, maar meteen kwam de boot aan land op de plaats waar ze naartoe wilden (v. 15-21). Drie dingen vallen op in dit verhaal: 1) De controle die Jezus had. Mensen wilden zijn leven voor hem plannen. Klinkt je dat bekend? Toen dat gebeurde, 'trok hij zich opnieuw terug op de berg' (HSV). Let op het woord 'opnieuw'. Tijd doorbrengen met God was iets wat hij regelmatig deed. En jij? 2) De kritiek die Jezus opriep. Wanneer de menigte jou koning wil maken is het moeilijk voor je ego om weg te lopen. Maar Jezus deed dat wel. Anderen konden hun wil of agenda niet aan hem opleggen. Waarom niet? Omdat hij eraan toegewijd was om de wil van God te doen en niets anders. 3) Het intieme contact dat Jezus ervoer. Na een nacht van gebed had hij de kracht om op het water te lopen en de storm te onderwerpen. Als je wilt slagen in het leven is er maar een bron waar je naartoe kunt voor kracht en leiding: God. Wil je controle nemen over je leven? Dat is hoe je het doet!

Woensdag 20 augustus

'Bid voor wie jullie vervolgen' (Matt. 5:44)(NBV).

Vergeef hen en laat het los!

Een onverzoenlijke houding kan je ervan weerhouden verder te komen in het leven. Dus wordt het geen tijd dat je serieus nadenkt over het vergeven van degene die jou heeft bezeerd? Denk je dat die persoon er dan mee wekomt? Hij komt nergens mee weg! Maar God is bevoegd om te oordelen; jij niet. Vergeet niet dat de mensen die op jou afgeven iets over jou concluderen op basis van beperkte informatie, maar God kent de waarheid en hij zal je lasteraars aanpakken op zijn eigen tijd. Door te proberen jezelf te verdedigen en hun ongelijk te bewijzen, begeef je je op een terrein dat uitsluitend toebehoort aan God. De Bijbel zegt: 'Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: 'Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.' Maar 'als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd'. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede' (Rom. 12:17-21). Satan is erop uit om je in de war te brengen en je vrede te roven. Geef hem geen voet! Christus, jouw voorbeeld, bad voor degenen die de spijkers in zijn handen dreven: 'Vader, vergeef hun; want ze weten niet wat ze doen' (Luc. 23:34). Je vijanden kunnen denken dat ze slim zijn, maar vaak handelen zij in onwetendheid. Verlaag je niet tot hun niveau door terug te slaan. Vergeef hen en laat het los.

Donderdag 21 augustus

'Ik had me dus voor de Heer ter aarde geworpen, en bleef veertig dagen... liggen...'
(Deut. 9:25)(NBV).

Voorganger, bereid je hart voor.

Een predikant had de gewoonte zijn preken woord voor woord uit te schrijven. Het werkte goed totdat hij op een zondag opeens zonder aantekeningen op de preekstoel bleek te staan. Hij zei tegen zijn gemeente: 'Ik ben mijn aantekeningen vanochtend vergeten, dus ik zal moeten bidden en vertrouwen op de Heer. Maar voor de dienst van vanavond kom ik beter voorbereid.' Leuk als verhaal, maar niet zo aardig als het een realiteit is! Voorganger, je mensen kunnen voor het moment onder de indruk zijn van je sprekerscapaciteiten, maar ze zullen alleen worden beïnvloed op de lange termijn wanneer je woorden zijn geïnspireerd door de heilige Geest. Jij kunt zelf geen harten veranderen, dus trap niet in die ego val, anders loop je sissend af als een natte voetzoeker! Bestudeer het leven van Christus. Voordat hij zijn discipelen uitkoos, of over het water liep, of de menigte voedde, bracht hij uren door in gebed. Dus om de juiste mensen te kiezen, je kudde op zondagochtend te voeden, of 'over het water' te lopen en grote dingen voor God te bereiken, moet je je richten op het voorbereiden van je hart en niet alleen van je boodschap. Ben jij juist een mensen-mens? Dat is goed, maar je zult mensen niets te zeggen hebben van enig belang als je het niet van God krijgt. Of ben je meer iemand van projecten? Ook dan geldt: tenzij je tijd doorbrengt met God begeef je je al gauw in dingen waarin je je niet zou moeten begeven - dingen waar je misschien niet meer uit kunt komen. Mozes zei: Ik had me dus voor de Heer ter aarde geworpen, en bleef veertig dagen en nachten op de grond liggen, omdat hij tot uw ondergang besloten had.' Resultaat? God redde niet alleen het volk. Hij zegende het ook. Dus voorganger, bereid je hart voor.

Vrijdag 22 augustus

‘Wijst de ongeregelden terecht...’ (1 Tess. 5:14)(NBG).

Confronteren vanuit liefde.

‘Wijst de ongeregelden terecht, beurt de kleinmoedigen op, komt op voor de zwakken...’ Helaas houden we ons liever rustig en zijn populair dan dat we moeilijke waarheden spreken in het leven van anderen. Een leraar schrijft: ‘Een kerk is niet een groep individuen die elkaar toevallig elke week op dezelfde plaats ontmoet; het is een geestelijk lichaam, een liefdevolle familie. Het is veel makkelijker om te troosten en te bemoedigen dan om te waarschuwen of te vermanen, maar beide zijn noodzakelijk. Efeziërs 4:15 vertelt ons de waarheid te spreken in liefde zodat het hele lichaam ‘samen volledig kan toegroeien’. Als we niet de tijd nemen om te vermanen, te stimuleren, te waarschuwen, te troosten, te ondersteunen en geduld te hebben, dan lijden we uiteindelijk allemaal. Je lichaam functioneert niet goed wanneer een lichaamsdeel pijn doet of slecht presteert. En de kerk lijdt wanneer een van haar leden weerbarstig of zwak is, weifelt of een verkeerde leer aanhangt. Een lichaamsdeel laten zweren of een deel dat gewond is niet ondersteunen, kan leiden tot onherstelbare schade. Ernstige problemen niet aanpakken bewijst het lid in kwestie een slechte dienst.’ Als ouders houden we teveel van onze kinderen om slecht gedrag ongecontroleerd te laten. We weten dat het uiteindelijk een negatieve invloed zal hebben op hun houding ten opzichte van gezag, relaties, verantwoordelijkheid en persoonlijke discipline. Wij geven zoveel om hen dat we hen graag willen corrigeren en begeleiden. Paulus zegt: ‘Wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid’ (Gal. 6:1). De waarheid is de enige veilige grond om op te staan, en laat het dan ook je doel zijn om de waarheid te spreken in liefde.

Zaterdag 23 augustus

‘Geef zelf met goede daden het voorbeeld...’ (Tit. 2:7)(NBV).

Anderen letten op je.

Rook steeg op boven een buurt waar tijdens straatrellen 18 mensen omkwamen en 850 werden gearresteerd. Jon Walker zei: ‘Mijn vader, een speciale onderzoeker voor een overheidsinstelling, zat samen met mij voor de tv te kijken naar het geweld. Nuchter merkte hij op: ‘Dat is precies waar ik vandaag aan het werk moet.’ Ik zei: ‘Zou u wel gaan? Zeg ze dat u niet kunt komen, verzet de afspraak.’ Hij keek me aan en zei: ‘Waarom zou ik niet gaan? Het is mijn werk.’ Walker vervolgt: ‘Het was een ‘aha’ moment voor mij, natuurlijk zou hij gaan. Hij had een afspraak, om te zijn waar hij moest zijn, ongeacht de omstandigheden. Op dezelfde manier waarop hij tijdens de Koude Oorlog verkenningsmissies vloog, op dezelfde manier waarop hij foto’s nam die lieten zien hoe Cubaanse raketbases werden aangelegd, op dezelfde manier waarop hij met mij dag in dag uit zijn leven leidde. Op dat moment begreep ik het voorbeeld. Ik begreep hoe belangrijk het was om toegewijd te blijven, ongeacht hoe moeilijk of hoe onredelijk het kon lijken. Mijn vader sprak meer door wat hij deed dan door wat hij zei; zijn voorbeeld werd het verhaal van God aan het werk in een mensenleven.’ Vraag: wat zou er gebeuren als mensen jouw vóórbeeld volgden in plaats van je advies als het gaat om je werkethiek, je online computergebruik, je integriteit in het bedrijfsleven en je gedrag in je gezin? Wees eens eerlijk! Paulus daagt ieder van ons uit om ‘een voorbeeld te zijn in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid’ (1 Tim. 4:12). Hij vertelde Titus: ‘Geef zelf met goede daden het voorbeeld. Laat je leer zuiver en waardig zijn...’ Als je denkt dat dit klinkt als een hele opgave, dan heb je gelijk. Maar ‘Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven’ (2 Petr. 1:3).

Zondag 24 augustus

‘... opdat je in alles wat je doet zult slagen’ (Joz. 1:7)(NBV).

Drie principes van succes.

God wil dat je in het leven slaagt (Joz. 1:8). Ben je daar eenmaal van overtuigd: 1) Houd dan rekening met je temperament. Biefstuk van de haas bak je het best kort op een zeer hoog vuur, maar rosbief braad je het best op een lagere temperatuur gedurende een iets langere tijd. Hoe dan ook, je krijgt een heerlijke maaltijd. Je hoeft alleen maar te weten wat voor soort vlees je hebt en hoe je het moet bereiden. Zie je waar ik heen wil? 2) Overwin vervolgens je angst om anders te zijn dan anderen. Omdat Daniël het voedsel van de koning niet wilde eten of wilde buigen voor zijn afgoden, belandde hij in de leeuwenkuil. Maar hij kwam eruit en werd gepromoveerd tot een toppositie in de regering (Dan. 6:28). Je kunt niet deel zijn van de massa en nog steeds ‘opvallen’. Om grote dingen te bereiken moet je op God vertrouwen, de negatieve adviezen van mensen negeren en je bestemming najagen. 3) Weersta ten slotte de apathie die vaak gepaard gaat met veroudering. Behoud het enthousiasme van je jeugd en meng het met de wijsheid van je oude dag. Verlies je gevoel van idealisme niet. Laat de problemen van alledag je niet ontmoedigen. Laat ook de teleurstellingen van het leven je er niet onder krijgen. Op elke leeftijd en in elk levensstadium zijn er struikelblokken en pluspunten, ongemakken en overwinningen. Het is aan jou om het meeste te halen uit de positieve en je niet te laten afleiden door de negatieve. Op zijn zeventigste zei Paulus dat het zijn wens was het evangelie in Rome te verkondigen’ (zie Rom. 1:15). Op zijn tachtigste leidde Mozes Israël uit de slavernij. Op zijn vijfentachtigste zei Kaleb: ‘Geef me dus dit bergland dat de Heer me indertijd heeft beloofd’ (Joz. 14:12). Je bent alleen ‘oud’ als je spijt de plaats van je dromen laat innemen.