

**Maandag 25 augustus**

*‘Wat ons drijft is de liefde van Christus...’ (2 Kor. 5:14)(NBV).*

Vrijwilligers, geen dienstplichtigen.

Paulus schrijft: ‘Wat ons drijft is de liefde van Christus.’ God is op zoek naar vrijwilligers, niet naar dienstplichtigen. Dienstplichtigen worden gemotiveerd door de wet; vrijwilligers worden gemotiveerd door liefde. Na de aanval op Pearl Harbour stroomden de rekruteringscentra in heel Amerika vol met te jonge jongens, te oude mannen en zelfs blinden. Een bejaarde man zei tegen een rekruteringsofficier: ‘Ik zou het als mijn grootste voorrecht beschouwen om te sterven tijdens de verdediging van dit land.’ Waarom doen mannen en vrouwen dit? Uit plichtsgevoel? Ja, maar ook uit iets wat nog groter is - toewijding! Ze zijn ergens door gegrepen. Tegenover het verlies van zijn vrijheid, zijn familie, zijn bediening, en misschien wel zijn leven, zei Maarten Luther tegen de kerkelijke machten van zijn tijd: ‘Ik ga dit niet herroepen. Mijn geweten is gebonden door het Woord van God!’ Niemand zou je ooit moeten smeken of dwingen om je in te zetten voor zondagschoolwerk, om te werken met jonge mensen, om te geven aan de zaak van Christus, om zieken, eenzamen en behoeftigen te bezoeken of anderen te dienen. Jij zou moeten bedelen om die gunst! Paulus zei: ‘Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen... Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen...’ (Fil. 3:7-8). Toewijding aan Christus is als het zetten van je handtekening op een blanco cheque en zeggen: ‘Heer, vult u het bedrag maar in.’ Je verleent God geen gunst door hem te dienen; hij eert jou door jou in staat te stellen om hem te dienen. Meet vandaag wat je voor de Heer zou willen doen af aan wat je eigenlijk doet.

**Dinsdag 26 augustus**

*‘... zal het kwaad je niet bereiken...’ (Ps. 91:10)(NBV).*

Je bent beschermd tegen het kwaad (1).

Hier is een belofte om op te bouwen in tijden van nood: ‘De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen’ (v. 9-11)(HSV). Er is een geestelijke wereld om je heen die net zo reëel is als de fysieke waarin je woont. De ene is de wereld van de duisternis; de andere is de wereld van het licht. De ene wordt geregeerd door satan, de andere door God. Hoe kun je anders verklaren dat mannen, vrouwen en kinderen een brute en zinloze dood sterven door de handen van slechte mensen? Paulus legt het als volgt uit: ‘Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen’(Efez. 6:12). Betekent dit dat je in angst zou moeten leven? Nee, en hier is waarom: 1) Je bent beschermd door het bloed van Jezus. Net zoals de engel des doods op de avond van het Pascha een huis niet kon binnengaan waar bloed aan de deurposten zat, is het bloed van Jezus een beschermend schild om je heen waar de duivel niet doorheen kan dringen. 2) Jij bent in het voordeel. Toen satan uit de hemel viel, nam hij een derde van de engelen met zich mee. Dat betekent dat wij nog steeds twee engelen hebben tegen elke ene engel van hem! ‘Engelen zijn dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding’ (Hebr. 1:14). Verheug je: als verlost kind van God ben je beschermd tegen het kwaad!

**Woensdag 27 augustus**

*‘Verberg mij in de schaduw van uw vleugels...’ (Ps. 17:8)(NBV).*

Je bent beschermd tegen het kwaad (2).

Hier zijn drie manieren waarop je jezelf kunt openstellen voor de macht van het kwaad: 1) Uit vrije keus. De auteur van de satansbijbel, Anton LaVey, zei: ‘Een succesvolle heks of tovenaars moet zich eerst helemaal overgeven aan satan.’ Je vraagt je waarschijnlijk af wat voor soort persoon zo iets zou zeggen of zou doen. Maar feit is dat God aan elk van ons een vrije wil gegeven heeft die in staat is zich over te geven aan Christus of aan satan. Paulus schrijft: ‘Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen?... zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid...’ (Rom. 6:16, 19). 2) Door ongeremde toegeeflijkheid. Elk natuurlijk verlangen waar zonder mate aan wordt toegegeven kan leiden tot een verslaving en kan een vernietigende kracht worden. Maar laten we wel wezen: verslaving betekent niet dat iemand is bezeten. Veel christenen hebben te kampen met hardnekkige gewoonten, en Christus heeft beloofd om ze te bevrijden (Joh. 8:32). Toen je gered werd, trok Christus bij je in en trok satan eruit omdat Christus niet in één ruimte met de duivel wil leven. 3) Door te rommelen met het occulte. God vertelde Israël dat degenen die hun vertrouwen in mediums stelden zouden worden afgesneden van de gemeenschap (Lev. 20:6). Heb je je ooit afgevraagd waarom spirituele mediums het juiste lotnummer niet kunnen kiezen, geen fortuin winnen of de hongerende massa’s voeden? Omdat ze vals zijn, daarom! Sprekend van satan zei Jezus dat ‘er geen waarheid in hem is, dat hij een aartsleugenaar is, de vader van de leugen’ (zie Joh. 8:44). Knoei niet met de machten der duisternis. De enige echte leiding die afkomstig is van een ster, komt van Jezus, ‘de stralende morgenster’ (Op. 22:16).

**Donderdag 28 augustus**

*‘Ik heb jullie de macht gegeven... om de kracht van de vijand te breken...’ (Luc 10:19).*

Je bent beschermd tegen het kwaad (3).

Heb je geliefhebberd in het occulte en vraag je je nu af wat je moet doen? Bekeer je en doe er afstand van. ‘Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad’ (1 Joh. 1:9). Let op de woorden ‘alle kwaad’. Het maakt niet uit wat je hebt gedaan; er zijn geen grote of kleine zonden. God vergeeft ze allemaal! Leer van je verleden, laat het achter je en kijk niet om. ‘We weten dat iemand die uit God geboren is niet zondigt. De Zoon... beschermt hem, zodat het kwaad geen vat op hem heeft’ (1 Joh. 5:18). Is satan machtig? Ja, maar Jezus is almachtig! Hij zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.’ ‘Ik heb jullie de macht gegeven... om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden’ (Luc. 10:19). God heeft je drie krachtige wapens gegeven ter bescherming: 1) Het zwaard. ‘Draag... als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden’ (Efez. 6:17). Satan is in het voordeel wanneer jij niet weet wat God zegt, maar hij vlucht wanneer jij je beroept op de Schrift. 2) Het schild. ‘... draag het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven’ (v. 16). Je geloof is een beschermend schild tegen de pijlen van twijfel en angst die satan op je afstuurt. 3) De Geest. ‘Wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen...’ (Hand. 1:8). Geplaatst ‘in Christus’ en vervuld met de heilige Geest, ben je goed opgewassen tegen de krachten van het kwaad dat je omringt.

**Vrijdag 29 augustus**

*‘Maak mij levend naar uw woord’ (Ps. 119:23)(NBG).*

‘De zonzijde’.

Jane Johnson Struck ging op een koude winteravond eten brengen bij het gezin van een overleden vriendin. Terwijl ze zich door het verkeer heen worstelde en haast had vanwege een druk programma begon ze medelijden met zichzelf te krijgen - en raakte uiteindelijk geïrriteerd toen ze aankwam en niemand thuis trof. Ze pakte haar mobieltje en liet weten dat ze langs was geweest, maar was met stomheid geslagen toen ze het antwoordapparaat kreeg en een bekende stem begon te zingen: ‘Vergeet je zorgen, pak je jas, pak je hoed; het leven aan de zonzij is zo zoet.’ Het was haar vriendin Annie, degene die na een langdurige strijd tegen borstkanker was overleden en drie kinderen en een rouwende echtgenoot had achtergelaten. Struck schrijft: ‘Mensen die waren geraakt door Annie’s ruimhartige persoonlijkheid, doorzettingsvermogen en getuigenis ondanks haar slopende en oneerlijke omstandigheden, hadden niet verwacht haar stem op het apparaat te horen. Haar ontembare geest vond ik verbazingwekkend, ze vertelde altijd openlijk over haar prognose en aarzelde nooit om God de eer te geven voor de genade en vrede die zij ervoer. Ze wist dat het leven met Jezus, wat er ook gebeurt, een wandeling was ‘aan de zonzijde van de straat’. De psalmist bad: ‘Maak mij levend naar uw woord.’ Struck vervolgt: ‘Terwijl ik luisterde naar Annie’s stem op het apparaat gebruikte God haar leven zelfs tot in de dood om mij uit te dagen. Ik reed naar huis en dacht na hoe hij de donkerste reis verlicht en hoe mijn jeremiades mij afhouden van het genieten van de zoetheid van het leven. En ik vroeg vergeving voor mijn egoïstische houding. Het was een krachtige herinnering dat op een dag het leven compleet zal zijn aan de zonzijde van de straat, in de hemel, waar geen duisternis, ziekte of dood is.’

**Zaterdag 30 augustus**

*‘... totdat ik terugkom’ (Luc. 19:13)(HSV).*

God vecht met je mee.

‘Hij [Jezus] zei dan: ‘Een zeker mens van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. En hij riep zijn tien slaven, gaf hun tien ponden en zei tegen hen: Doe daarmee zaken totdat ik terugkom’ (v. 12-13). Zaken doen is actief, niet passief. We zijn niet geroepen om de zaken waar te nemen, maar om zaken te doen, om op te trekken en het land in bezit te nemen. Christus komt niet terug voor een overwonnen kerk, maar voor een overwinnende kerk. Vind jij dat de kansen zich tegen je keren? Dan moet je eens kijken naar ‘Gods kansen’. Volgens zijn wiskunde kan één man duizend vijanden verslaan, maar twee tienduizend (Deut. 32:30). God houdt ervan om iets kleins en onbeduidends te nemen, dat met zichzelf te vermenigvuldigen en er een overwinning van te maken. Toen God tegen Gideon zei dat hij hem en driehonderd soldaten zou gebruiken om een leger van honderdduizenden te vernietigen, herinnerde Gideon God eraan dat hij uit een van de kleinste stammen en families kwam. Maar God zei: ‘Dat kun je omdat ik je bijsta. Je zult de Midianieten verslaan alsof je met niet meer dan één man te doen had’ (Recht. 6:16). Een ‘zeker’ van God rekent af met al onze ‘misschiens’ en ‘wat alsen’. Gideon zei tegen zijn driehonderd mannen: ‘Blazen wij, ik en mijn groep, op een ramshoorn, dan moeten jullie ook op je ramshoorn blazen, rond heel het kamp, en schreeuwen: ‘Voor de Heer en voor Gideon’ (Recht. 7:18). Wanneer jij je zwaard aan deze kant aangordt, kijk dan over je schouder en je zult zien dat de Heer zijn zwaard aan de andere kant aangordt. Je bent niet alleen. God strijdt met je mee zodat jij zult winnen.

**Zondag 31 augustus**

*'In uw eigen ogen onbelangrijk' (1 Sam. 15:17)(NBV).*

Naast je schoenen lopen.

Toen koning Saul God ongehoorzaam was, zei de profeet Samuël tegen hem: 'U mag dan in uw eigen ogen onbelangrijk zijn... de Heer heeft u gezalfd tot koning van Israël... Waarom hebt u niet geluisterd naar wat de Heer u heeft gezegd? (v. 17 -19). Er is een ontnuchterende les hier. Het meest gevaarlijke moment in je leven is wanneer je denkt dat je kunt slagen zonder God. Als je een paar overwinningen op zak hebt, vergeet je al gauw wie verantwoordelijk is voor je succes. Waar je ooit God zou hebben geraadpleegd, doe je dingen nu op eigen houtje en vraag je om een zegen voor wat jij al besloten hebt. Jij zegt: 'Maar het gaat me tegenwoordig vrij goed af.' Bedenk dan wie jouw succes heeft mogelijk gemaakt, en leef met dankbaarheid en in afhankelijkheid van God! Terugkijkend op hoe God Israël zegende, zei de psalmist: 'Toen hadden zij vertrouwen in zijn woorden en bezongen ze zijn roem, maar snel vergaten zij wat hij gedaan had, ze wachtten niet geduldig zijn plannen af' (Ps. 106:12-13). Ons vermogen tot vergeetachtigheid is onthutsend. Vroeger gebruikten mensen soms een touwtje om hun vinger om hen te herinneren aan iets wat ze gemakkelijk zouden kunnen vergeten. Misschien moet jij een touwtje om je vinger doen om je eraan te herinneren dat God het geheim is, de bron van al je zegeningen. Gefrustreerd door het lange wachten in de rij om zijn rijbewijs te vernieuwen, vroeg de directeur van een groot sanitair bedrijf aan zijn vrouw: 'Weten ze niet wie ik ben?' Ze antwoordde: 'Ja, je bent een loodgieterszoon die geboft heeft in het leven.' Het woord van vandaag is: blijf bescheiden en ga niet naast je schoenen lopen!