

Maandag 1 september

'Weet... dat het einde nabij is' (Matt. 24:33)(NBV).

De tijd is nabij.

Bijna drieduizend jaar geleden zei God via de profeet Amos dat de Joden vlak voor de komst van de Heer vanuit de vier hoeken van de aarde zouden terugkeren voor de wederopbouw van de natie Israël. 'Ik zal het lot van mijn volk Israël ten goede keren. Zij zullen hun verwoeste steden herbouwen en erin wonen, ze zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken, ze zullen tuinen aanleggen en de vruchten ervan eten. Ik zal hen terugplanten in hun grond, en zij zullen niet meer worden weggerukt uit het land dat ik hun heb gegeven - zegt de Heer, jullie God' (Amos 9:14-15). In 1948 werd de staat Israël geboren. In 1949 kozen zij hun eerste premier, hesen hun eigen vlag, stelden hun eigen grondwet op en begonnen hun eigen munten te slaan. Het is een verbazingwekkende vervulling van een profetie. Lees nu wat Jezus zei: 'Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is' (Matt. 24:32-33). In de Schrift staat de vijgenboom voor het volk Israël. Vandaag staat Israël, omsingeld en bedreigd door vijandige burens, als een getuigenis van de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van Gods profetische Woord. En dezelfde Christus die de wedergeboorte van Israël aankondigde, deed een nog grotere belofte aan ons die leven in het einde der tijden. 'Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen' (Op. 3:11). Ben jij er klaar voor? Leef jij je leven in het licht van zijn spoedige terugkomst?

Dinsdag 2 september

'Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend' (Marc. 16:15)(NBV).

Wie heb jij voor Christus gewonnen?

Op een dag zei een voorganger tegen de manager van een groot warenhuis: 'Ik heb het inmiddels vaak met je gehad over tapijten, beddengoed en apparaten, maar nooit over mijn business. Heb je een paar minuten? Ze gingen een privéruimte binnen, de voorganger haalde zijn Nieuwe Testament tevoorschijn en drong er bij de manager op aan om christen te worden. Tot slot begonnen de tranen over de wangen van de man te rollen wangen en hij zei: 'Ik ben nu zeventig jaar oud. Ik ben geboren in deze stad en meer dan honderd voorgangers en vijfhonderd medewerkers van verschillende kerken hebben mij gekend als zakenman. Maar jij bent de enige die ooit met me heeft gesproken over mijn ziel.' Die dag knielde hij neer en gaf hij zijn leven aan Christus. We hebben de wagen voor het paard gespannen! We blijven maar denken dat als we bezoekers mee naar de kerk kunnen nemen, ze gered zullen worden. En dank God dat dit ook gebeurt. Maar wanneer ze in de nieuwtestamentische kerk bijeen kwamen voor hun vieringen, waren ze meestal al door iemand voor Christus gewonnen voordat ze daar aankwamen! De laatste daad van Christus was het winnen van een ziel. Zijn laatste opdracht aan ons was om zielen te winnen. En zijn laatste gebed aan het kruis was voor de vergeving van een ziel. Je hoeft niet theologisch welbespraakt te zijn; je hoeft alleen maar verliefd te zijn op Jezus. Als je verliefd bent, is dat aan je gezicht te zien en uit zich dat in je woorden. Jezus zei: 'En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken' (Joh. 12:32)(HSV). Zit er niet over in hoe je mensen naar Christus toe trekt; introduceer hem gewoon en hij doet het trekwerk.

Woensdag 3 september

'Moedig elkaar aan [Motiveer elkaar]' (Hebr. 3:13)(GNB).

Word een motivator!

Leslie werd geboren met zulke ernstige lichamelijke en geestelijke afwijkingen dat de artsen zijn ogen moesten verwijderen. Toen hij zes maanden oud was, werd hij geadopteerd door een verpleegster die May Lemke heette. Zelf had zij al vijf kinderen. Ze vroeg aan God om hem een bepaald talent te geven. Toen Leslie dertien was, kocht May een tweedehands piano en speelde een aantal eenvoudige liedjes, in de hoop dat hij zou reageren. Geen reactie... niets. Ze bleef proberen om haar geadopteerde zoon te motiveren om aan het leven deel te nemen. Maar toen hij zestien was, trok hij zich op aan de piano en zonder ooit een toetsenbord aangeraakt te hebben speelde hij een pianoconcert van Tchaikovsky. Het was helemaal foutloos en May ontdekte al snel dat Leslie alles wat hij hoorde kon spelen. Toen begon hij zomaar op een dag te zingen, en dat leidde tot optredens in het hele land waarbij hij speelde en zong. Dit alles gebeurde omdat een moeder die geconfronteerd werd met ongelooflijke problemen een onvermoeibare motivator werd! In de film 'Seabiscuit' werd aan een van de hoofdpersonen, Tom Smith, gevraagd waarom hij een mank oud paard had aangehouden. Hij antwoordde: 'Je hoeft geen heel leven weg te gooien, alleen omdat hij een beetje bokt!' Dat oude paard leidde uiteindelijk een jonger paard tot een spectaculaire racecarrière. Dank God voor motivators die het verschil uitmaken tussen een trip naar de lijmfabriek en het winnen van een blauw lint! Paulus zegt dat we elkaar moeten bemoedigen. Iemand zei eens: 'Dromen komen altijd een maat te groot, zodat we erin kunnen groeien.' Motivators helpen je om groot te dromen. Vervolgens helpen ze je te groeien zodat je je droom kunt vervullen. Mensen kunnen ver komen met slechts een klein beetje aanmoediging. Word dus een motivator.

Donderdag 4 september

'David overhandigde zijn zoon Salomo het bouwplan...' (1 Kron. 28:11)(NBV).

Begin met een strategie.

Koning David kwam met een plan voor de bouw van de tempel, maar zijn zoon Salomo bouwde hem daadwerkelijk. Vraag: heb jij een strategie voor het vervullen van je droom? Werk je eraan? Of wacht je op iemand die als een goede fee met je meegaat en je uit de brand helpt? Het enige dat erger is dan helemaal geen droom is een droom zonder een plan om hem te realiseren. Een strategie geeft je energie, richting en focus. Men heeft onderzocht hoe sporadisch mensen strategieën ontwikkelen om hun dromen te bereiken. Dit is wat eruit kwam: 26% focust op specifieke, concrete doelen voor wat men wil in het leven; 19% stemt plannen af op doel, missie en passie; 15% schrijft doelen uit in specifieke, meetbare onderdelen; 12% hanteert een duidelijk omschreven doel voor elke belangrijke zaak en levenstaak; 12% stelt dagelijkse, wekelijkse en lange termijn doelen op met deadlines. Slechts 7% onderneemt dagelijks actie om ten minste één doel te bereiken. Hier is een commentaar van de auteurs van de studie: 'Amerikanen scoren weer eens een zesje op dit kritieke gebied van hun prestaties. Simpel gezegd, ze treffen niet consequent de nodige maatregelen om hun dromen en visioenen vanuit hun hart en hoofd naar hun leven te verplaatsen.' Dromen komen niet uit omdat je een wens mag doen. Ze komen uit omdat je God zoekt voor richting, ze op papier zet met specifieke acties en tijdslijnen, en verantwoording aflegt aan jezelf en als je verstandig bent ook aan iemand anders. Dus het woord voor jou vandaag is: 'Stop met sterren kijken en ga strategieën ontwikkelen.'

Vrijdag 5 september

‘Want ieder mens moet zijn eigen last dragen’ (Gal. 6:5)(NBV).

Hoe staat het met je geestelijke groei (1)?

Hier is het eerste van drie Schriftgedeelten dat je kunt gebruiken om je geestelijke groei aan af te meten: ‘Ieder mens moet zijn eigen last dragen.’ Het oude gezegde ‘je bent maar één keer jong’ is waar, maar je kunt een mensenleven lang onvolwassen zijn. Paulus schrijft: ‘... ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke mensen. Ik sprak tot... niet meer dan kinderen in het geloof in Christus. Ik heb u melk gegeven, geen vast voedsel; daar was u niet aan toe. En ook nu nog niet, want u bent nog gebonden aan de wereld’ (1 Kor. 3:1-3). Als ouder verwacht je een hogere mate van verantwoordelijkheid en volwassenheid van je tiener dan van je peuter, ja toch? En je hemelse Vader vraagt hetzelfde van jou. Als je nog steeds onderuit gaat door dezelfde buien en gewoonten waarmee je in het begin van je geloofsleven worstelde, vraag God dan om hulp. Als je je door God gegeven bestemming wil vervullen moet je groeien naar volwassenheid. Je moet niet altijd gedragen willen worden, je moet zover komen dat je jezelf geestelijk kunt voeden, in geloof kunt bidden voor je eigen problemen, en beslissingen kunt nemen over je leven die door de Geest geleid zijn. Gods groeiplan voor ons is: ‘Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurlaars rondobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus’ (Efez. 4:14-15). Laat geestelijke groei je prioriteit zijn; anders zal het niet gebeuren!

Zaterdag 6 september

‘Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na’ (Gal. 6:2)(NBV).

Hoe staat het met je geestelijke groei (2)?

Paulus schrijft: ‘Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na.’ Je moet de verantwoordelijkheid op je nemen voor je eigen geestelijke groei, want zolang je niet leert om je eigen lasten te dragen zal je niet in staat zijn om anderen te helpen die van hen te dragen. Denk aan het oude liedje van de Hollies: ‘Hij is niet zwaar, hij is mijn broer.’ God wil niet dat jij altijd steun krijgt, maar dat je ook anderen steunt. Dat je niet altijd gebed wilt, maar zelf voor anderen bidt. Dat je niet altijd ontvangt maar ook in staat bent om te geven. Waarom maakt geven gelukkiger dan ontvangen (zie Hand. 20:35)? Omdat bij ontvangen het proces bij jou eindigt. Maar bij geven treedt de wet van de wederkerigheid in werking. Paulus zegt: ‘Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Zo staat er geschreven: ‘Gul deelt hij uit aan de armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.’ God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt. U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God. Uw bijdrage aan de collecte heft immers niet alleen het gebrek van de heiligen in Jeruzalem op, maar leidt er bovendien toe dat ze God uitbundig danken. Ze prijzen God omdat u er blijk van geeft gehoorzaam te zijn aan het evangelie van Christus, wat u bewijst door de ruimhartigheid waarmee u met hen en alle anderen wilt delen’ (2 Kor. 9:7-13). Wanneer je helemaal in jezelf opgaat, blijft je wereld klein. Pas wanneer jij je openstelt en je in liefde uitstrekt naar anderen ga je geestelijk groeien.

Zondag 7 september

‘Leg uw last op de Heer en hij zal u steunen...’ (Ps. 55:23)(NBV).

Hoe staat het met je geestelijke groei (3)?

Ten eerste moet je dus leren hoe je je eigen last moet dragen. Ten tweede moet je in staat zijn om zwakke mensen te helpen bij het dragen van hun last. Ten derde moet je leren om je last aan de Heer te geven: ‘Leg uw last op de Heer en hij zal u steunen.’ Makkelijker gezegd dan gedaan, of toch niet? Nee, want 1) als je egocentrisch bent, denk je alleen aan je eigen persoonlijke wensen, behoeften en plannen. 2) als je een zelfstarter en zelfmotivator bent worstel je met de benodigde nederigheid om op je knieën te gaan en te zeggen: ‘Heer, ik heb u nodig; voordat ik een stap zet moet ik weten dat u bij mij bent.’ 3) als je zelfingenomen bent zal je wachten tot je knieën knikken en je rug breekt en dan pas een SOSje naar de hemel sturen met de vraag: ‘Heer, waar bent u?’ En hij zal antwoorden: ‘Ik ben gewoon hier en zit me af te vragen wanneer je me gaat vertrouwen, op me gaat steunen en kracht van me wil ontvangen.’ Jezus zei: ‘Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen’ (Joh. 15:5). De sleutel tot succes in Gods Koninkrijk is: werk alsof alles van jou afhangt en bid alsof alles van God afhangt! Maarten Luther zei: ‘Ik heb veel dingen in mijn handen gehad en ik ben ze allemaal kwijtgeraakt; maar wat ik in de handen van God heb gelegd bezit ik nog steeds.’ Als het moet zal God toelaten dat je op je gezicht gaat om je op je knieën te krijgen. Als je verstandig bent, wacht je niet tot dat gebeurt.