

Maandag 20 oktober

'Pleeg geen moord' (Ex. 20:13)(NBV).

Woord van boven (4).

Het zesde gebod zegt: 'Pleeg geen moord.' Nu hebben de meeste van ons geen preek nodig over moord, dus laten we het echte probleem aanpakken: de tong, die doodt door iemands eigenwaarde en toekomstige verwachtingen kapot te maken. Paulus schrijft: '... want de hele wet is vervuld in één uitspraak: 'Heb uw naaste lief als uzelf.' Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden' (Gal. 5:14-15). Wie kan de krantenkop uit 1994 vergeten met: 'vleesetende bacterie at mijn gezicht op'? Het bericht was sensationeel, maar de verhalen waren gebaseerd op werkelijke gevallen van agressieve streptokokken bacteriën die waren aangetroffen in Gloucestershire. Wanneer de zogenaamde groep A-streptokokken toeslaan (wat niet hetzelfde is als een streptokokkeninfectie bij keelontsteking), kan necrotiserende fasciitis ontstaan, waardoor het vlees van het slachtoffer met een snelheid van enkele centimeters per uur vergaat. Ondertussen treedt een toxische shock op die organen stillegt en de dood tot gevolg heeft. Dr. Jeffrey Crowley beschrijft wat er gebeurt nadat de dodelijke microben zijn binnengedrongen: 'De bacteriën vermenigvuldigen zich snel en produceren giftige stoffen. Gedurende drie dagen kan de patiënt opgezwollen lymfeklieren hebben, stijgende koorts en ondraaglijke pijn op de plaats van de infectie. Penicilline kan de aanval in dit stadium stoppen, maar tegen dag vier gaan geïnfecteerde weefsels afsterven. Bacteriën verzadigen de bloedbaan, vernietigen spieren en organen, brengen het lichaam in shock en binnen enkele uren kan de dood erop volgen. Agressieve streptokokken zijn zeldzaam, maar meedogenloos.' Vind je dit een gruwelijk verhaal? Dat is het ook en dat geldt ook voor roddel en laster! Ze zijn dodelijk. Ze zorgen ervoor dat mensen zich waardeloos voelen doordat het hun gevoel van eigenwaarde kapot maakt en hen dusdanig ondermijnt dat het leven niet langer waard lijkt om geleefd te worden. Leer je tong te bewaken en spreek woorden die leven brengen en geen dood.

Dinsdag 21 oktober

'Pleeg geen overspel' (Ex. 20:14)(NBV).

Woord van boven (5).

Het zevende gebod zegt: 'Pleeg geen overspel.' Maar Jezus gaat nog een stap verder door te zeggen: 'En ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de Gehenna geworpen wordt' (Matt. 5:28-29). Je bent niet verantwoordelijk voor wat je ziet, maar je bent verantwoordelijk voor waar je naar blijft kijken. Paulus zei tegen Timoteüs dat hij 'de begeerten van de jeugd' moest mijden (2 Tim. 2:22); en Jakobus schrijft: 'Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde; en is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort' (Jak. 1:15). Immoraliteit in de praktijk of in gedachten kan leiden tot de dood van je huwelijk, je zelfrespect, je invloed en je vreugde. In 'De Deur' schrijft theoloog Mike Yaconelli: 'De auteur Susan Howatch verdiende goed aan het schrijven van bestsellers. Ze had huizen in verschillende landen, reed een Porsche en had na haar scheiding een aantal tijdelijke verhoudingen. Maar op haar dertigste zei ze: 'God heeft me in mijn nekvel gegrepen en me door elkaar geschud tot mijn tanden rammelden.' Nu is ze christen en mijmert: 'Ik ging met iedereen naar bed maar

Het Woord voor Vandaag – week 43

uiteindelijk werd ik op een ochtend wakker en zei tegen mezelf: ‘Wat probeer ik nou te bewijzen en aan wie?’ Ik wist precies wat - dat ik ondanks mijn mislukte huwelijk nog steeds mannen kon aantrekken. Het feit dat ik mannen kon manipuleren versterkte mijn gebroken ego.’ Wat was haar conclusie? Promiscuïteit is een teken dat je niet goed op één lijn zit met God of jezelf.’

Woensdag 22 oktober

‘Steel niet’ (Ex. 20:15)(NBV).

Woord van boven (6).

Het achtste gebod zegt: ‘Steel niet.’ Denk je eens in hoe vreemd dit gebod voor de Israëlieten moet zijn geweest. Ze waren een nomadenvolk en diefstal en plundering was in hun cultuur altijd aanvaardbaar geweest - werd zelfs verwacht. Maar God zei: ‘Die dag is voorbij. Stelen vervormt je prioriteiten. Het maakt dingen belangrijker dan mensen. Het schendt de rechten van anderen door te zeggen: ‘Ik ben belangrijker dan jij.’ Dus vanaf deze dag wil ik dat je rigoureuus eerlijk bent in al je contacten.’ Maar er is een ander soort diefstal, het soort waarvan sommige christenen denken dat ze het niet beoefenen. De Bijbel zegt: ‘Vinden jullie dat een mens God mag bestelen? Toch bestelen jullie mij, en zeggen dan: ‘Hoezo bestelen we u?’ Door de tienden en de heffingen achter te houden! Jullie zijn vervloekt en nogmaals vervloekt, en toch blijft het hele volk mij bestelen. Stel mij maar eens op de proef - zegt de Heer van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen. Ik zal de sprinkhaan onschadelijk maken... en de druiventros zal niet meer verdorren in de wijngaarden... Alle volken zullen jullie gelukkig prijzen, want jullie zullen wonen in een heerlijk land...’ (Mal. 3:8-12). Wanneer je God berooft, berooft je uiteindelijk jezelf. Waarvan? 1) Van Gods zegen in je leven. 2) Van zijn bescherming in moeilijke tijden. 3) Van het voorrecht van het delen van zijn goedheid met de mensen om je heen. Is het echt de moeite waard? Denk er eens over na!

Donderdag 23 oktober

‘Leg over een ander geen vals getuigenis af’ (Ex. 20:16)(NBV).

Woord van boven (7).

Het negende gebod zegt: ‘Leg over een ander geen vals getuigenis af.’ Waarom liegen we? Om tal van redenen: om te ontsnappen aan de gevolgen van onze daden; om te voorkomen dat we onze schulden moeten betalen; om een vals beeld te creëren; om anderen te overtuigen dat we iets zijn wat we niet zijn. Maar het werkt niet; de tijd en de waarheid dwingen het bedrog naar de oppervlakte - letterlijk! In 1996 werd het lichaam van de voormalige ambassadeur in Zwitserland begraven op Arlington National Cemetery, Amerika’s rustplaats voor oorlogshelden. Op de granieten grafsteen stond te lezen: S1C [Seaman First Class] U.S Merchant Marine. Maar onderzoeksjournalisten Don Van Natta Jr. en Elaine Sciolino schreven in 1997 in de ‘The New York Times’ dat begraafplaatsmedewerkers de grafsteen hadden weggehaald en de kist hadden opgegraven. De reden? De man loog. Jarenlang had hij anderen verteld dat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog had gediend op het kustwachtschip Horace Bushnell. Hij zei dat de Duitsers het schip hadden getorpedeerd en dat hij overboord was geslagen en hoofdletsel had opgelopen. Maar uit het verslag blijkt dat op het moment dat hij zei dat hij bij de koopvaardij diende, hij eigenlijk op het Wilbur Wright College in Chicago zat. De kustwacht had geen verslag

Het Woord voor Vandaag – week 43

van het feit dat hij gediend had bij de koopvaardij of de rang van Seaman First Class had verdiend. Op de een of andere manier was de leugen niet ontdekt toen het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn achtergrond onderzocht en was hij gewoon aangesteld als ambassadeur. Als gevolg hiervan waren zijn stoffelijke resten begraven in Arlington Cemetery en was zijn grafsteen gegraveerd met een leugen. Maar de waarheid kwam aan het licht, zoals altijd het geval is, en het nageslacht kent nu de feiten. Denk daar eens aan, de volgende keer dat je in de verleiding komt om een verhaal te verzinnen dat niet waar is.

Vrijdag 24 oktober

'Zet uw zinnen niet op...' (Ex. 20:17)(NBV).

Woord van boven (8).

In de laatste van de Tien Geboden zei God tegen zijn volk: 'Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.' Iets begeren betekent grijpen naar dingen die niet van jou zijn. Haddon Robinson zei: 'Hebzucht is gewoon hunkeren naar meer van waar je al genoeg van hebt.' Het is waarom Paulus schrijft: 'Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst' (1 Tim. 6:6). In zijn prekenboek 'Vrouwelijke Gezichten' schrijft Dr. Clovis Chappell: 'Toen Pompeii werd opgegraven werd er een lichaam gevonden dat was gebalsemd door de as van de Vesuvius. Het was dat van een vrouw. Haar voeten waren gedraaid in de richting van de stadspoort, maar haar gezicht was naar achter gekeerd, naar iets dat net voorbij haar uitgestrekte handen lag. De prijs waar die bevroren vingers naar reikten was een zak met parels. Misschien had ze die laten vallen toen ze voor haar leven rende. Misschien had ze ze gevonden waar een ander ze had laten vallen. Maar hoe het ook zij, hoewel de dood haar op de hielen zat en het leven buiten de stadspoorten wenkte, de betovering bleef lokken. Ze draaide zich om om ze op te pakken en de dood was haar beloning. Maar het kwam niet door de uitbarsting van de Vesuvius dat ze parels liever had dan het leven. Die bevroor haar slechts in deze houding van hebzucht.' Er is niets mis mee als je meer wilt in het leven, zolang je geniet van de dingen die God je al gegeven heeft en je ze met anderen deelt.

Zaterdag 25 oktober

'Ik hecht daar echter niet de minste waarde aan' (Hand. 20:24)(NBV).

Wees volhardend.

Paulus schrijft: '... de heilige Geest verzekert me in iedere stad dat gevangenschap en vervolging mijn deel zullen zijn. Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien...' (v. 23-24). John Maxwell zegt dat hij op een dag, toen hij ontmoedigd was en in de verleiding kwam om het bijltje erbij neer te gooien, een woordenboek pakte en het woord 'stoppen' opzocht. Hij kwam op een idee, wachtte even en pakte toen in een symbolische daad van verzet zijn schaar en knipte het woord gewoon uit zijn woordenboek. Het zorgde er niet voor dat zijn problemen verdwenen, maar het versterkte zeker zijn besluit. Wanneer je met de rug tegen de muur staat en je het gevoel hebt dat je alle mogelijkheden hebt benut - heb je ze nog niet allemaal benut. Er zijn altijd andere manieren, andere opties, andere mogelijkheden. Zelfs als je ze nu niet ziet, zijn ze er. Dus geef niet op. Voormalig zwaargewicht kampioen Jack Dempsey zei ooit: 'Een kampioen is iemand die weer opstaat wanneer hij het niet kan.' Mensen die hun doel bereiken blijven doorgaan wanneer ze denken dat ze dat niet

Het Woord voor Vandaag – week 43

kunnen. Ze zijn volhardend en als gevolg daarvan komen ze met de dag steeds dichterbij hun doel. Op sommige dagen gaan ze misschien maar een klein stukje vooruit, maar ze gaan vooruit. Zij geloven in hun door God gegeven bestemming, ze geloven in zichzelf en dat zeggen ze ook. Nu garandeert zeggen dat je in jezelf gelooft niet dat je slaagt, maar zeggen dat je niet in jezelf gelooft, staat wel garant voor je falen. De waarheid is dat je niet alleen bent, God is met je. 'Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed' (Jes. 40:29). Dus wees volhardend!

Zondag 26 oktober

'Vrouwen, begrijp en steun je man, mannen, heb je vrouw van harte lief' (zie Efez. 5:22, 25).

Hoe bouw je aan een geweldig huwelijk?

Als je een geweldig huwelijk wilt, moet je er dagelijks aan werken. De Bijbel geeft ons daar Gods blauwdruk voor: 'Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer, want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft. En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen. Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. Zo moeten mannen hun vrouw liefhebben, als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. Niemand haat ooit zijn eigen lichaam, integendeel: men voedt en verzorgt het, zoals Christus de kerk, want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen. 'Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn.' Dit mysterie is groot - en ik betrek het op Christus en de kerk. Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf, en dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man'(v. 21-33). Zo bouw je aan een geweldig huwelijk!

The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2014. All rights reserved.

Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via: tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl