

**Maandag 27 oktober**

*'Zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht' (Efez. 6:10)(NBV).*

Wees sterk in de Heer.

De Bijbel zegt dat God sterk is en hij wil dat jij dat ook bent. Dus neem alles ter hand wat de Meester voor je klaar heeft liggen, goed gemaakte wapens van de beste materialen. En ga ze gebruiken zodat je in staat bent om weerstand te bieden aan alles wat de duivel je voor de voeten gooit. Dit is niet een middagje sportief meedoen aan een hardloopwedstrijd en dan weer huiswaarts keren om alles binnen een paar uur te vergeten. Dit is een blijvertje, een leven-of-dood gevecht tegen de duivel en zijn engelen tot aan de finish. Wees voorbereid. Je staat tegenover veel meer dan je zelf aankan. Neem alle hulp die je kunt krijgen, elk wapen dat God heeft gesmeed, zodat wanneer het allemaal voorbij is op wat geschreeuw na, je nog steeds op de been bent. Waarheid, gerechtigheid, vrede, geloof en verlossing zijn meer dan woorden. Leer hoe je ze moet toepassen. Je zult ze je hele leven nodig hebben. Gods Woord is een onmisbaar wapen. Op dezelfde manier is gebed essentieel in deze voortdurende oorlogvoering. Bid krachtig en lang. Bid voor je broeders en zusters. Houd je ogen open. Houd bij elkaar de moed erin zodat niemand achterblijft of wegvalt (zie v. 10-18). De manier om een comeback te maken is door weer op te krabbelen en verder te gaan. Winnen bestaat uit één keer meer opstaan dan dat je werd neergehaald. Booker T. Washington zei: 'Succes wordt niet gemeten aan de hoogten die men bereikt, maar aan de obstakels die men overwint terwijl men die hoogten bereikt.' De God die je dient is groter dan de obstakels die je voor je hebt. De kracht die hij biedt is groter dan de krachten die zich tegen je keren. Dus wees sterk in de Heer!

**Dinsdag 28 oktober**

*'... wij moeten de last... van ons afwerpen en vastberaden... lopen...' (Hebr.12:1)(NBV).*

Je ontdoen van het onnodige.

In de dagen van het Romeinse Rijk oefenden Olympische lopers met zware gewichten vastgebonden aan hun lichaam. Maar op de dag van de race werden ze ontdaan van alle gewichten; vandaar dat ons verteld wordt dat we de last van ons moeten afwerpen en vastberaden moeten lopen. Toen Elia langskwam, was Elisa aan het ploegen. Dit was Elisa's kans. Hij kon een profeet worden en twee keer zoveel succes hebben als zijn nieuwe mentor. Maar eerst moest hij bereid zijn om zijn ploeg te breken en zijn juk ossen op te offeren. Zijn ploeg en ossen vertegenwoordigden de financiële zekerheid waar hij van weg moest lopen om Gods plan voor zijn leven te kunnen vervullen. Denk even na over je droom en alles wat eruit voort zal vloeien. Als je bent zoals de meeste mensen, dan denk je aan de voordelen die je zal ontvangen, de plaatsen waar je heen zal gaan, de mensen die je zal ontmoeten, de dingen die je zal bezitten en de positie of titel die je zal verdienen. Valt je iets op aan die lijst? Het schetst alle dingen die je zullen worden toegevoegd en geen van de dingen die je zult moeten opgeven om het te kunnen bereiken. En je grootste uitdaging zal niet zijn het opgeven van de voor de hand liggende dingen waarvan je weet dat ze je pijn zullen doen; het zal zijn het opgeven van de goede dingen die je fijn vindt maar die je niet zullen helpen. De niet-essentiële dingen verwijderen uit je dagelijkse routine zal een constante strijd zijn, maar het is de moeite van het vechten waard. Waarom? Omdat de meeste mensen die hun bestemming niet bereiken niet worden gestopt vanwege onoverkomelijke barrières, maar vanwege het feit dat ze zijn gesloopt omdat ze onderweg te veel probeerden mee te zeulen.

**Woensdag 29 oktober**

*‘En hij is het die... herders heeft aangesteld’ (Efez. 4:11)(NBV).*

Heb je voorganger lief.

Een voorganger heeft een zware baan. Hij krijgt meer klappen dan kussen. Als hij jong is mist hij ervaring; als hij grijs wordt, is hij te oud. Als hij vijf kinderen heeft, heeft hij er teveel; heeft hij er geen, dan is hij een slecht voorbeeld. Als zijn vrouw in het koor zingt, wil ze op de voorgrond treden; doet ze het niet, dan is ze niet genoeg toegewijd. Als hij preekt uit aantekeningen is hij saai; als hij improviseert te oppervlakkig. Als hij te veel tijd in zijn studeerkamer zit, verwaarloost hij zijn schaapjes; als hij huisbezoeken aflegt is hij geen goede tijd manager. Als hij aandacht besteedt aan de armen is hij uit op publieke goedkeuring; als hij aandacht besteedt aan de rijken is hij aan het vleien. Als hij verbeteringen voorstelt, is hij een dictator; doet hij het niet, dan heeft hij geen visie. Als hij gebruik maakt van te veel illustraties verwaarloost hij de Bijbel; als hij niet genoeg verhalen gebruikt, is hij onduidelijk. Als hij zich uitspreekt tegen het verkeerde is hij legalistisch; doet hij het niet, dan is hij een compromiser. Als hij een uur preekt is hij langdradig; preekt hij korter, dan heeft hij niets te zeggen. Als hij de waarheid preekt is hij beledigend; doet hij het niet, dan is hij slap. Als hij er niet in slaagt iedereen tevreden te houden, kwetst hij de kerk. Als hij probeert om iedereen tevreden te houden, mist hij overtuiging. Als hij preekt over het geven van tienden, dan is hij een graaier; zo niet, dan slaagt hij er niet in zijn volk tot ontwikkeling te brengen. Ontvangt hij een flink salaris, dan is hij geldbelust; krijgt hij dat niet, dan bewijst dat dat hij niet veel waard is. Als hij op regelmatige basis preekt, dan worden de mensen er moe van om steeds dezelfde persoon te horen; nodigt hij gastsprekers uit, dan schuift hij zijn verantwoordelijkheid af. Oef! En jij dacht dat je voorganger een gemakkelijk leven had! Zou je willen ruilen? Kortom: houd je voorganger in ere.

**Donderdag 30 oktober**

*‘Let dus goed op... Grijp elke gunstige gelegenheid aan’ (Efez. 5:15-16)(GNB).*

Drie belangrijke vragen.

Een plan volgen is vergelijkbaar met het gebruiken van een gps. Als hij weet waar je bent, vertel jij hem waar je naartoe wilt en dan maakt hij een persoonlijke routekaart voor je. Het verschil tussen een gps en jou is dat jij zelf al je rechtsafs en linksafs moet creëren. Mark Twain zei: ‘Het geheim van verder komen is van start gaan. Het geheim van van start gaan is je complexe overweldigende taken in kleine hanteerbare taakjes verdelen en dan aan het eerste beginnen.’ Om je bestemming te bereiken moet je jezelf drie vragen stellen: 1) Wat is mijn huidige positie? Je kunt onmogelijk de realiteit van waar je nu bent negeren en nog steeds succesvol zijn. De voormalige baas van General Electric merkte op: ‘Strategisch management probeert te begrijpen waar je in de wereld van morgen zal zitten, niet waar je hoopt te zitten; het gaat na waar je wilt zijn en waar je kunt zijn.’ 2) Wat is mijn gewenste bestemming? Schrijf op hoe je droom eruit zal zien wanneer je hem bereikt hebt. Iemand zei: ‘Het is overduidelijk dat je niet eens kunt beginnen om het optimale te bereiken als je niet een bepaald doel in het leven hebt.’ 3) Wat zijn de tussenliggende stappen? Verwacht niet dat ze snel of gemakkelijk zijn. Creativiteit is rommelig. Het is duidelijk geen exacte wetenschap. Maar zolang je niet weet waar je naartoe wilt en de benodigde stappen niet helder hebt, zal je over tien jaar nog steeds zijn waar je nu bent. Dus het woord voor jou vandaag is: ‘Let dus goed op... Grijp elke gunstige gelegenheid aan.’

**Vrijdag 31 oktober**

*'... bid onophoudelijk...' (1 Tess. 5:17)(NBV).*

De kracht van gebed.

Wanneer de Bijbel zegt dat we onophoudelijk moeten bidden, dan betekent dat elke dag bidden, niet alleen periodiek of wanneer je in de problemen zit. 'Het vurig gebed van een rechtvaardige bereikt veel' (Jak. 5:16)(WB). Het woord 'vurig' betekent vol passie, volhardend en vastberaden. Willen we dat God reageert, dan gaat het bij onze gebeden niet om het aantal, hoeveel het er zijn; noch om de retoriek, hoe welsprekend ze ook mogen zijn; noch om de geometrie, hoe lang ze ook zijn; noch om de muziek, hoe zoet onze stem ook klinkt; noch om de logica, hoe argumentatief ze ook zijn; noch om de methode, hoe ordelijk ze ook zijn; noch zelfs om de theologie ervan, hoe goed de leer ook is. Vurigheid van geest is wat 'veel bereikt'. Het krachtigste wat je kunt doen is bidden! En wanneer je het samen met een ander doet, is je potentieel geweldig. '... als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren' (Matt. 18:19). Het werkt als volgt: hoe minder je bidt, hoe minder je wilt bidden; hoe meer je bidt, hoe meer je wilt bidden. Niets zal je zo motiveren om te bidden als verhoorde gebeden. Maar je kunt niet met het antwoord beginnen; je moet met het gebed beginnen! Een levensfeit is echter dat we alleen maar iets blijven doen wanneer het lonend is. Dus de sleutel tot het verkrijgen van een geweldig gebedsleven is bidden tot je antwoorden krijgt. En dan zijn we gek genoeg vaak zelfs verbaasd wanneer onze gebeden worden verhoord! Kan je nagaan hoe diep geworteld twijfel in ons hart kan zitten! Dus bid in geloof en verwacht dat God antwoordt!

**Zaterdag 1 november**

*'Ezra... stond op een houten verhoging die voor deze gelegenheid was vervaardigd' (Neh. 8:4)(NBV).*

Platforms.

Staand op een speciaal gebouwde verhoging binnen de nieuw gebouwde muren van Jeruzalem las de Schriftgeleerde Ezra de mensen zes uur lang voor uit Gods Woord. Terwijl hij las, huilden ze, aanbaden ze en gingen ze vol vreugde weer naar huis terug. Denk je eens in: Gods Woord is zo krachtig dat het enige wat je hoeft te doen is het de mensen voorhouden en hun leven wordt veranderd. Let op de woorden: 'Ezra stond op een houten verhoging die voor deze gelegenheid was vervaardigd.' Toen de drukpers werd uitgevonden, was de Bijbel een van de eerste boeken die geproduceerd werden. Die stond aan de wieg van de Reformatie, beïnvloedde de Industriële Revolutie en veranderde de wereld. Nu even snel vooruit naar ons internettijdperk. Tegenwoordig hebben we een 'platform' waarmee we elk niveau van de samenleving kunnen bereiken, tot aan de verste uiteinden van de aarde. Je kunt klagen over de rotzooi op het internet, maar je kunt ook een internet-evangelist, leraar, counselor of bemoediger worden. Laat de monopoliepositie niet aan de vijand over! '... degenen die velen tot gerechtigheid hebben gebracht [zullen schijnen] als de sterren, voor eeuwig en altijd' (Dan. 12:3). Een oud-geoloog die zendeling werd, werd door een grote oliemaatschappij gevraagd om voor hen te gaan werken in het land waar hij diende. Met zijn jaarsalaris zou hij meer verdienen dan in zijn hele leven als zendeling. Maar hij weigerde. Toen ze vroegen of het salaris niet hoog genoeg was, antwoordde hij: Het salaris wel, maar de baan niet!' Jezus zei: 'Wanneer ik van de aarde omhooggeheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen' (Joh. 12:32). En we hebben een platform gekregen om de wereld te bereiken - laten we het gebruiken!

**Zondag 2 november**

*'Wees niet bang, want ik ben bij je' (Jes. 41:10)(NBV).*

Confronteer je angst (1).

Er zijn verschillende vormen van angst. Er is het soort dat je waarschuwt weg te blijven bij vuur. Er is het soort dat het respect voor God cultiveert (Ps. 2:11). Oswald Chambers zei: 'Wanneer je God vreest, hoef je niets anders te vrezen.' Er is angst die je een hulpeloos gevoel geeft; soms is het geworteld in ouderlijke kritiek of dreigementen van een pestkop en hoewel het ongegrond is, achtervolgt het je nog steeds. Er is de angst om te falen, die als je er niets mee doet, de vader wordt van mislukking. Job zei: 'Wat ik vreesde, komt nu over me...' (Job 3:25). Er is angst voor het onbekende, waarbij je fantasie op hol slaat. Stel dat je nooit de 'ware Jakob' vindt of je baan verliest of de ergst denkbare uitslag krijgt van een biopsie? Keer op keer zegt God in zijn Woord: 'Wees niet bang, want ik ben bij je.' Paul Tournier merkt op: 'Leven en geloof dringen er altijd op aan verder te gaan - en ik kan niet vooruit zonder iets achter te laten. De trapezekenstenaar moet de trapeze precies op het juiste moment loslaten en in de leegte zweven voordat hij de andere grijpt. Geloof roept ons uit onze comfortzone om nieuwe vaardigheden aan te leren en ons op andere manieren in te zetten.' Maar we raken gespannen. We denken: 'stel dat God mij vraagt iets te doen wat ik niet kan?' Of 'ik heb niet de kracht, de wijsheid of het geloof.' Ja, als je op je eigen middelen zou vertrouwen, zou je in de problemen komen. Maar het feit is dat je 'bent uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God' (1 Petr. 1:2)(HSV). Bij elke nieuwe uitdaging sterkt hij je door te bewijzen dat hij niet alleen de middelen levert maar ook verantwoordelijk is voor het resultaat.