

Maandag 10 november

'... ik richt mij niet op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft'
(Joh. 5:30)(NBV).

Gods wil onderkennen en ernaar leven (5).

Wanneer het licht op groen springt, moet je gaan! Als je in de verkoop business zit, is het cruciaal om te weten wanneer je een deal moet sluiten. Beginnelingen missen vaak een verkoop door teveel aan te dringen. Zij presenteren hun product en laten zien hoe het voldoet aan de behoeften van hun cliënt. Het is redelijk geprijsd en de klant staat op het punt tot aankoop over te gaan, maar de beginneling blijft 'verkoppen', totdat de klant dat toontje verdacht begint te vinden en van de koop afziet. Weten wanneer je moet stoppen is essentieel. Een nauwkeurig doel is belangrijk, maar je moet weten wanneer je de trekker over moet halen. Vertrouw op de stappen die je hebt genomen en ga verder; anders verzand je in een cyclus van had-ik-misschien-niet-beter. Op een bepaald punt in je zoektocht naar Gods wil moet je die beslissende en vaak intimiderende volgende stap gewoon zetten. Al je studeren, bidden, discussiëren, onderzoeken, controleren en opnieuw controleren zijn vruchteloos als je niet handelt. Al het geloof in de wereld zal je in de steek laten als je dingen nalaat (zie Jak. 2:17-18). Hier is een last-minute test: 1) Heb je je wil aan God voorgelegd? 2) Dien je trouw waar hij je geplaatst heeft? 3) Ben je bereid om te doen wat hij je laat zien? 4) Heb je ingevingen van de Geest ontvangen en er geloof aan gehecht? 5) Vertrouw je dat hij bij machte is om zijn aanwijzingen te realiseren? En, hoe heb je de test gedaan? Ben je geslaagd? Dan is het tijd om door te gaan! Wacht niet tot je niet bang bent. Neem die eerste, angstige stap. Gaande weg word je vrijmoediger en zal de angst je op een gegeven moment niet meer kunnen beheersen of verlammen. Wanneer het licht op groen springt, staan Gods middelen tot je beschikking. Nu is het tijd om in beweging te komen!

Dinsdag 11 november

'... wij moeten de last van der zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen...'
(Hebr. 12:1)(NBV).

Is er rommel in je leven?

Stel je een groot schip voor in een droogdok. Onder de waterlijn zit alle 'rommel' die het heeft opgepikt tijdens haar reizen. Niemand kan het zien, maar een ervaren kapitein kan het voelen, omdat het zijn schip aan vaart ontbreekt. Gevolg is dat bedrijven vinden dat het te lang duurt voor goederen hun klanten bereiken, en dat de eigenaars van het schip niet blij zijn omdat de winstmarge schade lijdt op een concurrerende markt. Het is een enorme tijdrovende klus om de troep te verwijderen, maar er is geen andere manier om het te doen. Eindelijk, na maanden van hard werken, wordt het droogdok overspoeld met water, gaan de poorten open en zet het grote schip weer koers richting zee en richting winst in de boeken. Paulus schrijft aan de gelovigen in Korinte: 'Onderzoek bij uzelf of u vast op God vertrouwt, stel uzelf op de proef' (2 Kor. 13:5). Laten we eerlijk zijn; het is makkelijker om je buurman aan een onderzoek te onderwerpen dan jezelf, of om te praten over wat je ooit eerder bereikt hebt dan wat je nu aan het verwezenlijken bent. Ben je aan het vastlopen? Verlies je geestelijk momentum? Zit je aan de winstkant of aan de verlieskant? Je zult het antwoord vinden onder de waterlijn waar alleen God en jij het kunnen zien. Nonchalance, een kritische geest, compromissen, gelijkvormigheid aan de wereld en een kil hart: dat is de 'rommel' die zich ophoopt en je vertraagt. Dat zijn de subtiele zonden waarmee je moet afrekenen om alles te kunnen waartoe God je heeft geroepen en om te genieten van de zegeningen die hij voor je in petto heeft.

Woensdag 12 november

'O, wist ik maar waar ik hem vinden kon' (Job 23:3)(NBV).

Je antwoord is - God!

Jobs problemen duurden bijna een jaar. In dat jaar verloor hij zijn kinderen, zijn geld en zijn gezondheid. Dat is waarop hij bad: 'O, wist ik maar waar ik hem kon vinden.' Merk op dat Job niet bad: 'O, wist ik maar hoe ik mijn kinderen, mijn geld en mijn gezondheid terug kon krijgen.' Hij richtte zich op geen van die dingen. Hij realiseerde zich dat als je recht voor God staat, de rest op zijn plek zal vallen. Hier is een waarheid die je leert wanneer je verliest waar je van houdt: als je niets meer over hebt dan God, dan ontdek je dat God genoeg is! Een groot deel van het boek Job gaat over zijn discussie met God en zijn klachten over zijn lot in het leven. Doe jij dat ook? Zit er niet over in. God kan dat wel hebben. Zolang je ogen op hem gericht zijn, kan hij je corrigeren, je leren, je helpen en ervoor zorgen dat je groeit in geloof. Job was niet op de hoogte van wat er achter de schermen had gespeeld. Hij wist niet dat er een discussie had plaatsgevonden tussen God en Satan, waarin Satan zei: '... als u... aantast wat hem toebehoort, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken' (Job 1:11). Maar God wist wel beter, dus liet hij Satan Job aanvallen voor een bepaalde periode. Toen het voorbij was, was God niet van gedachten veranderd over Job en was Job niet van gedachten veranderd over God. De enige die van gedachten was veranderd was Satan! Als je je afvraagt hoe het verhaal eindigt: 'De Heer zegende Job in zijn latere leven nog meer dan in zijn vroegere' (Job 42:12). Dus als je vandaag in de problemen zit, dan is je antwoord -God. Blijf hem vertrouwen en hij zal je er zegevierend doorheen halen!

Donderdag 13 november

'... mij werd een doorn in het vlees gestoken: ik word gekweld door een engel van Satan' (2 Kor.12:7)(NBV).

Wanneer het antwoord niet is wat je wilt.

Paulus verwijst niet naar de soort doorn die je aan een rozenstruik vindt, maar naar een scherpe, puntige staak die pijn toebrengt. En het woord 'kwellen' betekent 'klap na klap na klap krijgen'. Dit maakt zijn volgende verklaring des te verbazingwekkender: 'Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken... Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem te bevrijden, maar hij zei: 'Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar is zwakheid.' Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid...' (v.7-10). Paulus reageerde op zijn netelige situaties door zes dingen te doen: 1) Hij gaf toe dat hij Gods kracht nodig had. 2) Hij vroeg, smeekte zelfs, om Gods hulp. 3) Hij accepteerde een 'nee' als antwoord van God. 4) Hij waardeerde het als iets waarin hij vreugde kon scheppen. 5) Hij handelde met vertrouwen en bleef zijn missie vervullen. 6) Hij erkende dat het probleem ervoor zorgde dat God door hem heen kon werken. Toen Paulus' drijvende kracht door God een andere richting had gekregen, schreef hij: 'Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven' (Gal. 2:20). Paulus' wil was naar het kruis gebracht en gekruisigd. Nu opereerde hij in de wil van God en zette niet langer vraagtekens bij pad of prijs. Dat is waar God je hebben wil.

Vrijdag 14 november

'Laat alle wrok en drift en boosheid varen...' (Efez. 4:31)(NBV).

Bevrijd je zelf van bitterheid (1).

Woede is vaak het product van gefrustreerde verwachtingen. We verwachten iets en wanneer we het niet krijgen zijn we uiteindelijk teleurgesteld en boos. En onze boosheid leidt ertoe dat we slechter functioneren in ons privéleven, ons geestelijk leven en in onze relaties. Gefrustreerde verwachtingen zijn vaak geworteld in vroege ervaringen met onze ouders, broers en zussen en gezagsdragers. Misschien is onze behoefte aan liefde, acceptatie, veiligheid en betekenis nooit gestild; dan ervaren we later verbroken beloften in huwelijk, bedrijfsleven en vriendschappen. Uiteindelijk wordt smeulende woede een wapen in ons arsenaal en dreigt die alles en iedereen om wie we geven pijn te doen. We worden verbitterde mensen - vermeden, buitengesloten en eenzaam. God leert ons om 'alle wrok te laten varen', zodat 'er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet' (Hebr. 12:15). Hoe kunnen we gehoorgeven aan zijn opdracht? 1) Door zijn Woord aan te nemen en ernaar te handelen. Zonder een bijbelse fundering steken oude emoties steeds weer de kop op, hoe hard je ook probeert om ze te overwinnen. 'Laat alle wrok varen' is een opdracht waarin de belofte van succes besloten ligt, mits je eraan gehoor geeft. 2) Door ervoor te kiezen van bitterheid bevrijd te worden. Keuze is geen emotie, en het vereist geen emotionele reactie. God zal geen controle uitoefenen over je emoties, maar hij zal zich er ook niet door laten beïnvloeden. Geloof hechten aan Gods Woord en ervoor kiezen om er aan te gehoorzamen resulteert altijd in succes. Dus maak er een begin mee om je wil en je geloof te versterken. Hoe je dat doet? Door ervoor te kiezen om God te gehoorzamen, ondanks je gevoelens! Oefen dit dagelijks tot het een levensstijl wordt. Je zult dan ontdekken dat je niet langer beheerst wordt door je stemmingen, maar dat je 'heerst in het leven' (Rom. 5:17) en niet langer wordt gestuurd door je negatieve emoties.

Zaterdag 15 november

'Zorg ervoor... dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt...' (Hebr. 12:15)(NBV).

Bevrijd je zelf van bitterheid (2).

Je zelf van bitterheid bevrijden vraagt om de volgende dingen: 1) Kies voor vergeven: 'Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft' (Efez. 4:32). Of de persoon die je gekwetst heeft zich nu verontschuldigt, dood of springlevend is of je nog steeds kwetst, jouw enige optie is vergeving. Door te vergeven maak je jezelf vrij om van het leven te genieten. 2) Geef verwachtingen van de 'dader' op. Door jouw verwachtingen te veranderen herwin jij je gemoedsrust. Of de tegenpartij nu verandert of niet, dat is zijn pakkie-an, ga jij verder! Wanneer jij een bepaalde reactie verwacht, houdt dat je gebonden aan de persoon. Paulus zegt: 'Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven... laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen' (Gal. 5:1). 3) Breng bij God wat je verwacht nodig te hebben. Zijn Woord zegt: 'God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen door Christus Jezus' (Fil. 4:19). Let op het woord 'elk'. God kan zorgen voor de mensen, middelen en gelegenheden die je nodig hebt voor een vreugdevol leven. 4) Vraag of God de betreffende persoon wil zegenen. Ja, het is moeilijk, maar Jezus zei: 'heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen' (Matt. 5:44). Dat soort gebed plaatst je op de bestuurdersstoel van je leven. 5) Doe iets aardigs voor de persoon. Vraag aan God hoe je hem kan zegenen. 'Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hen dan te drinken. Dan... overwint u het kwade door het goede' (Rom.12:20-21). Je verslaat boosheid en bitterheid door Gods Woord te geloven en ernaar te handelen.

Zondag 16 november

'Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent' (Gen. 32:27)(NBV).

Gedachten over Jakob.

Jakobs leven kende een slechte start. Als het om zakelijke praktijken ging, had hij meer kanten dan een piramide! Eerst bedroog hij zijn oudere broer Esau, vervolgens zijn schoonvader Laban. Toen verscheen op een avond de engel van de Heer in zijn tent en Jakob worstelde met hem tot aan de dageraad. Terwijl de zon opkwam, zei de engel tegen hem: 'Laat mij gaan, het wordt al dag.' Maar Jakob zei: 'Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.' Op dat moment zei de engel tegen hem dat hij niet meer genoemd zou worden bij zijn oude naam, Jakob, die 'bedrieger' betekent, maar bij zijn nieuwe naam, Israël, wat betekent 'prins met God'. Tot die tijd had Jakob gedacht dat geld verdienen hem gelukkig zou maken, maar dat was niet zo; het kostte hem bijna zijn familie. Klinkt je dat bekend? Maar na het worstelen met God kreeg hij een nieuwe naam, een nieuwe natuur, een nieuwe wandel en een nieuwe toekomst. Wil jij dat ook wel? Nou, het goede nieuws is - je kunt het hebben! De Bijbel zegt: 'Iemand die één met Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen' (2 Kor. 5:17). Jakob was een selfmade man. Het probleem was dat hij niet genoot van het leven zoals hij zich dat verkozen had. Hij wist niet dat hij geboren was met een doel dat groter was dan alleen maar spullen verwerven. En pas in de aanwezigheid van God ontdekte hij dit. Zijn verhaal in een notendop is dit: Jakob was wie hij was. Hij wilde zijn als Esau, maar God maakte hem tot Israël, een prins met God. En God kan hetzelfde doen voor jou als jij hem zijn gang laat gaan.