

**Maandag 17 november**

*‘Het gebod van de Heer is helder: licht voor de ogen’ (Ps. 19:8)(NBV).*

Laat God je denken verlichten.

De psalmist schrijft: ‘Het gebod van de Heer is helder: licht voor de ogen.’ God kan je een idee geven dat de richting van je leven verandert. Marconi had een idee en daar kwam de radio uit voort. Bell had een idee en daar kwam de telefoon uit voort. God, die de Schepper is, geeft voortdurend creatieve ideeën aan mensen. Maar je moet er wel iets mee doen; anders zal hij ze aan iemand anders geven. Wordt het niet eens tijd dat je hem vraagt om een van zijn ideeën voor je leven? Geloof jij in God? Dat is geweldig. Maar even geweldig is dat God ook in jou gelooft! In plaats van te kijken naar je huidige situatie en te denken dat het nooit veel beter zal worden, zou je je ook kunnen afvragen: ‘Heer, wat heeft u voor mij in gedachten?’ Als je niet oppast, kan het leven je omlaag halen en je het gevoel geven dat je maar weinig voorstelt en niet veel kan uitrichten. En als je vanuit deze gevoelens en gedachten handelt, in plaats van wat God over jou zegt in zijn Woord, kom je nooit vooruit en vervul je nooit waarvoor hij je op deze aarde heeft geplaatst. Heeft God jou nooit een van zijn grote ideeën gegeven? Misschien komt dat omdat jij hem er nooit om gevraagd hebt! Hij geeft ze aan zoekende, voorbereide, gelovige en gehoorzame harten. Hier is een profiel van het soort persoon aan wie God goede ideeën geeft: ‘Hij vindt vreugde in de wet van de Heer en verdiept zich in zijn wet, dag en nacht... Alles wat hij doet komt tot bloei’ (Ps. 1:2-3).

**Dinsdag 18 november**

*‘... ging kijken of de boom al vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen’ (Luc. 13:6)(NBV).*

Draag jij vrucht?

Jezus zei: ‘Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier: ‘Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit.’ Maar de wijngaardenier zei: ‘Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven, misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken’ (v. 6-9). Hoe lang dien jij de Heer al? Wat zijn de tastbare ‘vruchten’ van je dienst aan hem? We kunnen niet allemaal evenveel produceren. Jezus leerde dat sommigen van ons dertigvoudig produceren, anderen zestig- en weer anderen honderdvoudig (Matt.13:8). Het zijn je geloof en je gaven die je niveau van productiviteit bepalen. God verwacht bijvoorbeeld niet dat een ‘dertigvoudiger’ een zestigvoudige oogst produceert. Hij is geen onredelijke opdrachtgever. Maar als deze gelijkenis ons iets leert, is het dat God je niet gewoon op je handen laat zitten en niets laat doen. Het woord ‘omhakken’ is hier een ontzuiverende herinnering aan. God is geduldig. Hij zal samen met jou jaar na jaar proberen toe te werken naar een stuk geestelijke volwassenheid. Dan kun je gaan doen waarvoor hij je in zijn koninkrijk gebracht heeft. Maar als jij na al zijn inspanningen weigert om vrucht te produceren, zal hij ergens anders heen gaan en vinden wat hij zoekt. Het belangrijkste is dat uiteindelijk Gods plannen gerealiseerd worden!

**Woensdag 19 november**

*'In mijn bangste uur vertrouw ik op u' (Ps. 56:4)(NBV).*

Piekeren over geld (1).

De oplossing voor financiële zorgen is niet per se meer geld. Sterker nog, hoe meer geld je hebt, hoe meer je te verliezen hebt. En de gedachte aan het verlies kan ertoe leiden dat je juist meer en niet minder zorgen hebt. Het is een vicieuze cirkel. Proberen om je veiligheid in geld te vinden is als het vastleggen van een boot in een dok; wanneer er een storm opsteekt die sterk genoeg is, zullen de touwen breken en zal het schip worden weggerukt. Aangezien we allemaal benieuwd zijn wanneer de volgende economische storm zich aandient, zouden we ons kunnen afvragen wat we dan moeten doen. Meer touw? Sterker touw? Strakkere knopen? Nee, dat geeft je slechts knopen in je maag! Laten we de komende dagen eens kijken naar een aantal bijbelse antwoorden op geldzorgen: pak je angst rechtstreeks aan. De psalmist zei: 'In mijn bangste uur vertrouw ik op u.' Nu maakte David zich waarschijnlijk geen zorgen over geld, hij was immers koning. Maar hij zat wel in over zijn vijanden die hem beslopen, in de val wilden lokken en wilden doden. We hebben allemaal onze eigen zorgen, en degene waardoor we beheerst worden, worden 'basisangsten' genoemd. Soms kun je ze op afstand houden; andere keren beheersen ze je, verteren ze je en laten ze je handelen op een manier waar je niet trots op bent. Christelijk financieel adviseur Ron Blauw zegt dat hij jarenlang werd bevangen door de angst dat hij niet genoeg geld had of zou verliezen wat hij had. De mensen om hem heen wisten het niet, maar dat is wat hem dreef. Vandaag is hij een auteur van bestsellers en financieel adviseur voor velen. Maar om zover te komen moest hij zijn basisangst onder ogen zien en meer vertrouwen op God dan op zichzelf. En dat geldt ook voor jou.

**Donderdag 20 november**

*'God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven' (2 Tim. 1:7)(NBV).*

Piekeren over geld (2).

Om je bezorgdheid over je financiën te overwinnen, moet je: 1) begrijpen waar die angst vandaan komt. Tenzij je naam Bill Gates is, is de kans groot dat je een zekere mate van bezorgdheid over je financiële situatie zult ervaren. Maar als angst je vaste gemoedstoestand wordt, is er iets mis; dan wordt het tijd om eens te kijken hoe dat komt. Angst kan erfelijk zijn, doorgegeven van generatie op generatie. En het kan je klem zetten in een cyclus die moeilijk te doorbreken is. Maar je kunt hem doorbreken! Gideon sloopte het altaar waar zijn familie generaties lang afgoden aanbeden had - en ze waren boos op hem toen hij het deed (Recht. 6:25-30). Maar Gideon wist dat hij moest vertrouwen op niemand dan God alleen om te kunnen winnen in het leven. 2) boven eerdere mislukkingen staan. Heb je slechte investeringen gedaan en ben je nu bang om een risico te nemen? Ben je aan het hamsteren als een dekking tegen toekomstige fiasco's? Hier is het probleem: wie niet waagt, wie niet wint! In het voetbal zijn de spelers die de meeste doelpunten maken vaak degenen die de meeste kansen missen. Maar ze blijven stug volhouden. Proberen ze níét in het doel te schieten, dan winnen ze helemaal niet. Een schuur vol met zaad produceert geen oogst. En wanneer de boer zijn zaad wel plant, kunnen droogte, vorst en ziektes de oogst ook nog eens verdelgen. Maar als hij niet plant, heeft hij zeker geen opbrengt. Begrijp je waar ik heen wil? 3) anticiperen op Gods goedheid. Als je ouder wordt, ga je meer risico's mijden, ben je meer geneigd om te zoeken naar een veilige haven. Dat is begrijpelijk, maar je kunt je leven niet laten beheersen door angst. David schreef: 'Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven' (Ps. 23:6)(HSV). Wanneer Gods goedheid is waar je in gelooft, is Gods goedheid wat je 'ja' zal krijgen!

**Vrijdag 21 november**

*‘... door elkaar bemoedigd worden: ik door uw geloof en u door het mijne’ (Rom. 1:12)(NBV).*

Drie dingen die we elkaar verschuldigd zijn.

Paulus heeft het over drie dingen die we elkaar verschuldigd zijn. Laten we er eens naar kijken: 1) ‘dat ik u onophoudelijk in mijn gebeden noem’ (v. 9). Een onbekend dichter schreef: ‘Ik was een arme ziel en de wanhoop nabij, maar na gebed voelde ik me weer helemaal vrij.’ Je kunt iemand je liefde en bezorgdheid niet beter tonen dan door te zeggen dat je voor hem bidt en het ook echt te doen! Gebed nodigt God uit in de situatie en machtigt de krachten van de hemel om aan het werk te gaan en verandering te brengen. 2) ‘Ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken’ (v. 11). Waar verlangde Paulus naar? Naar een gelegenheid om zijn geloofsgenoten te versterken, en hij was bereid om daar ver voor te reizen, met groot persoonlijk risico. Wanneer twee mensen besluiten om de door God gegeven gaven in elkaar te onderkennen en aan te wakkeren, worden ze niet alleen persoonlijk gezegend, maar profiteert ook iedereen om hen heen ervan. 3) ‘om door elkaar bemoedigd te worden: ik door uw geloof en u door het mijne.’ Let op de woorden ‘bemoedigd’ en ‘elkaars geloof’. Er is hier een krachtige dynamiek aan het werk! Ten eerste, wij bidden voor elkaar. Ten tweede, we onderkennen en stimuleren Gods gaven in elkaar. En ten derde, we bundelen ons geloof en richten ons op een gemeenschappelijk doel. Jezus zei: ‘... als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden’ (Matt. 18:19-20).

**Zaterdag 22 november**

*‘Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door inzicht houdt het stand’ (Spr. 24:3)(NBV).*

Ze door de tienerjaren heen loodsen.

Wanneer je de ouder bent van een tiener ‘in de overgang’ is het belangrijk om de juiste mix van correctie, instructie, motivatie en lof te vinden. In plaats van te focussen op ongewenst gedrag kun je beter gewenst gedrag prijzen en belonen. Als je kind het gevoel heeft alsof je altijd tegen hem bent in plaats van aan zijn kant staat als het gaat over kleding, vrienden, muziek, enz., zal hij elke keer tegenstribbelen. De Bijbel zegt over het ouderschap: a) ‘Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders’ (Efez. 6:1). b) ‘... maak uw kinderen niet verbitterd’ (Efez. 6:4). Gebruik de wortel en stok aanpak. Als het veel stok is en weinig wortel, dan provoceer je ze tot opstand, tot undercover gaan en het afsnijden van de communicatie. En als je bent opgegroeid in een huis waar je nooit werd geprezen en beloond, dan moet je harder werken om de cyclus te doorbreken. Je explosief afreageren op je tiener leert hem slechts om ook zijn eigen boosheid explosief te uiten. Verwacht te worden geschokt en wees bereid om constructief te reageren. Als je hun stemmingswisselingen en inconsistenties persoonlijk opvat, zal je uiteindelijk reageren op manieren waar je spijt van krijgt. Herinner je je eigen puberteit nog en wat je vond van de meningen, smaken en regels van je ouders? Mark Twain zei: ‘Toen ik veertien was, was mijn vader zo onwetend dat ik hem nauwelijks om me heen kon hebben. Maar op mijn 21ste was ik verbaasd over hoeveel de oude man in zeven jaar had bij geleerd.’ Heb je een tiener thuis dan zijn hier twee Schriftgedeelten die je niet moet vergeten: ‘De liefde zal nooit vergaan’ (1 Kor. 13:8). ‘Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door inzicht houdt het stand’ (Spr. 24:3).

**Zondag 23 november**

*'Wees vruchtbaar... bevolk de aarde en breng haar onder je gezag' (Gen. 1:28)(NBV).*

Je bent een 'priester' op je werk (1).

Wil je Gods oorspronkelijke bedoeling voor ieder van ons weten, kijk dan naar Adam. 'God schiep de mens als zijn evenbeeld... Hij zegende hen en zei tegen hen: 'Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag' (v. 27-28). We zijn geschapen om productief te zijn, ons te vermenigvuldigen en gezag uit te oefenen. En in wezen kun je elk beroep samenvatten in die drie woorden. Een priester is iemand die God vertegenwoordigt namens anderen en anderen namens God. Maar in wezen was dat de oorspronkelijke beschrijving van ons allemaal. We zijn gemaakt naar Gods beeld om zijn werk - het laten bloeien van de aarde - voort te zetten. En wanneer wij bloeien, geven wij daarmee uitdrukking aan de hele aarde om God te loven. Al het werk is door God bedoeld als priesterlijk werk. Priesterlijk werk is niet voorbehouden aan zogenaamde geestelijken of zendelingen die geroepen zijn door God, noch zijn zij beter of belangrijker voor hem. Bijbelgeleerde N.T. Wright schetst een prachtig beeld van dit concept. Stel je mensen voor als spiegels in een hoek van 45 graden tussen hemel en aarde. Wij zijn geschapen om Gods zorg en heerschappij over de aarde te reflecteren en de aanbidding en dankbaarheid van de schepping terug te reflecteren naar God. Dit is wat we doen wanneer we werken. Je hebt een roeping. Je hebt een gave. Je bent een priester. Dit is niet alleen iets dat betrekking heeft op vrijwilligerswerk in de kerk. Je werk is een basisplek - misschien wel de basisplek waar je je roeping uitleeft. Wanneer je jezelf gaat zien als 'door God aangesteld' voor het werk dat je doet, zal het zorgen voor een glimlach op je gezicht, een huppel in je wandel en waardigheid op je werk.