

**Maandag 24 november**

*‘... u bent... een koninkrijk van priesters’ (1 Petr. 2:9)(NBV).*

Je bent een ‘priester’ op je werk (2).

In een boek over gewoonten beschrijft socioloog Robert Bellah drie houdingen die mensen hebben ten opzichte van werk. De eerste groep ziet werk als een baan. Wanneer je dit doet, dan zie je het strikt als een manier om geld te verdienen en je rekeningen te betalen. Maar als je belangrijkste focus ligt op wat je van je werk ontvangt, dan loop je de meeste kans om er een hekel aan te krijgen. De tweede groep benadert werk als een carrière. Hier zal je motivatie hoger zijn, maar je focus ligt vooral op vooruitgang en prestige. Dat betekent echter dat wanneer het niet goed gaat met je carrière, het kan voelen alsof je eigenwaarde op het spel staat. De derde groep ziet zijn baan als roeping. Nu lijkt het logisch dat als er een ‘roeping’ is, er iemand moet zijn die de oproep doet. Die iemand is God. Jij bent niet degene die roept, jij bent de ‘geroepene’, en elk werk dat betekenis heeft, dat een zegen voor mensen kan zijn en Gods doeleinden vervult, is een roeping. Een arts of dominee kan zijn werk gaan beschouwen als uitsluitend een middel om een goed inkomen te verdienen en het daarom gewoon als baan zien. Aan de andere kant kan een vuilnisman wat hij doet - de wereld schoner maken - als een roeping zien. We onderschatten zeker niet het belang van degenen die op de kansel staan en preken; maar we benadrukken hier ook het belang van degenen die God veertig uur per week dienen in andere banen. Het belangrijkste is: als het werk goed is gedaan, zullen beiden de lof horen: ‘Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar’ (Matt. 25:23).

**Dinsdag 25 november**

*‘Het is zijn God die hem daarin onderricht, die hem leert wat hij moet doen’ (Jes. 28:26)(NBV).*

Je bent een ‘priester’ op je werk (3).

Loterijwinnaars hebben vaak eenzelfde reactie: ‘Ik heb wel veel geld gewonnen, maar ik ben niet van plan om mijn leven erdoor te laten veranderen.’ Maar het werkt zelden zo. Zes maanden later hebben ze hun baan verlaten en een nieuw huis gekocht. Een overzicht van loterijwinnaars bevestigde deze twee dingen: 1) De meerderheid was ongelukkiger na het winnen dan ervoor. Waarom? Onvervulde wensen en onvervulde verwachtingen van de kant van familie en vrienden leidden tot teleurstelling en wrok. 2) Geen van hen wilde het geld dat ze gewonnen hadden opgeven. Als je eenmaal meer geld hebt gehad, ben je met minder niet gauw tevreden. Maar het hebben van meer geld geeft je niet meer eigenwaarde. Jesaja schreef: ‘Als een boer zaaien wil, ploegt hij dan alle dagen?... dan zaait hij toch ook tarwe... Het is zijn God die hem daarin onderricht, die hem leert wat hij moet doen... Ook dit vindt zijn oorsprong bij de Heer...’ (v. 24-29). Dat betekent dat God jou je baan gegeven heeft, of je nu boer bent of brandweerman! Het is je ‘roeping’ en het is bedoeld om meer dan alleen financiële zekerheid te bieden. Het is bedoeld om je zelfrespect en waardigheid te geven en om Gods plannen op aarde te vervullen. Theoloog Miroslav Volf zegt: ‘Alle menselijk werk, hoe ingewikkeld of eenvoudig ook, wordt mogelijk gemaakt door de werking van de Geest van God in de persoon die werkt; en al het werk waarvan de aard en de resultaten de waarden van de nieuwe schepping weerspiegelen, wordt verricht onder instructie en inspiratie van de Geest van God.’ Dus ‘wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is’ (Kol. 3:23)

**Woensdag 26 november**

*‘Het Woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot Jona’ (Jona 3:1)(HSV).*

Grijp het heden.

We besteden te veel tijd van ons leven op de schroothoop van spijt. We richten ons op wat had kunnen zijn en wat had moeten zijn. Misschien denken we dat als we dat maar genoeg afspelen, we de uitkomst kunnen veranderen. Maar dat kunnen we niet. Het enige wat je kunt controleren is wat je doet in het heden. Hoe vaker je gisteren afspeelt, hoe verder je verwijderd raakt van de mogelijkheden van vandaag. En hoe verder je je verwijderd van de mogelijkheden van vandaag, hoe moeilijker de weg terug wordt. Kansen zien er achteraf altijd beter uit. En ze wachten op niemand, dus je moet alert zijn en ze grijpen. Ze komen in vele vormen en ze kunnen vanuit elke richting komen. Maar een ding is zeker: je kunt ze alleen zien en grijpen in het heden. Wat gebeurd is in je leven, is gebeurd. En aangezien je het op geen enkele manier ongedaan kan maken, kan je beter de lei schoon wissen en doorgaan. We maken allemaal fouten. Jona's fout veroorzaakte een storm die het leven van iedereen om hem heen bedreigde en hem tot op de bodem bracht. Maar dat is niet het einde van zijn verhaal: 'Toen begon hij in de buik van de vis tot de Heer, zijn God, te bidden... Toen, op bevel van de Heer, spuwde de vis Jona uit op het land. Opnieuw richtte de Heer zich tot Jona (Jona 2:1,11, 3:1). Hij is een God van tweede kansen - en ook van derde, vierde en vijfde! 'Nieuw elke morgen' (Klaagl. 3:23)(HSV). Vandaag is een geschenk, een present - dat is waarom het 'present' heet: huidig, tegenwoordig. Dus heb berouw over het verleden, leg beslag op het heden en ga opnieuw leven!

**Donderdag 27 november**

*‘Vriend, doe waarvoor je hier bent’ (Matt. 26:50)(GNB).*

De hand van God erin zien.

Jezus keek Judas in Getsemane aan en zei: 'Vriend, doe waarvoor je hier bent.' Het is moeilijk voor te stellen wat Jezus in Judas zag waardoor hij hem vriend noemde. Maar Jezus ziet iets goeds in elke slechte situatie. En het zou helpen als wij hetzelfde deden. Hoe? En opnieuw geeft Jezus ons richting. Hij wilde niet alle schuld op Judas leggen. Hij zag een andere kracht aan het werk: '... maar dit is uw uur, het uur van de macht van de duisternis' (Luc. 22:53). Judas handelde niet op eigen houtje - en dat doen jouw aanvallers ook niet. Paulus zegt: 'Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen' (Efez. 6:12). Degenen die ons aanvallen en verraden zijn het slachtoffer van een gevallen wereld. We kunnen niet alle schuld op hen leggen. Jezus vond genoeg goeds in Judas om hem een vriend te kunnen noemen, en hij kan ons helpen om dat ook te doen met mensen die ons pijn doen. Onopzettelijk, zonder het te doorzien, speelde Judas een belangrijke rol bij Christus' gang naar zijn bestemming. Van de bijna 100 woorden die Christus bij zijn arrestatie sprak, gingen er zo'n 30 over het doel van God. 'Maar hoe zouden dan de Schriften in vervulling gaan, waar staat dat het zo moet gebeuren... Maar dit alles gebeurt opdat de geschriften van de profeten in vervulling gaan' (Matt. 26:54-56). Jezus begreep dat zijn directe strijd onderdeel was van een groter plan. Hij zag de hand van God erin. En als je goed oplet, zal je zijn hand ook in jouw strijd aan het werk zien.

**Vrijdag 28 november**

*'... zo scherpt een mens zijn medemens' (Spr. 27:17)(NBV).*

Kies de juiste vrienden (1).

Auteur Charlie Jones zei: 'Los van de mensen die je ontmoet en de boeken die je leest ben jij over vijf jaar nog precies zoals je nu bent.' Als het gaat om het kiezen van vrienden moet je volgens Charles Townsend zoeken naar: 1) Mensen die je beïnvloeden om te worden zoals God je bedoeld heeft. 'Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens' (Spr. 27:17). Relaties zijn de instrumenten die God gebruikt om dit te doen. Wanneer je met iemand samen bent, vraag je dan af of jij tot je recht komt bij deze persoon. Ben je opener, liefdevoller en eerlijker? Of vind je het niet leuk wat je in jezelf ziet? Kies de mensen die jou tot een beter mens maken. 2) Mensen die je voorzien van genade voor je energieleegloop. Als je leeg bent, heb je het nodig om te worden bijgetankt, fysiek, geestelijk en relationeel. Omring je met vrienden die willen luisteren, die je stimuleren en die er voor je zijn. 3) Mensen die je echt laten zijn. 'Een vriend is je altijd toegedaan...' (Spr. 17:17). De beste relaties zijn die waarin je weet dat je geliefd bent, waarin je vrij bent om jezelf te zijn, waarin je je niet beter hoeft voor te doen dan je bent en waarin je eerlijk kunt zijn over de moeilijke aspecten van het leven. Er gaat iets opbeurends en vertrouwds uit van vriendschappen waarin je authentiek kan zijn. 4) Mensen die je helpen groeien in je geloof. Je hebt vrienden nodig die je aanmoedigen om te bidden, de Bijbel te lezen en die je helpen om 'het grote plaatje' te zien over de belangrijke dingen in je leven. Efeziërs 4:16 spreekt over de werking van een lichaam: 'Het lichaam wordt ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.' Probeer het niet alleen te doen. Zoek contact met vrienden die op hun beurt contact zoeken met jou.

**Zaterdag 29 november**

*'Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn...' (Pred. 4:9)(NBV).*

Kies de juiste vrienden (2).

Neem het initiatief. Wacht niet tot je wordt voorgesteld. Zeg 'hallo' en vraag hoe de ander heet. Als je verlegen van aard bent, kan het moeilijk zijn om de eerste stap te zetten. Maar de kans is groot dat de ander hetzelfde voelt, en als je begint te praten zal je merken dat je dingen gemeen hebt. Neem een risico. Als je iemand mag, ga dan een stapje verder en noem een kleine worsteling, angst of teleurstelling die je hebt meegemaakt. Dat noem je 'beheersbaar risico' en het laat je peilen hoe de ander reageert. Als die aandacht schenkt en zich identificeert met wat je zegt, is dat een goed teken. (Klapt hij dicht, probeert hij om je gelijk te helpen of reageert hij kritisch, dan kan het tijd zijn om verder te gaan.) Vraag of hij contact met je wil blijven houden. Als verder alles klikt, wissel dan telefoonnummers uit en nodig hem (haar) uit voor koffie of lunch. Ga dan voor een tweede ontmoeting en geef het een beetje tijd; op die manier weet je of er een vriendschap in zit. Zoek uit waar mensen naartoe gaan in hun vrije tijd. Er zijn veel plaatsen om nieuwe mensen te leren kennen, zoals de kerk, de sportzaal, school, de peuterspeelzaal of in vrijwilligerswerk. Wees bereid om je comfort zone te verlaten en nieuwe situaties uit te proberen. Vergeet niet dat God allerlei vriendschappen gebruikt om zijn doel te vervullen. Een prominente prediker zegt: 'Er zijn vrienden die een instrument zijn geweest in mijn zegen, hoewel ze me nooit omarmden of bevestigden. Die maken deel uit van de 'Judas sector', die bestaat in het leven van elk kind van God. Het zijn de mensen die je het meeste pijn bezorgen. Ze verwonden je en verraden je, maar door hun verraad kan Gods wil in je leven worden uitgevoerd.' Vraag God om een vriend, trek er dan op uit en maak er een!

**Zondag 30 november**

*‘Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest’  
(Efez. 3:16)(NBV).*

Innerlijke schoonheid.

Een vrouw vloog het hele land door om in een talkshow te vertellen hoe haar man haar voor een andere vrouw verlaten had. De vrouw, die jong, levendig en mooi was, haalde er een foto bij en zei: ‘Moet je kijken. Hij verliet me voor háár!’ De gastheer besloot met: ‘Helaas zijn we geconditioneerd om te denken dat uiterlijk van het grootste belang is, terwijl het dat in feite niet is.’ Toch blijven we meten, vergelijken we ons suf omdat we te kort schieten. Als je niet kunt genieten van wie je bent door wie je niet bent, zal je nooit gelukkig zijn. Adverteerders besteden miljarden om ons een buitenkant te laten decoreren die in een verloren strijd gewikkeld is met Moeder Natuur en Vadertje Tijd - alles in een poging om te creëren wat we denken dat anderen aantrekt. En als het niet werkt, worden we depressief en vragen ons af wat er mis ging. Natuurlijk, het is belangrijk om er zo goed mogelijk uit te zien, maar als je geobsedeerd bent door je uiterlijk ben je oppervlakkig geworden. En anderen verliezen respect voor je omdat ze ontdekken dat de zo mooi verpakte doos leeg is. Als je wilt weten wat uiteindelijk harten wint en de juiste mensen aantrekt, lees dan deze woorden: ‘Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen... opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid’ (v. 16-19). Dat is het geheim van innerlijke schoonheid!