

Maandag 8 december

‘... en jullie wegen zijn niet mijn wegen’ (Jes. 55:8)(NBV).

Wil het niet beter weten dan God.

Meen jij dat je Gods wil doet, maar loopt het niet zoals je had verwacht? God heeft een ander perspectief - een die beter is. Je mag best je vragen hebben, maar twijfel niet aan hem en wil het niet beter weten. In zijn Woord zegt hij: ‘Mijn plannen zijn niet jullie plannen en jullie wegen zijn niet mijn wegen.’ Toen God tegen Mozes zei dat hij de Israëlieten uit Egypte zou bevrijden, was Mozes er helemaal voor in. Maar het liep anders dan hij verwacht had, want de farao maakte hun het leven een tijd lang behoorlijk moeilijk. Dus werd Mozes niet de held, maar kreeg hij de volle laag en werd hij niet begrepen. Later, toen een aantal andere dingen ook niet liepen zoals Mozes had verwacht, raakte hij ontmoedigd en klaagde: ‘Heer, waarom behandelt u dit volk zo slecht? Waarom hebt u mij hierheen gestuurd’ (Ex. 5:22). Mozes begreep de gevolgen van zijn gehoorzaamheid niet, omdat God hem niet precies verteld had hoe het zou uitpakken. Meestal hebben onze frustraties weinig te maken met wat God al of niet doet, maar alles met onze eigen verkeerde opvattingen over wat hij volgens ons zou moeten doen. Wanneer jij iets vooronderstelt of probeert God te analyseren, raak je altijd gefrustreerd. Jezus zei tegen zijn discipelen: ‘Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen’ (Joh. 13:7). Pas achteraf zie je hoe de Heer je heeft geleid. Hij weet precies wat hij doet en zijn staat van dienst bewijst dat. Dus vertrouw God en wil het niet beter weten dan hij.

Dinsdag 9 december

‘Ga heen in deze uw kracht... Ik zend u immers?’ (Recht. 6:14)(NBG).

Ga in zijn kracht.

Iemand zei: ‘De mens, er is niets vreemder, maar niets belangrijker!’ Jezus begreep dat principe. Hij leefde als ‘iemand die dient’ (Luc. 22:27). Hij diende de verschoppelingen van de maatschappij. Hij zocht het ene schaap dat verloren was, terwijl hij de andere negenennegentig achter liet (Luc. 15:4-6). Zelfs aan het kruis was Jezus niet aan het nadenken over de impact van zijn aardse bediening. Het was niet: nu nog even de puntjes op de i, missie volbracht. Nee, wat deed hij? Hij vergaf de dief aan het kruis naast hem. Hij vroeg zijn Vader vergeving te schenken aan de mannen die hem gekruisigd hadden en hij zorgde voor opvang van zijn moeder na zijn terugkeer naar de hemel. Dus, was Jezus’ schema minder dringend dan het onze? Of wist hij iets wat wij niet weten? Zouden we bijvoorbeeld niet meer tijd moet steken in relaties en het leggen van contacten met de mensen om ons heen dan met het volschrijven van onze dagboeken? Denk je eens in wat er zou kunnen gebeuren als we, zoals Jezus, een bewuste keuze maakten om onze tijd en talenten te investeren in het leven van twaalf mensen. De mogelijkheden zijn verbijsterend! Misschien voel je je geïntimideerd door de gedachte dat je een verschil zou kunnen maken in de wereld. Laat je visie op wat er mogelijk is niet worden ingeperkt door jouw vermeende sterke en zwakke punten. ‘... de kracht die in ons werkt is bij machte oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken’ (Efez. 3:20). Slechts één mening telt - die van God. En hij zei tegen Gideon: ‘Ga heen in deze uw kracht... Ik zend u immers?’ De kracht van de zender, niet de zwakke punten van degene die gezonden wordt, is wat de kansen keert en voor de overwinning zorgt.

Woensdag 10 december

‘Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn’ (Matt. 6:21)(NBV).

Waar ligt je grootste schat?

Als je huis in brand zou staan en je kon slechts één ding redden, wat zou het dan zijn? Het is een beslissing die mensen elke dag nemen, en het is nooit gemakkelijk. Er zullen altijd dingen zijn die we met moeite opgeven omwille van hun intrinsieke waarde in ons leven. Als je wilt weten wat de jouwe zijn, kijk dan eens naar je tijds- en geldbesteding. Dat is een duidelijke indicator. Jezus zei: ‘Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.’ Je ‘schat’ kunnen relaties zijn die je absoluut niet wilt opgeven, het kan een carrière zijn die je identiteit bepaalt, het kunnen investeringen zijn voor de toekomst. Niets mis mee. Sterker nog, de Bijbel zegt dat wijze mensen vooruitkijken en plannen (Spr. 21:20). Maar investeringen met het oog op de eeuwigheid zijn pas van echt belang. ‘Een hooggeplaatst persoon vroeg hem: ‘wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?... Jezus zei: ‘... Verkoop alles wat u hebt en verdeel de opbrengst onder de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij’. Toen de man dat hoorde, werd hij diepbedroefd. Hij was namelijk zeer rijk’ (Luc.18:18-23). Eigenlijk vroeg Jezus aan deze rijke en succesvolle man of hij het allemaal wilde opgeven om hem te volgen. Of hij het die paar jaar op aarde wilde laten schieten om voor eeuwig nog veel meer te kunnen hebben. Of hij zijn leven wilde wijden aan de opbouw van zijn koninkrijk in plaats van aan de opbouw van een carrière. Jezus wil centraal staan in je leven. En wanneer je hem die plek geeft, belooft hij dat ‘al die andere dingen erbij gegeven zullen worden’ (Matt. 6:33). Ben je bereid om hem op de proef te stellen?

Donderdag 11 december

‘... alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles’ (Fil. 3:8)(NBV).

Inruilen (1).

Hoe je het ook probeert, je kunt niet ‘alles hebben’. Het leven is te kort! Er zijn afwegingen die je moet willen maken. In Matteüs 9 lezen we het verhaal van de man die Christus wilde volgen maar zijn levensstijl niet wilde opgeven. Paulus daarentegen zei: ‘Alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles.’ Laten we eens kijken naar een aantal mogelijke omwisselingen in het leven die de moeite waard zijn: 1) Goedkeuring voor prestatie. Voor mensenbehagers en goedkeuringsverslaafden betekent dit dat ze moeten beseffen dat lofbetuigingen zijn als rook; ze verdampen snel. Beloningen gaan roesten. Financieel gewin is snel uitgegeven of verloren. Je moet zover komen dat ‘goed doen’ meer voor je betekent dan ‘goed overkomen’. 2) Zekerheid voor betekenis. Grootheid zit hem niet in wat je verdient of bezit; het zit hem in wat je in je leven bereikt. Richt je niet alleen op je boterham verdienen, vraag of God je wil helpen een verschil te maken! 3) Verkennen voor vakmanschap. Te veel van ons liefhebbers graag, maar het probleem met liefhebbers is dat je nooit echt goed in iets wordt. Natuurlijk, wanneer je jong bent moet je nieuwe dingen uitproberen en zien waar je sterke punten en interesses liggen. Maar als je ouder wordt moet je doelgericht worden. Als je ergens in ‘specialiseert’ kom je ver in het leven. Als je de levens van grote mannen en vrouwen bestudeert, zul je merken dat ze doelbewust en vasthoudend waren. Dus als je eenmaal hebt gevonden waartoe God je geschapen en geroepen heeft, blijf daar dan bij en laat de rest los.

Vrijdag 12 december

'Elke inspanning levert iets op...' (Spr. 14:23)(NBV).

Inruilen (2).

Hoe hoger je klimt en hoe meer je verzamelt, hoe moeilijker je zult merken dat het wordt om los te laten waarvoor je gewerkt hebt. Dat is waarom we vaak maar ten dele de berg van ons potentieel beklimmen en dan stoppen. We zijn niet bereid op te geven wat we hebben om het volgende te kunnen verkrijgen. En als gevolg daarvan komen we tot stilstand - soms permanent! Je moet bereid zijn om concessies te doen, zoals in de ruilhandel: 1) Het acceptabele voor het excellente. Mensen betalen niet voor het gemiddelde. Ze zijn niet onder de indruk van iets dat alleen maar acceptabel is. Als het de moeite waard is om te doen, zet je dan helemaal in of doe het helemaal niet. Salomo schrijft: 'Elke inspanning levert iets op, loze praatjes leiden enkel tot gebrek.' Als je wilt schitteren, moet je laat opblijven. 2) De eerste helft voor de tweede helft. In zijn boek 'Halftime' zegt Bob Buford dat de meeste mensen die succesvol zijn in de eerste helft van hun leven vaak proberen om de tweede helft op dezelfde manier te leven. En dat is een vergissing. Als je in de tweede helft zit, heb je waarschijnlijk een groot deel van je tijd besteed aan het betalen van de prijs voor succes. Verspil het niet. Ga van succes naar betekenis. Doe dingen die verder leven als jij er niet meer bent. Laat niet alleen een wil na maar ook een erfenis. 3) Je werk voor God voor je wandel met God. Het maakt niet uit hoeveel waarde je werk heeft, het is niet te vergelijken met het hebben van een relatie met God. Een van de grote valkuilen van een bediening is werken voor God zonder dat je voldoende tijd met hem doorbrengt. Zorg ervoor dat dat jou niet gebeurt.

Zaterdag 13 december

'... door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt' (Joh. 17:4)(NBV).

Wees een afmaker.

Onafgemaakte zaken kosten je ongemerkt heel veel energie. William James zei: 'Er is niets zo vermoeiend als een onafgemaakte taak.' En internet heeft het probleem alleen maar verergerd, want nu krijg je meer berichten op één dag dan je gewend was in een maand te krijgen. Wanneer je je niet op iets concentreert, maak je het niet af. Dan raak je uiteindelijk gefrustreerd en heb je het gevoel alsof 'er niets gedaan wordt'. Als jij geen meester over je tijd bent, dan zijn de sterkste mensen en de meest urgente situaties dat. Voordat Christus zijn twaalf discipelen uitkoos of de storm op het meer van Galilea stilde, bracht hij de hele nacht door in gebed. '... trok Hij zich opnieuw terug op de berg, Hij zelf alleen' (Joh. 6:15)(HSV). Let op het woord 'opnieuw'. Regelmatig onttrok Jezus zich aan de druk van de menigte om zijn prioriteiten te bepalen. Mac Anderson zegt: 'Er gebeurt iets magisch wanneer we zelf verantwoordelijkheid accepteren voor ons gedrag en de gevolgen. Maar het is niet gemakkelijk, afschuiven ligt nu eenmaal in onze aard. Naarmate ik ouder (en wijzer) ben geworden, kan ik, wanneer dingen mis gaan, altijd de boosdoener vinden - in de spiegel. In alle gevallen is het terug te voeren op door mij gemaakte keuzes die me precies hebben gebracht tot waar ik nu ben. Het aannemen van een houding van persoonlijke verantwoordelijkheid betekent dat je meer controle hebt over je bestemming. Je levert een bijdrage en bent geen passieve waarnemer. Mensen kijken naar jou voor leiderschap, je krijgt een reputatie als probleem oplosser. Je ervaart de voldoening die het gevolg is van gedane klussen. Er is minder woede, frustratie en machteloosheid, wat op zijn beurt leidt tot een betere lichamelijke gezondheid. Dat werkt positief uit in je persoonlijke en geestelijke leven. Soms gaat winnen niet over als eerste finishen, maar gewoon over finishen - punt!'

Zondag 14 december

'... dat ik bezig moet zijn met de dingen mijns Vaders' (Luc. 2:49)(HSV).

Sterk eindigen.

Als het woord 'stoppen' onderdeel uitmaakt van je woordenschat, is de kans groot dat het woord 'afmaken' er niet bij zit. Afmaken betekent ergens aan blijven werken tot het af is. Het gaat over verantwoording en actie, want zelfs als je op het juiste spoor zit, word je overreden als je gewoon blijft zitten. Goede presteerders zullen je vertellen dat het leven betekenis krijgt wanneer je de verantwoordelijkheid voor je daden op je neemt en je doelen gericht en met passie najaagt. Niets is te vergelijken met het euforische gevoel van over de streep komen. In feite herinnert niemand zich wie als tweede eindigde, behalve de man die als tweede eindigde! B.J. Gallagher en Steve Ventura gaven de tien belangrijkste woorden voor sterk eindigen: ik zal niet wachten tot anderen de eerste stap zetten. De negen belangrijkste woorden: wil ik dat het gebeurt, is het aan mij. Acht: niet ik? Wie wel? Niet nu? Wanneer wel? Zeven: zal ik het eens een keer proberen? Zes: ik ga het echt niet afschuiven. Vijf: je kunt op me rekenen. Vier: het IS mijn werk. Drie: doe het gewoon. Twee: oké dan. En het belangrijkste woord: ik. Jezus was de grootste afmaker aller tijden. Op twaalfjarige leeftijd zei hij tegen zijn ouders dat hij bezig moest zijn met de dingen van zijn Vader. Later zei hij tegen zijn leerlingen: 'Ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft' (Joh. 9:4)(HSV). Uitzierend op het kruis zei hij: 'Hiervoor ben ik geboren' (Joh. 18:37)(HSV). En vlak voordat hij stierf, zei hij: 'Het is volbracht!' (Joh. 19:30). Toen had hij het recht verdiend om onze voorspraak te worden bij God en ging hij terug naar de hemel, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God (Hebr. 10:12)(HSV). Missie volbracht! Dus concentreer je op sterk eindigen!