

Maandag 22 december

‘... we vechten niet met de wapens van deze wereld’ (2 Kor. 10:3)(NBV).

Vecht niet langer op eigen kracht.

In de Tweede Wereldoorlog hadden geallieerde bommenwerpers mitrailleurs in de neus, onder de buik, bovenop en aan de achterzijde. B-17's, beter bekend als 'vliegende forten', hadden dertien 50 kaliber machinegeweren aan boord. Op een gegeven moment suggereerden wetenschappers dat de vliegtuigen misschien veiliger zouden zijn zonder. Zonder extra gewicht dat nodig was om de wapens te kunnen bedienen, konden ze sneller en hoger vliegen en zo de kans op overleven vergroten. De piloten dachten daar echter anders over. Ze piekerden er niet over om op missie te gaan zonder wapens om terug te schieten en zich te kunnen verdedigen. Met die gedachte in het achterhoofd zegt Jon Walker: 'Wij maken dezelfde keuze wanneer we onze eigen strijd voeren.' God zegt dat we de wapens niet nodig hebben, met hem kunnen we hoger en sneller stijgen. 'We leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld. De wapens die hij geeft 'hebben kracht om bolwerken te slechten' (v.3-4). Maar wij zeggen: 'Nee, dank u'. Wij moeten zo nodig terug schieten en ons verdedigen met een heel arsenaal aan boze woorden, veeleisende houdingen, manipulatieve manoeuvres, overdreven excuses en bommen van beschuldiging. Het vergt moed om te stoppen met het gebruik van vleselijke wapens, 'het geloof als schild te dragen' (Efez. 6:16) en ons te bewapenen met de wapens van God. Het is het soort geloof dat David toonde toen hij tegen Goliath zei: 'Jij daagt me uit met je zwaard en je lans... maar ik daag jou uit in de naam van de Heer' (1 Sam. 17:45). Stop met vechten in eigen kracht en laat Gods geestelijke arsenaal je verdedigen; 'hij is een schild voor wie bij hem hun toevlucht zoeken' (Spr. 30:5).

Dinsdag 23 december

‘Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren’ (Luc. 22:42)(NBV).

Gebrokenheid.

Als het jouw doel is om door God gebruikt te worden, wees dan niet verbaasd wanneer hij seizoenen van tegenspoed en gebrokenheid toelaat. Jezus ervoer het en hij zei: 'een slaaf is niet meer dan zijn meester' (Joh. 15:20). Een bijbelleraar wijst erop: 'Het is niet Gods bedoeling om ons te kwetsen, maar om ons vermogen te vergroten om zijn liefde te brengen naar een wereld die snakt naar mededogen. Verdriet verheldert ons denken. In de school van Christus is gebrokenheid een goede zaak. Het is onmogelijk om vertrouwd te raken met God zolang we niet losgebroken worden van onze onafhankelijkheid, trots en onze drang om het beter te weten dan God. Gebrokenheid is de laatste halte voordat we eindelijk belijden dat wij het zelf niet kunnen maar God wel. Het is Paulus die belijdt: 'Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood' (Rom. 7:24)? Het is de verloren zoon die met de varkens over voedsel vecht (Luc.15:11-32). Het is Jozef, nog steeds in de gevangenis, vergeten door de schenker (Gen. 40:23). Het is Jona in de buik van de walvis, die de gevolgen belijdt van zijn vlucht bij God vandaan (Jona 2:1-9). Het is Petrus die buiten bitter weent tijdens het proces van Jezus (Luc. 22:62). Het is Jezus die alles overlaat aan God en bidt: 'Vader, laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren' (Luc. 22:42). Vastberaden en liefdevol dringt God er bij ons op aan om los te breken van trots, zonde, dwaasheid en onafhankelijkheid (Matt. 21:44). Zoals Jezus het brood deelde bij het Laatste Avondmaal, neemt God ons, breekt ons, zegent ons en gebruikt ons.' Ga jij door een seizoen van gebrokenheid? Wees bemoedigd; in Gods koninkrijk is gebrokenheid het pad naar zegen. Watchman Nee zegt het zo: 'God zijn eigen werk door ons heen laten doen, al is het maar één keer, is beter dan een leven lang menselijk streven.'

Woensdag 24 december

‘Wijzen kwamen... en zeiden: Waar is [hij]’ (Matt. 2:1-2)(HSV).

Op zoek naar God (1).

Laten we kijken naar twee dingen over de wijzen: 1) Wie ze waren. Astrologen. Joden beschouwden astrologie als een vervalsing van echte profetie. Wees voorzichtig; er zijn mensen wier levensstijl je misschien afkeurt, maar die oprecht op zoek zijn naar God. Dus ga welwillend met hen om. De Griekse filosofen op de Marsheuvel hadden een pantheon van goden. Was Paulus geschokt of van zijn stuk gebracht? Nee, hij prees hen om hun bereidheid om God te zoeken en voegde er aan toe dat ‘hij van niemand van ons ver weg is’ (Hand. 17:27). Trek geen overhaaste conclusies of schrijf mensen af. In Gods ogen is elk onkruid een potentiële roos en elke verliezer een potentiële winnaar. En daar zou je blij om moeten zijn! 2) Hoe ver ze reisden. Ze verlieten hun familie en het comfort van thuis om honderden kilometers te reizen om God te vinden. Hun rondreis duurde twee jaar en eindigde in een Joods dorp waar ze culturele verschoppelingen waren. Intussen namen de leiders die toegang hadden tot de profetieën over Christus’ geboorte niet eens de moeite en de tijd om die te checken. We citeren vaak Jeremia 29:11: ‘Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.’ Maar stop daar niet, lees nog even verder: ‘Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken’ (v. 12-13). Dichteres Julie Carro schreef: ‘Ook nu nog zoeken wijzen zijn gezicht, zoals ze deden in de dagen van weleer; om, kostbaarder dan zilver en goud, hun hart te geven aan de Heer.’ Hoe ver ben jij bereid te gaan in je zoektocht naar God?

Donderdag 25 december - Kerstmis

‘Ze... vonden het kind... Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen’ (Matt. 2:11)(NBV).

Op zoek naar God (2).

Nog twee dingen vallen op over de wijzen: 1) Hoe God hen leidde. ‘... nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was... Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen’ (v. 9-11). Perk God nooit in. En pin hem niet vast op een persoonlijke ervaring uit je verleden toen hij je op een bepaalde manier leidde. Als God een ster kan bewegen, kan hij elke situatie in je voordeel herschikken. Hoe wisten de wijze mannen over de geboorte van Christus? Misschien vanwege een bepaalde schikking van de planeten, of omdat ze oudtestamentische profetieën hadden bestudeerd. We weten het niet. Maar één ding is zeker: ze waren op zoek naar God, en dat is het punt waarop we allemaal moeten beginnen. 2) Hoe God hen beschermde. Herodes was niet blij met het nieuws dat deze mannen brachten. Hij was zelfs ronduit woedend. Denk je even in: als hij bereid was om elk Joods babyjongetje onder de leeftijd van twee te doden om Jezus te pakken te krijgen, wat waren dan de kansen voor deze mannen om levend de stad uit te komen? Die kansen waren niet zo groot, totdat God tussenbeide kwam! ‘Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land’ (v. 12). De duivel is echt, maar je hoeft niet bang te zijn want Jezus heeft hem al verslagen. Het belangrijkste is: als je hart erop ingesteld is om God te zoeken, zal hij je leiden, je beschermen en je belonen.

Vrijdag 26 december

‘... ons geschonken in zijn geliefde Zoon’ (Efez. 1:6)(NBV).

Aanvaard door God!

Er is geen ergere pijn dan afwijzing en geen groter genoegen dan aanvaarding. Dit helpt verklaren hoe ver sommige mensen gaan om afwijzing te voorkomen en aanvaarding te verdienen. Maar het goede nieuws is dat je bij God al aanvaard bent. Er is een vertaling van Efeziërs 1:6 die zegt: ‘Hij heeft ons van harte verwelkomd in de eeuwige liefde die hij voelt voor de Zoon.’ En dat is niet beperkt tot degenen die dat waard lijken te zijn vanwege hun goede daden en onberispelijke morele staat van dienst. Het is voor elke gelovig kind van God, van top tot teen! Cromwell gaf eens opdracht voor een zelfportret. De kunstenaar wilde bij Cromwell in het gevele komen en portretteerde hem zonder zijn duidelijke onvolmaaktheden. Cromwell was razend. ‘Ik zei dat jij mij moest schilderen, met wratten en al!’ Je bent door God aanvaard, ‘met wratten en al’. Maar let op: 1) Gods aanvaarding staat niet gelijk aan zijn goedkeuring. Hij aanvaardt zondaars, maar onze zonden niet, nooit! Zijn vrije gave van aanvaarding motiveert ons juist om onze zonden af te zweren en een leven te leiden dat God behaagt (Tit. 2:11-12). 2) Gods aanvaarding is onvoorwaardelijk. Hij zegt niet: ‘Je bent aanvaard als je zorgt dat je alles voor elkaar hebt.’ In de woorden van Jeremia: ‘Kan een panter zijn vlekken veranderen? Zouden jullie, vergroeid met het kwaad, dan iets goeds kunnen doen’ (Jer. 13:23)? Gods aanvaarding móet wel onvoorwaardelijk zijn, want we kunnen die onmogelijk verdienen. 3) Gods aanvaarding is omwille van Jezus. Je bent ‘aanvaard in de Geliefde’. De gedoemde Mefiboset werd aanvaard omwille van Davids relatie met zijn geliefde vriend Jonatan (2 Sam. 9). En zolang God Jezus aanvaardt, en jij vertrouwt op Jezus, ben jij ook aanvaard.

Zaterdag 27 december

‘... van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon’ (Rom. 8:29)(NBV).

Jezelf aanvaarden.

Studies tonen aan dat veel mensen niet blij zijn met zichzelf. Een peiling onder studenten bevestigt dat meer dan 50 procent last heeft van een lage zelfacceptatie. De meesten noemen hun uiterlijk als de bron van hun ongelukkig zijn. ‘Mijn neus is te lang. Mijn ogen zijn te klein. Ik ben hier te dik hier - daar te dun. Ik ben te klein, te lang. Ik heb sproeten.’ En de schoonheidsindustrie is meer dan bereid om het donkerder of lichter te maken, te accentueren, te ‘liften’, weg te werken en te verdoezelen in een poging om ons een acceptabeler zelfbeeld te verkopen. Een kleine verbetering zou nuttig kunnen zijn, maar niet als basis voor eigenwaarde. Hier is hoe God het probleem ziet: ‘Zegt klei soms tegen wie hem vormt: ‘Wat ben je eigenlijk aan het maken?’ of: ‘Deze pot heeft niet eens oren!’ (Jes. 45:9)? Je bent Gods persoonlijke creatie. En hij maakt geen fouten, ziet geen details over het hoofd en laat niets onafgewerkt. Je moet jezelf aanvaarden omdat hij jou geschapen, verlost en aanvaard heeft. In een tijdperk van media-overbelasting worden we gebombardeerd met beelden van perfecte uitziende mensen, met de conclusie dat we er net zo uit moeten zien wil het iets met ons worden. Maar Paulus zegt: ‘We zijn niet zo overmoedig ons te vergelijken met degenen die zichzelf zo aanprijzen, laat staan ons aan hen gelijk te stellen. Zij tonen hoe dom ze zijn door zichzelf als maatstaf en norm te nemen’ (2 Kor. 10:12). De God die jou gemaakt heeft tot wie je bent heeft een plan om je te vervolmaken. Je bent perfect aanvaardbaar, al ben je dan nog niet aanvaardbaar perfect. Je bent ‘er van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon’. Je bent dus nog een werk in uitvoering!

Zondag 28 december

'... dan zal hij u verheffen' (Jak. 4:10)(NBV).

God kan je verheffen (1).

'Verneder u voor de Heer, dan zal hij u verheffen.' Het werkt zo: wanneer jij probeert om jezelf te verheffen, haalt God je omlaag, maar wanneer jij je voor hem vernedert, verheft hij je. Hij doet het omdat je zijn kind bent en hij van je houdt. Misschien voel je je een niemand op dit moment, maar in Gods ogen ben je wel degelijk iemand. Wie anders dan God kon achter de bosjes reiken, een zigeuner vinden die Smith heet en hem gebruiken om massa's mensen voor Christus te winnen? Wie anders dan God kon naar Old Comiskey Park in Chicago gaan, een honkbalspeler genaamd Billy Sunday vinden en hem gebruiken om de wereld te beïnvloeden? Wie anders dan God kon kijken in een Galilese vissersboot en Petrus vinden, hem roepen, hem veranderen en hem gebruiken om de kerk te bouwen? God houdt van dat soort dingen. En omdat hij 'geen vriendjespolitiek bedrijft' (zie Rom. 2:11) heb je alle recht om te geloven dat hij het ook voor jou zal doen. De Bijbel zegt: 'Want zoals hij bedacht heeft bij zichzelf, zo zal hij [tegen u] zeggen' (Spr. 23:7)(HSV). Wanneer dat kleine stemmetje in je fluistert dat je geen talent hebt en gedoemd bent om te mislukken, dan is dat niet God. Het is Satan - en de Bijbel zegt dat hij een leugenaar is (Joh. 8:44)! Dat is waarom je tegen hem moet zeggen: 'Ik geloof geen woord van wat je zegt. Je kan me niet klein krijgen, want God verheft mij.' Gods plan voor jou was al bepaald voordat je geboren werd en hij is niet van gedachten veranderd. Dus probeer zijn plan te ontdekken en zorg ervoor dat je gevoelens, gedachten, woorden en daden daarmee op één lijn komen.