

**Maandag 29 december**

*'Alles is mogelijk voor wie gelooft' (Marc. 9:23)(NBV).*

God kan je verheffen (2).

Wil je stroom, dan loop je naar het stopcontact en steek je de stekker erin. Dat is wat er gebeurt wanneer je bidt in geloof; je plukt in bij Gods kracht. Stel je een boot voor die op de bodem vastzit in de modder. Als je kans ziet de boot het dok in te krijgen kun je hem repareren en terugsturen naar zee. Het probleem is dat je hem niet kunt verplaatsen. Dus wat is het antwoord? Sterke sleepboten halen, staalkabels aan het gezonken vaartuig vastmaken en wachten tot het tij stijgt. Zie je waar ik heen wil? Wanneer jij je zo down voelt dat je jezelf niet kan verheffen, boor dan Gods kracht aan en laat hij je mee omhoog nemen naar de plaats waar hij je kan repareren, herstellen en weer op pad kan sturen. Als je dat beeld in gedachten houdt, zal je nooit meer op dezelfde manier over gebed denken. Dan ga je het niet meer zien als een verplichting, maar als een ontzagwekkende kracht die in alle omstandigheden van het leven werkt ten behoeve van jou. En ook ga je de Bijbel anders lezen. Paulus zegt: 'Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen...' (Hand. 20:32). Je problemen kunnen groot zijn, maar het tij van Gods Geest is groter, en als je het de kans geeft, zal het je uit je problemen tillen. Verdwijnen ze van het ene op het andere moment? Nee, maar je zult ze van bovenaf gaan bezien en niet van onderaf. Dan handel je vanuit een positie van vertrouwen in plaats van vanuit een positie van angst. Dit is ook mogelijk voor jou. God kan je verheffen: 'Alles is mogelijk voor wie gelooft.'

**Dinsdag 30 december**

*'Aanvaard elkaar daarom... zoals Christus u heeft aanvaard' (Rom. 15:7)(NBV).*

Mensen accepteren.

Soms maken mensen het je niet gemakkelijk om ze te accepteren. Soms zijn ze slecht gehumeurd, egoïstisch, kritisch, irritant, afwijzend, agressief of trots. Soms wil je ze lik op stuk geven; ze geven wat ze verdienen - allesbehalve aanvaarding. De opdracht om elkaar te aanvaarden is lastig. En als Paulus daar gestopt was, hadden we misschien de richtlijn kunnen ontwijken door te zeggen: 'Oh, hij bedoelde natuurlijk goede, redelijke, aanvaardbare mensen.' Maar helaas, hij gaat verder met 'zoals Christus u heeft aanvaard'. Was jij goed, redelijk en aanvaardbaar? Nee, maar hij heeft je aanvaard - met gebreken en al - en dat doet hij nog steeds! Vind je dat iemand deze mensen moet corrigeren en hen moet verplichten om juist te handelen? Je bedoelt zoals Jezus dat vroeg voordat hij jou aanvaardde? Romeinse christenen hadden er moeite mee om hun minder ervaren broeders te aanvaarden, en Paulus corrigeerde hen: 'Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden... want God heeft [hen] aanvaard' (Rom. 14:1-3). Mensen bijsturen is niet onze taak; ze aanvaarden wel. God roept ons op om mensen te aanvaarden die een rommeltje van hun leven hebben gemaakt, die niet geestelijk zijn, onaangenaam zijn of leerstellig misleid, gewoon duidelijk 'verkeerde' mensen. Je hoeft ze niet goed te keuren, te mogen of het met hen eens te zijn, maar ze niet aanvaarden is geen optie. Er is geen elite, geen bevoorrechte, insiders klasse. We staan op gelijke voet als gevolg van twee werkelijkheden: onze zonde en het kruis! Joden en heidenen verachtten elkaar, zelfs na hun redding. Ieder wilde dat de ander veranderde en werd als hij. Maar Paulus legde de bijl aan de wortel van die boom: '... hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt... door in zijn lichaam de vijandschap te doden' (Efez. 2:14-16). Onze taak is om mensen te aanvaarden, en het bijsturen over te laten aan God.

## Het Woord voor Vandaag – week 01

### Woensdag 31 december

*‘... het goede onthoudt Hij niet aan hen die onberispelijk wandelen’ (Ps. 84:12)(NBG).*

#### God heeft iets beters voor je.

Wanneer God weet dat iets goed voor je is zegt hij ‘ja’ en wanneer het niet zo is zegt hij ‘nee’. Waarom zou God nee tegen je zeggen? Misschien is de timing verkeerd is of heeft hij iets beters in zijn hoofd. Dankbaarheid komt wanneer je je realiseert wat er had kunnen gebeuren maar niet gebeurde omdat God tussenbeide kwam. Probeer niet langer los te breken uit de liefdevolle greep van Degene die jou vasthoudt voor je eigen veiligheid. De Bijbel zegt: ‘Zoek je geluk bij de Heer, hij zal je geven wat je hart verlangt. Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen... Blijf kalm en wacht op de Heer’ (Ps. 37:4-7). Terugkijkend op haar leven zei Billy Graham’s vrouw Ruth: ‘Als de Heer op al mijn gebedsverzoeken ja had gezegd, zou ik de verkeerde man hebben getrouwd - meerdere malen.’ Wat jou nu opwindt, daar ben je God misschien later dankbaar voor. Hoe volwassener je geestelijk gezien wordt, hoe meer je gaat zien hoe verstandig je hemelse Vader is en hoe meer je leert op hem te vertrouwen. De psalmist schreef: ‘De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets’ (Ps. 23:1). Wat een beeld: God leidt je, God voedt je, God beschermt je, God waakt over je. Net als een badmeester op een strand zal God, om je te kunnen redden, soms ingrijpen in je leven, je mogelijk in je hemd laten staan voor je vrienden en misschien zelfs een rib of twee kneuzen. Dat komt omdat hij teveel van je houdt om je te laten verdrinken in datgene waarvan jij dacht dat het zo goed voor je was. Het belangrijkste is: God heeft iets beters voor je!

### Donderdag 1 januari

*‘... laat hij zich erop beroemen dat hij mij kent...’ (Jer. 9:24)(NBV).*

#### Leer God dit jaar beter kennen.

‘Dit zegt de Heer: De wijze moet zich niet beroemen op zijn wijsheid, de sterke niet op zijn kracht, de rijke niet op zijn rijkdom. Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich erop beroemen dat hij mij kent...’ (v. 23-24). De waarheid is dat als je God niet kent, het niet uit maakt hoeveel geld je op de bank hebt staan, welke diploma’s bij jou aan de muur hangen of welke positie in de vennootschap je bezit. Zolang je geen relatie hebt met God, ben je niet echt begonnen met leven! En wanneer je hem leert kennen leer je ook de waarheid kennen over jezelf. Nadat Petrus getuige was geweest van de wonderwerkende kracht van Christus, erkende hij dat hij een zondig mens was (Luc. 5:8). Toen de profeet Jesaja de Heer zag, zittend op zijn troon, riep hij: ‘Wee mij!’ (Jes. 6:5). Maar God vertelt je niet de waarheid over jezelf en laat je dan verder zoals je bent. Nee, als een goede arts vertelt hij je dat je ziek bent zodat je de juiste behandeling kan krijgen. En de juiste behandeling voor zonde is de verlossing door het bloed van Jezus. Je zal God nooit leren kennen zolang je geen relatie met hem hebt door Jezus Christus. Dus als je hem nog nooit aanvaard hebt als je Verlosser, start dan dit nieuwe jaar met dit gebed: ‘Heer, ik heb berouw van mijn zonde. Ik leg mijn leven in uw handen en stel mijn vertrouwen op u als mijn Heer en Verlosser. Door het geloof ontvang ik de gave van het eeuwige leven. Vanaf vandaag vraag ik of u mij wilt leiden en begeleiden en uw wil door mij heen wilt vervullen. Ik bid dit in Jezus’ naam, amen.’ Gelukkig Nieuwjaar!

**Vrijdag 2 januari**

*'... het evangelie... dat het beloofde erfdeel zal schenken...' (Hand. 20:32)(NBV).*

Je staat in Gods wilsbeschikking (1).

Linda Knox was in de tachtig toen ze in haar appartement in Chicago stierf aan ondervoeding. Naar het schijnt kon ze bijna niet meer zien en was ze ook dementerend. Onder haar bezittingen vond men (omgerekend) zo'n 130.000 euro aan niet geïnde cheques, 145.000 euro aan kunstwerken, 300.000 euro aan juwelen en 40.000 euro aan antiek. Bij elkaar had ze een nalatenschap ter waarde van 600.000 euro - maar ze stierf moederziel alleen in armoede. En wat erger is, ze had een wil opgesteld waarbij ze dit alles naliet aan vrienden en familieleden. Maar die was nooit officieel rechtsgeldig gemaakt zodat haar begunstigden zich niet bewust waren van hun erfdeel. We kunnen hier iets van leren. Toen Christus stierf en terugging naar de hemel, liet hij een testament na. En daar staat jouw naam in! Wil je weten waar je een kopie vindt? In zijn Woord! Je bent een erfgenaam van God en een mede-erfgenaam met Christus (zie Rom. 8:17). Zodra die waarheid bij jou landt, zal jouw houding ten opzichte van bijbellezen revolutionair veranderen. In plaats van domweg uren tv kijken of surfen op het internet, ga je 'dag en nacht' in de Schrift mediteren. 'Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen' (Joz. 1:8; Ps. 1:3-4). Nu kun je begrijpen waarom David zei: 'Ik verheug mij in uw geboden, ik heb ze lief... Goed voor mij is de wet uit uw mond, beter dan een schat aan goud en zilver' (Ps. 119:47,72). En Petrus schreef: 'Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven... Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan... opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur' (2 Petr. 1:3-4). Wat wil je nog meer?

**Zaterdag 3 januari**

*'... het evangelie... dat het beloofde erfdeel zal schenken...' (Hand. 20:32)(NBV).*

Je staat in Gods wilsbeschikking (2).

Iemand's wilsbeschikking en testament laten je weten wat je hebt geërfd. In het Oude Testament waren de voordelen groot, maar bleken de voorwaarden te beperkend. Dus gaf God ons een Nieuw Testament. Maar in plaats van wetten die vrijwel onmogelijk te houden zijn, is dit 'testament' gebaseerd op genade: gunst die je niet verdient, niet verdienen kan en waarvoor je niet hoeft te werken omdat hij gratis geschonken wordt. En wanneer je ontdekt dat je in dit 'testament' persoonlijk genoemd wordt, wordt bijbellezen een echte bron van vreugde. Je gaat je afvragen wat Gods wil is voor jou, wat je rechtmatige erfenis is. Je realiseert je dat je verlossing, hoe glorieus ook, slechts het beginpunt is. Het idee van de Schrift doorspitten, vertrouwen op de Schrift en Schriftgedeelten uitspreken in elke situatie voelt plotseling niet meer als een plicht maar als een genot. Wanneer je bidt volgens de Schrift, is het alsof je naar de bank van de hemel gaat en zegt: 'Deze cheque is uitgeschreven op mijn naam. Hij is uitgegeven en gemachtigd door Christus en ik wil hem graag verzilveren.' Je hebt twee opties: je kunt een christelijk leven leiden en dan sterven zonder ooit je rekening te hebben aangesproken omdat je nooit je erfenis en de voordelen van Gods wil voor jou hebt ontdekt. Of je kunt bidden: 'Vader, Christus' laatste wil en testament noemen mij persoonlijk. Er staat dat aan al mijn behoeften zal worden voldaan, dat mijn stappen zullen worden geleid, dat mijn ziektes zullen worden genezen en dat ik niet bang hoef te zijn voor Satan, omdat u mij macht heeft gegeven over hem' (Luc. 10:19). Begrijp je nu waarom Satan niet wil dat jij in je Bijbel leest?

**Zondag 4 januari**

*'Hij kon daar geen enkel wonder doen... Hij stond verbaasd over hun ongeloof'*  
(Marc. 6:5-6)(NBV).

Geloof moet je oefenen.

God verhoort gebed op een manier die direct verband houdt met onze mate van geloof. 'Zoals u gelooft, zo zal het ook gebeuren' (Matt. 9:29). Maar soms komt God toch tussenbeide, ondanks onze twijfels en menselijke redeneringen. De gelovigen die baden voor Petrus' vrijlating uit de gevangenis waren verbaasd toen hij plotseling op de stoep stond (Hand. 12). Toen Jezus terugkeerde naar zijn geboortestad en les begon te geven in de plaatselijke synagoge, stonden de mensen verbaasd om zijn wijsheid. Omdat hij formeel onderwijs en referenties miste, schreven zij hem af als 'gewoon een timmerman' (Marc. 6:3). En het resultaat? Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat hij een paar zieken de handen oplegde en hen genas.' Hoe vaak bindt jouw ongeloof Gods handen? De waarheid is: a) soms is ons geloof is zo zwak dat we niet verwachten dat hij überhaupt antwoordt; b) het lukt ons niet om met vertrouwen te bidden; c) we bereiden ons niet voor op wat hij voor ons wil doen. Je kunt niet God om vergeving vragen en dan verder leven en je veroordeeld voelen over zonden die hij met zijn bloed bedekt heeft. Of bidden over je financiële situatie en jezelf suf piekeren hoe hij in je behoeften zal voorzien. Je kunt kiezen hoe je wilt leven: of je laat je leiden door wat je voelt, of je laat zien dat je volledig op God vertrouwt. De Bijbel zegt: 'Zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij... een beloner is...' (Hebr. 11:6)(HSV). Geloof moet je dus oefenen.