

Maandag 12 januari

‘Heb elkaar vóór alles innig lief...’ (1 Petr. 4:8)(NBV).

Eenheid zonder uniformiteit (2).

Wanneer je werkt aan eenheid: 1) Denk dan aan je motieven. Alleen God kent de motieven van iemands hart en alleen God is gekwalificeerd om ze te beoordelen. ‘Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens’ (1 Kor. 2:11). We zijn extern georiënteerde wezens; ‘de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart’ (1 Sam. 16:7). We beoordelen mensen niet zozeer naar wat ze doen als wel naar onze interpretatie ervan. We zijn snel geneigd met negatieve motieven aan te komen: ‘Hij wilde me kwetsen. Zij is egoïstisch. Zij denken nooit aan anderen.’ De kerk in Rome dwarsboomde haar eigen eensgezindheid over uiterlijkheden; daarom herinnerde Paulus hen eraan dat hun motieven, ondanks hun tegenovergesteld gedrag, vergelijkbaar waren. ‘... wie alles eet, doet dat om Heer te eren, en hij dankt God voor zijn voedsel. Wie iets niet wil eten, laat het staan om de Heer te eren, en ook hij dankt God’ (Rom. 14:6). Eenheid is niet afhankelijk van uiterlijke conformiteit, maar van het begrijpen van harten! 2) Denk dan ook aan je invloed op anderen. Wij zeggen: ‘Het gaat alleen mij iets aan zolang het niet in strijd is met de Schrift.’ Mis! Je kunt de letter van het Woord volgen, maar de geest ervan schenden. Paulus zei: ‘Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend’ (1 Kor. 10:23). Ja, je kunt het doen, maar iemand anders kan uiteindelijk worden gekwetst. God heeft een hogere wet dan die van ‘mijn rechten’; het is de wet van de liefde! Het raakt hem wanneer jij ‘de vrijheid die je hebt een struikelblok laat worden voor de zwakken’ (1 Kor. 8:9). Dus wat moet je doen? ‘Handel niet uit... eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf’ (Fil. 2:3).

Dinsdag 13 januari

‘Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven’ (Joh. 15:4)(NBV).

Op zijn plek, maar niet verbonden.

Een bijbelleraar schrijft: ‘Mobiele telefoons kunnen levensreddend zijn, maar de batterijen hebben een beperkte levensduur en moeten steeds worden opgeladen. Na een vermoeiend weekend was ik zo leeg als mijn telefoonbatterij. Ik werkte mijn gebruikelijke avondroutine af en legde plichtsgetrouw mijn telefoon op de oplader. Helaas vergat ik de stekker in het stopcontact te steken. De volgende ochtend werd ik verfrist wakker, maar mijn telefoon was niet beter dan de avond ervoor. Hij bevond zich op de juiste plek, maar was niet aangesloten op het stopcontact! Soms kunnen de gevolgen van het niet ‘inpluggen’ ernstiger zijn. Veel mensen wandelen plichtsgetrouw wekelijks een kerk binnen, maar verlaten hem net zo leeg als ze kwamen. Ze zijn op de juiste plaats, maar ze zijn niet aangesloten op de kracht van God. En dan maakt het niet uit of je in een kerkbank of op een barkruk zit. Je kunt urenlang in de Bijbel lezen en ‘almaar willen leren maar nooit in staat zijn de waarheid te kennen (2 Tim. 3:7). Je kunt zelfs grote dingen doen voor God en toch gebrek hebben aan kracht in je leven. Als ik mijn telefoon dagen of wekenlang op de oplader had laten liggen in plaats van één nacht, zou het niet hebben geholpen. Vermenigvuldiging van inspanning is geen vervanging voor ware kracht. Pas op voor dingen die je loskoppelen van de krachtbron; uiteraard doet zonde dat, maar vermoeidheid net zo goed. We kunnen niet aangesloten blijven als we te zwaar belast zijn doordat we het te druk hebben. We kunnen zo veel tijd besteden aan het dingen doen voor God dat we onze relatie met hem verwaarlozen.’ Jezus zei: ‘Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven.’ Dat betekent bijbellezen, bidden en rusten in zijn aanwezigheid.

Woensdag 14 januari

'De Heer heeft het nodig' (Luc. 19:34)(NBV).

De Heer weet waar je bent.

Lucas beschrijft: '... hij stuurde twee van de leerlingen vooruit en zei tegen hen: 'Ga naar het dorp daarginds. Daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden, dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. Als iemand jullie vraagt: 'Waarom maken jullie het los?' moeten jullie antwoorden: 'De Heer heeft het nodig' (v. 29-31). Wie merkt een ezel op, vastgebonden aan een boom in een stad waar nooit iets lijkt te gebeuren? Jezus! Tijdens de drukste week van zijn leven, op weg naar Jeruzalem om te sterven, pauzeerde hij voor een simpel veulen en zei: 'Breng het hier.' We kunnen hier iets van leren. Jezus weet waar je nu bent, en wanneer de tijd rijp is zal hij je roepen. Let op de woorden: 'een veulen dat nog nooit door iemand bereden is'. Mogelijk is dat omdat niemand er veel waarde aan hechtte. Maar wanneer God een plan voor je leven heeft, wordt hij niet beïnvloed door degenen die jou over het hoofd zien of onderschatten. Let ook op de zinsnede 'een vastgebonden veulen'. Jij zit misschien vast aan legitieme dingen als de zorg voor een gezin of je werk. Je kunt ook vastzitten aan dingen die minder legitiem zijn, dingen waarover je niet eens kunt praten. Hoe dan ook, God weet ervan en hij is groter dan jouw probleem. Let ook op de woorden: 'Als iemand jullie vraagt: 'Waarom maken jullie het los?' moeten jullie antwoorden: 'De Heer heeft het nodig'. Begrijp dit goed: noch je vrienden noch je vijanden hebben iets te zeggen over jouw toekomst - dat heeft God alleen. Hoe lang had het veulen vastgebonden gezeten aan die boom? Dagen? Weken? Maanden? We weten het niet. Maar zoveel is zeker, wanneer de Heer zegt: 'Maak het los en breng het hier', dan begint de klok te tikken en begint zijn plan voor je leven op zijn plek te vallen.

Donderdag 15 januari

'... alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen' (Marc. 11:24)(NBV).

Gebed (1).

Als je bidt: 1) Gebruik dan je geloof. William Ward zegt: 'We adresseren een brief, plakken er een postzegel op en sturen hem op in het volste vertrouwen dat hij zijn bestemming zal bereiken. Toch hebben we soms onze vragen en zelfs twijfels of onze gebeden wel zullen worden gehoord door een altijd aanwezige, steeds liefdevolle God.' Omwikkel je gebed met verwachting. God reageert niet op je nood, hij reageert op je geloof. 2) Maak je vervolgens geen zorgen of je de juiste woorden gebruikt. Jezus zei van de Farizeeën: 'die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden' (Matt. 6:7). Ooit gehoord van de advocatenversie van 'Geef ons heden ons dagelijks brood' (Matt. 6:11)? 'We verzoeken en smeken u respectvol dat een gepaste en adequate voorziening zal worden getroffen, op deze dag en datum zoals hierboven vermeld, voor het voldoen aan de voedingsbehoeften van de indiener en voor het organiseren van dergelijke methoden van toewijzing en verdeling zoals noodzakelijk en gepast mag worden geacht, zodat we de ontvangst kunnen verwachten door en voor de genoemde indieners van een dergelijke hoeveelheid graanproducten (hierna genoemd 'brood') en het in het oordeel van de voornoemde indieners uit een voldoende hoeveelheid zal bestaan.' Dat zijn vijftientig woorden! Jezus gebruikte er slechts zes! Soms is het meest effectieve bidden kort en bondig. 3) Wees dan specifiek. Jezus zei dat je zal krijgen wat je vraagt

Het Woord voor Vandaag – week 03

in zijn naam (Joh. 16:23). Het mooie van specifiek zijn is dat je ook weet wanneer God antwoordt. De geliefde voor wie je gebeden hebt is gered. De ziekte is genezen. Hoe explicieter je bent, hoe meer gespistst je zult zijn op antwoorden. En dat betekent dan weer dat je specifiekere kunt zijn in je dank aan God.

Vrijdag 16 januari

‘Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur...’(Matt. 6:6)(NBV).

Gebed (2)

Heb je wel eens geprobeerd om een gesprek aan te knopen met een peuter? Wanneer jij in het midden van een zin bent, verzint hij dat het een goed moment is om met zijn speelgoed te spelen of dwars door het huis achter de hond aan te zitten. Soms is dat hoe wij God behandelen. We geven hem een paar haastige minuten en verspreide gedachten, maar zetten geen tijd en plaats apart om hem onze volledige aandacht te geven. We vergeten dat de plaats van het gebed ook de plaats van het verhoord gebed is! Ons probleem is ‘de oorlog van de afdwalende gedachten’. Dingen die we zijn vergeten, paraderen plotseling ons bewustzijn binnen en vragen onze aandacht. En, zoals Jakobus zegt, als we op twee gedachten hinken (dubbelhartig of innerlijk verdeeld zijn), krijgen we geen antwoorden op onze gebeden (Jak. 1:8). Wat doen we daaraan? 1) Bid hardop. Dit maakt het moeilijker voor je geest om af te dwalen. Het voelt misschien eerst wat ongemakkelijk, maar daar wen je snel aan. 2) Noteer afleidende gedachten. Wanneer het bandje gaat lopen, schrijf dan elk dingetje op en vergeet het tot later. En kun je het toch niet van je afzetten, breng het dan in gebed bij God. 3) Houd een dagboek bij. Soms weten we niet echt wat we willen en wat we van iets vinden totdat we het opschrijven. Dan, als in een spiegel, zie je het opeens: je diepste wensen en verlangens zwart op wit voor je neus - en voor God. Vertel hem over je verlangens en laat hij ze mogen zuiveren. Vertel hem over je verleidingen en laat hij je versterken. Vertel hem over je boosheid en laat hij je vergeven en je helpen om anderen te vergeven. Er is geen groter voorrecht dan het voorrecht van gebed, dus verwaarloos het niet.

Zaterdag 17 januari

‘... kun je vragen wat je wilt...’ (Joh. 15:7)(NBV).

Gebed (3).

Jezus zei: ‘Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.’ Wil je dat je gebeden beantwoord worden, let dan op het volgende: 1) Maak Christus het middelpunt van je leven. ‘Als jullie in mij blijven.’ Johannes was zo dichtbij dat hij met zijn hoofd tegen Jezus’ borst leunde, maar Petrus ‘volgde [hem] op een afstand’ (Luc. 22:54). Hoe dicht bij God wil jij zijn? Het is aan jou. 2) Vul je denken met Schriftgedeelten. Wanneer jij de woorden van de Schrift bidt, wordt je geloof geactiveerd, trekt de duivel zich terug zoals hij deed bij Christus in de woestijn en reageert God omdat je bidden in harmonie is met zijn wil. Dus stel je zelf wat vragen. Is je verzoek in overeenstemming met de Schrift? Combineert het met je gaven? Brengt het je dicht bij God? Wat is jouw rol bij de beantwoording ervan? Heb je de Heer gehoorzaamd? Nu zal God het waarschijnlijk geen boodschappen laten regenen wanneer jij bidt ‘geef ons heden ons dagelijks brood’ (Matt. 6:11)! Hij zal je eerder kansen geven die je moet aangrijpen en waarnaar je moet handelen. De woorden ‘bid onophoudelijk’ (1 Tess. 5:17) betekenen dat je lang genoeg in Gods aanwezigheid moet blijven om hem je gebed te

Het Woord voor Vandaag – week 03

laten beantwoorden of je verzoek te laten wijzigen. 3) Onderzoek je hart voordat je vraagt. ‘Had ik kwaad in mijn hart gevonden, de Heer had mij niet gehoord’ (Ps. 66:18). Met Achans zonde moest worden afgerekend voordat Israël het Beloofde Land in kon trekken (Joz. 7:10-26). Ook met die van jou! Zodra jij je bewust bent van zonde, belijd die dan. Wees er vervolgens zeker van dat God je vergeven heeft en ga verder.

Zondag 18 januari

‘... zoek voortdurend zijn nabijheid’ (1 Kron. 16:11)(NBV).

Gebed (4).

Een goede relatie is gebaseerd op gevoeligheid voor de behoeften van de ander. Daarom moet je de relatie prioriteit geven en samen tijd doorbrengen. Het verschil tussen ‘een paar momentjes pakken’ met de Heer en ‘kwalitijd’ met hem is als het verschil tussen langs McDonald’s rijden en de avond doorbrengen in een goed restaurant. Bij McDonald’s kun je langs rijden, iets roepen in een microfoon en langs een raam rijden waar ze je een zak met eten overhandigen. In een goed restaurant ga je zitten, geniet je van elke hap in een ontspannen sfeer en verlaat je de zaak tevreden en gevoed. We leven te vaak op geestelijk fastfood en genieten nooit van het banket dat God voor ons heeft. ‘Zoek voortdurend zijn nabijheid’ zegt de Bijbel. Heb jij geleerd hoe je in Gods aanwezigheid kunt zijn en ervan kunt genieten? Wanneer het gaat om gebed worden we allemaal geconfronteerd met twee uitdagingen: 1) Gebrek aan verlangen. We klagen over gebrek aan tijd, maar de waarheid is dat we wel tijd maken voor dingen die ons aangaan en waarvan we genieten. Als jij een effectief gebedsleven wilt, moet je bereid zijn om een aantal dingen op te geven. 2) We weten niet hoe. Zoek een plek zonder afleiding. Neem je Bijbel en een notitieblok mee. Gebruik een cd-speler met aanbiddingsmuziek om je te helpen. Aanbidding zal de sfeer om je heen veranderen. Doe gewoon wat voor jou werkt. En heb geduld! Soms duurt het weken of maanden voordat je een patroon ontwikkelt, dus houd vol - de beloningen zijn de moeite waard. En vergeet niet, gebed is tweerichtingsverkeer. Het gaat niet alleen om kijken hoeveel je God kunt vertellen; het gaat net zo goed om van hem leren horen.

The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2014. All rights reserved.

Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via: tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl