

Maandag 26 januari

‘... bij alles wat je verwerft: verwerf inzicht!’ (Spr. 4:7)(HSV).

Vragen die je jezelf moet stellen (1).

Zoals elke goede ouder wil God dat het zijn kinderen goed gaat. Maar om te slagen in het leven moet je jezelf regelmatig een paar vragen stellen: 1) Vind ik persoonlijke groei belangrijk? ‘Het beginsel van wijsheid is: verwerf wijsheid, en bij alles wat je verwerft: verwerf inzicht.’ Blijf lezen, blijf leren, blijf vragen stellen. Een Chinees spreekwoord zegt: ‘Wie vraagt is een dwaas voor vijf minuten; wie niet vraagt blijft een dwaas voor altijd.’ Sommigen van ons zijn net als het meisje dat dacht dat ze alles van rekenen wist toen ze de tafels van vermenigvuldiging tot en met 12 kende. Toen haar opa met een twinkeling vroeg: ‘En hoeveel is 13 keer 13?’ berispte ze hem: ‘Doe niet zo gek, opa, zoiets bestaat niet!’ Je honger naar wijsheid en kennis bepaalt je toekomst. Om te kunnen blijven uitdelen, moet je blijven innemen. 2) Geniet ik van wat ik doe? Je zult nooit je bestemming vervullen door iets te doen waar je een hekel aan hebt. Passie ligt ten grondslag aan echt succes en voldoening; het is de vonk voor je zekerheid. Het activeert je wanneer anderen om je heen moe worden. Het helpt je aan antwoorden wanneer anderen geen creatieve ideeën meer hebben en het versterkt je wanneer zij afhaken. Het geeft je moed om risico's te nemen terwijl anderen hunkeren naar veiligheid. Wanneer jij je passie verliest, gebeuren er twee dingen. Ten eerste gaat het ten koste van eerste klas werk. En ten tweede breng jij je integriteit in gevaar. Je bent namelijk geneigd om een sluiproute te nemen en compromissen aan te gaan door genoeg te nemen met minder dan God bedoeld heeft. Een leider zegt: ‘Wat passie in je opwekt is een aanwijzing voor je bestemming. Waar je van houdt is vaak een aanwijzing voor iets wat je kunt bereiken.’

Dinsdag 27 januari

‘Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen’(Marc. 10:43)(NBV).

Vragen die je jezelf moet stellen (2).

Nog twee vragen die je jezelf voortdurend moet stellen: 1) Ben ik bereid om anderen te dienen? Je zegt dat je een leider wilt zijn? Waarom? Zolang je die vraag niet vanuit de juiste motieven kunt beantwoorden, zal God je niet op die plek brengen. Soms willen we gewoon controle hebben. Andere keren willen we niet de prijs betalen voor succes. We willen gewoon de extraatjes die het met zich meebrengt: een hoekkantoor, een hoger salaris, een gerespecteerde titel en de bewondering van anderen. Jezus zei: ‘Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen.’ Leiderschap plaatst je in een positie waarin je eerst voor je eigen behoeften zorgt - om een goede start te kunnen maken - voordat je anderen helpt. Dat is altijd een verleiding en het is altijd fout! Je moet echt geven om mensen en hen helpen om hun potentieel te bereiken. Wanneer je dat doet, eer je God en zal hij jou eren. 2) Doe ik waartoe ik geroepen ben? ‘We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is’ (Rom. 12:6). Samuel Johnson zei: ‘Bijna ieder mens verspilt een deel van zijn leven aan pogingen om kwaliteiten te tonen die hij niet bezit en applaus te krijgen dat hij niet kan laten aanhouden.’ Als jij een mentaal beeld koestert van de veronderstelde kwaliteiten van getalenteerde mensen en jij bezit ze niet, dan zul je het moeilijk hebben om je echte sterke punten te vinden. Henry Ford merkte op: ‘De vraag wie de baas moet zijn is hetzelfde als vragen wie de tenor moet zijn in het kwartet. Dat is duidelijk: de man die tenor kan zingen.’ Om te slagen in het leven moet je weten welke talenten God je gegeven heeft.

Woensdag 28 januari

‘Let dus goed op welke weg u bewandelt...’ (Efez. 5:15)(NBV).

Vragen die je jezelf moet stellen (3).

Nog drie vragen die je jezelf moet stellen: 1) Haal jij het beste uit je dag vandaag? ‘Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen, maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed...’ (v. 15-16). Alleen door te focussen op wat er vandaag van je gevraagd wordt kun je je voorbereiden op morgen. Als je vandaag niet de juiste dingen doet, zal je dag van morgen bestaan uit het oplappen van de fouten van vandaag. Je zult je leven nooit veranderen zolang je niet iets verandert in wat je dagelijks doet. Alleen door jezelf te vragen of je alles uit je dag haalt, zal je in staat zijn om jezelf op koers te houden en een eventuele koerscorrectie te doen. 2) Neem ik de tijd om na te denken? Een van de verstandigste dingen die je kunt doen is de tijd nemen om na te denken. Dit is vooral belangrijk als jij actie- en doelgericht bent. We willen graag het gevoel hebben dat we vooruitgang boeken, verder gaan en dingen gedaan krijgen. Maar om het juiste, op de juiste manier en op het juiste moment te kunnen doen moet je de tijd nemen om te evalueren wat je aan het doen bent. Doe je dat? 3) Is God blij met mijn leven? Henoah wordt herinnerd ‘als iemand in wie God vreugde vond (Hebr. 11:5). Wat een getuigenis! Jezus zei: ‘Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet?’ (Marc. 8:36). Wat je ook tot stand brengt, God behagen zou je hoogste doel moeten zijn. En daarvoor moet je tijd met hem doorbrengen in gebed en lezen in de Bijbel. Wanneer je bidt, praat jij met God en wanneer je leest, praat hij met jou. Dat is een winnende combinatie die nooit faalt!

Donderdag 29 januari

*‘Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken...’
(Efez. 3:16)(NBV).*

De genade om ermee om te gaan.

Vijftien jaar lang streed Robert Schullers secretaresse Lois tegen kanker en al die jaren diende ze God trouw. Schuller schrijft: ‘Ik denk niet dat ik ooit een moediger persoon heb ontmoet. Sommige dagen was ze zo ziek dat alleen al opstaan alle kracht vergde die ze had! Ze werkte zich het bed uit, kroop op handen en knieën naar de badkamer, kwam bij de wastafel en trok zichzelf op. Ze dwong zichzelf zich aan te kleden, strompelde de keuken in, dronk wat water, at een droog stukje toast, zocht naar haar tas en liep naar de deur. En terwijl het zweet van haar voorhoofd gutste keek ze naar haar man en zei: ‘Nou, Ralph, ik denk dat ik zover ben.’ Dan stapte ze in haar auto en reed naar de kerk. Ze was er altijd eerder dan ik en wanneer ik aankwam met mijn gebruikelijke ‘goedemorgen, alles goed?’ had ze altijd een lach op haar gezicht en zei: ‘Uitstekend!’ Pas na haar begrafenis wist ik wat ze doorgemaakt had. Alleen God kan je dat soort moed geven.’ De Bijbel zegt dat God ‘vanuit zijn rijke luister [je] innerlijke wezen kracht en sterkte zal schenken door zijn Geest.’ Er zijn vele manieren om het te zeggen, maar Annie Johnson Flint zei het zo: ‘Wanneer we aan het eind van ons Latijn zijn, wanneer onze kracht ons al begeven heeft voor de dag half om is; wanneer we aan het eind komen van onze opgepotte middelen is het volle geven van de Vader pas begonnen. Zijn liefde kent geen limiet, zijn genade geen maat, zijn macht geen grens aan mens bekend. Want uit zijn oneindige rijkdom in Jezus geeft hij en geeft hij telkens weer.’

Vrijdag 30 januari

'Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is' (Kol. 3:2)(NBV).

Richt je op wat 'boven' is.

Vandaag de dag gaan we voor instant bevrediging en spullen vergaren. Maar 'aardse dingen' verliezen hun aantrekkingskracht zodra de rekening komt en de rente op je creditcards begint te groeien. Wanneer dat gebeurt, kunnen zegeningen veranderen in vloeken en je beroven van je levensvreugde. Een voorganger zegt: 'Materialisme bevredigt niet omdat het tiranniek is en mensen zijn geboren om vrij te zijn. We merken dat wij het huis niet bezitten maar dat het huis ons bezit. We zijn getrouwd met een hypotheek. We worden slaven van kleren en hebbedingen. Eenmaal aangeschaft, geleverd en geïnstalleerd genieten we van een vluchtig gevoel van plezier, maar ze domineren en dicteren nog steeds en vragen: 'druk op me, poets me, lap me op, verf me, snoei me, bepleister me!' We besteden onze beste jaren en het grootste deel van ons geld aan het werken voor 'dingen' totdat we geen tijd meer hebben om bezig te zijn met wat het leven echt aangenaam maakt: een bezoek aan vrienden, plezier maken en naar de kerk gaan. Geen tijd meer om goede daden te doen, plaatsen te bekijken of een bezoek te brengen aan de mensen die ons de grootste innerlijke vreugde geven. Paulus zegt: 'Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst' (1 Tim. 6:6). En om die tevredenheid te ervaren moet je dagelijks je zegeningen tellen en Degene danken die ze allemaal mogelijk maakte.' Jon Walker schrijft: 'Stel dat er een denkbeeldige scheidslijn is tussen wat je kunt zien en wat je niet kunt zien, tussen het tijdelijk en het eeuwige. Ons doel in Jezus is om te kijken naar de dingen die 'boven' zijn zodat we kunnen begrijpen dat wat we zien en voelen niet een volledige en nauwkeurige weergave van Gods werkelijkheid is. Mensen zijn eeuwige wezens en beslissingen die nu onbelangrijk lijken, zijn, gezien in de volheid van de werkelijkheid, van eeuwig belang.'

Zaterdag 31 januari

'... wat hebt u nog in huis?' (2 Kon. 4:2)(NBV).

Wat heb je?

Wanneer je bidt, kan God op twee manieren antwoorden: 1) Hij kan iemand gebruiken die je kent. Wie ken jij? Wie weet wat jij niet weet? Jezus zei: 'Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overlopende maat zal je worden toebedeeld [zal men u in de schoot geven - HSV] (Luc. 6:38). Zie je het woord 'men'? Wanneer God je zegent, doet hij dat vaak via anderen. Dus naar wie moet je luisteren en met wie moet je omgaan? 'Wie met wijzen omgaat [hij die met wijzen wandelt], wordt zelf wijs' (Spr. 13:20). Let op het woord 'wandelen'. Wijsheid komt wanneer je in beweging komt, niet wanneer je op je lauweren rust. Je moet leergierig, kritisch, relationeel, en responsief zijn. 2) Hij kan gebruik maken van iets dat je hebt. In 2 Koningen 4 zat een vrouw van een dienaar in de problemen. Haar man was overleden, de rekeningen stapelden zich op en de schuldeisers stonden op het punt haar zonen mee te nemen om de schuld te gaan afbetalen. Toen ze zich tot de profeet Elisa wendde om hulp, vroeg hij haar wat ze nog in huis had. 'Alleen een kruikje olie, heer,' antwoordde ze. Toen zei Elisa: 'Ga bij uw burens kruiken en kannen te leen vragen, lege, zoveel als u er krijgen kunt... giet uw olie in die kruiken en kannen over... Die olie moet u verkopen om uw schuld af te betalen... en van wat er overblijft, kunnen u en uw kinderen leven' (2Kon. 4:3-7). Met God heb je altijd genoeg om te creëren wat je nodig hebt! Hij kan 'oneindig veel meer doen dan wij vragen of denken, door de kracht die in ons werkt' (Efez. 3:20). Waar is de kracht? In jou! Jouw middelen liggen in je talenten, je vasthoudendheid, je relaties en je verbinding met God. Dus het woord voor jou vandaag is: wat heb je?

Zondag 1 februari

‘... verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord...’ (1 Petr. 2:2)(NBV).

Honger naar Gods Woord.

Hoe werkt bij een pasgeboren baby zijn verlangen naar melk? Met een intensiteit waar je geen idee van hebt, tenzij je het middernachtelijk geroep gehoord hebt! Het feit dat je de hele dag hard gewerkt heb en moe bent of dat je de baby net een uur geleden gevoed hebt, maakt niet uit. De agenda van een zuigeling is zo gefocust en ordelijk als maar kan. Hij of zij wil eten - en wel meteen! Wanneer was de laatste keer dat je geestelijke maag midden in de nacht zo knorde dat je wel moest opstaan om je ziel te voeden met Gods Woord? Hier is hoe Petrus de kwestie benadert: ‘Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch ondervonden [geproefd][HSV] hoe goed de Heer is?’ (v. 1-3). Let op het woord ‘geproefd’. Als je van het echte hebt geproefd, volstaat junk food niet meer. Daar zorgen je geestelijke smaakpapillen wel voor. Let op, niet alleen kun je de honger van een baby niet negeren; je houdt hem ook niet voor de gek met zijn gevoel voor smaak. Meng jij spullen door zijn recept die daar niet horen, dan zullen zijn smaakpapillen en maag die verwerpen. Heb je ooit gehoord van de uitdrukking ‘projectiel braken’? Junk food is ontworpen om jouw behoefte aan een snelle oplossing voor even tevreden te stellen, maar het is niet voedzaam. Je kunt vertellen wanneer je geestelijk ondervoed en onderontwikkeld bent. Petrus noemt de symptomen: slechtheid, bedrog, huichelarij, afgunst en kwaadsprekerij. Dus open je Bijbel vandaag en bid: ‘Heer, geef me een honger naar uw Woord.’