

**Maandag 2 februari**

*‘... je bent van mij’ (Jes. 43:1)(NBV).*

Zoeken naar betekenis (1).

Herinnert u zich nog de hit van Dean Martin ‘Je bent niemand tot er iemand van je houdt’? Dergelijke teksten laten zien wat ons ten diepste zorgen baart. We willen dat ons leven ertoe doet, dat het iets betekent. Onze diepste angst is dat we komen en gaan zonder dat iemand weet had van ons bestaan! Wij worstelen met ons gebrek aan onderwijs, onze financiële situatie en ons uiterlijk. Dat is waarom het ons stoort wanneer een vriend vergeet te bellen, een leraar onze naam vergeet of een collega de eer ontvangt voor iets wat wij hebben gedaan. We hunkeren naar aandacht, noemen in gesprekken namen van belangrijke mensen en zetten flitsende wioldoppen op onze auto’s. Modeontwerpers vertellen ons dat we pas iemand zijn wanneer we hun jeans dragen. Dus gaan we eropuit en besteden de helft van ons loon aan een paar Italiaanse jeans. Maar dan verandert de stijl tot onze schrik van strak naar flodderig, van verbleekt naar zwart en daar zitten we met onze jeans van gisteren, met het gevoel dat we oud nieuws zijn. Simpel gezegd: betekenis komt niet van buitenaf. Het komt vanbinnen uit. Je gevoel van betekenis moet afkomstig zijn van iemand die je vertrouwt, iemand van wie je weet dat hij nooit verandert, iemand die het slechtste over je weet en altijd het beste gelooft. En er is maar één zo’n bron: God. Dus lees verder: ‘Welnu, dit zegt de Heer, die jou schiep... die jou vormde... Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij! Moet je door het water gaan - ik ben bij je; of door rivieren - je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan - het zal je niet verteren...Want ik, de Heer, ben je God... Jij bent zo kostbaar in mijn ogen...’ (v.1-4).

**Dinsdag 3 februari**

*‘Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan’ (Ps. 139:14)(NBV).*

Zoeken naar betekenis (2).

We zoeken naar betekenis op verschillende manieren. We denken dat we een speciaal iemand worden wanneer we contact leggen met een speciaal iemand. Of we proberen ons zelf te overleven. Wanneer de miljardair beseft dat zijn jaren eerder opraken dan zijn geld, roept hij een stichting in het leven. Kinderen hebben we om dezelfde reden. We hopen dat onze nakomelingen ons op een dag, na onze dood, zullen herinneren als ‘die goede oude vader’ of ‘die lieve oude moeder’ en wij verlengen ons leven via dat van hen. De beroemde atheïst Bertrand Russell zei dat hij geloofde dat na zijn sterven zijn beenderen zouden wegrotten en er niets van zijn ego zou overblijven. Daar heeft hij toch geen gelijk in? Nee, dat heeft hij zeker niet! Jezus zei dat alle haren op je hoofd zijn geteld (Matt. 10:30). Wij controleren andere dingen, zoals de hoeveelheid geld op de bank, de benzine in de tank en de ponden op de schaal. Maar ons haar? Wij brengen ons haar in stijl, we kleuren het en knippen het, maar we tellen het niet. God wel. God heeft je gepland, weet alles over jou en houdt van jou. De psalmist zei: ‘U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Hoe rijk zijn uw gedachten, God...’ (Ps. 139:13-17).

**Woensdag 4 februari**

*'Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard' (Rom. 8:18)(NBV).*

Zoeken naar betekenis (3).

Op het moment dat Viktor Frankl naar Auschwitz werd gestuurd, was hij bezig met een boek over de zin van het leven. Maar toen zijn kleren plotseling van hem waren afgenomen, met inbegrip van het manuscript dat hij in de voering van zijn jas had verstopt, vroeg hij zich af of zijn leven nog wel enige betekenis had. Toen gebeurde er iets: de nazi's gaven hem de vodden van een gevangene die net naar de gaskamer was gestuurd en Frankl vond in de zak een pagina met een joods gebed (uit Deuteronomium 6:4-5): 'Luister, Israël: De Heer, onze God, de Heer is de enige! Heb daarom de Heer lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.' 'Hoe moet ik zo'n toevalligheid anders verklaren?' vroeg hij zich af, 'dan dat ik nu mijn gedachten moet gaan uitleven in plaats van ze alleen maar op papier te zetten?' Later schreef hij: 'Niets ter wereld zal je zo effectief helpen om te overleven als de wetenschap dat er een doel is in je leven. Wie een waarom heeft om voor te leven, kan bijna elk hoe dragen.' Charles Dickens was kreupel. Händel ook. Homerus was blind. Plato had een bochel. Sir Walter Scott was verlamd; Paulus bracht maar liefst zeven jaar van zijn bediening door in de gevangenis. Wat gaf ieder van deze mensen het uithoudingsvermogen om hun omstandigheden te overwinnen? Een doel! Ieder van hen had een droom, gevoed door een vuur dat niet kon worden geblust. Ze hadden een waarom dat groter was dan elk hoe. Heb jij dat ook?

**Donderdag 5 februari**

*'... God oordeelt over elke daad, ook over de verborgen daden, zowel over de goede als de slechte' (Pred. 12:14)(NBV).*

God weet wat je hebt gedaan.

Een van de belangrijkste eigenschappen van God is zijn alwetendheid. Het is een woord dat uit twee delen bestaat. Al en wetend. Hij is een alwetend God die volledige kennis bezit over wat je zegt, wat je denkt en wat je doet. Er is een verhaal over een rijke grootvader die een hoortoestel kreeg. Toen hij voor een routinecontrole terugkwam merkte zijn arts op: 'Uw familie zal wel blij zijn om te weten dat u nu weer beter kunt horen.' De grootvader zei: 'Ik heb ze eigenlijk niets verteld over het hoortoestel. Ik zit er gewoon bij en luister naar hun gesprekken en heb intussen al twee keer mijn testament gewijzigd!' God wil jou zegenen, maar zonde en ongehoorzaamheid kunnen dat verhinderen. Toen David overspel pleegde met Batseba, probeerde hij het te verbergen. Maar God legde het bloot. In Gods ogen is het enige dat erger is dan zonde jouw onwil om het toe te geven. Ten slotte werd David gezuiverd en bad: '... tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen' (Ps. 51:6). Toen voegde hij eraan toe: 'Ontzondig mij met hysop, dan zal ik rein zijn; was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw' (v. 9)(HSV). Let op twee belangrijke woorden: 'hysop', dat sprak van een tak die tijdens Pesach in bloed werd gedoopt, en 'wassen'. David had een geestelijk bad nodig en God gaf hem er een. Feit is dat God elke daad van jou kent, zowel de goede als de slechte en hoe erg je ook hebt gefaald, hij zal je reinigen en vergeven en je vreugde herstellen.

**Vrijdag 6 februari**

*'Gelukkig wie zorgt voor de armen...' (Ps. 41:1)(NBV).*

De zorg voor de armen.

Een van de meest voorkomende excuses voor het niet geven aan de armen is: 'Ik heb hard moeten werken voor wat ik nu heb; laten zij dat ook maar doen.' Het is waar, de Bijbel leert dat als je niet bereid bent om te werken je geen recht hebt op ondersteuning (2 Tess. 3:10). Maar wist je dat: 1) Zes miljoen kinderen onder de vijf elk jaar van de honger sterven? 2) Een op de zeven mensen elke avond met honger naar bed gaat? 3) De drie rijkste mensen op de planeet samen meer rijkdom bezitten dan het gezamenlijke bruto nationaal product van de achtenveertig armste landen ter wereld? Generaal Booth, die het Leger des Heils heeft opgericht, zei: 'Hoe kun je een man van Gods liefde overtuigen als hij koude voeten heeft?' Als je gebeden niet worden beantwoord, is hier iets om te overwegen. De Israëlieten hadden gevast en gebeden en klaagden vervolgens dat God hun gebeden niet beantwoordde. En toen zei hij tegen hen: 'Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden en ieder juk breken? Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? Dan breekt je licht door als de dageraad, je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit, de majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Dan geeft de Heer antwoord als je roept; als je om hulp schreeuwt, zegt hij: 'Hier ben ik' (Jes. 58:6-9). Wanneer jij zorgt voor de armen, belooft de Heer dat hij je 'in kwade dagen uitkomst zal geven' (Ps. 41:1) - en dat kun je op je conto bijschrijven.

**Zaterdag 7 februari**

*'Dat is uw roeping: ... Treed... in de voetsporen van hem [Christus]'(1 Petr. 2:21)(NBV).*

Probeer op Christus te gaan lijken.

Bij de schepping zei God: 'Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken...' (Gen. 1:26). Het is duidelijk altijd Gods bedoeling geweest dat wij allemaal zijn aard, zijn karakter, zijn doeleinden, zijn gedachten en zijn manieren zouden reflecteren. En als je wilt weten hoe die eruit zien, onderzoek dan het leven van Christus. Paulus zei: 'Beeld van God, de onzichtbare, is hij [Jezus][de zichtbare voorstelling van de onzichtbare]; eerstgeborene van heel de schepping' (Kol. 1:15). Dus je grootste doel, vooral als je door God gebruikt wil worden, zou moeten zijn dat je op Christus gaat lijken. Dat betekent dat je moet proberen om situaties aan te pakken zoals hij dat deed en mensen te behandelen op de manier waarop hij dat gewend was. Petrus schrijft: 'Dat is uw roeping: ook Christus heeft geleden, om u wentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven.' Jezus is je voorbeeld als het gaat om deze drie dingen: 1) Lijden. Toen hij werd mishandeld, antwoordde hij met liefde, geduld en vriendelijkheid en niet met wrok. 2) Dienen. Hij bukte zich om de voeten van zijn discipelen te wassen en zei tegen hen dat zij dit ook moesten doen en dat een slaaf niet meer is dan zijn meester (Joh. 13:15-17). 3) Onderdanigheid. Hij zei: '... ik richt mij niet op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft' (Joh. 5:30). En hier is het goede nieuws: God zal aan je blijven werken - sterker nog, hij is er vast toe besloten - om je zover te brengen dat je onder alle omstandigheden op dezelfde manier handelt als Jezus.

**Zondag 8 februari**

*'Nu is de tijd daarvoor gekomen...' (2 Kor. 6:2)(NBV).*

Hoe God werkt (1).

We kunnen heel wat leren van het verhaal van de genezing van deze arbeidsongeschikte man. Laten we er de komende dagen eens naar kijken: 1) Hij bevond zich op een mooie plek maar genoot er niet van. 'Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht; hij werd daar elke dag neergelegd bij poort die de Schone heet, om te bedelen...' (Hand. 3:2). Wanneer jij een hardnekkig probleem hebt, kun je er niet van genieten, ook al zit je op een mooie plek. 2) Hij was dicht bij het antwoord, maar het was buiten zijn bereik. Elke dag zat hij in de tempelpoort te kijken hoe anderen naar binnen gingen en gezegend werden. Maar vanwege zijn toestand belette de Wet van Mozes hem om hetzelfde te doen. Is dat jouw situatie? Wel in de kerk maar niet in staat om te ontvangen wat God voor je heeft? Je zingt de liederen, bidt de gebeden en luistert naar de preken, maar je hebt nog steeds het dezelfde oude probleem? 3) Toen zijn moment van bevrijding kwam, had hij hulp nodig om dat moment aan te grijpen. 'Petrus zei: ... in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop.' Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen' (Hand. 3: 6-7). Deze man had geen reden om te denken dat het vandaag anders zou zijn. Hij wist niet dat God die dag op zijn kalender had gereserveerd als de dag van zijn bevrijding. En dit kan ook jouw dag zijn! 'Wanneer de tijd daarvoor gekomen is, luister ik naar je, op de dag van redding help ik je' (2 Kor. 6:2). Het 'juiste moment' voor jou is nu. Maar het zal niet gebeuren zolang je niet erkent dat je God nodig hebt en je niet klaarmaakt om zijn hulp te ontvangen. Zorg er daarom voor dat je geloof sterk blijft en je hart open en spreek Gods beloften over je situatie uit.