

Maandag 16 februari

‘... deden met één hand het werk, en de andere hand hield de werp spies vast’ (Neh. 4:17)(HSV).

Hoe je grote dingen kunt bereiken (5).

Weet je hoe Nehemia's team de muren van Jeruzalem herbouwde? Met een werp spies in de ene en een troffel in de andere hand. En dat is veelzeggend. Want God kan jou een plan voorschotelen, maar de kans is groot dat een en ander niet zonder slag of stoot zal gaan. Niet iedereen wil dat jij slaagt. Sommigen zullen er zelfs alles aan doen om je tegen te houden. Dan moet je jezelf er voortdurend aan herinneren dat God jou het plan gegeven heeft, dat hij aan jouw kant staat en dat je zult winnen, mits je bereid bent om door te zetten. God garandeert het! Luister naar wat Nehemia's vijanden over hem zeiden: 'Het verhaal gaat dat... u hun [van de Joden] koning wil worden en dat u zelfs profeten laat optreden die, met een verwijzing naar u, in Jeruzalem verkondigen dat Juda een koning heeft! Welnu, zoiets zal ook de koning ter ore komen' (Neh. 6:6-7). Nehemia moest bedreigingen en intimidatie overwinnen. Hij schreef: 'Ze hadden weinig goeds met me voor. Ik stuurde hun de volgende boodschap: 'Ik heb belangrijk werk te doen en kan daarom onmogelijk komen. Het werk zou stil komen te liggen als ik het in de steek liet en naar u toe kwam' (Neh. 6:2-3). Elke minuut die jij aan je tegenstanders besteedt, gaat af van de tijd voor je door God gegeven opdracht. Daal niet af naar hun niveau! Niet wat je vijanden zeggen doet ertoe, maar wat jij tegen jezelf zegt wanneer je vijanden zijn uitgepraat. '[Nehemia] antwoordde hen door te zeggen: 'Het is de God van de hemel die ons doet slagen... U hoort niet in Jeruzalem, u kunt er geen rechten laten gelden...' (Neh. 2:20). Dat is de winnende houding.

Dinsdag 17 februari

‘Hij [Amasja] deed wat goed is in de ogen van de Heer, maar niet van ganser harte’ (2 Kron. 25:2)(NBV).

Het belang van je houding.

Koning Amasja deed al de juiste dingen, maar niet van ganser harte. Je kunt het juiste doen en toch niet gezegend worden. Waarom? Omdat je het vanuit de verkeerde houding deed. Neem bijvoorbeeld het onderwerp geven. De apostel Paulus schrijft: 'Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Zo staat er geschreven: 'Gul deelt hij uit aan de armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.' God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt. U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God' (2 Kor. 9:7-11). Let op twee dingen: 1) De mate waarin je geeft bepaalt de mate waarin je ontvangt. 2) Hoé je geeft bepaalt hoeveel je ontvangt. Dus als jij hebt besloten wat je wilt geven, denk dan aan Gods goedheid voor jou, beslis wat je moet geven en doe het met een blij hart. Je houding, daar draait het om!

Woensdag 18 februari

‘Een schat aan inzicht is de kroon voor wijzen...’ (Spr. 14:24)(GNB).

Bereid jezelf voor.

De Bijbel zegt dat een schat aan inzicht de kroon is voor wijzen. Blijven leren dus. Kennis op de meeste gebieden groeit explosief en als je niet blijft, loop je achter. Wanneer je dezelfde lessen steeds maar blijft herhalen leer je niet genoeg. Bestudeer degenen die geslaagd zijn op gebieden waar jij wilt slagen, om te weten wat je wel en niet moet doen. De Amerikaanse admiraal Hyman Rickover zei: ‘Leer van de fouten van anderen; je leeft nooit lang genoeg om ze allemaal zelf te maken.’ Dus: 1) Respecteer mensen met meer ervaring en expertise dan jij. Ontwijk ze niet maar zoek ze op. De Bijbel zegt: ‘Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen...’ (1Petr. 4:10). We hebben allemaal zo onze worstelingen op bepaalde gebieden; pas op dat je onzekerheid niet ten onrechte als arrogantie wordt gezien. 2) Word een goede luisteraar. Probeer mensen niet te imponeren door hun intellectuele evenknie te willen zijn. Als je merkt dat je in een discussie verzeild raakt die je intimideert, stel dan vragen, praat alleen over wat je weet, luister aandachtig en bij het volgende treffen ben je een stuk verder. 3) Hoe meer je jezelf voorbereidt, hoe meer mogelijkheden je krijgt. Ga niet naar een les, tenzij je je huiswerk hebt gedaan. Wanneer God je hogerop gaat brengen, bereid je dan mentaal voor en let op je manier van kleden en spreken. Raadpleeg een vertrouwde vriend die begrijpt waar je bent en waar je heen moet. Vind je die niet, lees dan bij tot je de basis begrijpt. ‘Een verstandige dienaar geniet de gunst van de koning...’ (Spr. 14:35). Hoe beter je bent voorbereid, hoe meer deuren van kansen God voor je opent.

Donderdag 19 februari

‘Deel in het lijden als een goed soldaat van Christus Jezus’ (2 Tim. 2:3)(NBV).

De kunst van het overleven op het strijdtoneel (1).

Wanneer je bent verlost kom je bij Jezus in dienst, de Koning der Koningen. Zijn gevechten geworden jouw gevechten en zijn strategieën jouw strategieën. Er zijn geen vrijstellingen; je zit er gewoon bij. Satan heeft de oorlog aan je verklaard, en het is ‘veroveren of veroverd worden’. Op drie fronten zal hij je gaan aanvallen. Laten we ze een voor een bekijken. Ten eerste de aanval van de wereld. Heb je ooit het gevoel dat je niet echt in de wereld past? Dat is ook niet de bedoeling! ‘Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God’ (Jak. 4:4). De lijn is getrokken; er is geen vreedzame co-existentie in deze oorlog. Wat is ‘werelds zijn’? Het is niet ‘in de wereld’ zijn, maar ‘als de wereld’ zijn. Het is niet je mengen met de wereld, maar je verbinden aan haar egocentrische waarden, haar ‘relatieve’ moraal en haar houding ten opzichte van God, zijn zaak, zijn Woord en zijn volk. De honger van de wereld naar macht, populariteit en dikdoenerij staat in tegenspraak met de principes van de Schrift. ‘Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst... zichzelf onbesmet bewaren van de wereld’ (Jak. 1:27)(NBV/HSV). Volgens Jezus moeten we ons niet laten meeslepen door de wereldse obsessie met materiële dingen of door de angst dat we tekortkomen (Matt. 6:25-34). Je bent geroepen om zout en licht te zijn (Matt. 5:13-14). Jij zou degene moeten zijn die beïnvloedt, niet degene die beïnvloed wordt. Wanneer de wereld niet kan zien dat jij anders bent, is je licht gedooft en heeft je zout zijn smaak verloren.

Vrijdag 20 februari

'... geef niet toe aan uw eigen wil...' (Rom. 13:14)(NBV).

De kunst van het overleven op het strijdtoneel (2).

De aanval van je eigen natuur. Je meest kwetsbare punt is je 'vlees', datgene wat je drijft om je eigen ding te doen. Motto: alles draait om mij! Van begin tot einde nummer één willen zijn, voorop willen lopen. Dat is de genetische make-up van ons vlees. En het kan niet worden gered, geheiligd of vergeestelijkt omdat 'wat geboren is uit een mens (het vlees) menselijk (vleselijk) is' (Joh. 3:6) en niets anders. 'Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt' (Gal. 5:17). Maar hoe kun je je 'vlees' dan in toom houden? 1) Maak een keuze. '... kies dan nu wie u wel wilt dienen' (Joz. 24:15). Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog werden duizenden Yankees en bondgenoten gedood door *friendly fire*. Waarom? Omdat ze geen uniformen hadden die duidelijk lieten zien aan welke kant ze stonden. Laat duidelijk zien aan welke kant je staat en laat het je omgeving weten. 2) Snijd de aanvoerlijnen naar het vlees af. In oorlogstijd besteden generaals veel aandacht aan het opblazen van bruggen, wegen en spoorwegen om de vijand de hulpgoederen te onthouden die ze nodig hebben om te winnen. Jouw vlees kan jou niet beheersen als jij de aanvoerlijn afsnijdt. '... geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt' (Rom. 13:14). 3) Zorg voor regelmatige communicatie met het basis commando. Zelfs goed getrainde soldaten met de beste apparatuur en de beste officieren kunnen niet winnen wanneer het contact met het basis commando is verbroken. Blijf dus in contact: 'En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest' (Efez.6:18).

Zaterdag 21 februari

'... Hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst'(1 Joh. 4:4)(NBV).

De kunst van het overleven op het strijdtoneel (3).

De aanval van satan. Ofwel we bagatelliseren satans macht ofwel we hechten er teveel waarde aan en beide vragen om moeilijkheden! Het eerste geeft je een gevoel van kwetsbaarheid; het tweede schept een ongegronde angst. Inzicht in de wegen van Satan - en in jouw wapens - rust je toe om zijn aanvallen te pareren en hem te weerstaan. Hoe kan je dat doen? 1) Door te begrijpen dat God satans macht effectief vernietigd heeft door de overwinning van Christus aan het kruis. 'Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten; hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd' (Kol. 2:15). Satans poging om Jezus te vernietigen mislukte en leidde tot een glorieuze nederlaag waardoor jij je overwinning in Christus kunt vieren! 2) Door te begrijpen dat 'Hij die in u is, machtiger is dan hij die in de wereld heerst.' Geen macht is groter is dan de Geest van God die in je leeft. Als jij in Christus blijft, kan satan niet over je heersen en kan hij je niet aftroeven (Joh. 15:7). Waarom? Omdat hij dan Jezus zou moeten overbluffen! 3) Begrijp je dat eenmaal, dan kun je satan verslaan omdat Jezus jou macht heeft gegeven om de kracht van de vijand te breken (zie Luc.10:19). De crimineel moet zich onderwerpen aan de politie omdat de politiebeambte bekleed is met en ondersteund wordt door het volle gezag van de overheid. Dus wanneer jij gebruik maakt van de autoriteit die God jou in Christus gegeven heeft, heeft satan geen keus; hij moet de beperkingen in acht nemen die jij hem afdwingt. Hij kan je niets aandoen zonder jouw medewerking en die hoeft je niet te geven. En satan hoopt dat je dat nooit ontdekt!

Zondag 22 februari

*‘Door zijn geloof bouwde Noach... een ark om daarmee zijn huisgenoten te redden’
(Hebr. 11:7)(NBV).*

Een verschil maken.

Het verhaal van Noach leert ons: 1) Je kunt een verschil maken in je gezin. ‘Door zijn geloof bouwde Noach... een ark om daarmee zijn huisgenoten te redden.’ Noachs beslissing kwam niet alleen hem ten goede, maar redde ook zijn hele huishouden. Het duurde vele jaren, maar hij deed het toch maar. En door Gods genade kun jij ook je familie voor Christus winnen. 2) Je kunt een verschil maken voor toekomstige generaties. Niet alleen overleefde Noach de zondvloed, God gebruikte hem ook om de wereld weer helemaal opnieuw op te starten. Wat een roeping! Wat een impact! Wat een erfenis! ‘De Heer laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan’ (2 Kron. 16:9). God is op zoek naar mensen die met hem willen samen werken bij het vervullen van zijn doelen op aarde. Maar om je te kwalificeren: a) moet je bereid zijn om je te onderscheiden van de massa. Noach geloofde in zijn visie toen niemand anders dat deed. Verschilmakers zijn verschillend, ze zijn anders. Laat je daar niet door afschrikken. b) Je moet niet bang zijn om iets voor de eerste keer te doen. Laat de woorden ‘het is nog nooit eerder gedaan’ je niet weerhouden van het gehoorzamen van God. Mensen zeiden waarschijnlijk tegen Noach: ‘Het regent helemaal niet. Wie heeft er nou een boot nodig?’ Maar ze hadden het mis en Noach had gelijk. c) Je moet de regen doorstaan om de regenboog te kunnen zien. Dus neem je positie in en vertrouw op God, want wat hij beloofd heeft zal hij doen (Jer. 1:12). 3) Je kunt verschil maken op elke leeftijd. Dus haal jezelf niet langer omlaag vanwege je leeftijd. Noach was vijfhonderd jaar oud toen hij met de bouw van de ark begon. Het is niet voorbij zolang God niet zegt dat het voorbij is.