

**Maandag 23 februari**

*'Zeg nooit tegen je medemens: ... kom morgen maar terug [dan zal ik je helpen]'*  
(Spr. 3:28)(NBV).

Doe het nu!

'Onthoud een ander niet waarop hij recht heeft, terwijl je het hem geven kunt. Zeg nooit tegen je medemens: Ga weg, kom morgen maar terug, terwijl je hebt wat je hem schuldig bent' (v. 27-28). Uitstel is bedrieglijk. Je ziet het niet zo snel als ongehoorzaamheid, je bent immers van plan om God te gehoorzamen. Je gaat het gewoon doen... wanneer je meer geld hebt, wanneer je het minder druk hebt, wanneer de feestdagen voorbij zijn, wanneer de kinderen weer naar school gaan, enz. Voordat God je meer geeft, kijkt hij wat je doet met wat je al hebt. Het heeft bijvoorbeeld geen enkele zin hem te vragen om je meer geld te geven om anderen mee te kunnen zegenen als je mensen niet zegent met wat hij je al gegeven heeft. Heb jij momenteel niet zoveel? Het gaat niet alleen over geld. Misschien ben je wel in staat om een woord van bemoediging te geven of een uur van je tijd of een helpende hand aan iemand in nood. Wanneer God je vraagt om iets te doen, wil hij dat je het volgens zijn schema doet, niet volgens het jouwe. 'Tegen een ander zei hij [Jezus]: 'Volg mij!' Maar deze zei: 'Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven.' [Jezus weigerde dat] Weer een ander zei: 'Ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten.' Jezus zei: 'Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God' (Luc. 9:59-62). Het resultaat van uitgestelde gehoorzaamheid is verloren kansen. Dus doe het nu!

**Dinsdag 24 februari**

*'God geeft eenzaam een thuis...'* (Ps. 68:7)(NBV).

Je plek innemen in Gods huisgezin.

Leven in Gods huisgezin kan een hele uitdaging zijn. Om te kunnen genieten van en te voldoen aan je rol als gezinslid moet je op de hoogte zijn van drie dingen: 1) Je rechten. Toen jij ging vertrouwen op Christus als jouw Verlosser werd je lid van Gods verlore familie (Joh. 3:3-6). Dat betekent dat je het recht hebt om te worden geaccepteerd, geliefd, beschermd, gerespecteerd, getraind, toegerust en beloond. Ongeacht je fouten uit het verleden garandeert God deze rechten, dus aanvaard ze en geniet ervan. 2) De regels van het huis. Zonder rechtsstaat verzand je in anarchie. En hetzelfde geldt voor een gezin. Kun je je voorstellen wat er zou gebeuren als de kinderen de baas zouden zijn in huis? Wel, Gods huisgezin is geen democratie. Over de regels wordt niet gestemd. God heeft in zijn Woord onveranderlijke principes vastgelegd die zijn zegen waarborgen. 'Als je weer naar mij wilt luisteren, zal het beste van het land je ten deel vallen' (Jes. 1:19). 3) Onze onderlinge verantwoordelijkheid. Je bent geroepen om je broers en zussen te accepteren, lief te hebben en te helpen, zelfs als ze egoïstisch, onvolwassen, kritisch en onverantwoordelijk zijn. Vergeet niet dat Gods gezin nog 'onder constructie' is! Het is echter veel beter dan elk ander alternatief! Het is goed om deel te nemen aan het reguliere gezinsleven en de diverse activiteiten. Gelovigen uit de eerste gemeenten kwamen 'dagelijks' bijeen (Hand. 2:46); als gevolg daarvan overleefden ze al satans pogingen om hen kapot te maken. Steun dus het leven en de missie van je kerkgezin met je tienden, talent en tijd. Wees niet alleen een nemer. 'God heeft lief wie blijmoedig geeft' (2 Kor. 9:7).

**Woensdag 25 februari**

*'Ik ben tegen alles bestand...' (Fil. 4:13)(NBV).*

Flexibiliteit.

Er is een geestelijke ziekte waartegen je moet worden ingeënt - verharding van je houding. Het is een ziekte die jou laat denken dat jouw mening de enige juiste is. En zolang het leven met jou samenwerkt, is er niets aan de hand, maar als het niet zo is, loop je telkens tegen muren op, gekneusd en bebloed, totdat je gefrustreerd afhaakt. Dan begin je de schuld te geven aan anderen, het leven, de duivel of God. Je geloof kan nog zo oprecht zijn, maar geloof zonder flexibiliteit is slechts gedoemd tot falen! Ervaren kajakkers weten hoe ze de Eskimo rol moeten uitvoeren. Het is een techniek die het mogelijk maakt om 360 graden om te rollen onder water zonder te verdrinken. Het is de strategie die Paulus gebruikte om het hoofd te bieden aan de uitdagingen die hij in zijn leven tegenkwam (v. 12). Hij had geleerd om in alle omstandigheden voor zichzelf te zorgen. Dat kon hij niet van nature. Hij had het niet geleerd op een 'seminar over flexibiliteit' of van een goeroe. Hij leerde het op de harde school van geduld, doorzettingsvermogen, nederigheid, zelfverloochening, toewijding en vertrouwen in God. Als gevolg daarvan reageerde hij flexibel op vervolging, honger, armoede en gevangenschap, week nooit terug, terwijl hij liet zien hoe je je altijd kon verheugen in de Heer (zie Fil. 4:4). Wanneer geloof botst met de realiteit, buigt het en houdt het stand totdat de overwinning komt. Het is als een boom die buigt in de storm en weer terug zwiept. 'Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.' Leer dus mee te bewegen!

**Donderdag 26 februari**

*'... dat hij [God] die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Jezus Christus' (Fil. 1:6)(NBV).*

God is aan het werk in jou (1).

Toen Paulus aan de gelovigen te Filippi schreef, vertelde hij dat God aan het werk was in ieder van hen. Wat een geweldige waarheid! Hij schreef: 'En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God' (v. 9-11). Vind je dat een hele opgave? Dat is het ook, en je zult het ook nooit bereiken door middel van wilskracht, goede bedoelingen of eigen inspanning. Je moet God zoeken voor richting, je in alles aan hem onderwerpen en kracht putten uit hem. Proberen zelf te doen wat alleen God kan doen is als het proberen jezelf op te tillen; het werkt niet. Je moet het aan God toevertrouwen dat hij je toerust voor het werk waartoe hij je geroepen heeft. Ja, jij moet jouw steentje bijdragen, maar probeer niet om Gods deel te doen! 'Wij allen die... de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer [stap voor stap] door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd' (2 Kor. 3:18). Wat is het dat ons verandert? De Geest van de Heer. Hij neemt de druk eraf en verlicht ons van de stress en angst die we zo vaak voelen wanneer we proberen om onszelf te veranderen.

**Vrijdag 27 februari**

*'... want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt' (Fil. 2:13)(NBV).*

God is aan het werk in jou (2).

'... want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt.' Wij hebben de neiging om ons leven vol te laten lopen met honderd-en-één andere dingen waardoor God op de achtergrond raakt. Dus wat doet God, hij scheidt in ons het verlangen om zijn wil te doen. Wanneer jij in de Bijbel wil lezen, is het God die je ertoe aanzet. Wanneer jij wilt bidden, is het God die jou ertoe beweegt. Wanneer jij wilt geven, is het God die jou motiveert om het te doen. Jezus zei: 'Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen... Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren' (Joh. 15:5,7)! Let op het woord 'blijven', wat zoveel betekent als verblijf houden, vertoeven. Wanneer je dus in nauwe relatie met Christus leeft, worden de verlangens die in jou opkomen verlangens die hij kan vervullen. Wanneer je voelt dat God bepaalde verlangens in je hart heeft gelegd, is het belangrijk om te bidden en om die dingen te vragen. Als je niet zeker weet of ze van hem afkomstig zijn, bid dan: 'Heer, ik heb het idee dat u dit verlangen in mijn hart gelegd hebt, dus ik wil u vragen om het te vervullen. Mijn geluk hangt er niet vanaf, want ik ben gelukkig met u. Dus doet u maar wat u wilt.' Ben jij zover in je relatie met God?

**Zaterdag 28 februari**

*'Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs...' (Fil. 3:14)(NBV).*

Weten waarvoor je moet vechten.

De armste persoon in de wereld is niet degene zonder geld, maar degene zonder een door God gegeven visie. Visie vereist geloof en focus. Wanneer je niet begrijpt wat de moeite waard is om voor te vechten loop je het risico: 1) Dat je de verkeerde strijd strijdt. 2) Dat je op het verkeerde moment strijdt. 3) Dat je strijdt wanneer je niet betrokken zou moeten zijn. 4) Dat je strijdt omdat je moet winnen om een goed gevoel over jezelf te krijgen. 5) Dat je strijdt hoewel de strijd al verloren is, maar dat jij dat in je trots niet accepteert. Het allerbelangrijkste is: blij gericht op het doel dat God je gegeven heeft. John Mason zegt: 'Een uitgestelde bestemming is een kolfje naar de duivels hand.' Als satan je niet rechtstreeks kan verslaan, zal hij proberen om je af te leiden met onbelangrijke dingen of je diskwalificeren door je verkeerde beslissingen te laten nemen. Hoe dan ook, hij wint en jij verliest. Dat iets goed is maakt het niet automatisch goed voor jou. Wanneer je bord vol is met wat God je al heeft opgedragen, moet je leren om nee te zeggen tegen al het andere. Zodra je dat kunt doen, bevrijd je jezelf van de verwachtingen van anderen en de behoefte aan hun goedkeuring. Houd in gedachten dat 'nee' niet wil zeggen 'nooit'. Vaak betekent het 'nu niet'. Wanneer je overal je aandacht aan besteedt, word je middelmatig in alles en effectief in niets. Wanneer je probeert om op alle fronten te vechten, put je jezelf uit en slaag je er niet in om te winnen wanneer het erop aankomt. Strijd leveren zonder buit is als het gieten van water op een brandende schuur - tenzij iemands leven in gevaar is, is het waarschijnlijk niet de moeite waard. Dus spaar je energie voor belangrijker zaken.

**Zondag 1 maart**

*'... mijn hartsvriend, mijn vertrouwde' (Ps. 55:13)(NBV).*

'Ook jij, Brutus?' (1).

Geen dolk stoot zo diep als de dolkstoot van verraad. Misschien herken je iets in Davids verhaal van verraad. Het is de kreet van een gewond hart, een wanhopig gebed om verlichting. Hij is er ondersteboven van en diep geraakt. Als het een vijand was geweest, had hij het kunnen verdragen (v. 13). Maar het was mijn 'harstvriend, mijn vertrouwde! Wat genoten wij als wij samen waren bij het feestgedrang in Gods huis' (v. 14-15). Het was een bittere pil om te slikken - zijn boezemvriend, de laatste van wie hij het ooit had gedacht, de persoon aan wie hij zijn diepste geheimen toevertrouwde, een broeder in het geloof en een mede aanbidder! Geen wonder dat zijn hart was gebroken. Hij bevond zich in een levensbedreigende positie door een verbondsbreuk van een vriend. 'Zo iemand verraaft zijn vrienden en verbreekt de broederband. Zijn mond is glad als boter, maar vijandig is zijn hart, zijn woorden, zachter dan olie, zijn een getrokken dolk' (v. 21-22). Hoe komt David over zijn verdriet heen? Door drie dingen te doen: 1) Hij erkent het. Hij verwoordt de emoties die hij ervaart. 2) Hij praat erover met God. Hij doet niet alsof hij moedig is maar deelt zijn angst met God. 'In de avond, in de morgen, in de middag klaag ik en zucht ik, en hij hoort mijn stem' (v. 18). 3) Hij legt de situatie in Gods hand. 'Leg uw last op de Heer en hij zal u steunen, nooit zal hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt' (v. 23). Doe dit vandaag en je krijgt de boel weer op de rit.