

Maandag 2 maart

'God hoort mij en vernedert hen' (Ps. 55:20)(NBV).

'Ook jij, Brutus?' (2).

David koos de moeilijke weg. In plaats van met anderen over zijn gewonde hart te praten, uitte hij zijn verdriet en teleurstelling bij God door drie gebedstijden per dag in te plannen (Ps. 55:17). Tijdens deze gesprekken met zijn hemelse Vader maakte David de keus om de verantwoordelijkheid van de genezing van zijn hart over te dragen aan de Heer. Hij was omringd door vijanden en liep voortdurend gevaar, maar hij wist dat God zijn vijanden zou vernederen en zijn veiligheid zou garanderen. Wanneer jij de gemakkelijke weg neemt en je laat leiden door rauwe emotie in plaats van je denken te voeden met het Woord van God (Rom. 12:2) - zal je pad worden gevuld met brokstukken en spijt. Hier is wat er zal gebeuren: 1) Je belemmert je geloofsgroei. Hoe meer je je pijn oprakelt, hoe meer je je geloof uitput. 2) Je kunt niet meer goed samenwerken. Achterdocht en wantrouwen zullen je beroven van een gezonde verstandhouding met anderen. 3) Het lukt je niet goed hulp van anderen aan te nemen. Omdat je niemand vertrouwt behalve jezelf word je sceptisch, zelfs paranoïde, wanneer anderen je proberen te helpen. 4) Je vereenzaamt. Mensen die contact met je willen, zullen je verdedigende houding oppikken en je vermijden. En het ergste is dat jij het jezelf hebt aangedaan. 5) Je hindert je eigen genezing. Een leven zonder echte relaties verhindert de genezing van je gewonde hart. 6) Je blijft vastzitten in het verleden. Zolang je niet verder gaat, zal het verleden op je blijven drukken en je gevangen houden. Verraad benaderen op Gods manier is de enige weg tot hulp en herstel.

Dinsdag 3 maart

'[Abram] vertrouwde op [geloofde in, stelde zijn vertrouwen op, bleef trouw aan] de Heer...'
(Gen. 15:6)(NBV).

Met heel je hart.

Abraham kwam uit een land van afgodendienaars. Hij was de eerste in zijn familie die de ware God diende. Om dit te doen moest hij zijn achtergrond, zijn opleiding en de adviezen van de mensen om hem heen overwinnen. In gehoorzaamheid aan een God die hij niet volledig kende, moest hij de veiligheid van thuis verlaten en optrekken naar een bestemming die hij aan niemand kon beschrijven. Had hij gebreken en zwakke punten? Zeker, zoek eens iemand die dat niet heeft. Heeft hij fouten gemaakt? Ja, grote! Maar het is ongelooflijk wat God zal doen voor en door een man of vrouw die op hem vertrouwt. In één woord samengevat zou je kunnen zeggen hoe Abraham diende: 'met zijn hele hart'. God sloot een verbond met Abraham en beloofde hem roem, rijkdom, een lange levensduur, bescherming en een wonderkind op hoge leeftijd. En Abrahams zegeningen worden aan jou beloofd wanneer je Jezus aanneemt als je Heer en Verlosser (Gal. 3:14). Had je de sporen van Abraham willen volgen, dan was het gemakkelijk geweest, want overal waar hij kwam, bouwde hij een altaar voor God. Er worden er verschillende genoemd in de Bijbel, de meest bekende is de degene waarop hij zijn zoon Isaak legde (Gen. 22). Van niets of niemand hield Abraham meer dan van God. En wat God voor Abraham deed, zal hij voor jou doen wanneer jij hem dient met je hele hart. Hij zal ervoor zorgen dat mensen naar je kijken en zeggen: 'Die persoon dient een God die echt om hem geeft; niemand anders had toch die dingen in zijn leven kunnen laten gebeuren.' De zegen van God is wat je krijgt in ruil voor onverdeelde toewijding. Als je erover nadenkt, is het een kleine prijs om te betalen.

Woensdag 4 maart

'Geven maakt immers gelukkiger dan ontvangen' (Hand. 20:35)(NBV).

Nemers en gevers.

Ben jij een nemer of een gever? Als je het niet precies weet, denk dan eens aan bepaalde tv-persoonlijkheden. Zelfs al hebben ze echt talent, hun belangrijkste drijfveren zijn kijkcijfers, imago, goedkeuring en profijt. Check hun achtergrond. De kans is groot dat het kleine meisje dat verkleed als Assepoester zei: 'Kijk naar mij,' nu een leven leidt in de schijnwerpers voor de goedkeuring van de menigte. Of dat de kleine jongen die schreeuwde: 'Ik ben Tarzan,' nu als een macho rondloopt. Johannes schrijft over een man in de kerk genaamd Diotrefes, 'die daar de dienst uit wil maken' (3 Joh. 9). Leiderschapscoach Dan Reiland merkt op: 'Als communicatoren les geven uit behoefte, onzekerheid of ego, of zelfs uit verantwoordelijkheid, geven ze niet echt. De behoeftige persoon wil lof, iets wat het publiek moet geven. De onzekere persoon wil goedkeuring en aanvaarding, iets wat het publiek moet geven. De egoïstische persoon wil worden geprezen, wil superieur zijn en net een beetje beter dan de rest, iets wat het publiek moet geven. Zelfs de persoon die wordt gemotiveerd door verantwoordelijkheid wil worden erkend als de trouwe werknemer, gezien worden als verantwoordelijk, iets wat het publiek hem moet schenken. Veel communicatoren geven voortdurend les vanuit deze basishoudingen en zijn zich er niet van bewust. Dan heb je de gever. Deze persoon leert uit liefde, genade, dankbaarheid, mededogen, passie en overdaad. Elk ademt 'geven' uit. Hier hoeft het publiek niets te geven - alleen maar te ontvangen. Onderwijs wordt zo een geschenk. Het vult en vernieuwt.' Vraag vandaag aan God of hij je wil helpen om een gever te worden en niet een nemer.

Donderdag 5 maart

'Geven maakt immers gelukkiger dan ontvangen' (Hand. 20:35)(NBV).

Neem het initiatief.

Toen de barmhartige Samaritaan de priester en de Leviet 'met een boog om het slachtoffer heen' zag gaan, nam hij het initiatief en deed er alles aan om de man zo goed mogelijk te helpen. Jezus eindigde zijn gelijkenis met de woorden: 'Doet u dan voortaan net zo' (Luc. 10:37). Sam Walton, de oprichter van Wal-Mart, leerde al zijn werknemers de drie-meter-regel. Hij zegt: 'Ik beloof dat ik een klant, wanneer ik me binnen 3 meter van hem bevind, zal aankijken, hem zal begroeten en hem zal vragen of ik hem kan helpen.' Als gevolg hiervan voerden winkels wereldwijd Sams regel elke dag in. De meesten van ons erkennen dat initiatief nemen waardevol is. Wij erkennen het belang ervan in relaties, maar we doen het nog steeds niet. We wachten op de ander om de eerste stap te zetten. Maar dat leidt alleen maar tot gemiste kansen. Voorganger Malcolm Bane merkte op: 'Als je wacht tot je alles voor iedereen kan doen, in plaats van iets voor iemand, doe je uiteindelijk niets voor niemand.' Als je anderen serieus wilt helpen en je wilt wandelen in Gods zegen, wacht dan niet af - ga het doen! Het 'perfecte moment' komt zelden. Een oud Joods spreekwoord zegt: 'Wijzen doen direct wat dwazen doen ten langen leste.' Het beginnen van een gesprek voelt vaak onhandig. Het bieden van hulp betekent dat je afwijzing riskeert. Geven aan anderen kan leiden tot misverstanden. Je voelt je niet comfortabel op zulke momenten; je voelt je er niet klaar voor. Je moet alleen leren over die gevoelens van onhandigheid en onveiligheid heen te stappen. Om mensen te helpen, moet je gewoon beginnen en doen waar anderen nooit helemaal toe komen. Dus neem nu het initiatief. Ga ervoor.

Vrijdag 6 maart

'Hijzelf trok zich geregeld terug... om te bidden' (Luc. 5:16)(NBV).

Gebed moet je eerste prioriteit zijn (1).

Gebed is fundamenteel voor je individuele leven als christen en ook voor het leven en de bediening van je kerk. Net als een fundament dat een gebouw zekert, geeft gebed je iets betrouwbaars als basis. Geen wonder dat Satan overuren werkt om je bezig en afgeleid te houden zodat je regelmatig diepgaande communicatie met je hemelse Vader misloopt. Maar het verstoren van het gebedsleven van één persoon lukte hem niet, tegen één persoon kon hij niets uitrichten: Jezus. En hij is het grote voorbeeld voor hoe je zou moeten bidden. Hij begon en eindigde zijn bediening met gebed. In Marcus hoofdstuk één, op een van de drukste dagen van zijn leven, zien we Jezus voor dag en dauw opstaan om te gaan bidden. En Lucas schrijft: 'Hijzelf trok zich geregeld terug... om te bidden.' Het was zijn normale dagelijkse gewoonte! In de hof van Getsemane bad hij met een intensiteit die niemand van ons ooit zal kennen. Geen wonder dat de discipelen hem vroegen hoe ze konden leren bidden. Hoe belangrijk is gebed? Vraag het aan Petrus. Het waren de gebeden van Christus waardoor hij niet helemaal kapot ging toen hij zijn Heer verloochende; zij redden hem en maakten hem uiteindelijk tot leider in de kerk. En de enige reden dat je niet vaker faalt, is omdat Jezus ook voor jou bidt (Joh. 17:20; Hebr. 7:25). De toepassing is vrij duidelijk: als Jezus het nodig had om te bidden, dan heb jij het ook. Bovendien, als je zit te wachten totdat je voelt dat je wilt bidden of totdat de Geest je ertoe beweegt, dan heb je iets gemist. De heilige Geest heeft je er namelijk al toe aangezet om te bidden - door de instructie en het voorbeeld dat Christus jou heeft nagelaten.

Zaterdag 7 maart

'Ik wil dat bij iedere samenkomst de mannen met geheven handen bidden...' (1Tim. 2:8)(NBV).

Gebed moet je eerste prioriteit zijn (2).

Toen Paulus Timoteüs trainde voor het kerkenwerk wilde hij hem laten zien hoe de gemeente werkt. Dus begon hij met de belangrijke dingen, zoals gebed. In wezen zei Paulus: 'Voordat je iets anders doet, moet je bidden. Voordat je iets anders leert, leer je mensen om te bidden.' Waarom? Omdat dingen niet lukken als God niet aan jouw kant staat! Met ons verstand begrijpen we dit vaak wel. We zeggen een schietgebedje terwijl we de deur uitgaan. We bidden voor het eten. We openen onze kerkdiensten met gebed. Maar weinigen van ons begrijpen het werkelijke belang van gebed en Paulus wilde niet dat Timoteüs zou worden misleid of verkeerd geïnformeerd over de plaats van gebed in de gemeente. Laten we het niet wagen ons zelf voor de gek te houden door te denken dat we 'dingen kunnen laten gebeuren' zonder gebed. Als een kerk geen biddende kerk is, maakt het niet uit hoe goed de dominee preekt of het koor zingt of hoe mooi het gebouw is. Wil het slagen dan moet het volgens Jezus 'een huis van gebed zijn' (Luc.19:46). Oswald Chambers zei: 'We beschouwen gebed als een middel om dingen voor onszelf te krijgen. Het bijbelse idee van gebed is dat we God zelf leren kennen.' Je komt niet naar de kerk voor een vlotte preek of een goed lied, je komt om God te ontmoeten. De voorganger en het koor of de muziekgroep zijn voertuigen waardoor hij kan spreken, maar zijn geen vervanging van gebed. Het is niet alleen een mooi gevoel; je geestelijke groei en overleving hangen ervan af. Dus als je gebedsleven is verwaterd, blaas het dan nieuw leven in!

Zondag 8 maart

'... om altijd te bidden en niet op te geven' (Luc. 18:1)(NBV).

Gebed moet je eerste prioriteit zijn (3).

Als iemand jouw huis of gemeenschap bedreigt, zou je die dan niet verdedigen? Ze liggen onder vuur, maar de vijand is onzichtbaar. En Paulus zegt dat het leeuwendeel van de verantwoordelijkheid voor het stoppen van deze aanvallen bij de christelijke mannen berust. 'Ik wil dat bij iedere samenkomst de mannen met geheven handen bidden' (1 Tim. 2:8). Hier wordt met het woord 'mannen' niet de algemene term voor het menselijk ras of de mensheid bedoeld. Het geldt specifiek voor mannelijke personen. We zeggen hiermee niet dat alleen mannen worden verondersteld om te bidden. Iedere christen moet bidden. Ook zeggen we niet dat bidden het enige is wat je moet doen. Maar het is wel het eerste wat je moet doen! John Bunyan zei: 'Je kunt meer doen dan bidden nadát je hebt gebeden, maar je kunt niet meer doen dan bidden tótdat je hebt gebeden.' Jakobus zei dat het gebed van een rechtvaardige krachtig is en zijn uitwerking niet mist' (Jak. 5:16). Let op het woord 'rechtvaardig'. Iedere gelovige wordt bekleed met de gerechtigheid van Christus. Dat wil zeggen dat je recht voor God kan staan. Dat is je positie. Maar er zijn twee soorten gerechtigheid: positionele en praktische. Er is ook gerechtigheid die je dagelijks in praktijk moet brengen als je de heilige Geest toestaat je te reinigen, vullen en gebruiken. Net zoals je niet wilt drinken uit een vuile kop, wil God niet graag luisteren naar de gebeden van een christen wiens leven vol zit met troep. Het gebed dat God beantwoordt: 1) wordt aangeboden door een rein hart; 2) heeft een ernst en intensiteit die laten zien dat je niet alleen maar een paar wensen uit en dan maar afwacht met welke God aan de gang gaat; 3) ligt op één lijn met Gods Woord en doeleinden; 4) komt uit een onverdeeld hart, want 'wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen' (Jak. 1:6-8).