

**Maandag 11 mei**

*‘... zijn gezicht glansde doordat hij met de Heer had gesproken’ (Ex. 34:29)(NBV).*

Gezalfd voor leiderschap.

‘Veertig dagen en veertig nachten bleef Mozes daar bij de Heer... Mozes daalde de Sinai af, met de twee platen van het verbond bij zich. Hij wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de Heer had gesproken. Toen Aäron en de andere Israëlieten de glans op Mozes’ gezicht zagen, durfden zij niet naar hem toe te gaan, maar Mozes riep hen bij zich. Aäron en de leiders van het volk kwamen bij hem en Mozes sprak met hen... Hij droeg hun op zich te houden aan alles wat de Heer hem op de Sinai gezegd had’ (v. 28-32). Toen de Israëlieten bij Mozes kwamen, was er een blik op zijn gezicht die hen vertelde dat hij in de aanwezigheid van de Heer was geweest. Ze konden het zien en ze konden het voelen. De Bijbel noemt dit de ‘zalving’ (1 Joh. 2:27). Simpel gezegd betekent zalving dat God je toerust en in staat stelt om te slagen in de opdracht die hij je gegeven heeft. Gezalfd leiderschap wordt altijd gekenmerkt door deze vier criteria: 1) Roeping. Wanneer mensen rond een gezalfd leider staan, voelen ze duidelijk dat God die persoon gaven heeft gegeven en heeft aangewezen om een bepaald doel te vervullen. 2) Karakter. Mensen zien Gods natuur in een gezalfd leider, met als gevolg dat zij hem vertrouwen. 3) Competentie. Een gezalfd leider heeft de bekwaamheid om de klus te klaren. De resultaten staven zijn of haar roeping. 4) Overtuiging. Gezalfde leiders zijn niet slap; ze hebben morele en geestelijke ruggengraat en komen op voor wat goed is. Deze vier kwaliteiten zijn criteria van door God geroepen leiderschap en wanneer mensen die in je leven aan het werk zien, zullen ze je volgen.

**Dinsdag 12 mei**

*‘Zo draagt elke goede boom goede vruchten...’ (Matt. 7:17)(NBV).*

Je antwoorden.

Neem een moment om deze twee vragen te overwegen. Vraag één: hoe reageer je als je slecht behandeld wordt? Een man kwam elke ochtend een krant kopen bij een kiosk. De verkoper was altijd even nors, maar de klant bleef aardig reageren. Toen een vriend hem vroeg waarom hij zo vriendelijk bleef tegenover een dergelijke botheid, antwoordde hij: ‘Waarom zou ik mijn houding laten bepalen door zijn houding?’ Vraag twee: hoe reageer je als je in verleiding komt? Jij zegt: ‘Ik ben verliefd op hem. Hij is getrouwd en ik weet dat het verkeerd is, maar ik kan het niet helpen.’ Maar dat kun je in feite wel. Je kunt een uur luisteren naar verhalen van vrouwen die hun man verloren aan ontrouw. Kijk in de ogen van hun kinderen. Hoor het verraad en zie de gebroken beloftes in hun ogen. Wanneer je dat doet, zal het je op nieuwe gedachten brengen! De Bijbel zegt: ‘Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten’ (Gal. 5:16). Op elk moment kun je je geest tot God wenden en je gedachten zullen veranderen. Gevoelens zijn als verwende kinderen; het kan wat langer duren, maar als jij je gedachten op God blijft richten, zullen je gevoelens uiteindelijk op één lijn komen met je gedachten. En dan zal je achteraf blij zijn dat je door God werd geleid en niet door je impulsen. Het is alsof er een netwerk bestaat met de naam HGN (Heilige Geest Netwerk), waar je elk moment op kunt afstemmen. Wanneer jij God vraagt of hij je gedachten wil leiden, stop dan even en luister naar wat hij zegt - hij zal je leiden.

**Woensdag 13 mei**

*'Geef me dus dit bergland...' (Joz. 14:12)(NBV).*

Vraag God om een berg (1).

Waarom zou iemand God om een berg vragen? Wel, ten eerste groei je wanneer je iets moet aanpakken dat groter is dan jezelf. Ten tweede leer je dan op God te vertrouwen en ten derde staan je grote overwinningen te wachten. Kaleb zei: 'Ik ben nu vijftig jaar oud, maar nog altijd even sterk als op de dag dat Mozes me op verkenning stuurde. Ik ben nog even goed als toen in staat te vechten en het bevel te voeren. Geef me dus dit bergland dat de Heer me indertijd heeft beloofd. U hebt toen toch gehoord dat er Enakieten wonen, in grote en versterkte steden? Als de Heer me maar bijstaat zal ik ze wel meester worden, zoals hij heeft (v. 10-12). Iedereen kan vlak terrein bezetten, maar het kost geloof in God om een berg in bezit te nemen. En bovendien woonden daar de Enakieten - de reuzen. Deze jongens waren zo groot dat ze tien van Mozes' spionnen zover kregen dat ze zeiden: 'Vergeleken bij dat volk van reuzen voelden wij ons maar nietige sprinkhanen' (Num. 13:33). Je zou denken dat Kaleb op zijn vijftigste liever om een leuk huisje op park Avondrust zou hebben gevraagd! Maar nee, hij wilde nog een keer strijden en een overwinning behalen voordat zijn einde kwam. Vraag God niet langer om een probleemloos leven, je zou doodgaan van verveling. Juist in het proces van problemen oplossen en uitdagingen overwinnen word je zoals God je bedoeld heeft. Dus vraag hem om een taak die je aan het leren en aan het groeien houdt, om een taak die je niet achterover laat leunen maar je laat blijven verlangen naar zingeving. Wanneer je bidt of God je wil gebruiken, moet je bereid zijn om vier dingen te verwachten: avontuur, gevaar, risico en beloning. Hoe is het - ben je in voor een beetje opwindings?

**Donderdag 14 mei**

*'... nog altijd even sterk als op de dag dat Mozes me op verkenning stuurde' (Joz. 14:11)(NBV).*

Vraag God om een berg (2).

God heeft een berg met jouw naam erop. Weet je waarom? Omdat je alleen bloeit als je wordt uitgedaagd! Zowel Jozua als Kaleb bracht een goed verslag uit, maar alleen Jozua werd gepromoveerd tot leider toen Mozes stierf. Kaleb had zich mopperig kunnen terugtrekken, maar in plaats daarvan investeerde hij in de levens van de mensen om hem heen. Als oudere man wiens generatie was gestorven, moest hij een hele nieuwe vriendenkring ontwikkelen en dat deed hij. Hij werd een mentor, gids en cheerleader voor een geheel nieuwe generatie. Hij deed het met zo veel enthousiasme dat ze allemaal wilden dat de vijftigjarige Kaleb hen voorging naar het bergland. Uitdagingen die worden ondernomen voor het grotere goed binden ons aan mensen, terwijl het nastreven van comfort leidt tot isolatie, en isolatie is dodelijk. Vind jij jezelf te oud om een verschil te maken? God vindt van niet. '... tot in je grijsheid zal ik je steunen... ik zal je steunen en beschermen' (Jes. 46:4). Ga dus plannen maken. Durf te dromen! Het leven gaat niet over comfort, het gaat over de durf om te zeggen: 'God, geef me nog een berg.' Iemand zei dat als alles op je afkomt, jij aan de verkeerde kant van de weg zit. Het avontuurlijke leven dat God voor je gepland heeft is niet slechts het zoveelste dat je najaagt; het is de reden dat je bent geboren! Hoe ga je je berg herkennen? Er is geen precieze formule en net als op elk ander gebied van groei in je leven zal je berg er niet precies zo uitzien als die van iemand anders. Maar je zult hem herkennen, want hij ligt op de kruising van je sterkste punten en je grootste passies.

**Vrijdag 15 mei**

*‘... zegende Jozua hem en gaf hem Hebron als grondgebied’ (Joz. 14:13)(NBV).*

Vraag God om een berg (3).

Toen Richard Stearns zich verloofde, wilde zijn verloofde graag porseleinen serviesgoed hebben. Maar hij zei tegen haar: ‘Zolang er nog kinderen honger lijden in de wereld, zullen wij geen porselein, kristal of zilver in huis hebben.’ Rich had opmerkelijke gaven van leiderschap. Hij hield van strategisch denken, teambuilding en missionaire activiteiten. Twintig jaar later werd hij directeur bij Lenox, Amerika’s grootste producent van serviesgoed. Op een dag kreeg hij een telefoontje van World Vision met de vraag of hij wilde overwegen voor hen te komen werken. Dus ging Rich naar Rakia in Oeganda, in het epicentrum van de aids-pandemie. In dat dorp zat hij in een rieten hutje met een dertienjarige jongen die ook Richard heette. Een stapel stenen buiten de deur markeerde de plek waar ze de vader van de jongen hadden begraven, overleden aan aids. Een andere stapel markeerde de plek waar ze zijn moeder hadden begraven, eveneens overleden aan aids. Rich praatte een tijdje met de jongen. Deze hield nu het huishouden draaiende en probeerde zo goed en zo kwaad als het ging zijn twee jongere broertjes groot te brengen. Op een gegeven moment vroeg hij of de jongen een Bijbel had. De jongen knikte, ging naar een andere kamer en kwam aanzetten met het enige boek dat in huis was. ‘Kun je erin lezen?’ vroeg Rich, en het gezicht van de jongen lichtte op. ‘Ik lees graag het evangelie van Johannes, want daar staat dat Jezus van kinderen houdt,’ zei de jongen. Diep geraakt deed Rich Stearns afstand van zijn baan, zijn huis en zijn titel en vroeg God om nog een berg. Als jij het nog niet gedaan hebt, vraag God er dan om een.

**Zaterdag 16 mei**

*‘Mannen, heb uw vrouw lief...’ (Efez. 5:25)(NBV).*

Als je een man bent.

Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven.’ Veel mannen worstelen met de angst voor intimiteit. Mannelijke emoties zijn de moderne versie van ‘de doos van Pandora’ geworden. We weten niet wat er allemaal in zit, maar we hebben het gevoel dat we hem beter niet kunnen openen. Maar als we ons ware zelf voor onze vrouwen verbergen, zullen ze alleen maar houden van wat we doen, niet van wie we zijn! Als echtgenoot hoef je niet perfect te zijn. Je hoeft alleen maar een man van God te zijn. Hij wil sterke mannen die leiden in plaats van zwakke mannen die volgen. Geen enkele vrouw wil zich onderwerpen aan een man die zich niet aan God onderwerpt en zich niet laat leiden door zijn Geest. ‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing’ (Gal. 5:22-23). Een vrouw voelt zich veilig bij een man die deze kwaliteiten bezit en zal zich met plezier door hem laten leiden. Mannen zijn meesters in het geven van ‘dingen’. Moeilijk wordt het wanneer hun wordt gevraagd om zichzelf te geven! Jezus Christus, de grootste minnaar die de wereld ooit heeft gekend, geeft zich openlijk en onbeschaamd. Zijn liefde wordt geïllustreerd door zijn komst, maar wordt volmaakt in zijn sterven. In feite heeft je vrouw geen behoefte aan meer spullen: het enige waar ze behoefte aan heeft is dat jij haar volledig lief hebt. Jezus wordt beschreven in het boek Openbaring als een Leeuw en een Lam (Op. 5:5-6). Dat is een beeld van kracht en tederheid, en dat is wat je vrouw van jou nodig heeft. Hoeveel tijd kost dit voordat je hier in slaagt? Een leven lang, dus aan de slag!

**Zondag 17 mei**

*‘Vrouwen, erken het gezag van uw man...’ (Efez. 5:22)(NBV).*

Als je een vrouw bent.

Sommige mensen gebruiken dit Schriftgedeelte om vrouwen als een deurmat te behandelen en beroven hen van hun stem en hun recht op een leidende rol. Maar kijk eens in de Bijbel! Debora leidde het volk Israël. De profetes Hulda sprak het Woord van God tot koningen. Laten we het Schriftgedeelte nog eens lezen: ‘Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer.’ Als vrouw ben je geroepen om je eigen man te dienen, niet alle mannen. In Gods ogen zijn mannen en vrouwen gelijk (zie Gal. 3:28). Paulus spreekt niet over jou als persoon; hij spreekt over je rol thuis. Als mens is een generaal niet belangrijker dan een sergeant. Maar wil een leger met succes kunnen functioneren, dan moet er een gerespecteerde gezagsstructuur zijn waarbij de een leidt en de ander volgt. God wil niet dat je je in alle bochten wringt onder het leiderschap van je man, maar dat je je er prettig bij voelt in de zekerheid dat het je iets oplevert. Je kunt een glanzende carrière hebben en toch jezelf toestaan om te genieten van de het feit dat je wordt gekoesterd, geliefd en beschermd door je man. Welbeschouwd beroven de liefde en het leiderschap van je man je niet van je kracht, ze houden je juist in balans doordat jij je opnieuw kunt verbinden met je zachtheid en vrouwelijkheid. Maar een woord van waarschuwing: als je op zoek bent naar een man die alles voor je kan zijn, dan kun je dat vergeten! God is de enige die alles kan zijn. Door perfectie van je man te verwachten, vraag je meer van iemand dan waarvoor je zelf kan zorgen. Zo ziet het plan van God eruit: ‘Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg’ (1 Petr. 3:7).