

Maandag 18 mei

'Gelukkig de mens... met liefde voor zijn geboden' (Ps. 112:1)(NBV).

Het geheim van duurzaam geluk.

Duurzaam geluk zit hem niet in geld of een succesvolle carrière. Zijn die dingen dan verkeerd? Nee, dat niet. Wanneer je God op de eerste plaats zet, krijg je dat er allemaal bij (zie Matt. 6:33). Maar sta nooit toe dat iets wat God jou geeft hem van de eerste plaats in je leven berooft. De psalmist zei: 'Gelukkig de mens met liefde voor zijn geboden. Gelukkig de mens met ontzag voor de Heer met liefde voor zijn geboden. Zijn nageslacht geniet aanzien in het hele land, de oprechten worden gezegend. Rijkdom en weelde bewonen zijn huis, en zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd. Hij straalt voor de oprechten als licht in het duister, genadig, liefdevol en rechtvaardig. Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig, wie zijn zaken eerlijk behartigt. De rechtvaardige komt nooit ten val, men zal hem eeuwig gedenken. Voor een vals gerucht zal hij niet vrezen, hij is standvastig en vertrouwt op de Heer. Standvastig is zijn hart en zonder vrees. Aan het eind ziet hij zijn vijanden verslagen. Gul deelt hij uit aan de armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd, hij zal stijgen in aanzien en eer'(Ps. 112:1-9). Iemand zei eens dat de beste dingen in het leven geen dingen zijn. Geluk wordt niet bepaald door wat je bezit; het zit hem in relaties en de eerste relatie die je nodig hebt is een relatie met God, want elke zegening in het leven komt voort uit hem. In een wereld van haast en verwarring zal God je waarden en prioriteiten geven om naar te leven. 'Gelukkig de mens met liefde voor zijn geboden.'

Dinsdag 19 mei

'... onze gedachten zijn die van Christus' (1 Kor. 2:16)(NBV).

Het Woord en de Geest.

Wanneer je geest niet openstaat voor de heilige Geest, kun je Gods Woord niet begrijpen. Dus als je niet veel profijt hebt van je bijbellezen, probeer dan eens het volgende: open je hart voor je gaat lezen en bid of de heilige Geest je laat zien wat je niet ziet en je leert wat je niet weet.' Paulus schrijft: 'God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons leert: wij verklaren het geestelijke met het geestelijke. Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. Maar een mens die de Geest wel bezit, kan alles beoordelen, en zelf wordt hij door niemand beoordeeld. Er staat immers geschreven: 'Wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij hem zou kunnen onderwijzen?' Welnu, onze gedachten zijn die van Christus' (v.10-16). De Bijbel is niet te vergelijken met enig ander boek. De woorden die erin staan zijn geïnspireerd door God; dus als je de Bijbel openslaat moet je de heilige Geest vragen om je ogen te openen en je inzicht te geven. Dat zal hij doen!

Woensdag 20 mei

‘Laat Christus’ woorden... in u wonen’ (Kol. 3:16)(NBV).

Gods Woord omzetten in actie (1).

Voor een succesvol leven draait het om het nemen van de juiste beslissingen en het kiezen van de juiste handelingen. Als jij de bron van je eigen wijsheid bent of daarvoor naar anderen kijkt, maak je niet veel kans. ‘Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen,’ schrijft Paulus. Als je dat doet, heb je de winnende strategie voor je leven te pakken. Maar er is nog iets meer voor nodig: 1) Je moet ze lezen. Je hoeft niet alles te begrijpen; het is geen intellectuele oefening. Wanneer je biddend leest, brengt het kracht en wijsheid, ‘want levend en krachtig is het Woord van God... het dringt diep door tot waar ziel en geest... elkaar raken’ (Hebr. 4:12). 2) Je moet erover mediteren. Dat betekent dat je erop moet ‘kauwen’. Laten je spirituele spijsverteringssappen Gods Woord verwerken tot de voedingsstoffen onderdeel van jou worden en je versterken en energie en richting geven. 3) Je moet ze geloven. ‘... het woord... keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied’ (Jes. 55:11). Er is maar één ding dat Gods Woord kan tegenwerken - ongeloof. ‘Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden’ (Hebr. 4:2)(HSV). ‘Horen’ opent de deur; ‘geloven’ wandelt er doorheen en activeert de belofte. 4) Je moet ze ontvangen. Het maakt niet uit hoe sterk je gelooft in Gods beloften en in zijn bedoeling om ze aan je te geven, ze zijn niet van jou zolang je ze niet in geloof hebt ontvangen. ‘Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen’ (Marc. 11:24). Dus geloof dat je antwoord onderweg is en blijf volharden in dat geloof totdat het komt.

Donderdag 21 mei

‘... in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil’ (1 Joh. 5:14)(NBV).

Gods Woord omzetten in actie (2).

Terwijl je wacht tot Gods Woord in je leven tot vervulling komt, kun je ondertussen een aantal dingen doen: 1) Verwoord het. De meest effectieve manier om te bidden is om Gods Woord uit te bidden. De patriarchen, profeten en psalmisten herinnerden God in hun gebeden regelmatig aan zijn beloften, in het vertrouwen dat hij zich eraan zou houden. De zekerste indicator van Gods wil is zijn Woord. ‘Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. En omdat we weten dat hij naar ons luistert... weten we ook dat we alles al gekregen hebben wat we hem gevraagd hebben’ (v. 14-15). God reageert altijd op zijn Woord, altijd! 2) Geef er gehoor aan. God wil niet alleen dat we zijn Woord spreken, krachtig als het is, maar ook dat we er gehoor aan geven (Jak. 1:22). In een lied zei iemand het zo: ‘Wanneer we met de Heer wandelen in het licht van zijn Woord, wat een heerlijkheid werpt hij dan op onze weg; terwijl we zijn goede wil doen, blijft hij bij ons en bij hen die hem vertrouwen en gehoorzamen.’ Gehoorzaamheid - geloof in actie - verbindt ons met God en hij reageert door zijn belofte aan ons te vervullen. 3) Deel het. Ouders en grootouders, ‘houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er ook steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat’ (Deut. 6:6-7). Je hoeft geen gekwalificeerde leraar te zijn, alleen maar een oprechte verteller. Het delen van Gods Woord zal vruchten voortbrengen in het leven van je gezin, vrienden, verwanten, zakenpartners en burens, en ook je eigen inzicht en begrip ervan vergroten.

Het Woord voor Vandaag – week 21

Vrijdag 22 mei

‘... ik kan met jullie hetzelfde doen als die pottenbakker...’ (Jer. 18:6)(NBV).

Het plan van de pottenbakker.

In goede tijden is het gemakkelijk om te zien dat we vooruitgang boeken, maar in moeilijke tijden denken we al gauw dat we geen stap verder komen. We reageren op pijn, verlies en tegenspoed door te kijken naar onze gevoelens in plaats van naar Gods trouw. Maar begrijp een ding goed: je bent te allen tijde veilig in Gods handen! ‘Jullie zijn in mijn handen als klei in de handen van een pottenbakker’ (v.6). Je bent een werk in uitvoering en het belangrijkste is niet je omstandigheden of gevoelens, maar de inzet van de Pottenbakker om af te maken waaraan hij begon. ‘Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Jezus Christus’ (Fil. 1:6). Twee dingen zijn handig om te onthouden terwijl je ligt te draaien op de schijf van de Pottenbakker: 1) De Pottenbakker heeft het recht om je te vormen zoals het hem goeddunkt. Niets kan hem verhinderen om van jou te maken wat hij wil. Hij is een expert in het omzetten van brokken klei in waardevolle gebruiksvoorwerpen. ‘Heeft de pottenbakker niet de vrijheid om van de... klei... een kostbare vaas... te maken’ (Rom. 9:21). Het is jouw taak om op de draaischijf te blijven en toe te laten dat God je vormt zoals hij wil. 2) De Pottenbakker heeft een individueel plan voor elke klomp klei. De Pottenbakker, en niet de klei, bepaalt het eindproduct op dezelfde manier zoals de heilige Geest jouw plaats en rol in het Lichaam van Christus bepaalt (1 Kor. 12:18). Dus ontdek het plan van de Pottenbakker en onderwerp je aan hem!

Zaterdag 23 mei

‘... vormde hij de klei tot een andere pot, precies zoals hij zich die had voorgesteld’ (Jer. 18:4)(NBV).

Blijf op de draaischijf.

Terwijl je op de draaischijf van de pottenbakker ligt, is het goed om eens naar de volgende twee dingen te kijken: 1) Het plan van de Pottenbakker en het plezier dat hij eraan beleeft, dat is waar het om gaat. Hij heeft het recht om jou te vormen zoals hij verkiest. Het belangrijkste is dat zijn plan voor jouw leven wordt vervuld en dat zijn plezier in jou wordt gerealiseerd. Kun je je voorstellen dat een pottenbakker met de klei bespreekt wat hij graag zou willen worden? Nee, alleen hij heeft de wijsheid om die beslissing te nemen. Dus worstel niet langer met de wil van God, maar verheug je dat ‘God zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt’ (Fil. 2:13). 2) De Pottenbakker zal niet stoppen totdat de klus geklaard is. Gods werk zou eenvoudig zijn als we slechts levenloze brokken klei waren. Maar we zijn klei bezielde door een eigen wil en ‘we willen wat we willen wanneer we het willen’. De Pottenbakker geeft echter niet toe aan onze grillen, geeft ons ook niet op, maar blijft gestaag, dag aan dag, de klei bewerken en opnieuw bewerken, totdat we geleidelijk de vorm gaan aannemen die hij kan gebruiken tot zijn eer. Dit vraagt soms om radicale actie van zijn kant: ‘Als de pot die hij maakte mislukte, begon hij opnieuw en vormde hij de klei tot een andere pot...’ (Jer. 18:4). God is zo toegewijd aan zijn doel in je leven dat hij niet zal stoppen, zelfs als dat betekent dat je verpulverd wordt en hij het proces opnieuw opstart. Dus wees geduldig en blijf op de draaischijf; wat God in gedachten heeft voor jou, is alle moeite waard.

Zondag 24 mei

'... de vrucht van de Geest is... zelfbeheersing' (Gal. 5:22-23)(NBV).

De voordelen van zelfdiscipline.

Is zelfdiscipline moeilijk en veeleisend? Ja. Maar concentreer je niet op wat het vraagt, bedenk wat het oplevert. Wanneer je gaat inzien wat zelfdiscipline oplevert - macht, vrijheid, vreugde en overwinning - dan wil je het hebben. Een gedisciplineerde geest maakt het verschil uit tussen een gelukkig en een ellendig leven; tussen een leven van zelfvernietigende gewoonten en een leven in vrijheid in God. Discipline is je vriend, iets om dagelijks te omarmen. Het is een door God gegeven stuk gereedschap om je te helpen je doelen te bereiken. Een van de redenen waarom het disciplineren van je geest zo belangrijk is, is dat de toestand van je geest zo snel kan veranderen. De ene dag ben je kalm en rustig, zeker van jezelf en van God. Maar de andere dag herken je jezelf bijna niet meer; je bent bang, boos, negatief en zit vol twijfel. Waarom? Omdat je denken je emoties beïnvloedt. En nog iets dat je moet weten: net zoals de ether om je heen gevuld is met signalen die kunnen worden opgepikt door een radio of tv, zijn er geestelijk machten om je heen die proberen om je geest te vervormen en je denken te beïnvloeden. Dus vraag of God je helpt en sta niet toe dat je geest denkt wat hij maar wil. Beheers je gedachten en blijf gericht op de juiste dingen. Het kost tijd om oude gewoonten te doorbreken en nieuwe te vormen, dus blijf oefenen. Het is niet gemakkelijk om zelfdiscipline te ontwikkelen, maar het is uiteindelijk de moeite waard. Wanneer je de strijd om je denken wint, zal je daadkrachtiger, zelfverzekerder en doelgerichter zijn. Je wordt ook een effectiever en succesvoller persoon.