

### Maandag 8 juni

*‘Zalig is de man, die in verzoeking volhardt...’ (Jak. 1:12)(NBG).*

#### Ken je verzoeken (2).

Niet alleen denken we dat verzoeken na verloop van tijd wel zullen ophouden, soms denken we ook ten onrechte dat verzoeking zonde is. De duivel wil dat jij jezelf de schuld geeft voor de verzoeken die je ervaart. Waarom? Omdat jij je veroordeeld en ontmoedigd voelt wanneer je gelooft dat jijzelf de bron bent. Als jij toegeeft aan die gevoelens van ontmoediging word je een gemakkelijke prooi en overtuigt satan je ervan om door te gaan en toe te geven aan de verzoeking. Ironisch genoeg geef je je over aan de zonde door de angst dat je al gevallen bent. Nee, de verzoeking zelf is geen zonde; zonde doet pas zijn intrede wanneer jij je eraan overgeeft! Vaak hebben we het gevoel dat we geestelijk tekort schieten, ver bij God vandaan zijn, zelfs hypocriet zijn omdat we denken dat die verzoeking bij ons zelf begon. Maar stel je voor dat er een inbreker in je huis is en dat hij jou, wanneer jij hem betrapt, beschuldigt dat jij de inbreker bent! Zou je hem dan geloven? Natuurlijk niet! Toch is dat wat satan bij ons doet. Nadat hij ons verleidt, beschuldigt hij ons met gedachten als: ‘Een echte christen zou nooit zulke gedachten hebben!’ Omdat we onze eigen zwakheid kennen, klinken zijn beschuldigingen plausibel en geloven we hem. Dan voelen we ons veroordeeld, vervolgens ontmoedigd en geven toe aan de verleiding. Begrijp dit goed: veroordeling komt van satan (1 Tim. 3:6). De Bijbel zegt: ‘Dus wie in Jezus Christus zijn, worden niet meer veroordeeld’ (Rom. 8:1). Wanneer satan verzoeken onze kant op stuurt, gaat de heilige Geest in ons aan het werk en helpt ons om zijn suggesties te verwerpen en ons eraan te herinneren dat Jezus beschikbaar is om ons te helpen triomferen. ‘Juist omdat hij zelf [Jezus] op de proef werd gesteld... kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan’ (Hebr. 2:18). Dus wanneer je verzocht wordt moet je satans veroordeling van de hand wijzen en je uitstrekken naar de overwinnende hulp van Christus.

### Dinsdag 9 juni

*‘Acht het enkel vreugde... wanneer u in allerlei verzoeken terecht komt’ (Jak. 1:2)(HSV).*

#### Ken je verzoeken (3).

Satan weet dat wanneer je hem als de bron van je verzoeking herkent, hij niet meer in het voordeel is. Hij weet dat wanneer jij begrijpt dat hij de aanstichter van de verzoeking is, je er sneller voor terugdeinst dan wanneer je denkt dat jij zelf de bron bent. Als satan je benaderde en zei: ‘Ik ben gekomen om je te laten zondigen waardoor je je veroordeeld zal voelen,’ zou je kwetsbaarheid voor zijn verzoeken als sneeuw voor de zon verdwijnen! Hij zal het je dus ook niet vertellen, maar als jij je het herinnert, zal je ten opzichte van hem in het voordeel zijn. Zoals Paulus zegt: ‘... zijn plannen kennen we maar al te goed’ (2 Kor. 2:11). Een andere misvatting is dat verzoeking verloren tijd en verspilde moeite is. In lange perioden van verzoeken hebben we het gevoel dat we eerder terrein hebben verloren dan gewonnen. Maar dat is niet zo! Verzoeking weerstaan is ‘... de goede strijd van het geloof strijden’ (1 Tim. 6:12), en dat is wanneer God je karakter ontwikkelt. ‘... als u allerlei beproevingen ondergaat... wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn’ (Jak. 1:2-4). En je beloning gaat zelfs nog veel verder dan je huidige ontwikkeling, hij reikt tot aan het oogsten van eeuwige beloningen. ‘... ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid van uw geloof blijken... en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren’ (1 Petr. 1:6-7). En hierboven op komt dan nog deze glorieuze garantie van God: ‘Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft... hij ontvangt als lauwerkrans het leven...’ (Jak. 1:12).

**Woensdag 10 juni**

*'Ik heb de Heer een gelofte gedaan en daar kan ik niet op terugkomen' (Recht. 11:35)(NBV).*

Inzet.

Nadat de Spaanse ontdekkingsreiziger Cortez in de Nieuwe Wereld was aangekomen, liet hij zijn bemanning aan wal stappen en stak de schepen in brand terwijl de matrozen verward en angstig toekeken. Door middel van die ene daad waarborgde Cortez hun inzet om nieuwe gebieden te verkennen en zorgde hij er voor dat ze nooit zouden opgeven of teruggaan. Apart eigenlijk. Zonder alternatief zie je dingen soms gewoon scherper, reken je af met uitstel en kun je gemakkelijker plannen maken. Wanneer jij in een hoek gedreven wordt, leer je om dieper in jezelf te reiken en ontdek je op die manier onvermoede door God gegeven krachten. Wanneer je tegen een deadline aan zit, laat het een creatieve stroom in je los. Niets verhoogt bijvoorbeeld je inzet zo als wanneer je dreigt te falen of het risico loopt in een pijnlijke situatie terecht te komen. In 'De tirannie van email' zegt John Freeman: 'Aandacht is een van de meest waardevolle moderne middelen. Als we het verspillen aan lichtzinnige communicatie, zullen we niets over hebben wanneer we het echt nodig hebben.' Afleiding slurpt energie, vervaagt je focus en verstoort je voortvarendheid. Projecten mislukken, bedrijven storten in en huwelijken lopen schade op als gevolg van de manier waarop afleiding onze middelen uitput en onze relaties kapot maakt. Laat het niet zo zijn dat je er aan het einde van je leven achter komt dat je echt belangrijke dingen bent misgelopen voor dingen die niets van waarde toevoegden. Jefta deed een gelofte aan God die resulteerde in een grote overwinning voor Israël en het leidde tot zijn bevordering als hun leider. Het is een besluit dat je vandaag zou moeten nemen: 'Ik heb de Heer een gelofte gedaan en daar kan ik niet op terugkomen.'

**Donderdag 11 juni**

*'Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde...' (Rom. 13:8)(NBV).*

Controle over je uitgaven.

Als je denkt dat het winnen van de loterij al je problemen zou oplossen, zit je er goed naast! Bijna de helft van de mensen die van het ene op het andere moment miljonair werd ging uiteindelijk binnen een paar jaar failliet. Waarom? Om uiteenlopende redenen: slechte zakelijke deals, extravagante levensstijl, dwaze plannen en familieleden met vlotte praatjes. En hier is nog een reden - een belangrijke! Omdat ze menen dat ze nu de 'koning Midas touch' hebben en Vrouwe Fortuna aan hun kant staat, blijven ze gokken op een nog hoger niveau - en verspelen uiteindelijk alles. Probeer dit te begrijpen: zolang je niet minder uitgeeft dan je verdient, zullen je inkomsten nooit genoeg zijn! Dus als je verstandig bent, ga je er bij een salarisverhoging of een onverwachte meevaller geen extravagantere levensstijl op na houden. Je gaat je schuld verminderen voordat het een molensteen om je nek wordt die je laat verdrinken. Hoe hoog je inkomsten ook zijn, het zal niet voldoende zijn als je uitgavenpatroon niet onder controle wordt gebracht. De enige manier om financieel vooruit te komen is door jezelf een aantal begeerde dingen te ontzeggen en te sparen voor de toekomst. Als je daar de discipline niet voor hebt, zal je altijd in de schulden zitten. Wanneer de overheid in de schulden raakt, heffen ze gewoon belasting van je. Maar wanneer jij in de schulden raakt - ben je op jezelf aangewezen. God wil niet dat je zo leeft. Echte tevredenheid komt niet doordat je alles krijgt wat je wilt, maar doordat je de zegeningen ontdekt die je al hebt gekregen en leert om daarvan te genieten. Dit zou je doel moeten zijn: 'Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde...'

**Vrijdag 12 juni**

*‘Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad’ (Joh. 15:12)(NBV).*

Toon vandaag je zorg.

Adem diep in en houd je adem even vast. Adem nu uit. Waar ging de lucht naartoe? De lucht die je net hebt uitgeademd zal de komende twaalf maanden door de wereld gaan. En in die tijd zal elk van jouw uitgeademde moleculen door iemand anders worden ingeademd, om vervolgens weer te worden uitgeademd. Op deze manier zijn we allemaal verbonden met elkaar en met Degene die ons als eerste leven inblies. Net zoals we allemaal onze chemie delen met andere leden van de menselijke familie, zijn we allemaal van elkaar afhankelijk. We worden positief of negatief beïnvloed door elkaars handelingen. Tijdens de egocentrische dagen van wat vroeger de ‘ik generatie’ werd genoemd, was het gebruikelijk om mensen te horen zeggen: ‘Zolang ik er niemand kwaad mee berokken, gaat het niemand iets aan wat ik doe.’ Helaas heeft alles wat we doen invloed op andere mensen en is er niet zoiets als een compleet onafhankelijke daad. Dichter John Donne schreef: ‘Geen mens is een eiland, volledig op zichzelf, ieder mens is een stuk van een continent, een stuk van het vasteland.’ Lees de volgende twee Schriftgedeelten met dat in gedachten: 1) ‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad...’ (Joh. 13:34). 2) ‘Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde...’ (Rom. 13:8). Dat betekent dat je vandaag een verplichting hebt om op een praktische manier te tonen dat je om anderen geeft.

**Zaterdag 13 juni**

*‘Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken...’ (2 Petr. 1:5)(NBV).*

Om te kunnen leiden moet je blijven leren.

Als leider zou je op dit Schriftgedeelte moeten vertrouwen: ‘Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven.... [Er] zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan... opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar’ (v. 3-8). In de HSV vertaling staat in plaats van ‘om je geloof te verrijken’ dat je al die eigenschappen moet ‘toevoegen’ aan je geloof. Of je nu thuis, op je werk of in de kerk een leidende functie hebt, het toevoegen laat zien dat het de bedoeling is dat je blijft leren en groeien. Wanneer je voortdurend investeert in jezelf, is groei na verloop van tijd het onvermijdelijke resultaat. Hoewel het waar is dat sommige mensen worden geboren met meer natuurlijke gaven dan anderen, is de bekwaamheid om te leiden eigenlijk een verzameling van vaardigheden en die kunnen bijna allemaal worden aangeleerd en verbeterd. Maar het gebeurt niet van de ene dag op de andere. Leiderschap is ingewikkeld. Het heeft veel verschillende facetten zoals: respect, ervaring, emotionele kracht, vaardigheden om met mensen om te kunnen gaan, discipline, visie, dynamiek en timing - en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Daarom hebben leiders rijping nodig willen ze effectief zijn. Maar feit is, om te kunnen blijven leiden moet je blijven leren, en leren is een voortgaand proces, een gevolg van zelfdiscipline en doorzettingsvermogen. Het zou je doel moeten zijn om elke dag een beetje beter te worden, om voort te bouwen op het succes van de vorige dag en te leren van wat er mis ging. Salomo zei het zo: ‘Laat wie wijs is goed [naar deze spreuken] luisteren en nog wijzer worden’ (Spr. 1:5).

**Zondag 14 juni**

*'Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?' (Joh. 9:2)(NBV).*

Jij kunt de cyclus doorbreken (1).

'Zijn leerlingen vroegen: 'Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?' 'Hij niet en zijn ouders ook niet,' was het antwoord van Jezus, 'maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden' (v. 2-3). Wanneer iemand vast zit in een zelfdestructurende gewoonte zeggen we soms dat het in de familie zit. Psychiaters vertellen ons dat 90 procent van de mensen die anderen misbruiken zelf eerst misbruikt zijn; ze gaan gewoon zelf door met wat hen is aangedaan. Ze zeggen dat als alcoholisme en verslaving in je familie voorkomt, je het verslavingsgen hebt. Dat betekent dat je een veel groter risico loopt als je een drankje neemt of een keertje drugs gebruikt. Maar het opvallende is dat Jezus niet meedeed met het aanleg-opvoeding-debat. Hij zei in feite: 'Dit is gewoon een kans voor God om zijn liefde en genade te tonen door deze man te bevrijden.' Dus misschien is je probleem te groot voor jou, maar het is zeker niet te groot voor God. Voor hem is het in feite een platform om zijn genade in je leven te laten zien. 'Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen' (2 Kor. 5:17). God raadpleegt niet eerst je verleden om zo je toekomst te bepalen. Voordat je Jezus ontmoette, was je geestelijk dood. Dat is de reden waarom hij zei dat je opnieuw geboren moet worden (Joh. 3:3). Vanaf dat moment heeft het verleden verder geen macht meer over je (behalve de macht die jij het toekent). Zo kun je de cyclus doorbreken.