

## Het Woord voor Vandaag – week 27

### Maandag 29 juni

*'Het is de God van de hemel die ons doet slagen' (Neh. 2:20)(NBV).*

#### Mislukking en succes.

Je kunt het volgende doen om je mislukkingen om te zetten in successen: 1) Besef dat God wil dat je slaagt omdat je zijn kind bent. Want zeg nu zelf, welke goede en liefdevolle ouder wil dat nu niet? Geconfronteerd met overweldigende obstakels en vijandelijke dreigingen verkondigde Nehemia: 'Het is de God van de hemel die ons doet slagen' en God deed het! 2) Besef dat mislukken een leermiddel is. Hoe groter de misser, hoe groter de mogelijkheid om ervan te leren. Maar besef eerst dat je iets van je fouten kunt leren. Wil je dat echt, dan kan het leiden tot groei en verandering. Thomas Edison zei: 'Ik ben niet ontmoedigd, want met elke verkeerde poging die ik verwerp kom ik een stap verder.' Op zijn 21ste begon hij zijn laboratorium in Menlo Park, New Jersey, en werd fulltime uitvinder. Hij en zijn team werkten meestal aan maar liefst veertig verschillende projecten tegelijk en ze vroegen meer dan vierhonderd patenten aan per jaar. Vanwege Edisons koortsachtige werkschema en productiviteit noemden de mensen in de buurt hem de 'Wizard (soort tovenaer) van Menlo Park'. Maar hij was niet altijd succesvol. In feite worstelde hij met veel van zijn uitvindingen, maar ondanks herhaaldelijke pijnlijke missers weigerde hij op te geven. Hij werd vaak bespot om zijn doorzettingsvermogen, maar bleef zich bezighouden met zo'n tienduizend experimenten voordat hij uiteindelijk in 1879 de gloeilamp uitvond. Over zijn veelbewogen en afwisselende werkzame leven zei hij: 'Ik heb niet gefaald. Ik heb tienduizend manieren ontdekt die niet werkten.' Zie je mislukkingen niet langer als iets negatiefs. Er zijn zeer weinig echte fouten in het leven - slechts opties. Sommige opties werken, anderen niet. De waarheid is dat je met God aan je zijde zal winnen als je volhoudt!

### Dinsdag 30 juni

*'U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld...'* (Rom. 12:2)(NBV).

#### Het resultaat is aan jou.

Jij bepaalt zelf de resultaten in je leven, want God heeft alleen jou macht gegeven over je opties. Wanneer dingen niet goed voor ons uitpakken, zoeken we vaak elders naar de reden. Net als Eva willen wij de duivel de schuld geven. Nee, Jezus zei: '... ik heb jullie de macht gegeven... om de kracht van de vijand te breken...' (Luc. 10:19). Net als Adam zeggen we dat Eva ons ertoe aanzette. Maar de psalmist zegt: '... op God vertrouw ik, angst ken ik niet, wat kan een sterveling mij aandoen' (Ps. 56:4)? Soms geloven we dat omstandigheden buiten onze controle verantwoordelijk zijn, maar bij God 'draagt alles [inclusief mensen en omstandigheden] bij aan het goede [voor ons]' (Rom. 8:28) - en draagt het niet bij aan onze nederlaag! Je misvattingen maken jou tot een slachtoffer en maken je vatbaar voor een levensstijl die probeert mensen en omstandigheden te veranderen. Dat is hetzelfde als een poging om een roerei te scheiden. Je wordt een met-de-vinger-wijzer in plaats van een probleem oplosser. Accepteer de waarheid dat wat satan, anderen of omstandigheden ook uitrichten, God jou het recht geeft op het laatste woord in je leven. '... hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst' (1 Joh. 4:4). De uitkomst wordt niet bepaald door wat er om je heen gebeurt, maar door wat er in jou zelf om gaat. 'Je bent zoals je denkt' (naar Spr. 23:7). De duivel kan de uitkomst alleen bepalen met behulp van jouw toestemming en medewerking - en die hoeft je hem niet te geven! Dus geloof dat God in staat is om jou triomfantelijk door dit probleem heen te loodsen.

### Woensdag 1 juli

*'Spreek mij vrij van verborgen zonden' (Ps. 19:13)(NBV).*

#### Je blinde vlek (1).

Er zijn delen van jezelf die je zonder Gods hulp nooit te zien krijgt. In zekere zin ken je jezelf beter dan iemand anders dat doet. Alleen jij hebt toegang tot je innerlijke gedachten, gevoelens en meningen. Maar ergens ken je jezelf slechter dan iemand anders dat doet. Waarom? Omdat we rationaliseren, rechtvaardigen, minimaliseren, vergeten en de boel verdraaien - en we niet eens weten dat we het doen. We zijn al gauw bevooroordeeld als het in ons straatje te pas komt. We willen te veel krediet en accepteren te weinig schuld. We besteden aandacht aan deskundigen die het met onze adviezen eens zijn, terwijl we alle bewijzen van het tegendeel negeren of buiten beschouwing laten. Onze herinneringen zijn niet alleen onjuist, ze zijn onjuist in het voordeel van ons ego. Het boek 'Economics' citeert een enquête waarin 83 procent van de mensen vertrouwen had in hun vermogen om goede beslissingen te nemen, maar slechts 27 procent vertrouwen had in het vermogen van hun naaste medewerkers om goede beslissingen te nemen. We zijn verbijsterd wanneer iemand dwars door onze verdediging heen in onze ziel kijkt. En dat komt dan niet omdat die persoon zo geniaal is, maar gewoon omdat we in onze eigen blinde vlek zitten en zonder het werk van de heilige Geest in ons meestal niet eens onze eigen zonde kunnen zien. De psalmist schreef: 'Maar wie kan al zijn fouten kennen? Spreek mij vrij van verborgen zonden. Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed niet over mij heersen, dan zal ik volmaakt zijn en bevrijd van grote zonde. Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren, Heer, mijn rots, mijn bevrijder' (v. 13-15). Dat is een gebed dat je dagelijks zou moeten bidden.

### Donderdag 2 juli

*'Maar wie kan al zijn fouten kennen?' (Ps. 19:13)(NBV).*

#### Je blinde vlek (2).

Soms is proberen om de waarheid over jezelf te zien als het proberen om jezelf in de ogen te kijken. 'Wie kan al zijn fouten kennen?' vroeg de psalmist. Gelukkig ben je niet helemaal aan jezelf overgelaten. De Geest is al in je aan het werk. Jouw taak is het om gewoon te luisteren en te reageren. Schuld is niet je vijand, dat is zonde. Gods Geest zal vaak een gevoel van overtuiging geven, en wanneer dat het geval is, is de juiste reactie niet om te proberen de schuld te onderdrukken, maar om het probleem aan te pakken. Doe je dat niet, dan kunnen die problemen zich opstapelen zoals cholesterol in je bloedvaten. Op een moment van grote crisis wilde Simson zijn kracht gebruiken, 'maar hij wist niet dat de Heer hem verlaten had' (Recht. 16:20). Hij was afgestompt geraakt en was zijn gevoeligheid voor God kwijt. Onze lichamen hebben een geweldig vermogen om ons te waarschuwen over wat eraan schort, mits we leren om de tekenen te lezen. Pijn op de borst kan wijzen op hartproblemen en er zijn meer subtiele aanwijzingen. Zo zijn er ook specifieke aanwijzingen in gezicht, spraak en armen die kunnen duiden op een beroerte. God zal je in staat stellen om de waarheid over je ziel te vinden als je ervoor open staat en dat wil. Aan jezelf overgelaten zal je meestal in de verdediging schieten of met argumenten aankomen. Je gaat 'het kwade goed noemen en het goede kwaad' (Jes. 5:20). Het andere uiterste is dat je een neurotische navelstaarder wordt. Madame Guyon waarschuwde tegen 'steunen op de ijverigheid van je eigen onderzoek in plaats van op God voor het onderkennen en ontdekken van onze zonden.' Wat is het antwoord? Laat je gedachten en reacties leiden door de heilige Geest.

**Vrijdag 3 juli**

*'Trek de oude mens uit...' (Kol. 3:9)(WB).*

Je blinde vlek (3).

De Bijbel spreekt over 'het afleggen' van bepaalde zonden. En daarna over 'het aantrekken' van bepaalde christelijke eigenschappen. Wat zouden we zoal kunnen afleggen: 1) Wrevel. Hoe zit het momenteel met je niveau van prikkelbaarheid? Ben je meer of minder snel geïrriteerd? Hoe zit het met bitterheid en onverzoenlijkheid? Wanneer iemand je pijn doet, val je dan aan of trek je je terug? Hoe ga je om met wrok? Steeds beter, slechter of hetzelfde? 2) Bezorgdheid. Wat is op een schaal van een tot tien momenteel je ontmoedigingsniveau? Zit je meer of minder in over geld, je gezondheid, je werk of wat andere mensen van je denken? Laat je toe dat die angsten je weerhouden van het doen van wat God wil? Merk je dat je zorgen je ertoe aanzetten om vaker te bidden? 3) Hebzucht. Hebzucht is niets anders dan verkeerd geleid verlangen. Dus is je zelfbeheersing beter geworden, slechter of hetzelfde? Leef je meer open en minder verborgen dan je gewend was - leef je meer in het licht? Merk je dat wat je graag wilt en wat je fijn vindt steeds meer in lijn is met wat God voor je wil? 4) Superioriteit. Ben je steeds minder met jezelf bezig? Merk je dat je meer aan anderen denkt en aan God, evenals aan het werk dat hij voor je heeft? Hoe vaak in een gesprek maak je een opmerking over de positieve eigenschappen van anderen in plaats van over hun negatieve? Kom je over als hard, uitgeblust en cynisch? Besteed je meer of minder tijd aan het dienen van anderen? Vraag vandaag aan God of hij je helpt in je eigen hart te kijken en je de genade te geven om te gaan met wat je daar aantreft.

**Zaterdag 4 juli**

*'Laten... de overpeinzingen van mijn hart u bekoren...' (Ps. 19:15)(NBV).*

Je blinde vlek (4).

Jezus zei dat wanneer de heilige Geest zou komen, hij ons zou overtuigen van zonde. Maar overtuiging is niet hetzelfde als 'betrappt worden'. Wanneer we worden betrappt wanneer we iets verkeerd doen, voelen we pijn, maar het hoeft niet te betekenen dat we ervan overtuigd zijn dat we hebben gezondigd. Vaak voelen we ons alleen maar opgelaten over hoe anderen over ons denken. Wisten we dat niemand het ooit zou weten, dan zouden we er geen last van hebben. Overtuiging is ook niet hetzelfde als angst voor straf. Innerlijke overtuigdheid is wanneer je een glimp opvangt van waartoe je in staat bent: 'Hoe ben ik zo geworden dat ik in staat ben te liegen, te sjoemelen met een test of een affaire te hebben. Dat ik krediet opeis voor wat ik niet gedaan heb, handel op een laffe en niet moedige manier of mensen gebruik voor mijn eigen doeleinden?' Dit zijn geen vragen die je jezelf normaal gesproken zou stellen. De Bijbel zegt: 'Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht...' (Joh. 3:19). Wanneer God in je leven aan het werk is, gaat de pijn niet over het feit of andere mensen ervan af weten of zelfs niet over de gevolgen. Dat is allemaal extern. De pijn van de overtuiging is intern - het is over wie je bent. Zolang je voorruit niet schoon is, loop je het risico in een greppel te belanden. En tijdens het rijden kun je hem zelf niet schoonwissen, dat is de waarom je ruitwissers hebt. Zo is het ook de taak van de heilige Geest om zonde bloot te leggen, je er berouw over te laten hebben en je te reinigen, zodat je kunt gaan en staan waar God je in het leven hebben wil. Elke dag zou je eigenlijk moeten bidden: 'Heer, zend zoveel licht als ik kan verdragen. Reinig mijn voorruit, zodat ik duidelijker kan zien. Reinig mij.'

**Zondag 5 juli**

*'... ga niet op de plaats van een voornaam persoon staan' (Spr. 25:6)(NBV).*

Richt je op dienen, niet op hogerop komen.

Leiderschap ambiëren is lovenswaardig. Paulus zei al dat als 'iemand opziener wil worden dat een eerzaam streven is' (1 Tim. 3:1). Maar er zit een verschil tussen een stap voorwaarts zetten om de verantwoordelijkheid van leiderschap op je te nemen en een stap voorwaarts zetten om jezelf in de schijnwerpers te plaatsen. Harry Truman zei: 'Als je niet tegen de hitte kunt, blijf dan uit de keuken.' De vraag is niet of je ervan houdt om in het middelpunt van de belangstelling te staan maar of je de hitte (de heftigheid) aankunt die ermee gepaard gaat. Tegen elke persoon die jouw vaardigheden onderkent en je prestaties waardeert, zullen er tien anderen zijn die een beroep doen op je tijd en talent. Kijk eens naar Barnabas. Toen het Evangelie voor het eerst werd verkondigd aan de heidenen, stuurden kerkleiders in Jeruzalem Barnabas om de boel te controleren. 'Toen hij daar was aangekomen en zag wat God in zijn goedgunstigheid had bewerkt, verheugde hij zich en spoorde hij iedereen aan om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de Heer. Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man, die vervuld was van de heilige Geest. Een groot aantal mensen werd voor de Heer gewonnen' (Hand. 11:23-24). Barnabas had drie eersteklas kwaliteiten: 1) Hij hoefde niets te bewijzen. Hij zocht nooit de schijnwerpers. Toen hij Paulus begeleidde, liet hij de opkomende apostel rustig boven hem uit stijgen en ondersteunde hem bij elke stap. 2) Hij had niets te verliezen. Hij hoefde zijn reputatie niet te beschermen, noch het verlies van zijn populariteit te vrezen. Hij wilde dienen, niet gediend worden. 3) Hij had niets te verbergen. Hij probeerde zich niet beter voor te doen dan hij was. Hij hoefde niets op te houden. Hij bleef authentiek, kwetsbaar en transparant en, het beste van alles, hij verheugde zich in het succes van anderen.