

### Maandag 3 augustus

*‘En allen zien ernaar uit dat u brood geeft op de juiste tijd’ (Ps. 104:27)(NBV).*

#### Alles behoort toe aan God (1).

We vrezen het verlies van ons werk, onze ziektekostenverzekering en onze pensioenuitkering, dus we vergaren bezittingen in de veronderstelling dat hoe meer we hebben, hoe veiliger we zijn. Dezelfde onzekerheid motiveerde de bouwers van de toren van Babel: ‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken’ (Gen. 11:4). Hoor je de angst in die woorden? Net zoals wij pensioen opbouwen, bezit en eigendommen vergaren, zo bouwden en stapelden zij totdat hun toren van bezittingen zo hoog groeide dat die de hemel bereikte. Toen zeiden zij: ‘Wij zijn veilig!’ Maar God zei: ‘Nee, dat zijn jullie niet!’ De Bijbel zegt: ‘Draag de rijken van deze wereld op... hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God...’ (1 Tim. 6:17). Rijkdom brengt geen veiligheid. Hoe meer je hebt, hoe meer je te verliezen hebt! Het is ironisch; hoe meer je verzamelt, hoe beschermender je wordt en hoe groter je bezorgdheid dat het allemaal zo kan worden weggevaagd door oncontroleerbare gebeurtenissen. Zo wil God niet dat je leeft. Hij wil dat je spaart - en zaait. En wanneer je alles hebt gedaan wat in je vermogen ligt, vertrouw dan op niets anders dan op hem. De psalmist zei: ‘Daar wemelt het, zonder tal, van dieren, klein en groot... En allen zien ernaar uit dat u brood geeft op de juiste tijd’ (Ps. 104:25-27). En dat doet hij. God is de grote gever, absoluut genereus en volkomen betrouwbaar. De klinkende boodschap van de Bijbel is duidelijk: alles behoort toe aan God. God deelt alles. Dus vertrouw op hem en niet op bezit.

### Dinsdag 4 augustus

*‘Ik heb hen op weidegrond gebracht en ze raakten verzadigd. Maar toen ze eenmaal verzadigd waren, werden ze hoogmoedig en keerden mij de rug toe’(Hos. 13:6)(NBV).*

#### Alles behoort toe aan God (2).

Paulus schrijft: ‘Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen’ (1 Tim. 6:17-18). Ben jij een van die rijken? Bijna de helft van de wereld - meer dan drie miljard mensen - leeft van een habbekrats per dag. Dus als jouw inkomen hoger is, ben je sowieso al rijk. Maar aan welvaart kleeft een waarschuwing: wees niet arrogant. ‘Hooghartigheid gaat vooraf aan ellende, hoogmoed komt voor de val’ (Spr. 16:18). De Schotse historicus Thomas Carlyle schreef: ‘Tegenspoed valt een mens soms hard. Maar tegenover één man die bestand is tegen voorspoed, staan er honderd die bestand zijn tegen tegenspoed.’ God wil dat je van dingen geniet zonder dat je er geobsedeerd door raakt. Bezittingen vergaren, hoe weinig ook, zet God op een of andere manier op een zijspoor. Er is een voorspelbare voortgang van armoede naar trots. De arme man bidt en werkt; God hoort en zegent. De nederige man wordt rijk en vergeet God. De gelovige arme man wordt de trotse rijke man. Zoals God zei door middel van Hosea: ‘Ik heb hen op weidegrond gebracht en ze raakten verzadigd. Maar toen ze eenmaal verzadigd waren, werden ze hoogmoedig en keerden mij de rug toe.’ Hoe kun je deze valkuil vermijden? Onthoud dat alles wat je bezit van God komt en dat hij de bron is van alles wat je in de toekomst nodig hebt. Dus leef met een dankbaar hart en in totale afhankelijkheid van God.

**Woensdag 5 augustus**

*'Het zilver is voor mij en het goud is voor mij - spreekt de Heer...' (Hag. 2:8)(NBV).*

Alles behoort toe aan God (3).

Hoe zou je iemand beschrijven die een huis bouwde zonder na te denken over de fundering? Als een dwaas! Evenzo zegt God dat je je vertrouwen niet moet stellen op 'zoiets onzekers als rijkdom' (1 Tim. 6:17). Tussen 1948 en 2001 heeft de Amerikaanse economie tien recessies doorstaan, die elk gemiddeld een jaar duurden en resulteerden in het verlies van miljarden dollars. Dat betekent dat de economie ongeveer om de vijf jaar haar vrijers dumpst en weer helemaal opnieuw begint. Welk woord zou je gebruiken om een man te beschrijven die vijftig jaar lang aan de zwier gaat met negen verschillende vrouwen? Wispelturig? En hoe zou je vrouw nummer tien beschrijven? Dwaas? Abraham was een van de rijkste mannen van zijn generatie, net als Job. In de nieuwtestamentische gemeente zaten ook rijke mensen. De Bijbel zegt: '... wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen en legde die aan hun voeten neer...' (Hand. 4:34-35) God wil dat je financieel gezegend wordt zodat je zijn werk kan zegenen. Maar de reden waarom hij sommigen van ons niet meer geld geeft, is omdat hij weet dat we de rijpheid missen om ermee om te gaan. Het zou onze ondergang zijn. En tegen diegenen die hij wel geld toevertrouwt, zegt hij: 'En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen' (1 Tim. 6:18). In wezen heb je iets niet echt in bezit; je bent slechts een rentmeester. 'Het zilver is van mij en het goud is van mij - spreekt de Heer.' Eigenlijk zal je nooit financiële zekerheid kennen zolang je niet bereid bent om ja te zeggen tegen alles wat God je vraagt te doen, in de wetenschap dat hij altijd voor je zal zorgen. Altijd!

**Donderdag 6 augustus**

*'De Heer, die vrij kan beschikken over de hoogste hemel en over de aarde en alles wat daarop leeft...' (Deut. 10:14)(NBV).*

Alles behoort toe aan God (4).

Als het om ons geld gaat, denken we graag: 'Ik heb het verdiend, dus is het van mij.' Maar dan heb je het mis! De Bijbel zegt: 'De Heer, die vrij kan beschikken over de hoogste hemel en over de aarde en alles wat daarop leeft.' 'U, Heer, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel behoort u toe, Heer...' (1 Kron. 29:11). 'Het zilver is van mij en het goud is van mij - spreekt de Heer van de hemelse machten' (Hag. 2:8). Rijkdommen zijn als monopoly geld; als je beter bent dan je tegenstanders, eindig je met de koopakten van de duurste woningen. Maar wat denk je? Wanneer aan het eind van de dag het spel is afgelopen, verlaten de deelnemers de tafel en gaat al materiaal terug in de doos. En als jij heel fel hebt gespeeld, kan het zomaar zijn dat de andere spelers jou uiteindelijk helemaal niet aardig vinden. Hier is een vernederende tekst: 'Wees niet bevreesd als iemand rijk wordt, een groter huis heeft en meer weelde. Want bij zijn dood kan hij niets meenemen, zijn weelde volgt hem niet in het graf. Ook al prijst hij zich gelukkig met zijn leven - wie roemt je niet in je voorspoed? -, hij zal zich voegen bij zijn voorgelacht bij hen die het licht nooit meer zullen zien. Een mens zonder inzicht, hoe rijk ook, is als een dier dat wordt afgemaakt' (Ps. 49:16-20). De God die het allemaal bezit, schenkt het ons om twee redenen: 1) Om ervan te genieten. 2) Om mee te investeren in het vervullen van zijn doeleinden op aarde. Wanneer we vanuit die houding leven, vervangen we angst door geloof in God.

**Vrijdag 7 augustus**

*'... in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij' (Hand. 17:28)(NBV).*

Vraag het aan God.

George Washington Carver, een agrarische chemicus die driehonderd manieren ontdekte om pinda's te gebruiken, deelde deze observaties over God: 'Toen ik als kleine jongen de bijna ongerepte bossen bij mij thuis verkende, leek het alsof iemand me net was voorgegaan. Alles was zo ordelijk, zo schoon, zo harmonieus mooi. Een paar jaar later in hetzelfde bos was ik bijna overweldigd door het gevoel van een grote aanwezigheid. Niet alleen was er iemand geweest, ook nú was er iemand. Toen ik jaren later in de Bijbel las dat wij 'in hem leven, bewegen en zijn' wist ik wat de schrijver bedoelde. Sindsdien ben ik me er altijd van bewust geweest dat de Schepper tot mij sprak. Meer en meer werd de natuur voor mij een grote kathedraal waarin je voortdurend tot God kon spreken en van hem kon horen. De mens, die een doel nodig had, een missie om hem in leven te houden, hád er één. Hij kon Gods medewerker zijn. Mijn doel zou alleen maar Gods doel moeten zijn - bijdragen aan het welzijn en het geluk van zijn volk. Waarom dan zouden wij, die in Christus geloven, zo verbaasd moeten zijn over wat God kan doen met een gewillige man in een laboratorium?' In 1921 sprak Carver voor het Huis van Afgevaardigden. De voorzitter vroeg hem: 'Dr. Carver, hoe hebt u al deze dingen geleerd?' Hij antwoordde: 'Uit een oud boek.' De voorzitter vroeg: 'Welk boek als ik vragen mag?' Carver antwoordde: 'De Bijbel.' De voorzitter vroeg: 'Heeft de Bijbel het dan over pinda's?' Carver antwoordde: 'Nee meneer, maar het vertelt over de God die de pinda gemaakt heeft. Ik heb hem gevraagd om me te laten zien wat je met een pinda kunt doen en dat heeft hij gedaan.' Heb jij vandaag een creatief idee of slimme oplossing nodig? Vraag het aan God!

**Zaterdag 8 augustus**

*'Schenk aandacht aan alles wat goed is' (naar Fil. 4:8).*

Perfectionisme overwinnen.

Wees eens eerlijk: heb je ooit een perfectionist ontmoet die echt gelukkig was? Nee, want als de dingen altijd 'op een bepaalde manier' moeten, wordt het leven ellendig omdat het immers voortdurend verandert. Zodra je het ene probleem oplost, doet het volgende zich voor. Perfectionisten kijken niet dankbaar naar hun zegeningen, maar richten zich op wat er mis is en waarom ze het nodig moeten herstellen. Het kan een klus zijn die niet zo perfect was uitgevoerd, gewicht dat ze nodig moeten kwijtraken of zelfs een ongeorganiseerde kledingkast. Of het zouden onvolmaaktheden van anderen kunnen zijn: de manier waarop die hun leven leiden, hoe die zich gedragen of kijken. Wanneer je voortdurend blijft hangen bij gebreken - die van jezelf of van iemand anders - wordt het onmogelijk om dankbaar te zijn. En dankbaarheid is de kern van geluk. Voor alle duidelijkheid, we hebben het hier niet over het streven om dingen beter te doen. Dat is een goede zaak. We hebben het over een obsessie over wat er mis is. Er zal altijd een betere manier zijn om iets te doen, maar dat betekent niet dat je niet kunt genieten van het leven zoals het nu is. Dus wat is de remedie? Zorg dat je niet in de val trapt dat dingen per se anders moeten zijn dan ze zijn. Stop en herinner je zelf eraan dat zonder jouw oordeel alles gewoon prima zal aflopen. Paulus zegt dat alles bijdraagt aan het goede voor wie God liefhebben (Rom. 8:28). Begrijp je het? God is in controle; jij mag het loslaten. Concentreer je niet op negatieve dingen, 'schenk aandacht aan alles wat deugdzaam is een eer verdient'. Wanneer je dat doet, zal je gaan ontdekken hoe geweldig het leven is.

**Zondag 9 augustus**

*‘... oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien’(Joël 3:1)(NBV).*

De kracht van visie (1).

Een jongen vroeg eens aan Michelangelo waarom hij zo druk aan het hakken was aan het blok marmer dat zijn grootste meesterwerk zou worden: David. De kunstenaar antwoordde: ‘Er zit een engel in dit stuk steen en die wil ik eruit zien te halen.’ De kracht van visie stelt je in staat om een potentieel meesterwerk te zien in iets wat anderen over het hoofd zien of waardeloos vinden. Het helpt je ook om nooit vermoede dingen in jezelf te ontdekken. Het brengt het beste in jezelf naar boven. Veel van de mensen die God in de Bijbel gebruikte, leken verliezers voordat ze winnaars bleken. Nadat de discipelen de hele nacht gevist hadden zonder iets te vangen zei Jezus tegen hen: ‘Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen’ (Luc. 5:10). Dat deden ze en het resultaat was: a) dat ze een kerk bouwden die tweeduizend jaar later nog steeds bloeit; b) dat ze de meest bijzondere boeken uit de geschiedenis schreven; c) dat onze kinderen naar hen vernoemd worden. Betekent dit dat je alleen maar een droom hoeft te dromen en dat God die zal vervullen? Nee, Paulus zegt: ‘... weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer...’ (1 Kor. 6:19-20). Op Golgota heb je het recht verloren om je talenten, mogelijkheden en ervaringen op te pakken en in elke richting te lopen die je maar wilt. Maar waarom zou je het ook willen? Wat zou nou meer voldoening kunnen geven dan Gods doel met je leven? En wat zou tragischer kunnen zijn dan het mis te lopen? Uit wereldse zaken kun je niet voldoende betekenis halen om je ziel te bevredigen. Het gat dat je probeert te vullen heeft een eeuwige dimensie die alleen Christus kan vullen. Daarom kun je het best bidden of God je zijn visie voor jouw leven wil laten zien.