

Maandag 10 augustus

‘Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg’ (Spr. 3:6)(NBV).

De kracht van visie (2).

Een visie voor je leven biedt je vier dingen: 1) Passie. Het maakt dat je ‘s morgens wakker wordt en uit je bed springt omdat er iets is wat je graag doet; iets waarin je gelooft en waarin je goed bent; iets dat groter is dan je zelf; iets waar je met spanning naar uitzielt. 2) Motivatie. Auteur Richard Edler zei: ‘Van op safe leven krijg je over het algemeen later spijt. We hebben allemaal talenten en dromen gekregen. Soms komen de twee niet overeen. Maar vaker wel dan niet gooien we beide te grabbel voordat we het ooit te weten komen. Later kijken we dan vol verlangen terug naar die tijd dat we onze echte dromen en talenten hadden moeten najagen voor wat ze waard waren. Laat je niet wijsmaken dat je dromen of talenten niet verstandig zijn. Zo waren ze nooit bedoeld. Ze waren bedoeld om vreugde en voldoening in je leven te brengen.’ 3) Richting. Visie vereenvoudigt besluitvorming. Alles wat je dichter bij je visie brengt, krijgt een groen licht; al het andere moet met de nodige voorzichtigheid worden benaderd. Visie brengt aan de oppervlakte wat belangrijk is en roeit uit wat in de weg staat. Zonder visie zullen goede dingen je weerhouden van het bereiken van grote dingen. Mensen zonder een duidelijke visie zijn snel afgeleid. Ze hebben de neiging om doelloos heen en weer te drijven. Ze hebben geen geestelijk, relationeel, financieel of moreel kompas. Het gevolg is dat ze beslissingen nemen die hen beroven van hun dromen. 4) Doel. Het hebben van een visie is als het krijgen van een sneak preview van wat komen gaat. Het zegt: ‘Als je niet komt opdagen, zal iets belangrijks niet gebeuren. Jouw leven telt. Zonder jou zal niet gebeuren wat had kunnen gebeuren.’

Dinsdag 11 augustus

‘Ik... wijs de weg die je moet gaan’ (Ps. 32:8)(NBV).

De kracht van visie (3).

Moeder Teresa was niet op zoek naar roem, roem overkwam haar. Ze ging gewoon naar India, ontdekte een behoefte waarin nog niemand eerder had voorzien, hoorde de roep van God, liet haar hart erdoor in vuur en vlam zetten en diende talloze door de wereld meest verwaarloosde en vergeten mensen in de sloppenwijken van Calcutta. Een van haar meest bekende slogans was: ‘Een leven niet geleefd voor anderen is geen leven.’ Laten we eerlijk zijn; veel van wat we dagelijks doen lijkt niet uit te maken totdat het wordt geëvalueerd als onderdeel van een groter plaatje. Wanneer je de details van een bepaalde dag neemt, ze in de ketel van een door God bepaalde visie doet en rond roert, is het plotseling de moeite waard, is er een doel, adrenaline en vreugde die voortkomt uit de wetenschap dat je je bestemming vervult. Het is als het verschil tussen het vullen van zakken met zand en het bouwen van een dijk om een stad te redden. Er is niets verhevens aan het vullen van zandzakken, maar het redden van een stad van de verwoestingen van een overstroming is een heel ander verhaal. Het bouwen van een dijk geeft betekenis aan de sleur van zand in zandzakken scheppen. En zo is het ook met je visie. Vele malen de dagelijkse routine van het leven kan voelen als het scheppen van vuil. Maar neem die dezelfde routines en bekijk ze door de lens van een door God gegeven doel, en plotseling ziet alles er heel anders uit. Visie brengt je wereld in focus. Het brengt orde en doel in de chaos. Het stelt je in staat om alles in een nieuw licht te zien. En het goede nieuws is dat God de gever is van visies - vraag hem er dus maar om een!

Woensdag 12 augustus

'... Gods werk moet door hem zichtbaar worden' (Joh. 9:3)(NBV).

Breng het bij de Heer.

Toen Jezus een blinde man ontmoette, begonnen zijn leerlingen onmiddellijk te discussiëren over de reden van 's mans toestand. 'Zijn leerlingen vroegen: 'Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?' Jezus antwoordde: '... Gods werk moet door hem zichtbaar worden.' Vier dingen vallen hier op: 1) De leerlingen stonden te popelen om het probleem van de man toe te schrijven aan zijn zonde. En satan zal proberen om jou ervan te overtuigen dat jij door je zonden buitengesloten wordt van Gods genade, maar dat is niet zo! God zal niet je verleden napluizen om je toekomst te bepalen. 2) Toen Jezus hem genas, waren de burens meer geïnteresseerd in debatteren dan in vieren - en er is nog niet veel veranderd! Ze begonnen te vragen: 'Is dat niet de man die altijd zat te bedelen?' De een zei: 'Ja, die is het,' en de ander: 'nee, maar hij lijkt er wel op' (v. 8-9). 3) Zijn genezing slaagde niet voor de 'religiositeitstest', want de farizeeën zeiden: 'Zo iemand komt niet van God, want hij houdt zich niet aan de sabbat' (v. 16). 4) Zelfs de ouders van de man konden God niet in alle vrijheid loven, want '... ze zouden iedereen die Jezus als de messias zou erkennen uit de synagoge zetten' (v. 22). Voor de burens was hij een buitenbeentje, voor kerkleiders een onderwerp van discussie, voor zijn ouders een sociaal stigma. Het eind van het liedje was dus dat ze hem wegjoegen (zie v. 34). Einde verhaal? Goddank niet! 'Jezus... zocht hem op... en zei: 'Ik ben... gekomen... Dan zullen zij die niet zien zien...' (v. 35, 39). Dus in plaats van te blijven malen over je probleem en te luisteren naar de mening van andere mensen kun je het beter biddend bij de Heer brengen. Wanneer je het met anderen deelt, krijg je hoogstens sympathie, maar wanneer je het met Jezus deelt krijg je een oplossing.

Donderdag 13 augustus

'Klaag niet [over elkaar]...' (Jak. 5:9)(NBV).

Vasten van klagen.

Wat je telkens blijft doen wordt een gewoonte. Daarom zegt Jakobus dat je niet moet klagen. Auteur Jon Gordon zegt: 'Een vasten van klagen zal niet alleen iedereen om je heen gelukkiger maken, je zult zelf ook meer vreugde, vrede, succes en positieve relaties ervaren.' Dus klaag niet wanneer er dingen fout gaan. Kies voor een andere mogelijkheid: 1) Oefen dankbaarheid. Elke dag danken voor drie zegeningen activeert je en geeft je een gelukkiger gevoel. Het is onmogelijk om tegelijk dankbaar en negatief te zijn. 2) Bemoedig mensen. Klaag niet over wat ze fout doen, richt je op wat ze goed doen. 'Wij sporen u aan... de moedelozen hoop te geven, op te komen voor de zwakken, met iedereen geduld te hebben' (1 Tess. 5:14). Het is niet erg om kritiek te hebben op zwakheden van mensen zolang je het maar in evenwicht brengt met drie keer zoveel lof. 3) Richt je op je succes. Start een succes dagboek. Schrijf elke avond voordat je naar bed gaat iets goeds op over je dag. Het kan een opbeurend gesprek zijn of een prestatie om trots op te zijn. Er zit een waarheid in het oude gezegde: 'Niets is zo succesvol als succes.' Wanneer je je richt op succes maak je de weg vrij voor meer succes. 4) Leer loslaten. In plaats van te piekeren over wat je niet kunt veranderen kun je je beter concentreren op wat je wel kunt beïnvloeden. Wanneer je niet langer probeert om alles onder controle te houden en je leven in Gods handen legt, zal je zien hoe goed dingen uitpakken. 5) Gebruik de kracht van het gebed. Paulus zegt: 'Bid en smeek voortdurend en bij elke gelegenheid...' (Efez. 6:18)(GNB). Gebed vermindert stress, verhoogt positieve energie en bevordert de gezondheid. Wanneer je onder druk staat, ga dan niet klagen maar sluit je aan op Gods kracht en doe energie op.

Vrijdag 14 augustus

‘Wacht op de Heer, wees dapper en vastberaden...’ (Ps. 27:14)(NBV).

Wachten (1).

Pas achteraf beseffen we vaak dat God misschien iets beters voor ons in petto had of dat we op dat moment niet volwassen genoeg waren om te hanteren wat we hem vroegen. We denken dat we er klaar voor zijn, maar God weet wanneer we dat zijn. Meer dan veertig keer in de Bijbel wordt ons opgedragen om te wachten op de Heer. Leren wachten is een rijpheidstest. Scott Peck schrijft: ‘Uitstel van bevrediging is een proces van het plannen van de pijn en het plezier van het leven op een dusdanige wijze dat je het plezier vergroot door eerst de pijn te ervaren en te doorstaan. Het is de enige fatsoenlijke manier om te leven.’ Wachten dwingt ons om te accepteren dat we de dingen niet in de hand hebben. Het vernedert ons en vaak hebben we dat juist nodig. Denk aan de trapeze artiest: een fractie van een seconde, iets wat moet voelen als een eeuwigheid, hangt hij in het niets. Hij kan niet terug en het is nog te vroeg om de greep te voelen van degene die hem vangt. Hij moet wachten in absoluut vertrouwen. Misschien ben jij op dit moment ook op dit punt in je leven. Je hebt losgelaten wat God je vroeg los te laten, maar je kunt zijn vangende hand nog niet voelen. Mozes wachtte tachtig jaar voor een bediening die veertig jaar duurde - twee derde deel van zijn leven bestond uit voorbereiding! Jezus bereidde zich dertig jaar voor op een bediening die drie-en-een-half jaar zou duren. Vanuit Gods perspectief wordt je leven niet bepaald door de lengte maar door de effectiviteit en de impact voor zijn koninkrijk. Dus wacht rustig af en bewaar intussen een goede houding. God zal je niet teleurstellen.

Zaterdag 15 augustus

‘Vol verlangen heb ik op de Heer gewacht...’ (Ps. 40:2)(NBV).

Wachten (2).

De psalmist zei: ‘Vol verlangen heb ik op de Heer gewacht en hij boog zich naar mij toe, hij heeft mijn roep om hulp gehoord. Hij trok mij uit de kuil van het graf... Hij zette mij neer op een rots, een vaste grond voor mijn voeten. Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Mogen velen het zien vol ontzag en vertrouwen op de Heer’ (v. 2-4). Wachten betekent vertrouwen dat God weet wat hij doet, zelfs wanneer hij je niet alle details geeft. Misschien ben je alleenstaand en op zoek naar iemand om je leven mee te delen. Misschien is er een relatie binnen handbereik maar weet je dat God er niet zo blij mee zal zijn. Hij of zij is niet de juiste persoon omdat hij of zij het niet eens is met jouw waarden, doelen of toewijding aan Christus. Misschien word je onder druk gezet om seksueel betrokken te raken, ook al ben je nog niet getrouwd. Een product uitproberen voordat je het koopt is misschien normaal in de wereld, maar je weet dat het niet Gods weg is. Toch ben je geneigd te denken: ‘Ik ben het wachten zat. Ik ga gewoon voor die bevrediging en maak me later wel zorgen over de gevolgen.’ Simson deed dat en verloor uiteindelijk zijn ogen, zijn kracht, zijn reputatie, zijn vrijheid en zijn leven. Blijf wachten op het beste van God! Bid: ‘Heer, ik wil niet betrokken raken in een relatie waarvan ik weet dat ik u ermee zou beschamen, dat hij mij zal schaden en anderen pijn zal doen. U hebt gezegd dat de plannen die u voor mij heeft goed zijn. Dus hoewel ik soms het gevoel heb dat niemand begrijpt hoe moeilijk het is, vertrouw ik toch op u en zal geduldig wachten.’

Zondag 16 augustus

'... ik zal gaan... Moet ik omkomen, goed, dan zal ik omkomen' (Est. 4:16)(NBV).

Je uiterste best.

Ester, een joods meisje dat getrouwd was met een heidense koning, brak met een lange traditie, marcheerde haar mans troonzaal binnen, sprak uit wat ze op haar hart had en redde haar volk van vernietiging. Een meisje redde een natie omdat ze bereid was alles op het spel zetten. Voel jij je niet competent vandaag? Denk jij: 'Iemand anders zou in deze baan beter op zijn plek zijn'? Lees dan deze woorden van dominee Edward Everett Hales: 'Ik ben maar in mijn eentje; maar ik ben er wel eentje. Ik kan niet alles doen; maar ik kan wel iets doen: en omdat ik niet alles kan doen, zal ik niet weigeren om datgene te doen wat ik kan doen.' Hoeveel mensen waren er voor nodig om de stervende man op de weg naar Jericho te redden? Eén barmhartige Samaritaan. Hoeveel mensen waren er voor nodig om farao te confronteren en de uittocht uit Egypte te leiden? Eén man, Mozes. Een gerespecteerd leiderschapsexpert schrijft: 'God heeft een droom in je gelegd. Die is van jou en van niemand anders. Hij verklaart je uniciteit. Hij bevat je potentieel. Alleen jij kunt hem tot leven wekken. Alleen jij kunt hem uitleven. Hem niet ontdekken, er geen verantwoordelijkheid voor nemen en ernaar handelen heeft een negatieve invloed op jezelf en op al degenen die van je droom zouden kunnen profiteren.' John Greenleaf Whittier schreef: 'Van alle trieste woorden van tong en pen doen toch zeker het meeste pijn: het had zo kunnen zijn.' Zal je tegen het eind van je leven terugkijken met het gevoel dat je je leven lang bezig bent geweest aan de verwachtingen van anderen te voldoen? Of weet dat je alles uit het leven gehaald hebt doordat je geprobeerd hebt om je door God gegeven droom te vervullen? Denk er nu maar over na, nu is er nog tijd om van richting te veranderen.