

Maandag 17 augustus

‘Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen...’ (Hebr. 11:1)(NBV).

Nu-geloof.

In een crisis merk je pas wat je werkelijk gelooft. Dat komt tot uiting in je woorden en je doen en laten. Toen Lazarus stierf en zijn zus Marta zei: ‘Als u hier geweest was, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn’ (Joh. 11:21), sprak ze verleden-tijd-geloof uit. Toen Jezus zei: ‘Je broer zal uit de dood opstaan’ (v. 23) en zij antwoordde: ‘Ik weet dat hij bij de opstanding... zal opstaan’ (v. 24), was dat toekomstige-tijd-geloof. En toen ze zei: ‘Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt’ (v. 22), bleek daaruit haar nu-geloof, ofwel tegenwoordige-tijd-geloof. De Bijbel vertelt ons om ons als gelovigen niet ‘te richten op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare...’ (2 Kor. 4:18). ‘Nu’ geloof beroept zich op iets ‘wat we niet zien’ (Hebr. 11:1). Paulus zegt dat we ‘wandelen in geloof, niet in aanschouwen’ (2 Kor. 5:7)(NBG). Te vaak baseren we onze gevoelens op wat we zien in plaats van op wat God in zijn Woord zegt. Maar zoals auteur Jon Walker schrijft: ‘Wanneer we geloven dat de werkelijkheid beperkt is tot wat we zien, lopen we het gevaar te gaan denken dat wat we zien de enige waarheid is. We worden gevangenen van onze eigen waarnemingen; we wandelen niet langer in geloof. Voor degenen die wandelen in geloof is het zichtbare nooit de ultieme werkelijkheid. De realiteit reikt verder dan wat je kunt zien. De onzichtbare dingen zijn eeuwig [tijd en omstandigheden hebben er geen invloed op] (zie 2 Kor. 4:18). Hoewel dingen ongunstig kunnen lijken, werkt God alles uit ten goede (Rom. 8:28). Hij weet hoe het verhaal eindigt, dus richt je ogen op het onzichtbare en niet op wat je ziet.’

Dinsdag 18 augustus

‘Want God had de wereld zo lief...’ (Joh. 3:16)(NBV).

Jezus houdt onvoorwaardelijk van je.

David zei: ‘Gelukkig de mensen van wie de ontrouw wordt vergeven, van wie de zonden worden bedekt’ (Ps. 32:1). Het maakt niet uit hoe hard we hebben gewerkt, we zouden onze zondeschuld nooit kunnen afbetalen. En Goddank dat we dat niet hoeven, ‘want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Jaren geleden besloot een gemeente om een van haar gepensioneerde predikanten te eren. Hij was tweeënnegentig en sommige mensen vroegen zich af waarom de kerk de oude man überhaupt nog vroeg om te spreken. Na een warm welkom en een introductie stond hij op van zijn stoel en liep moeizaam maar met grote waardigheid naar de preekstoel. Leunend op het spreekgestoelte om zichzelf in evenwicht te houden begon hij zonder enige aantekeningen van welke aard dan ook te spreken: ‘Toen uw voorganger me uitnodigde, vroeg hij of ik iets wilde vertellen over de grootste les die ik heb geleerd in mijn meer dan vijftig jaar predikantschap. Ik heb er een paar dagen over nagedacht en het ingekort tot het enige dat het meeste verschil heeft gemaakt in mijn leven en me door alle beproevingen heeft heengedragen. Het enige waarop ik rekenen wanneer tranen, hartzeer, pijn, angst en verdriet me verlammen, het enige dat me altijd troost: Jezus houdt van mij! Dat weet ik, want dat vertelt de Bijbel mij. Kinderen behoren aan de Heer. Hij is sterk en zij zijn teer. Ja, Jezus houdt van mij. Ja, Jezus houdt van mij. Ja, Jezus houdt van mij. Dat vertelt de Bijbel mij.’ Je kon een speld horen vallen toen de oude man naar zijn stoel terug schuifelde. Het is iets wat de gemeente nooit is vergeten. En het is iets wat jij ook nooit moet vergeten - Jezus houdt onvoorwaardelijk van je. Dat is vandaag zo, morgen en altijd!

Woensdag 19 augustus

‘God heeft de macht u te overstelpen met zijn gaven...’ (2 Kor. 9:8)(NBV).

Schaarste mentaliteit loslaten.

‘... God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen’ (Fil. 4:19). Uit welke overvloed? Die van God! En zijn vermogen om jou te zegenen wordt niet beperkt door de arbeids-, aandelen- of woningmarkt. Veertig jaar lang voedde hij zijn volk in de woestijn met manna uit de hemel. Hij stuurde raven om tijdens een hongersnood Elia van vlees te voorzien. Hij voedde vijfduizend mensen met een lunch van één jongen. Paulus schrijft: ‘God heeft de macht u te overstelpen met zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk... U bent in ieder opzicht rijk geworden...’ (2 Kor. 9:8,11). De schaarste houding is geworteld in angst en toont een wantrouwen in de ontzagwekkende macht van God om in al onze behoeften te voorzien volgens zijn onbeperkte middelen. Het is gebaseerd op de verkeerde veronderstelling dat als iemand anders iets heeft, jij het niet kunt hebben omdat er maar één taart is. En elk stukje dat iemand anders krijgt betekent dat er minder beschikbaar is voor jou. Het laat je geloven dat de zegeningen van anderen voor jouw rekening zijn. Het zegt: ‘Win jij, dan verlies ik.’ Dat is geen manier om een leven van overvloed te leiden! Ga vandaag nog beginnen om je denken te herprogrammeren. Onthoud dat je op geen enkel terrein met wie dan ook over wat dan ook hoeft te concurreren. Klamp je vast aan de woorden van Jezus: ‘... ik ben gekomen om hun [jou] het leven te geven in al zijn volheid’ (Joh. 10:10). Bid: ‘Vader, help mij om alle gedachten van schaarste te weigeren. Toon me hoe ik anderen kan helpen hun doelen te bereiken door het delen van mijn tijd, talenten en schatten. Dat bid ik in Jezus’ naam, amen.’

Donderdag 20 augustus

‘Wie verstandig is, ziet het gevaar en hoedt zich ervoor...’ (Spr. 27:12)(NBV).

Kabels aanleggen.

Half Dome is een granietkoepel die uittorent boven de vallei in Yosemite National Park. Je laatste klim gaat via staalkabels die met bouten aan de rots zijn vastgemaakt; ze zijn ontworpen als handgrepen om je veilig naar de top te helpen. Columnist Mary Hunt schrijft: ‘De laatste beklimming van het steile granieten stuk is veruit het meest uitdagende. Zodra je de kabels ziet slaat de schrik je om het hart. En je hebt geen andere keuze dan de tocht af te maken. Op dat moment ben je dankbaar voor kabels die je als vangrails nodig hebt om jezelf omhoog te trekken. Het geheim van doorgaan als je eigenlijk zou willen afhaken is om ‘kabels’ in je leven aan te leggen voordat je ze nodig hebt. Komen er dan moeilijke situaties, dan is er de nodige hulp voorhanden om je te beschermen tegen je eigen angsten en zelfvernietigende houdingen.’ Salomo zegt: ‘Wie verstandig is, ziet het gevaar en hoedt zich ervoor, wie onverstandig is, gaat eraan voorbij en wordt gestraft.’ Vroeg of laat kom je voor een berg te staan die je niet alleen aan kunt. En als de ‘kabels’ die je nodig hebt er al zitten, zal je hem veroveren. Wat zijn die kabels? 1) Gods Woord. Jeremia zei: ‘Uw woorden nam ik als voedsel tot mij’ (Jer. 15:16). Duik in Gods Woord en neem het tot je. Op die manier zal je bij problemen in staat zijn om ermee om te gaan. Het zal ‘je leiden op de wegen die je gaat... over je waken als je slaapt... je raden als je wakker wordt’ (Spr. 6:22). 2) Een sterk gebedsleven. ‘Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet’ (Jak. 5:16). Tijd doorgebracht met God verandert je; het laat je meer op Jezus lijken en maakt je sterk voor wat komen gaat.

Vrijdag 21 augustus

‘Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven’ (Jak. 1:5)(NBV).

Sta je voor een belangrijke beslissing?

Als dat zo is, dan zijn hier enkele suggesties om je te helpen. 1) Vraag God niet om je plannen te zegenen, vraag hem of hij jou zijn plannen wil laten zien - die zijn al gezegend! En onthoud dat God je nooit zal opdragen om iets te doen wat niet strookt met wat hij je al in zijn Woord gezegd heeft (Jes. 8:20). 2) Zorg ervoor dat het je uiteindelijke doel is om God te verheerlijken. Soms is het moeilijk om te weten of je dat doet, omdat de ergste trots zich vaak verschuilt achter geveinsde nederigheid. Het menselijk lichaam is verbazingwekkend - geef iemand een schouderklopje en hij krijgt het hoog in de bol (Jak. 4:6)! 3) Gebruik je hersenen. Gods leiding overstijgt menselijke redeneringen, maar sluit die niet uit. Wanneer God je redt, verwijdert hij je verstand niet, hij vernieuwt het. Dus bid en gebruik dan je verstand (zie Rom. 12:2). 4) Seizoenen zijn niet bedoeld om te worden genegeerd. Als het niet Gods timing is, wacht dan! In het juiste seizoen zal het plan duidelijk worden, zullen de mensen die je nodig hebt verschijnen en de middelen worden verstrekt (Pred. 3:1). God heeft het beloofd, dus vertrouw op hem! 5) Zoek betrouwbare raad. Pas op voor degenen die je om egoïstische redenen betuttelen. Luister naar degenen die waarde hechten aan waar jij waarde aan hecht en zijn geweest waar jij naar toe wilt (Spr. 27:17). 6) Handel nooit zonder de feiten, maar beperk God nooit tot die feiten. Wanneer kennis je geen stap verder brengt, zal geloof je verder meenemen, want dat is wat je verbindt met de kracht van God. Dus nog een keer: ‘Kom je wijsheid tekort? Vraag God erom. Hij helpt je graag’ (zie Jak. 1:5).

Zaterdag 22 augustus

‘... om ouders met hun kinderen te verzoenen...’ (Luc. 1:17)(NBV).

Vader, bereid je kinderen voor op de echte wereld! (1)

Onderzoek toont de resultaten van het ‘vader tekort’ aan. Te veel kinderen groeien tegenwoordig op zonder inbreng van een vader. En als gevolg daarvan gaan ze uiteindelijk slechte keuzes maken in hun leven, in hun relaties en in hun huwelijk. Dus hoe rust een vader zijn kinderen toe voor het leven in de echte wereld? 1) Weet waar ze mee bezig zijn. Kom erachter wat hen drijft. Vraag welke vakken op school ze leuk vinden en welke ze moeilijk vinden. Leer wie hun vrienden zijn; met wie ze tijdens de pauze en na schooltijd omgaan. Probeer te luisteren en dingen te weten te komen. Neem ze af en toe eens mee om ergens iets te drinken of een hapje te eten; het zal ze een speciaal gevoel geven, tijd één-op-één met hun vader! 2) Leer hen om pal te staan. Een tragedie van hun jongeren wereld is het toenemend aantal zelfmoorden vanwege pesteringen in en om school. Leer je kinderen om op te komen voor zichzelf. Breng hen respect bij en leer hen hoe ze zichzelf in bescherming kunnen nemen door in de klas duidelijk kenbaar te maken wanneer er iets onduidelijk is over de les, of moedig te zeggen wat ze geloven. Leer hen assertief te zijn wanneer ze oneerlijk worden behandeld. Kinderen die het zwarte schaap zijn, zijn voorbestemd om slachtoffer te worden! 3) Geef ze een voorbeeld. Want hoe mooi je ook kunt ‘preken’, als je het niet voorleeft horen je kinderen maar één ding: blah, blah, blah. Je kunt ze vertellen dat het belangrijk is gezond en actief te zijn, maar als jij weer als een zoutzak voor de buis hangt met een baal chips en eindeloos voetbal kijkt, zijn zij niet overtuigd. Stel een voorbeeld door te zorgen dat je fit bent, een gezonde levensstijl nastreeft en er activiteiten en interesses op na houdt en kijk dan eens hoe ‘cool’ ze het vinden om als papa te zijn!

Zondag 23 augustus

*‘Hoeveel opvoeders in het geloof in Christus u ook zult hebben, u hebt maar één vader’
(1 Kor. 4:15)(NBV).*

Vader, bereid je kinderen voor op de echte wereld! (2)

Vader, doe ook deze drie dingen voor je kinderen: 1) Wijs ze op de gevaren van het ‘overal recht op denken te hebben’. Ja, ze hebben ouders nodig die onvoorwaardelijk van hen houden. Maar soms denken we dat onze kinderen geen kwaad kunnen doen, zelfs wanneer ze dat wel doen! Dan groeien ze op met onrealistische verwachtingen en een vertekend beeld van hoe het leven werkt. Iedereen krijgt een scorekaart in het leven en die registreert zowel onze overwinningen als onze verliezen. Laat je kinderen weten dat we allemaal fouten maken. Wanneer ze dat niet onderkennen houden ze zichzelf voor de gek en zal het zorgen voor onnodige narigheid. Van fouten leren kinderen omgaan met teleurstelling; dat bereidt ze voor op het latere leven wanneer dingen niet altijd lopen zoals zij willen. 2) Leer ze de waarheid over de dood, zowel die van jou als die van hen. De Bijbel zegt: ‘Eens moeten mensen sterven...’ (Hebr. 9:27). Laat hen weten dat de dood universeel bepaald is en geen vorm van goddelijke straf. Vertel ze dat het leven, hoe lang het ook moge duren, een geschenk is om optimaal van te genieten, en de hemel een familiereünie om niet te missen. De dood van een vriend of geliefde kan een gelegenheid zijn om hun angsten te verminderen en hen toe te rusten om te gaan met verlies, verdriet en herstel. 3) Laat ze zien waarom je met hun moeder bent getrouwd. Het is de meest vormende relatie in hun vroege leven; een die van invloed zal zijn op wie ze uiteindelijk worden, op de keuze van een partner en hun toekomstig geluk. Als ze zien dat jij van hun moeder houdt, haar als een koningin behandelt en haar aandacht geeft en eert, zullen ze hun geweldige vader bewonderen en waarderen en op hem willen lijken!