

**Maandag 24 augustus**

*'Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen' (Hand. 5:29)(NBV).*

Zorg dat je geen pleaser wordt.

Maar al te vaak worden onze handelingen gedictieerd door een misplaatste behoefte om anderen te behagen. We vinden het zo belangrijk wat zij denken dat we bij elke stap over onze schouder kijken op zoek naar een glimlach of een frons. Weet dit echter wel: als je altijd op zoek bent naar de goedkeuring van mensen, zie je niet waar je heen gaat en loop je uiteindelijk tegen een muur op of struikel je over je eigen benen. Volgens de Bijbel moeten we God meer gehoorzamen dan mensen. Wat denk je dat er gebeurt als je je mond opendoet en opkomt voor jezelf? Mensen die jouw rechten niet respecteren en jouw wensen niet eren, zijn je tijd of moeite in feite niet eens waard. Noch zijn zij een lang uitgesponnen discussie waard; gewoon afscheid nemen! (We hebben het hier niet over je huwelijk of je kinderen.) Toen het land te klein werd voor de kudden van Abraham en Lot om samen te grazen, brak er ruzie uit. Abraham hield van zijn neef Lot, maar hij beseftte dat hij niet langer in deze situatie kon leven. Dus zei hij: 'Het is maar beter dat we uiteengaan... Als jij naar links gaat, ga ik naar rechts; als jij naar rechts gaat, ga ik naar links' (Gen. 13:9). Hoe loopt hun verhaal af? Lot koos de beste weidegrond dicht bij Sodom, en het gevolg was dat alles waarvoor hij werkte in rook opging. Maar Abraham, die altijd probeerde om God te behagen, werd uiteindelijk niet alleen zelf gezegend, maar werd tot een zegen voor de naties van de wereld. Dus het woord voor jou vandaag is - God wil dat je het niet langer mensen naar de zin maakt. Daar wil hij je van bevrijden.

**Dinsdag 25 augustus**

*'Mannen, heb uw vrouw lief...' (Efez. 5:25)(NBV).*

Liefde werkt wanneer niets anders werkt.

Na vele jaren huwelijk besloot John om van zijn vrouw te scheiden. De redenen die hij zijn raadsman gaf waren: 'Ze is niet aantrekkelijk, ze is niet interessant, ze is te zwaar en ze is een slechte huishoudster.' Daarop gaf de counselor hem de volgende suggestie: 'Ga naar huis en ga je vrouw met ingang van vandaag behandelen als een godin. Ga alles doen wat in je macht ligt om haar te behagen. Luister aandachtig als ze over haar problemen praat. Help mee in huis en neem haar in het weekend mee uit eten. Ik wil dat je letterlijk doet alsof ze een godin is. Na twee maanden van dit nieuwe supergedrag pak je vervolgens je koffers en vertrek je. Dat zal ongetwijfeld haar aandacht trekken!' John stemde in met het geweldige plan en besloot het uit te voeren. Hij nam zijn vrouw mee op romantische weekends en las haar elke avond poëzie voor. Na twee maanden belde de counselor op en vroeg: 'Zo, John, klaar voor je echtscheiding? Zie je er naar uit om weer vrijgezel te zijn?' John antwoordde: "Ben je nou helemaal? Ik ben getrouwd met een godin. Ik ben nog nooit in mijn leven zo gelukkig geweest. Ik verlaat mijn vrouw in nog geen miljoen jaar. In feite ontdek ik dagelijks nieuwe, geweldige dingen over haar. Echtscheiding? Kom nou!' De Bijbel zegt dat een mens oogst wat hij zaait (Gal. 6:7). En toen John zijn strategie wijzigde en liefde begon te zaaien, oogstte hij een huwelijk dat hij nooit voor mogelijk had gehouden. Denk je dat deze zelfde strategie misschien ook voor jou kan werken? Wat heb je te verliezen? Geef het een kans en zie wat er gebeurt. De kans is groot dat jij en je partner van de resultaten zullen genieten.

**Woensdag 26 augustus**

*'... wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt' (Ps. 139:14)(NBV).*

Je ogen: een goddelijk meesterwerk.

Volgens de evolutieleer zal daar waar een behoefte is de natuur voorzien in wat nodig is. Echt waar? In 'Natural Theology' schrijft Dr. William Paley: 'Om het oog vochtig en schoon te houden - eigenschappen die nodig zijn voor helderheid en gebruik - vindt er voortdurend een wasbeurt plaats door een speciale afscheiding; en de overtollige zoutoplossing wordt naar de neus getransporteerd door middel van een perforatie in het bot zo groot als een ganzenveer. Wanneer het vocht de neus is binnengestroomd, verspreidt het zich via de binnenzijde van het neusgat en verdampt door de stroom van warme lucht die tijdens de ademhaling continu passeert. Het is duidelijk dat het oog vocht nodig heeft; maar zou de 'behoefte' van het oog de traan producerende klier hebben kunnen activeren of het gaatje hebben kunnen boren waardoor het wordt geloosd - een gaatje dwars door bot? Laat de evolutionist ons maar vertellen wie het gaatje geboord heeft en er een traankanaal in heeft aangelegd voor de verspreiding van tranen.' Wanneer je oog duisternis ontwaart, wordt het vermogen van je oog om te kunnen zien verhoogd met honderdduizend. De beste camera ooit komt niet eens in de buurt! En wat meer is, je oog zal het object vinden wat het wil zien en automatisch scherp stellen door zichzelf te verlengen of te comprimeren. Beide ogen bewegen tegelijkertijd en moeten verschillende hoeken aannemen om zich te kunnen instellen op wat er te zien is. Evolutie vertelt ons dat toen het oog klaar was om zichzelf te scheppen, het iets had uitgedacht om zichzelf te beschermen en een benige wenkbrauwrichel had gebouwd die weer plek bood voor een neus. Handig voor de vele bril dragers onder ons! Zo werd het oog voorzien van een bescherming tegen vreemde voorwerpen. Misschien kost het meer vertrouwen om te geloven in de evolutie dan in de schepping! Wat denk jij?

**Donderdag 27 augustus**

*'... open voor hem je hart...' (Ps. 62:8)(NBV).*

*Bid en blijf bidden!*

Meer dan iets anders in het leven wilde Hanna een zoon. En naarmate de jaren verstreken worstelde ze met teleurstelling en wanhoop. 'Diep bedroefd bad Hanna tot de Heer. In tranen...' (1 Sam.1:10). Ze deed echter wel twee dingen die werkten - en die ook voor jou zullen werken! 1) In plaats van zich af te keren van God wendde ze zich tot hem. In plaats van minder te bidden bad ze meer. Ze wist dat hoewel haar man haar geen kind kon geven, God dat wel kon. Ze was misschien niet blij met Gods timing, maar ze twijfelde nooit aan zijn goedheid. Helaas is een van de dingen die we geneigd zijn te doen wanneer de situatie uit de hand loopt dat we Gods aanwezigheid ontlopen. Dat is een vergissing, want hij is juist degene die je het meeste nodig hebt! Ja, het is moeilijk om te bidden als je hart breekt. Maar zolang je nog nooit hebt gebeden met een gebroken hart en een diep besef van je nood, heb je nooit echt je hart uitgestort voor God of geleerd wat de Bijbel echt bedoelt met gebed. 2) Ze dacht niet alleen aan wat zij zelf wilde maar ook aan wat God wilde. '... ze legde een gelofte af: 'Heer van de hemelse machten... Denk aan mij, uw dienares, vergeet mij niet. Schenk mij een zoon, dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan u...' (v. 11). En kort daarna werd Samuël verwekt. Wanneer jij bereid bent om God een belofte te doen waar hij jou aan kan houden (dat is wat een gelofte is), wordt bidden menens. En dat is wanneer God jouw gebed ook serieus zal nemen! Open je hart dus voor hem.

**Vrijdag 28 augustus**

*'... hij voerde hen door de woestijn als schapen en geiten...' (Ps. 78:52)(NBV).*

Wat je nodig hebt in de woestijn (1).

Charles Fuller, een van de eerste radiobijbelleraren, begon zijn dagelijkse uitzending met het nummer 'Mijn Heer kent de weg door de woestijn; alles wat ik doen moet is hem volgen.' Om hen uit Egypte naar Kanaän te leiden nam God zijn volk mee door de woestijn - en, geestelijk gesproken, zal jij er ook doorheen moeten! Je kunt overal een woestijn ervaring hebben. Bij een graf, in een kankerkliniek, bij een echtscheidingsrechtbank, in een werkloosheidswachtrij of wanneer je je huis kwijtraakt. Maar de woestijn kan ook een plek van wonderen zijn. Dus laten we de komende dagen eens kijken naar een aantal dingen dat je nodig hebt om te overleven in de woestijn. *Richting!* Anders loop je uiteindelijk in cirkeltjes rond. Merk op hoe God Israël leidde. Hij ging hen overdag voor in een wolkkolom, 's nachts in een lichtende vuurzuil (zie Ex. 13:21-22). God zei tegen Mozes: 'Wanneer de kolom of zuil in beweging komt, komen jullie in beweging. Wanneer hij stopt, houden jullie halt.' Maar wat doe je 's nachts in het pikkedonker? Er zijn geen kaarsen of olielampjes en je loopt het risico dat je je bed deelt met een schorpioen of op een slang trapt op weg naar de badkamer. Maak je geen zorgen; God heeft je dekking gegeven! De woestijn is hem niet vreemd. De psalmist zei: 'Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad' (Ps. 119:105). In alle omstandigheden en situaties waarmee je te maken krijgt zal je Bijbel je begeleiden, beschermen en veilig stellen. Dus stop met piekeren en ga er dagelijks uit lezen.

**Zaterdag 29 augustus**

*'... hij leidde hen veilig, zij hadden niets te vrezen...' (Ps. 78:53)(NBV).*

Wat je nodig hebt in de woestijn (2).

Je kunt in de woestijn zitten en nog steeds in het centrum van Gods wil zijn. 'Maar zijn volk liet hij wegtrekken als een kudde, hij voerde hen door de woestijn als schapen en geiten, hij leidde hen veilig, zij hadden niets te vrezen...' (v. 52-53). In de woestijn ga je God leren kennen als nooit tevoren. Dus wat had Israël nog meer nodig om te overleven in de woestijn? *Eten!* Iemand heeft eens berekend dat er zesentwintig wagonladingen voedsel nodig zouden zijn geweest om zoveel Israëlieten elke dag van eten te voorzien. Het probleem is dat er geen treinen waren en geen rails! Maar ze hadden iets veel beters - God! Veertig jaar lang bezorgde hij manna, 'hemels voedsel', voor de deur van hun tent. Het aanbod was volgens de behoefte van elk individueel gezin - en God sloeg nooit een dag over. Dus als de economie jou een onrustig gevoel geeft en jij je afvraagt of God wel voor jou kan zorgen - dan is dit is het woord voor jou vandaag! God geeft je misschien niet alles wat je wilt, maar wel alles wat je nodig hebt. De God die wij dienen heeft geen last van gebrek of beperking! De psalmist zei: 'Ooit was ik jong, nu ben ik oud, en nooit zag ik dat een rechtvaardige werd verlaten, nooit zag ik zijn kinderen zoeken naar brood' (Ps. 37:25). Die oude prediker had gelijk toen hij zei: 'Ik zal gaan waar hij me leidt, ik zal verorberen wat hij bereidt.' Denk je even in: veertig jaar lang heeft Israël nooit een maaltijd gemist of zonder voedsel gezeten. En hun God is jouw God, dus stel je vertrouwen vandaag op hem en maak je niet langer zorgen!

**Zondag 30 augustus**

*‘... die voor u water liet ontspringen uit de steen harde rots’ (Deut. 8:15)(NBV).*

Wat je nodig hebt in de woestijn (3).

Wat heb je nog meer nodig in de woestijn? *Water!* Zonder voedsel kun je het wel zo'n veertig dagen uithouden, maar zonder water zal je veel eerder sterven. Hetzelfde geldt in de geestelijke wereld; je kunt in het leven zonder een heleboel dingen, maar je kunt niet zonder God. In de woestijn was God zijn volk een les aan het leren. Hij wilde dat ze die zouden onthouden wanneer ze aankwamen in het Beloofde Land: 'Wanneer u volop te eten hebt en mooie huizen bouwt om in te wonen, wanneer u steeds meer runderen, schapen en geiten krijgt, steeds meer goud en zilver, wanneer uw hele bezit toeneemt, mag u daardoor niet hoogmoedig worden en de Heer, uw God, vergeten. Was hij het niet die u uit de slavernij in Egypte bevrijdde; die u veilig door die grote, verschrikkelijke woestijn leidde, dat dorre land waar geen water te vinden is en waar giftige slangen en schorpioenen huizen; die voor u water liet ontspringen uit de steenharde rots; die u in de woestijn manna te eten gaf, voedsel dat uw voorouders nog nooit hadden gezien - en dat alles om u zijn macht te laten voelen en u op de proef te stellen, zodat hij u later zou kunnen zegenen?' (v. 12-16). Let op de woorden 'zodat hij u later zou kunnen zegenen'. Ondanks wat je vandaag doormaakt heeft God grote zegeningen voor jou in petto. Maar om daar goed mee om te kunnen gaan moet je nederigheid leren, een hart van dankbaarheid ontwikkelen en nooit vergeten dat alleen hij de bron is van al het goede dat je ooit zult hebben. En heeft God er nog een PS aan toegevoegd: 'Maar als u de Heer, uw God, toch vergeet... zult u zeker omkomen' (v.19). Zo serieus neemt hij het om er zeker van te zijn dat jij dagelijks van hem afhankelijk bent.