

**Maandag 28 september**

*'... dien elkaar in liefde...'* (Gal. 5:13)(NBV).

Je hebt niet overal recht op.

De Bijbel zegt dat we elkaar in liefde moeten dienen. Met andere woorden: weg met de jij-bent-mij-verschuldigd houding en ruim baan voor een ik-ben-jou-verschuldigd mentaliteit. Sommigen van ons denken: 1) dat een baan voor het leven met een goed salaris en een gegarandeerde pensioenregeling een soort geboorterecht is; 2) dat promotie slechts een kwestie van tijd is; 3) dat veertig uur per week het maximum is dat een werknemer aankan; 4) dat het laatste uur van de dag bedoeld is om de overgang naar huis te vergemakkelijken; 5) dat een koffiepauze van tien minuten minstens een half uur moet duren; 6) dat een half uur lunchpauze minstens anderhalf uur moet duren; 7) dat de bedrijfswinst evenredig zou moeten worden verdeeld over alle werknemers, ongeacht hun bijdrage. Hoe komen we er eigenlijk bij dat we recht hebben op allerlei zaken? We denken maar dat mensen ons iets verschuldigd zijn vanwege onze plek in hun leven: moeder, dochter, broer, vrouw, echtgenoot, vriend, donor, predikant, werknemer, werkgever, enz. Wij behandelen onze positie als een soort eigendomsakte die ons het recht geeft op welk voordeel dan ook. Maar zo werkt het in het leven niet! Toen de verloren zoon uit huis wegliep en in een varkensstal belandde, zegt de Bijbel zegt dat niemand hem iets gaf (Luc.15:16). Vernederd en uit het lood geslagen was hij uiteindelijk bereid om te werken in de vertrekken van de bedienden van zijn vaders huis. Gelukkig hield deze van hem en schonk hem eerherstel. Maar het punt is dat het leven je niets verschuldigd is dan alleen een gelegenheid om te studeren, hard te werken, te groeien en offers te brengen, om zo te bereiken waar je naar toe wilt.

**Dinsdag 29 september**

*'... houd je hand voor je mond'* (Spr. 30:32)(NBV).

Jezelf beter voordoen dan je bent (1).

Je tong zit maar een paar centimeter bij je hersenen vandaan, maar als je ziet hoe mensen soms doorratelen, zou je denken dat onze mond en ons verstand mijlenver uit elkaar lagen! Jakobus zegt: 'Onze tong... besmet het hele lichaam...' (Jak. 3:5-6). Auteur Ramona Cramer Tucker schrijft: 'Ik geef toe dat ik een prater ben. Ik ben er niet op uit om vertrouwen te schenden, maar op een of andere manier schiet mijn mond in de versnelling voordat mijn hersenen het door hebben. Maar God heeft een duidelijke mening over roddelen. Hij weet dat loslippigheid iemands reputatie kan ruïneren, wantrouwen kan zaaien in een relatie, de roddelaar kan aanmoedigen om zijn verhaal te verfraaien en hem kan laten zondigen doordat hij wordt verleid om te liegen wanneer hij ermee wordt geconfronteerd. Ik ben dol op het delen van nieuwtjes, hoor graag bij de mensen die 'op de hoogte' zijn en omdat ik zo in elkaar zit, is het gemakkelijk voor mij om roddels te verspreiden onder het mom van goede bedoelingen, terwijl ik zelfs mijn nieuwtje inleid met 'het zou goed zijn om te bidden voor...' Maar dat mijn willen delen zogenaamd goed bedoeld is betekent nog niet dat het gepast is.' De meest voorkomende reden om iemand anders slechter te laten uitkomen is dat je er dan zelf beter op staat! Wij zijn net als de trotse farizeeër in de tempel die bij zichzelf bad: 'God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen...' (Luc. 18:11). De schrijver van Spreuken zegt: 'Als je zo dwaas bent om jezelf op de borst te slaan, denk dan eerst na en houd je hand voor je mond.' Het is één ding om slechte gedachten te hebben, het is iets anders om ze te uiten. Het spreekwoord zegt: 'Je kunt niet verhinderen dat de vogels over je hoofd heen vliegen, maar je kunt ze wel verhinderen een nest te bouwen in je haar.' Dus doe jezelf en iedereen om je heen een gunst - oefen je erin eerst je hersens in de versnelling te zetten voordat je je mond open doet.

**Woensdag 30 september**

*'Wie nooit struikelt in het spreken...' (Jak. 3:2)(NBV).*

Jezelf beter voordoen dan je bent (2).

Wanneer je boos bent, is het verleidelijk om andermans vuile was buiten te hangen. Maar jezelf opkloppen op kosten van een ander werkt altijd averechts. Een christelijke auteur merkt op: 'Dat rechtvaardige gevoel verandert in schaamte voor je wegloopt, de telefoon ophangt of op verzenden drukt. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om de controle over je tong te hebben. Ik wou dat iemand me had gewaarschuwd om te stoppen met praten en te gaan bidden.' Een zekere Michelle leerde haar les op de harde manier. Ze was aan het lunchen met een collega in een restaurant en ze bezochten het damestoilet. Terwijl zij hun haar deden, begonnen ze te praten over mensen op het werk die hen tot wanhoop dreven. Onmiddellijk begon Michelle een tirade over Beth, een collega die geen idee had hoeveel problemen ze de rest van het team gaf. Net toen Michelle wat meer in details wilde treden, ging de wc deur open en liep Beth eruit, boos en met een vuurrood gezicht. In een fractie van een seconde veranderde wat voelde als even stoom afblazen in beschamende verwarring. Beth liep in tranen weg en Michelle kon de woorden die ze gezegd had niet terugnemen. Beth keerde niet meer terug op het werk en nam de volgende dag ontslag. Terwijl haar collega's zich ronduit verheugden over wat zij als goed nieuws beschouwden, voelde Michelle zich ellendig. Ze probeerde Beth te bellen en schreef zelfs een excuusbrief, maar er kwam geen reactie. En wat erger is, Michelle is een christen en Beth niet. Behandel anderen zoals je zelf behandeld zou willen worden (Matt. 7:12). Wie kaatst kan de bal verwachten, en praatjes komen zeker terug om jou te achtervolgen.

**Donderdag 1 oktober**

*'Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad' (Rom. 8:37)(NBV).*

De kracht om het probleem op te lossen.

Iedereen heeft problemen. De enige mensen die het niet hebben - liggen op het kerkhof. Het echte probleem is hoe we onze problemen aanpakken. Vaak proberen we ze op te lossen in eigen kracht. Hoe kun je zien of je dat doet? Omdat je voortdurend moe bent! Je bent als de man die zei: 'Ik ben moe van het moe zijn.' Of als de vrouw die zei: 'Net als het me lukt om de touwtjes aan elkaar te knopen, heeft iemand weer aan de touwtjes gezeten.' We zeggen dingen als: 'naar omstandigheden gaat het redelijk.' Ja, maar wat doé je in die omstandigheden? Iemand heeft gezegd dat omstandigheden zijn als een matras: als je er bovenop ligt, lig je lekker, maar als je eronder ligt stik je! Wat is het antwoord? Richt je niet op je problemen maar op de beloften van God. Hier is er één: 'Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende...?' (v. 35). Paulus antwoordt: 'Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad.' Het woord 'overwinnaar' betekent 'iemand die overwint door controle te krijgen. En Paulus zegt dat wij 'meer dan' overwinnaars zijn (v. 37)(NBG).' Een overwinnaar voert een strijd en wint. Meer dan een overwinnaar zijn betekent een slag winnen zonder ervoor te hoeven strijden. Jezus voert namens jou de strijd. Hij doet het in jou en door jou heen en dat maakt je 'meer dan' een overwinnaar.

**Vrijdag 2 oktober**

*'Ik zal je sterken, ik zal je helpen...' (Jes. 41:10)(NBV).*

De kracht om te veranderen.

We gaan naar seminars en conferenties op zoek naar een pijnloze behandeling waardoor ons leven met een paar drukken op de knop even kan worden veranderd. We gaan op dieet. Wij sluiten ons aan bij gezondheidsclubs en zijn ongeveer twee weken enthousiast. Dan vallen we terug in dezelfde oude sleur. We veranderen niet. We lezen zelfhulpboeken, het probleem met zelfhulpboeken is echter dat ze ons wel vertellen wat we moeten doen, maar ons de kracht niet kunnen geven om het te doen. We krijgen dingen te horen als: 'Weg met al uw slechte gewoonten. Wees positief. Wees niet negatief.' Maar hoe dan? Waar halen we de kracht vandaan om te veranderen? Het woord 'kracht' komt zevenenvijftig keer voor in het Nieuwe Testament. Het wordt gebruikt om de meest krachtige gebeurtenis te beschrijven die ooit heeft plaatsgevonden - de opstanding van Jezus Christus uit de dood. En die opstandingskracht is vandaag beschikbaar om jouw leven te veranderen. Het allerbelangrijkste in het leven is het kennen van Christus en het ervaren van de kracht van zijn opstanding. Paulus schrijft: 'Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren...' (Fil. 3:10). Ook schrijft hij: 'Moge uw hart verlicht worde zodat u zult zien... hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood...' (Efez. 1:19-20). Het Griekse woord *dunamis* (kracht) kan op twee manieren worden vertaald: 1) *Dynamiet*, een explosieve kracht of 2) *Dynamo*, een constante stroom van kracht. En in Christus heb je beide. Door hem kun je de ketens die jou binden verbreken en de grenzen die jou beperken losmaken en vandaag zegevierend in zijn kracht door het leven gaan.

**Zaterdag 3 oktober**

*'Laat uw liefde oprecht zijn' (Rom. 12:9)(NBV).*

Regels voor dienen.

Als het gaat om het dienen van anderen, probeer je dan aan deze drie regels te houden: 1) Dien oprecht. 'Laat je liefde oprecht zijn.' God kent je hart, dus wees eerlijk naar jezelf over je ware motieven wanneer je anderen dient en offers brengt. Als je hulp nodig hebt op dit gebied, ga dan naar de Schrift: 'Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard... het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden' (Hebr. 4:12). 2) Dien in stilte. '... bazuin dat dan niet rond... om door de mensen geprezen te worden' (Matt. 6:2). Let op het woord 'rondbazuinen'. Wanneer mensen jouw vriendelijkheid vanzelfsprekend vinden of nalaten waardering te tonen voor de dingen die jij doet, blaas [bazuin!] dan niet hoog van de toren. Kijk naar God voor je beloning, niet naar mensen; anders raak je teleurgesteld. '... zoals de ogen van een slaaf de hand van zijn heer volgen... zo volgen onze ogen de Heer, onze God...' (Ps. 123:2). 3) Dien selectief. Je bent niet geroepen om naar elke plek toe te gaan, in elke behoefte te voorzien en elke persoon te helpen. Bij twee verschillende gelegenheden hield God Paulus tegen om naar Azië te gaan om het evangelie te prediken. Maar kijk eens wat er daarna gebeurde: 'Daar kreeg Paulus 's nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep: 'Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp'... toen wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaakten dat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen' (Hand. 16:9-10). Waarom is dit belangrijk om te weten? Omdat het zo is dat wanneer God je leidt, hij ook voor je zorgt!

**Zondag 4 oktober**

*'... het stof van je voeten schudden...' (Marc. 6:11)(NBV).*

Schud het af.

Hier zijn een paar goede adviezen die Jezus zijn leerlingen gaf. Wanneer iemand je afwijst of niet naar je luistert moet je 'het stof van je voeten schudden ten teken dat je niets meer met hem te maken wilt hebben'. Wanneer je afwijzing ervaart, heb je twee keuzes: je laat het je zelfvertrouwen en eigenwaarde beïnvloeden of je schudt het van je af en gaat verder. Nu had Jezus het niet over oprechte figuren die iets niet begrijpen, maar over trotse types die de waarheid verwerpen. Hij zei: 'Laat het 'je er niet van weerhouden om te vervullen wat er gedaan moet worden.' Toen Paulus schipbreuk leed op het eiland Malta, werd hij gebeten door een slang bij het verzamelen van brandhout. Onmiddellijk zeiden de eilandbewoners tegen elkaar: 'Die man is vast een moordenaar. Hij is aan de zee ontsnapt, maar Dike [de wraakgodin] wil niet dat hij blijft leven' (Hand. 28:4). Hoe reageerde Paulus? 'Paulus schudde de slang echter van zich af in het vuur en bleef volstrekt ongedeerd' (v. 5). Wat zeiden de eilandbewoners toen over hem? Toen zeiden ze dat hij een god was (zie v. 6). Wow! Gedachten van mensen zijn zo veranderlijk als de wind! Dus laten hun complimenten je niet opblazen of hun kritische opmerkingen je naar beneden trekken. Het is Gods wil voor jou om anderen te helpen. Als ze je hulp accepteren, geef die dan. Zo niet, ga waar je wel zal worden geaccepteerd en gewaardeerd. Jezus zei: 'Ik verzeker jullie: wie iemand ontvangt die door mij gezonden is ontvangt mij...' (Joh. 13:20). Uiteindelijk wijzen ze niet jou af maar Degene die jou stuurde. Dat besef zou je vertrouwen en gemoedsrust moeten geven.