

Maandag 5 oktober

‘Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt’ (Jes. 26:3)(NBG).

Ben je bang? Vertrouw op God!

Angst is een normaal onderdeel van het leven. En de meest succesvolle en betrouwbare mensen die je kent ervaren het. Het verschil is dat zij weigeren te worden geregeerd door angst omdat ze weten dat het je kan verlammen wanneer het uit de hand loopt. De oude Statenvertaling zegt: ‘de vrees heeft pijn’ (1 Joh. 4:18). Neurowetenschappers aan de Yale University ontdekten dat patiënten die een elektrische schok verwachtten angstniveaus hadden vergelijkbaar met diegenen die reageerden op een echte schok. Onderzoeker Elizabeth Phelps schrijft: ‘Veel van onze angsten en zorgen worden aangeleerd door middel van communicatie. Als iemand zegt dat je bang moet zijn voor een hond, dan reageren de hersenen alsof je ook echt bang bent.’ Met andere woorden, onze hersenen kennen het verschil niet tussen echte en ingebeelde bedreigingen. Dit verklaart waarom zoveel mensen aan angststoornissen lijden. Iemand die volkomen veilig is, maar bang is te worden beroofd, lijdt net zo veel als iemand die leeft in een situatie met een hoog risico op beroving of als iemand die daadwerkelijk beroofd wordt. Omdat onze hersenen geen onderscheid maken tussen echte of ingebeelde emoties kan angst ons leven beheersen en net zo verwoestend zijn als lichamelijk letsel. Psycholoog Marilyn Barrick zei: ‘Voor het grootste deel is angst niets anders dan een illusie. Wanneer je het met iemand deelt, heeft het de neiging om te verdwijnen.’ Dus deel je angsten met God en kijk hoe ze beginnen te verdwijnen. ‘Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.’

Dinsdag 6 oktober

‘... in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij’ (Hand. 17:28)(NBV).

Een leegte die alleen God kan vullen.

Hier is een beproefde uitspraak: ‘Het hart is een door God gevormde leegte die alleen door God gevuld kan worden.’ Ernest Gordon schrijft over Amerikaanse soldaten in Maleisië die in de Tweede Wereldoorlog door de Japanners waren gevangengenomen en werden gemarteld en uitgehongerd. Als gevolg daarvan begonnen ze zich als beesten te gedragen, ze begonnen te krabben, te vechten en voedsel te stelen. In een poging daar een keer in te brengen besloot de groep het Nieuwe Testament te gaan lezen. En terwijl Gordon het aan hen voorlas keerden ze zich tot Christus. En zo werd deze gemeenschap van beesten omgevormd tot een gemeenschap van liefde. Dat komt omdat God in Jezus leeft en Jezus bereid is te leven in de harten van hen die op hem vertrouwen. Hij wil vreugde, vrede, een veranderd leven en de zekerheid van eeuwig leven geven aan allen die hun vertrouwen stellen op zijn verzoenende dood. En hoe staat het met jou? Wat gebruik jij om te proberen om de leegte in je leven te vullen? Materiële bezittingen? Stemningsveranderende middelen? Seks? Carrière succes? Intellectuele groei? Opwinding? Je kunt het net zo goed meteen opgeven - het werkt niet. Paulus legde het als volgt uit aan de filosofen in Athene: ‘De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft... die leven schenkt... en al het andere... Het was Gods bedoeling dat [we] hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij’ (v. 24-28). En in de woorden van een oud lied: ‘Niemand dan Christus kan voldoen; geen andere naam meer nu. Er is liefde en leven en blijvende vreugde, Heer Jezus, te vinden bij u.’

Woensdag 7 oktober

'... aan welk teken kunnen we uw komst... herkennen' (Matt. 24:3)(NBV).

Tekenen der tijden (1).

Toen de discipelen bij Jezus kwamen en hem vroegen: '... aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?' vertelde hij ze dat alles eerst erger zou worden voordat het beter zou worden. Toen voegde hij eraan toe dat ze niet verontrust (NBV) of verschrikt (HSV) moesten raken (v. 6). Dat woord gebruikte Jezus alleen bij deze gelegenheid; het betekent zoiets als 'jammeren, hardop huilen'. Hij zei in feite: 'Verlies de moed niet wanneer er erge dingen gebeuren.' Laten we de komende dagen eens kijken naar enkele van de tekenen die volgens Jezus zijn terugkeer inluiden. Geestelijke misleiding. 'Pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: 'Ik ben de messias,' en ze zullen veel mensen misleiden' (v. 4-5). Let op, er zullen veel mensen worden misleid, maar er zullen ook veel misleiders zijn. Jezus zei ook dat ze zullen komen in zijn naam, vermomd als dienaren van God die beweren een speciale status en superieure geestelijkheid te bezitten. Ze bogen op voorkennis en verfraaien hun leer met zinnen als 'God vertelde me,' implicerend dat zij toegang hebben tot informatie die gewone mensen zoals jij en ik niet zouden hebben. Laat je niet misleiden. Jezus waarschuwde ook: 'Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden' (v. 24). Menigten en wonderen - wanneer je ze ziet, wees dan op je hoede. Satan kan beide vervalsen. Wees ijverig in de leer. Focus op één vraag: wijst deze persoon luisteraars op Jezus? Er is slechts ruimte voor één naam op de tent - en dat is die van hem!

Donderdag 8 oktober

'... oorlogen en oorlogsdreiging' (Matt. 24:6-8)(NBV).

Tekenen der tijden (2).

Jezus zei: 'Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven; dat alles is het begin van de weeën.' Mensen die hebben geleden onder twee wereldoorlogen hebben geen moeite met het begrijpen van het woord 'oorlog'. Maar de jaren erna hadden hun kinderen en kleinkinderen een beperkter begrip van wat oorlog betekende. Voor hen waren oorlogen meestal regionaal en in het buitenland, maar niet in het eigen land. Toen kwam 9/11 en Amerikanen begonnen de woorden 'de mensen worden onmachtig van angst' te begrijpen (Luc. 21:26). Sommige data zullen voor altijd in ons geheugen gegrift staan. Zoals de dag waarop President Kennedy werd vermoord en de dag waarop drieduizend mensen omkwamen in het World Trade Centre. Vandaag is de politieke grondgedachte dat als we terrorisme 'daar' bestrijden we het hier thuis niet hoeven te bestrijden. Maar laat je niet misleiden. Grenzen zullen altijd checkpoints nodig hebben. Oorlogscorrespondenten zullen altijd werk hebben. De wereld zal nooit blijvende vrede kennen aan deze kant van de hemel. Jezus zei dat dit alles het begin is van de weeën. Wees verheugd! God is nog steeds op de troon. Zijn plan wordt nog steeds uitgewerkt. De doodstrijd van de oude orde waarin we leven zijn de geboorteweën van een nieuwe en glorieuze orde, wanneer Christus zal terugkomen om zijn koninkrijk te vestigen. Een oude verzekeringsmaatschappij met de rots van Gibraltar als logo had een slagzin die zei: 'zorg dat je een stukje van de rots krijgt'. Maar wanneer je voor je zekerheid op Jezus vertrouwt, heb je de hele rots!

Vrijdag 9 oktober

‘Dan zal men jullie... doden... omwille van mijn naam’ (Matt. 24:9)(NBV).

Tekenen der tijden (3).

Jezus zei tot zijn discipelen: ‘Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen’ (v. 9-12). Let op het woord ‘doden’. De hemel zit vol met mensen die deze profetie al hebben vervuld - en haat van christenen is er nog steeds in overvloed. ‘Stem van de martelaren,’ een christelijke organisatie die religieuze vrijheden verdedigt, stelt dat in de vorige eeuw meer van Christus’ volgelingen om hun geloof zijn gedood dan in alle voorgaande eeuwen samen. De wereldwijde evangelisatie beweging meldt een gemiddelde van 165.000 martelaren per jaar, meer dan vier keer het aantal van de afgelopen eeuw. Vandaag de dag ervaren landen die godsdienstvrijheid toestaan in toenemende mate woede gericht tegen christenen. Professoren bespotten publiekelijk bijbelgetrouwe studenten. Tv presentatoren denigreren mensen die geloven. We kunnen verwachten dat vervolging zal toenemen en wanneer dat gebeurt, zullen broze overtuigingen geen stand houden en zal de liefde bij velen bekoelen (v. 12). De halfhartige zal de harteloze worden. Geestelijke verstekelingen zullen van het schip afspringen. Veel kerkgangers zullen worden ontmaskerd als huichelaars. Ze zullen niet alleen het geloof de rug toekeren, ze zullen de levens van de gelovigen verzieken. Wanneer deze dingen beginnen te gebeuren, dan, heeft Jezus gezegd, moeten we niet in paniek raken (v. 6). Wanneer de vooruitzichten somber zijn, kalmeert de ‘zalige hoop’ (Tit. 2:13)(HSV) van Christus’ wederkomst onze angsten.

Zaterdag 10 oktober

‘En dit evangelie... zal in heel de wereld gepredikt worden’ (Matt. 24:14)(HSV).

Tekenen der tijden (4).

Jezus zei dat wanneer we rampspoed en afvalligheid zien we niet moeten toegeven aan vrees, omdat het tekenen zijn van zijn op handen zijnde terugkeer. ‘Wie volhardt tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk gepredikt zal worden in de gehele wereld als een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen’ (v. 13-14)(HSV). Iedere profetie over Christus’ eerste komst werd tot in detail vervuld en zo zal het zijn met elke profetie over zijn tweede komst. Onze opdracht is het om te werken, te bidden, te geven en het evangelie aan de hele wereld te brengen - en dan zal Christus terugkeren. Hoewel de kerk is gezift als Gideons leger en de wereld in staat van beroering is, moet je niet overreageren. ‘Blijf kalm en wacht op de Heer, erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat’ (Ps. 37:7). Gods hand is nog steeds aan het stuur. ‘[Zijn] heerschappij omspant de hele aarde’ (Dan. 4:19). Wees ook niet te optimistisch. Hoewel je misschien persoonlijk wordt gezegend, zal de wereldorde zoals je die kent verder desintegreren. Geef niet toe aan de uitersten van blinde ontkenning of regelrechte paniek. Toen in de Tweede Wereldoorlog bommen Warschau met de grond gelijk maakten, bleef er slechts één geraamte overeind in de hoofdstraat van de stad. Het was het Britse en Buitenlandse Bijbelgenootschap en op de muren stond duidelijk geschreven: ‘Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen’ (Matt. 24:35).

Zondag 11 oktober

*‘Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd...’
(Gen. 50:20)(NBV).*

Verkoop je je droom?

In de film ‘Up in the Air’ is acteur George Clooney door een groot bedrijf ingehuurd om afvloeiingsregelingen af te handelen. Het is zijn taak om mensen te ontslaan. In een bepaalde scène wanneer hij op het punt staat om een grijzende manager uit de middenklasse te ontslaan, ziet hij op de CV van de man dat hij ooit was opgeleid als Franse chef-kok. Terwijl de man zijn wanhoop uitspreekt over het verliezen van zijn baan, laat Clooney hem terugdenken aan zijn oorspronkelijke droom en stelt hem deze diepgaande vraag: ‘Voor hoeveel gaf je je droom op destijds?’ Op dat cruciale moment dacht de manager terug aan de tijd dat hij besloot om genoegen te nemen met een vast inkomen in ruil voor wat hij echt wilde doen met zijn leven. Doe jij dat ook? Begrijp dit goed: de dag waarop je bent geboren had God een pad voor jou voor ogen en een taak voor jou in gedachten. Dus de vraag is: ‘Is de moeilijke situatie waar ik nu in zit een door God gegeven kans voor mij om terug te gaan en de droom te vervullen die God me in de eerste plaats gegeven heeft?’ Terugkijkend op het meest pijnlijke hoofdstuk van zijn leven, toen hij werd verraden door zijn familie, zei Jozef: ‘Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd.’ Zijn grootste verlies leidde Jozef tot de vervulling van de droom die God hem al in het begin gegeven had. Is dat ook jouw verhaal? Besef je dat je genoegen hebt genomen met minder dan het beste en dat God je nu een tweede kans geeft? Een kans om datgene te doen waarvoor hij je op de wereld gezet heeft?