

**Maandag 19 oktober**

*‘Het volk begon de Heer zijn nood te klagen. Toen de Heer dat hoorde, ontstak hij in woede...’  
(Num.11:1)(NBV).*

Stoppen met klagen (2).

Als je denkt dat klagen niet zo erg is, lees dan dit: ‘Het volk begon de Heer zijn nood te klagen. Toen de Heer dat hoorde, ontstak hij in woede, en het vuur van de Heer laaide op en greep om zich heen aan de rand van het kamp.’ Een wijs man zei ooit: ‘Ik klaagde dat ik geen schoenen had, totdat ik een man ontmoette die geen voeten had.’ God heeft je op wel 101 verschillende manieren gezegend en hij wil geen gezeur horen. Waar mopperden de Israëlieten over? Over hun nood. Voor sommigen van ons komt nood door ziekte. Voor anderen is het een haperende carrière, niet genoeg geld om de rekeningen te betalen of een vroegere gezinssituatie waardoor je er nu alleen voor staat. Sommigen van ons hebben eerder in het leven slechte beslissingen genomen waardoor plannen in duigen vielen. Nu worstelen we met echtelijke problemen, samengestelde gezinnen en de gevolgen van onze keuzes. We hebben allemaal te maken met een zekere mate van tegenspoed. We hebben allemaal iets in ons leven waar God ons niet over wil horen klagen! Begrijp dit: het is moeilijk om te leven met tegenslag, maar wanneer je klaagt, loop je de genade mis die je erdoorheen haalt. Door te kiezen voor klagen en je vast te klampen aan het beeld van een perfect leven, verlies je de genade die beschikbaar voor je is en die je de overwinning zal brengen. Verander dus je manier van denken. Ga op je knieën en bid: ‘Heer, ik wil dat het landschap van mijn leven er anders uit ziet; ik wil de vreugde ervaren die u geeft aan degenen die de woestijn van ondankbaarheid verlaten en verhuizen naar het beloofde land van dankzegging.’ Dat is een gebed dat je zal veranderen!

**Dinsdag 20 oktober**

*‘Verontwaardigd... ging hij [Naäman] weg’ (2 Kon. 5:12)(NBV).*

Flexibiliteit.

Als generaal in het Syrische leger was Naäman gewend dat de dingen gebeurden zoals hij het wilde. Dus toen Elisa hem zei dat hij zich zeven keer moest baden in de modderige Jordaan om van zijn melaatsheid te genezen, ging hij verontwaardigd weg. ‘Zijn er geen schonere rivieren? Had de profeet niet gewoon mij de handen kunnen opleggen om mij te genezen?’ Gelukkig luisterde hij naar zijn bedienden, slikte zijn trots in en kreeg zijn wonder. We kunnen iets van hem leren. Aangezien alle vooruitgang vraagt om aanpassing aan verandering en het overwinnen van obstakels, is het goed om je af te vragen: 1) Wat is de kern van mijn angst en boosheid over deze situatie? Ben ik bang voor het onbekende en de veranderingen die het kan brengen? 2) Ben ik inflexibel en probeer ik mijn wil en wensen in deze situatie op te leggen? Ben ik bereid om Gods volmaakte wil te laten lopen door verzet tegen een verandering die hij bedisselt? Velen van ons missen het beste van God. Waarom? Net als Naäman zijn we gewend om bediend te worden en ons ego gestreeld te zien. E.G.O betekent Eigenlijk God Opzietten. Doe je dat? 3) Ben ik lui en incompetent, niet bereid om de nodige tijd en moeite te investeren in de verandering? Zolang je niet bereid bent om te veranderen, zal je niet groeien. En als je niet groeit, zet je je zelf niet in de positie om de zegen van God te ontvangen die hij voor jou in gedachten heeft. Charles Franklin Kettering zei: ‘De wereld heeft een hekel aan verandering, maar het is het enige dat vooruitgang heeft gebracht.’ Vraag God vandaag om de emotionele en geestelijke kracht om de veranderingen die hij in je leven brengt te omarmen. Vraag of hij je wil helpen inzien dat ze voor jouw bestwil zijn (Rom. 8:28).

**Woensdag 21 oktober**

*‘Een vriend is je altijd toegeedaan, je broer is geboren om te helpen in tijden van nood’  
(Spr. 17:17)(NBV).*

Je hebt vrienden nodig die je bemoedigen.

Als je verstandig bent, omring je jezelf met mensen die je emotioneel en geestelijk ondersteunen en kun je je dromen en ideeën met hen delen. C.S. Lewis en Tolkien waren leden van The Inklings, een informele literaire discussiegroep verbonden aan de universiteit van Oxford. De groep bestond uit leraren, schrijvers en vrienden die elkaar regelmatig troffen in een bekende Oxfordse pub om te praten over passages uit hun favoriete boeken en hun eigen geschriften. In 1936 besloten ze dat de wereld meer romans nodig had die geloof en moraal als centraal thema hadden. Lewis en Tolkien bedachten om science fiction te gaan schrijven toen ze beseften dat de op dat moment gepubliceerde science fiction verhalen van inferieure kwaliteit waren. Ze gooiden letterlijk een munt op om te beslissen wie een boek over ruimtevaart dan wel tijdreizen zou schrijven. Tolkien kreeg de tijdreizen kant, maar zijn eerste pogingen in die richting waren niet succesvol. Later zou hij echter veel succes oogsten met The Lord of the Rings. Lewis schreef zijn beroemde reeks romans genaamd The Space Trilogy, en later uiteindelijk natuurlijk de Kronieken van Narnia. Nu bereik jij misschien niet dat niveau van succes, maar je zult eerder verder komen mét de stimulans van echte vrienden dan zonder. Dus vraag jezelf af wat er komt kijken bij het ontwikkelen van het soort vriendschappen dat je helpt je door God gegeven potentieel te vervullen. Het kan betekenen dat je uit je schulp kruipt en contact zoekt met anderen. Kan je dan pijn en afwijzing tegenkomen? Natuurlijk! Maar je zult alleen slagen als je bereid bent om die kans te pakken.

**Donderdag 22 oktober**

*‘Van de opbrengst van het land... is een tiende als heilige gave voor de Heer bestemd’  
(Lev. 27:30)(NBV).*

Geef God zijn tienden (1).

In plaats van te zeggen dat je God je tienden geeft, kun je beter zeggen dat je God zijn tienden geeft. Of dacht je: ‘ik heb het verdiend, dus het is van mij’? Nee, dat is niet zo. De Bijbel zegt: ‘Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft’ (Ps. 24:1). God is eigenaar van elke vierkante meter grond op aarde en van elke persoon die erop loopt - met inbegrip van jou. Je bent geen eigenaar, je bent een rentmeester! En hoewel een goede rentmeester het verdient om goed te worden beloond door zijn meester, is het zijn eerste prioriteit om hem te behagen en zijn wil uit te voeren. De Bijbel zegt: ‘Van de opbrengst van het land... is een tiende als heilige gave voor de Heer bestemd.’ Zorg dat je je gedachten over dit onderwerp helder hebt! In Gods ogen is 10 procent van je inkomen bedoeld om te worden gebruikt voor één ding - zijn doeleinden op aarde. En tienden geven is niet een middel voor de kerk om haar begroting kloppend te krijgen; het is een middel waarmee God zijn kinderen opvoedt. We verdraaien Gods Woord wanneer we leren dat tienden geven een manier is om de schuld van de kerk af te betalen, of een vervanging voor andere versleten methoden van fondsenwerving, of een wondermiddel voor de financiële tekorten van de kerk. De Bijbel zegt: ‘Mijn zoon, geef me je vertrouwen...’ (Spr. 23:26). Wanneer je God lief hebt met je hele hart geef je graag, niet met tegenzin. De eerste man in de Bijbel die tienden gaf was Abraham. Waarom deed hij dat? Uit dankbaarheid, omdat God hem had bevrijd uit de hand van een vijand die eropuit was om hem te vernietigen. Heeft God jou bevrijd? Heeft hij jou gezegend? Toon dan je dankbaarheid door hem zijn portie te geven!

**Vrijdag 23 oktober**

*'... ik zal een tiende deel afstaan...' (Gen. 28:22)(NBV).*

Geef God zijn tienden (2).

Jakob was geen gever van nature. Integendeel zelfs! Hij bedroog zijn broer Esau met zijn geboorterecht, dat hem recht gaf op een dubbel deel van hun vaders erfenis. En toen hij voor zijn schoonvader Laban werkte, profiteerde hij ook van hem. Maar op een nacht ontmoette Jakob God in een levensveranderende droom en toen hij de volgende ochtend wakker werd, zei hij tegen God dat hij een tiende deel zou afstaan van alles wat God hem gaf. Let op, dit was honderden jaren voordat de wet van Mozes werd ingesteld, die zei: 'Van de opbrengst van het land... is een tiende als heilige gave voor de Heer bestemd' (Lev. 27:30). Jakob werd niet gedreven door de wet, hij werd gedreven door liefde voor God. Je kunt geven zonder lief te hebben; sommige mensen geven onder druk, of om indruk op anderen te maken of om fiscale aftrek te kunnen krijgen. Maar je kunt niet liefhebben zonder te geven! De Bijbel zegt: 'Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven...' (Joh. 3:16). Je lijkt nooit meer op God dan wanneer je geeft. Jezus zei: 'Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden' (Matt. 6:33). Tienden geven gaat over God en zijn koninkrijk de eerste plaats geven. Wanneer jijzelf, je huis, werk en pleziertjes in je leven op de eerste plaats komen, raken je prioriteiten uit balans. Tienden geven keert die volgorde om en zet God waar hij rechtens behoort - op de eerste plaats. Wanneer God jou instrueert om tienden te geven, zegt hij dat je er een gewoonte van moet maken om hem op nummer één te zetten als levensprincipe. Wanneer je dat doet, dan zullen, zei Jezus, 'al die andere dingen' waar je zo bezorgd om bent 'je erbij gegeven worden'.

**Zaterdag 24 oktober**

*'Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer...' (Mal. 3:10)(NBV).*

Geef God zijn tienden (3).

Wanneer je de Heer eert in je bedrijf, zal hij je bedrijf zegenen. Denk eens aan de marktwinst met God als zakenpartner! Veel beroemde christelijke zakenmensen in de geschiedenis waren trouwe tiendengevers, met inbegrip van Henry John Heinz van o.a. Heinz ketchup en William Colgate, de tandpasta magnaat. Sommige van deze mensen werden zo gezegend dat ze nog tijdens hun leven 90 procent van hun inkomen aan God schonken en van de andere 10 procent leefden. God zegt: 'Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen... Alle volken zullen jullie gelukkig prijzen...' (v. 10-12). Wanneer jij laat zien dat Gods zaak meer voor jou betekent dan je eigen zaak, zal hij je voorspoedig laten zijn. En hij nodigt je uit om hem in deze op de proef te stellen. Hoe lang heb je al geweten dat je tienden zou moeten geven, zou willen geven en gezegd dat je het zou doen maar is het er toch nooit van gekomen? Begin nu - en begin met wat je hebt! Wat je nu kunt doen is de enige invloed die je over je toekomst hebt. John Rockefeller is bekend om de volgende verklaring met betrekking tot de gewoonte van tienden geven: 'Ik had nooit tienden kunnen geven van mijn eerst verdiende miljoen dollar als ik niet eerst tienden had gegeven van mijn eerste salaris, een dollar vijftig in de week.' Tienden geven laat zien dat je je eigenbelang en vrees voor gebrek hebt overwonnen. Het is een demonstratie van geloof en dat is iets wat God altijd beloont!

**Zondag 25 oktober**

*'... wie hem vreest lijdt geen gebrek' (Ps. 34:9)(NBV).*

Geef God zijn tienden (4).

Er zijn drie soorten gevers: de vuursteen, de spons en de honingraat. Wil je überhaupt een vonk van een vuursteen krijgen, dan moet je erop slaan. Om iets uit een spons te krijgen moet je erin knijpen. Maar een honingraat loopt gewoon over van zoetheid. En, wat voor soort gever ben jij? De psalmist schrijft: 'Proef, en geniet de goedheid van de Heer, gelukkig de mens die bij hem schuilt... wie hem vreest lijdt geen gebrek' (v. 8-9). Tienden geven is een daad van aanbidding. Van de 118 uur dat je wekelijks wakker bent, ben je bijna de helft bezig met geld verdienen. Dus wanneer je God je geld geeft, geef je hem je hersenen, je spierkracht en jezelf. Wanneer je op de dag des Heren naar het huis van de Heer gaat, deelneemt aan het avondmaal en tienden geeft aan de schatkist van de Heer, is dat een daad van diepe aanbidding. Nu, laten we duidelijk zijn: een God die hemelse straten met goud plaveit zal niet failliet gaan omdat jij hem geen tienden van je inkomen geeft. Maar jij misschien wel! Dit bord verscheen bij een kerk: 'Geef God een tiende in verhouding tot je inkomen, opdat hij niet ontevreden over je is en jou een inkomen geeft in verhouding tot je tienden.' De daad van tienden geven gaat niet om de tienden; het gaat om de tiendenbetaler. Het gaat niet om het geschenk; het gaat om de gever. Het gaat niet om het geld; het gaat om de man of vrouw. Het gaat niet om bezittingen; het gaat om de bezitter. Zoals Isaac Watts zei: 'Al behoorde het hele rijk der natuur mij toe, dan was dat offer nog te klein. Liefde zo geweldig, zo goddelijk, eist mijn ziel, mijn leven, alles van mij.'