

**Maandag 26 oktober**

*'Draag elkaars lasten...' (Gal. 6:2)(NBV).*

Zoek mensen die in je geloven.

Mark Twain zei: 'Blijf uit de buurt van mensen die proberen om je ambities te kleineren. Bekrompen mensen hebben daar een handje van, maar grootmoedige mensen geven je het gevoel dat jij ook groot kan worden.' Waarom zegt de Bijbel dat we elkaars lasten moeten dragen? Omdat je in je eentje een last maar tot een bepaald punt kunt dragen. De Amerikaanse schrijver John Kennedy Toole kwam daar al gauw achter. Als jonge schrijver in New Orleans werkte hij in zijn eentje aan een roman. Toen hij klaar was, stuurde hij het naar uitgever na uitgever, maar de een na de ander weigerde het boek uit te geven. Overmand door afwijzing maakte hij een eind aan zijn leven. Enige tijd na de begrafenis vond zijn moeder een met koffie bevlekt manuscript op de zolder en nam het mee naar een professor aan de Louisiana State University die het wel wilde lezen. Hij zag onmiddellijk dat het geniaal was en beval het aan bij een grote uitgever. Na verschijnen won John Kennedy Toole's roman 'Een samenzwering van idioten' een Pulitzer Prize en werd aangekondigd als een van de grote romans van de twintigste eeuw. Als hij zich had omringd met vrienden die wisten hoe ze zijn last konden delen, hem konden aanmoedigen toen hij met afwijzing werd geconfronteerd en hem hadden kunnen motiveren om door te gaan, zou zijn leven er heel anders hebben uitgezien. Dus het woord voor jou voor vandaag is - zoek mensen die in je geloven. Bemoedig hen, steun hen en verwelkom hun steun in ruil. Breng meer tijd door met mensen die je scherpen en naar een hoger niveau tillen, en minder tijd met mensen die je energie, tijd en talent roven. Vrienden die je bemoedigen in je leven zijn onbetaalbaar. Hun woorden zijn als een gouden appel op een zilveren schaal' (Spr. 25:11).

**Dinsdag 27 oktober**

*'Schenk aandacht [aan al deze dingen]... en de God van de vrede zal met u zijn' (Fil. 4:8-9)(NBV).*

Zorg voor een goede houding.

Wanneer je door een moeilijke tijd heen gaat, zou het je streven moeten zijn om een goede houding te bewaren. En met Gods hulp kun je dat ook. Viktor Frankl, een holocaust-overlevende, zei: 'Als een gevangene voelde dat hij de realiteit van het kampeven niet langer kon verdragen, vond hij een uitweg in zijn geestelijk leven - een onschatbare gelegenheid om in het geestelijk domein te vertoeven, daar waar de SS niet bij kon. Geestelijk leven versterkte de gevangene, hielp hem zich aan te passen en verhoogde daarmee zijn overlevingskansen.' Hier is wat praktisch advies over het bewaren van een goede houding in moeilijke tijden: 1) Geloof altijd het beste over anderen, maar raak niet van de wijs wanneer ze je teleurstellen. Niemand is perfect, jij ook niet. Wees gewoon dankbaar voor de mensen die vreugde brengen en probeer een van hen te zijn. 2) Wanneer je in de verleiding komt om wraak te nemen, te oordelen of ongeduldig te worden, zeg dan tegen jezelf: 'Dit is een kans voor mij om door middel van een goede houding God de eer te geven.' Vind je dat iemand je gek maakt? Weiger dan een 'passagier' te zijn en 'mee te rijden'. Pak het stuur weer vast, ga op de bestuurdersstoel van je leven zitten en bepaal je richting en je houding. De Bijbel zegt: 'Schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient... en de God van de vrede zal met je zijn.'

**Woensdag 28 oktober**

*'... volmaakte liefde sluit angst uit' (1 Joh. 4:18)(NBV).*

Gods vergeving, barmhartigheid genade (1).

God geeft te veel om je om je te laten twifelen aan zijn liefde. De Bijbel zegt dat zijn 'volmaakte liefde angst uitsluit'. Als God ons liefhad met een onvolmaakte liefde, zouden we pas reden tot zorg hebben. Menselijke liefde is gebrekkig; het houdt een checklist bij van onze zonden en tekortkomingen - en raadpleegt die vaak. God houdt geen dergelijke lijst bij. Zijn liefde drijft onze angst uit omdat het onze schuld uitdrijft. Johannes schrijft: 'En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart...' (1 Joh. 3:20). Wanneer je je niet vergeven voelt, kan je twifelen aan je gevoelens, maar niet aan God. Ga terug naar zijn Woord; dan is er geen plek meer voor zelfkritiek en zelftwijfel. Niets bevordert het vertrouwen zozeer als een duidelijk begrip van Gods genade, en niets bevordert angst zozeer als onwetendheid ervan. Het feit is dat als je Gods genade niet hebt geaccepteerd, je gedoemd bent in angst te leven. Geen pil, peptalk, psychiater of aards bezit kan je geest tot rust brengen. Die dingen kunnen helpen je angst te verdoven, maar ze kunnen die niet uitroeien. Alleen de genade van God kan dat doen. Heb je Christus' vergeving geaccepteerd? Zo niet, ga dan op je knieën en doe het nu. De Bijbel zegt: 'Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad' (1 Joh. 1:9). De plaats van de biecht is ook de plaats van reiniging en hersteld vertrouwen in God. Je gebed kan zo simpel zijn als dit: 'Heer, ik geef toe dat ik me van u heb afgekeerd. Vergeeft u me alstublieft. Ik leg mijn ziel in uw handen en stel mijn vertrouwen op uw genade. In Jezus' naam bid ik dat. Amen.' Nu je Gods vergeving, barmhartigheid en genade hebt ontvangen, moet je ernaar leven!

**Donderdag 29 oktober**

*'... velen zeggen van mij: 'God zal hem niet redden' (Ps. 3:2)(NBV).*

Gods vergeving, barmhartigheid en genade (2).

Hoe erg of hoe vaak je ook gefaald hebt - God zal je niet opgeven. Dus geef je zelf niet op! Niets van wat je hebt gedaan is buiten het bereik van zijn genade. Anderen geven je misschien op, maar God niet. Koning David viel zo laag als een persoon maar kan vallen. Hij was schuldig aan overspel, bedrog en moord - al de grote overtredingen. Maar God vergaf hem en herstelde hem in ere. Hij schrijft erover in twee psalmen. In de eerste psalm schrijft hij: 'Velen zeggen van mij, God zal hem niet redden. U, Heer, bent een schild om mij heen, u bent mijn eer, u houdt mij staande. Roep ik tot de Heer om hulp, hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. Ik ga liggen, val in slaap en word wakker - de Heer beschermt mij. Ik vrees de tienduizenden niet die mij aan alle kanten omringen... Bij u, Heer, is redding...' (v. 2-7). In de volgende psalm schrijft hij: '... hij boog zich naar mij toe, hij heeft mijn roep om hulp gehoord. Hij trok mij uit de kuil van het graf, uit de modder, uit het slijk. Hij zette mij neer op een rots, een vaste grond voor mijn voeten. Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Mogen velen het zien vol ontzag en vertrouwen op de Heer' (Ps. 40:1-3). En de God die Davids grootste nood veranderde in een boodschap, en zijn grootste beproeving in een getuigenis, zal hetzelfde doen voor jou wanneer jij je tot hem wendt en zijn vergeving, barmhartigheid en genade ontvangt.

**Vrijdag 30 oktober**

*‘... wie berispingen ter harte neemt, wint daarbij’ (Spr.15:32)(NBV).*

Erken je fouten.

In weerwil van zijn gebreken, blunders en misstappen noemde God David ‘een man naar mijn hart’ (Hand. 13:22). En een van de kwaliteiten die David zo bijzonder maakte was zijn bereidheid om zijn fouten te erkennen. Twee voorbeelden: 1) Toen hij op de vlucht was voor de woede van koning Saul, zocht hij de hulp van een zekere priester - een beslissing die ervoor zorgde dat Saul vijftientig priesters en hun gezinnen de dood in joeg. Verslagen maar zich niet verdedigend zei David tegen de overlevende zoon van de vermoorde priester die hem had geholpen: ‘Ik heb de dood van al je vaders familie veroorzaakt’ (1 Sam. 22:22). Kun je je voorstellen dat jij verantwoordelijk bent voor een dergelijke tragisch gevolg? 2) Toen de profeet Natan hem confronteerde met zijn affaire met Batseba en zijn poging om haar zwangerschap te verdoezelen door haar man te laten vermoorden, erkende David: ‘Ik heb gezondigd tegen de Heer...’ (2 Sam. 12:13). Zou jij de emotionele en geestelijke volwassenheid bezitten om dit toe te geven? Of heb je de neiging om je handelingen te verdedigen uit angst te worden veroordeeld, bekritiseerd of afgewezen? Voel je je soms aangevallen wanneer iemand feedback geeft, of het nu positief is of negatief? Trek je je in stilte terug? Kom je met tegenbeschuldigingen of leg je de schuld bij je aanvaller? Maak je vijandige opmerkingen? Word je sarcastisch? Van fouten maken word je niet minder, van ze verdedigen wel. Laat niet trots je beroven van de wijsheid die het gevolg is van het erkennen van je fouten waardoor je er uiteindelijk van leert. ‘Wie zich niet laat terechtwijzen, doet zichzelf tekort, wie berispingen ter harte neemt, wint daarbij.’

**Zaterdag 31 oktober**

*‘... jullie zijn in mijn handen als klei in de handen van een pottenbakker’ (Jer. 18:6)(NBV).*

Wees bereid om je door God te laten vormen.

Henry Poppen, een van China’s eerste missionarissen, vertelde veertig jaar lang mensen over de liefde van Jezus en hoe hij stierf om hun zonden weg te nemen. Op een dag, nadat hij was uitgesproken, kwam er een man naar hem toe en zei: ‘We kennen deze Jezus! Hij is hier al.’ Dr. Poppen legde uit dat dat niet kon omdat Jezus lang geleden had geleefd en was gestorven in een land ver van China. ‘Oh nee,’ hield de man vol. ‘Hij is hier gestorven. Ik kan u zelfs zijn graf laten zien.’ Hij leidde Dr. Poppen buiten de stad naar een begraafplaats waar een Amerikaan lag begraven. Daar, ingekerfd op een afbrokkelende grafsteen, stond de naam van een arts die zich door God geroepen had gevoeld om te leven en te sterven onder de mensen van dit afgelegen Chinees dorp. En toen de mensen Dr. Poppen de eigenschappen van Jezus hoorden beschrijven - zijn genade, zijn liefde, zijn goedheid, zijn bereidheid om te vergeven, herinnerden ze zich de zendelingsarts. God zal je gebruiken als je bereid bent om ‘als klei in de hand van de pottenbakker’ te worden. Klei heeft geen aspiraties; het is kneedbaar, plooibaar en volledig overgeleverd aan de wil van de pottenbakker. Henry Blackaby zegt: ‘Wanneer Gods opdracht nederigheid vereist, vindt hij een dienaar bereid nederig te zijn. Wanneer Gods opdracht ijver vereist, gaat hij op zoek naar iemand die hij kan vullen met zijn Geest. God gebruikt heilige vaten, dus zoekt hij diegenen die hem toestaan om hun verontreinigingen te verwijderen. Het is geen nobele taak om klei te zijn. Er is niets aantrekkelijks aan, niets om over op te scheppen, behalve dat het precies is wat God zoekt.’

**Zondag 1 november**

*‘Vertrouw bij je werk op de Heer, en je plannen zullen slagen’ (Spr. 16:3)(NBV).*

**Nooit maar dan ook nooit opgeven!**

Op het moment dat je begint te geloven dat je succesvol genoeg bent om op je lauweren te rusten, ben je in de problemen. Dan begrenst je je groei! Salomo schreef: ‘Zie je iemand die bekwaam is? Hij komt in dienst van de koning, onaanzienlijken zal hij niet dienen’ (Spr. 22:29). Succes is altijd een mogelijkheid, maar nooit een garantie. Het behoort tot de man of vrouw die bereid is om vroeg op te dagen, laat te blijven, de extra mijl te gaan en te blijven vragen naar een betere manier. Een bureau maakte ooit een reclame voor een autobedrijf: ‘Bij 90 kilometer per uur komt het luidste geluid in deze nieuwe Rolls-Royce van de elektrische klok.’ Toen ze de advertentie lieten zien aan de hoogste baas van het bedrijf, glimlachte hij en zei: ‘Dan denk ik dat we iets aan die klok moeten doen!’ Een jonge man vroeg eens aan Henry Ford hoe hij bekend en succesvol kon worden. Ford antwoordde: ‘Bepaal wat je wilt en houd je daar aan. Wijk nooit af van je koers, hoe lang het ook duurt en hoe moeilijk de weg ook is, totdat je je doel hebt bereikt.’ Succesvolle mensen hebben één ding gemeen: ze weigeren te stoppen! Het maakt niet uit hoe vaak ze vallen, ze staan weer op, schudden het stof van zich af, trekken er lering uit en beginnen opnieuw. Paul J. Meyer zegt: ‘Negenennegentig procent van de mensen die falen zijn in feite niet verslagen, ze zijn er gewoon mee gestopt.’ De Bijbel zegt dat we ons om te kunnen winnen in alles zouden moeten beheersen (zie 1 Kor. 9:24-25). De enige mensen die nooit falen zijn degenen die nooit iets proberen. Dus blijf doorgaan en pieker er niet over om te stoppen.