

Maandag 14 december

*‘Verdriet dat God geeft leidt tot inkeer die men nooit berouwt en tot redding’
(2 Kor. 7:10)(NBV).*

Wat betekent berouw hebben.

Het woord ‘berouw’ betekent je zonde erkennen, je zonde opgeven, Gods vergeving zoeken en proberen anders te leven. Het betekent een radicale ommezwaai en de tegenovergestelde richting inslaan. Als jij dertig kilometer lang de verkeerde richting op rijdt, moet je een U-bocht maken en dertig kilometer terugrijden. In eerste instantie kan dat ontmoedigend lijken. Toch levert het wat op, want de volgende keer denk je wel twee keer na waar je naartoe wilt. Berouw betekent soms iets teruggeven. Zacheüs was een tollenaar die rijk werd door mensen te hoog te belasten. Maar nadat hij Jezus had ontmoette zei hij: ‘... als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig’ (Luc. 19:8). God is meer dan bereid om je te vergeven, maar soms kan hij je de pijnlijke gevolgen van je zonde laten ervaren om je aan te zetten tot gehoorzaamheid. ‘Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar op den duur plukt wie erdoor gevormd is er de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid’ (Hebr. 12:11). Satan zal proberen je wijs te maken dat je buiten het bereik van Gods genade bent, maar dat ben je niet. De verloren zoon verkwistte zijn erfenis en belandde uiteindelijk in een varkensstal. Maar de dag dat hij besloot weer naar huis te gaan, liep zijn vader hem tegemoet en nam hem weer aan als zoon. En God zal dat ook voor jou doen. ‘Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de Heer, die zich over hem zal ontfermen; laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven’ (Jes. 55:7).

Dinsdag 15 december

‘Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om te zien’ (Matt. 21:42)(NBV).

Er Gods hand in zien.

Jezus zei: ‘De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om te zien.’ Let op het woord ‘afkeurden’. De afkeuring (of afwijzing) van zijn broers bracht Jozef op een pad dat leidde tot de troon van Egypte en de redding van zijn familie en zijn volk. Hoe vaak is er iets in je leven gebeurd dat achteraf nodig bleek? Als je dit niet had meegemaakt of daar doorheen was gegaan, zou je niet klaar zijn geweest voor de zegeningen die je nu geniet. Wanneer je de hand van God erin gaat zien begrijp je dat wat de vijand voor jouw vernietiging bedoelde, God voor jouw ontwikkeling heeft gebruikt. Meer dan overwinnaar zijn betekent in alle stelligheid kunnen zeggen: ‘Zo is hoe ik het zie. Alles wat ik heb meegemaakt was nodig om me te maken tot wie ik ben en om me te leren wat ik weet. Dus kies ik voor beter zijn en niet voor bitter zijn. Ik vertrouw de trouw van God meer dan ooit. Ik heb geleerd dat als geloof de berg niet verplaatst, het me de kracht zal geven om het uit te houden tot de dag van morgen. En als hij morgen nog niet weg is, zal ik nog steeds geloven dat God ertoe in staat is en zal ik hem vertrouwen totdat hij het doet.’ Ontspan, verheug je, ‘door de Here worden de schreden van de man bevestigd’ (Ps. 37:23)(NBG). Hij heeft zijn oog of zijn hand niet van je afgenomen, zelfs niet voor een enkel moment. Wanneer je door dit proces heen komt, zal je beseffen dat het ergste dat had kunnen gebeuren in werkelijkheid ‘dankzij de Heer is gebeurd’ en het zal ‘wonderbaarlijk zijn om te zien’.

Woensdag 16 december

‘Kom... laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft’ (Op. 22:17)(NBV).

Bescherm je levensbron.

De Babyloniërs hadden Jeruzalem omsingeld en de voedselvoorziening afgesneden. De vraag was hoe lang de bevolking dat kon volhouden. Dat is wat de Babyloniërs zich bleven afvragen. Een maand ging voorbij, toen twee, vervolgens een heel jaar en nog steeds hielden zij het uit. Het geheim van de overleving van Jeruzalem lag in een watervoorziening vanuit een bron buiten de stadsmuren, waar Hizkia een 500 meter lange tunnel door massieve rotsen had laten uithakken. Vanaf daar stroomde water onder de stadsmuren door naar een reservoir dat het Bad van Siloam heette. Zonder die watervoorziening zou Gods volk een nederlaag geleden hebben. Maar het is niet het zoveelste verhaal uit de Bijbel. Je kunt hier iets belangrijks uit halen. Om zegevierend te leven moet je: 1) je ware levensbron kennen; 2) die beschermen; 3) er dagelijks uit putten. Komt je veiligheid, je kracht, je eigenwaarde of je levensstrategie uit een andere bron dan God, dan kan de vijand je verslaan. Alles wat je nodig hebt komt van God, dus bescherm en koester je relatie met hem, want daar zal Satan het altijd op gemunt hebben. Een dag Gods Woord niet lezen is niet zomaar een misser; het is een aanzet tot mislukking. Gebedsloosheid is niet achteloosheid; het is de ultieme dwaasheid. Misschien zeg jij: ‘Nou, met mij gaat het prima en toch bid ik niet vaak en lees ik niet veel in de Bijbel.’ Misschien heb je je uur van beproeving nog niet bereikt. Wanneer dat komt zal je zonder een bestaande bron om uit te putten meer moeite en minder succes hebben. Is dat echt hoe je wilt leven? Nee? Dan is het woord voor jou vandaag dat je vrij mag drinken van het water dat leven geeft.

Donderdag 17 december

‘Uw woorden gaven mij een diepe vreugde’ (Jer. 15:16)(NBV).

De voordelen van het lezen van Gods Woord.

God belooft bepaalde dingen aan diegenen die elke dag de tijd nemen om hem te leren kennen door zijn Woord. Laten we er eens een aantal bekijken: 1) Vreugde. ‘Telkens als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij. Uw woorden gaven mij een diepe vreugde, want ik behoort u toe, o Heer, God van de hemelse machten.’ 2) Sterkte. ‘Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren’ (Hand. 20:32). 3) Vrede. ‘Groot is de vrede voor wie uw wet beminnen, zij vinden geen hindernis op hun weg’ (Ps. 119:165). ‘Luisterde je naar mijn geboden, dan zou jouw vrede zijn als een rivier...’ (Jes. 48:18). 4) Stabiliteit. ‘Steeds houd ik de Heer voor ogen, met hem aan mijn zijde wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, mijn lichaam voelt zich veilig en beschermt’ (Ps. 16:8-9). 5) Welslagen. ‘Leg dat wetboek geen moment ter zijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen’ (Joz. 1:8). 6) Verhoord gebed. ‘Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren’ (Joh. 15:7). Vreugde, sterkte, vrede, stabiliteit, succes, en verhoord gebed - dat zijn de dingen die iedereen wil. Jij niet? Dan hoef je niet verder te kijken. God heeft ze aan je beloofd wanneer je dagelijks tijd met hem doorbrengt in zijn Woord.

Vrijdag 18 december

‘Als iemand [een herder] honderd schapen heeft en een daarvan dwaalt af, zal hij dan niet... op weg gaan om het afgedwaalde dier te zoeken?’ (Matt. 18:12)(NBV).

Voorgangers (1).

Toen op de weg naar Jericho een reiziger werd beroofd en voor dood werd achtergelaten zei Jezus dat een priester en later ook een Leviet met een boog om hem heen liep (zie Luc. 10:31-32). Dat komt nogal hard over! Maar stel dat ze de man niet uit te weinig mededogen voorbijliepen maar omdat ze anders te laat bij een bijbelstudie of een bestuursvergadering kwamen? Was dat dan te rechtvaardigen geweest? Een voorganger schrijft: ‘Pas na jaren voorgangerschap zei deze gelijkenis me iets. Ik had al zoveel mensen gepasseerd die mijn hulp hadden kunnen gebruiken, maar omdat ook ik werd afgeleid door gemeenteprogramma’s pasten gebroken levens langs de weg zelden in mijn agenda. Liefde is niet efficiënt, liefde is niet te plannen. Deze gewonde man had geen drie weken op een afspraak kunnen wachten. Hij had niet kunnen wachten tot de Samaritaan een zorgbediening voor soortgelijke slachtoffers had opgestart.’ De meest lonende ervaringen van het leven komen zelden netjes aangeleverd. Die vind je in onverwachte ontmoetingen en op kritieke momenten in levens van mensen. Sommige mensen die je laatste preek zijn vergeten, kunnen je zelfs tot in detail vertellen wat je in het ziekenhuis of vorig jaar bij de koffie tegen hen zei omdat het hen zo persoonlijk raakte. Niets in een bediening is verleidelijker dan te denken dat je werk ten behoeve van de grote massa rechtvaardigt dat je mensen negeert die alleen individueel kunnen worden bereikt. Jezus zei: ‘Als iemand [een herder] honderd schapen heeft en een daarvan dwaalt, zal hij dan niet... op weg gaan om het afgedwaalde dier te zoeken?’ Toen Petrus zei: ‘Heer, u weet dat ik van u houd,’ zei Jezus: ‘Hoed mijn schapen’ (Joh. 21:16). En vandaag zegt hij dat tegen voorgangers!

Zaterdag 19 december

‘Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen’ (Joh. 10:11)(NBV).

Voorgangers (2).

Sommige voorgangers verschuilen zich achter hun drukke schema om te voorkomen dat ze mensen nee moeten verkopen. Jezus wist wanneer hij betrokken moest raken en wanneer niet. Leer van hem. Je zult nooit in staat zijn om effectief te reageren als je je verplicht voelt om de hele tijd aan elke behoefte te voldoen. En dat vraagt God ook niet van je. Hij verwacht alleen maar dat je reageert op wat hij je stuurt. Een voorganger zegt: ‘Ik zal nooit het gezicht van mijn begeleider vergeten toen ze hoorde dat ik in de bediening ging. ‘Maar je houdt niet eens van mensen!’ riep ze uit. Ik herinner me nog dat ik dacht: Nou en? Het voorgangerschap gaat over preken en een gemeente tot grotere hoogten leiden. Ik hoef me geen zorgen te maken over individuen.’ Maar dat is een mythe. Laten we het niet wagen om zo programmagericht te worden dat we vluchten voor de eerstvolgende persoon die God naar ons toe stuurt. Ik ben verbaasd hoe ver bureaucratieën gaan om veranderingen aan te brengen in programma’s in plaats van een uitzondering te maken die het probleem gemakkelijk zou oplossen. Persoonlijke behoeften zijn van teveel betekenis om ze te onderwerpen aan de rigiditeit van welk programma dan ook. Sommigen van ons denken dat het probleem met het persoonlijk voorzien in behoeften is dat ze kunnen vermenigvuldigen als konijnen. En dat programma’s bestaan om te voorkomen dat je steeds te veel op je bord krijgt, of niet dan? Fout! De ‘bedieningsmythe’ die zegt: wat je voor één moet doen, moet je voor allemaal doen, is een recept voor burn-out.’

Het Woord voor Vandaag – week 51

Jezus bracht een groot deel van zijn tijd door met het voorzien in individuele behoeften. En hij zei: 'Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.' Maar om dat te kunnen doen moet je in je leven ruimte maken voor het onverwachte.

Zondag 20 december

'In rust en inkeer ligt jullie redding...' (Jes. 30:15)(NBV).

Voorgangers (3).

God zei: 'In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt julie kracht. Maar jullie wilden niet.' Wanneer je emotioneel en geestelijk bent uitgeput door de verwachtingen van mensen, word je al gauw gevoelloos voor het volledige scala aan menselijke emoties. En terwijl het misschien een opluchting lijkt om vrij te zijn van negatieve emoties, worden de positieve ook ongrijpbaar omdat je sowieso niet veel voelt - of het nu positief is of negatief. Ben je eenmaal zover, dan word je al gauw geregisseerd door dingen als een te vol programma, slecht time management, faalangst, weinig grenzen, het toelaten van schadelijke relaties en slechte gewoonten, onverwerkt verdriet of pijn of verkeerde doelen. Dus wat is het antwoord? 'In rust en inkeer ligt jullie redding.' In plaats van verder te worstelen kun je beter even halt houden en met God praten over wat er in je leven gebeurt. Zorg dat je je niet geïsoleerd voelt en gebukt gaat onder de onmogelijkheid van je situatie, maar betrek hem voor meer evenwicht. Bid: 'Heer, help mij om mijn gedachten op u gericht te houden. Helpt u mij in deze tijd van drukte en stress om mijn prioriteiten te herschikken volgens uw wil, om uw gedachten te denken en om de geest van Christus zijn rechtmatige gezag in mijn leven te laten hebben. Uw Woord zegt dat u mij vrede schenkt. Omdat u mijn burcht en mijn bevrijder bent, zal ik me niet ongerust maken of de moed verliezen. Dank u dat uw vrede mijn hart en gedachten in Christus Jezus bewaren zal. Amen.'

The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2015. All rights reserved.

Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via: tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl