

Maandag 21 december

'Ga nu mee naar een eenzame plaats... om... een tijdje uit te rusten' (Marc. 6:31)(NBV).

Voorgangers (4).

Er zijn twee soorten moe. En het verschil is als het verschil tussen volle lenteregenwolken en wolken die voorafgaan aan een tornado. Het ene is tijdelijk en normaal. Het is het gevolg van een goed geklaarde klus en na een periode van rust ben je weer in vorm. Het andere is een chronische innerlijke vermoeidheid die maand na maand toeneemt en zich niet altijd manifesteert in fysieke uitputting. Vaak wordt die zelfs gemaskeerd door hectische activiteit en impulsief gedrag, zoals: 1) Je kunt je niet ontspannen tijdens een maaltijd of een kop koffie. 2) Je blijft je mails en berichten controleren en opnieuw controleren. 3) Op je nachtkastje ligt een stapel boeken, bedoeld om alles voor te blijven. 4) Het nemen van een vrije dag lijkt onmogelijk. 5) Pauzes heb jij niet nodig en je werkt elke vakantie. 6) Je kunt niet slapen. 7) Alle vrije tijd die je hebt wordt besteed aan 'escapistisch' gedrag zoals eten, drinken, geld uitgaven en gedachteloos voor de buis hangen. Wayne Muller zei: 'Omdat we geen rust nemen, raken we de weg kwijt. Vergiftigd door de overtuiging dat goede dingen alleen komen door niet aflatende vastberadenheid en onvermoeibare inzet raakt ons leven in gevaar door gebrek aan rust.' De waarheid is dat terwijl je bezig bent hard te werken en belangrijk te lijken, je het vermogen kwijt kunt raken om de stem te horen van Degene die je in eerste instantie tot je positie geroepen heeft. Ja, God verwacht van je dat je hard werkt, maar niet door je gezondheid, je gezin of je tijd met hem in gevaar te brengen. Als dat de vorm is waarin je je nu bevindt zegt Jezus: 'Ga nu mee naar een eenzame plaats... om... een tijdje uit te rusten.' Als je verstandig bent en je wilt nog een tijdje mee - zal je aandacht besteden aan wat hij zegt en het ook doe

Dinsdag 22 december

'... hij moet zijn zonen... voorhouden de weg te volgen die ik wijs...' (Gen. 18:19)(NBV).

Godvruchtige ouders, godvruchtige kinderen.

Sprekend over Abraham zei God: '... hij moet zijn zonen... voorhouden de weg te volgen die ik wijs.' Kan God dat ook over jou zeggen? Wanneer het grootbrengen van godvruchtige kinderen je ernst is, legt God de focus waar die hoort - bij jou! Als jij wilt zien dat belangrijke waarheden langs je kinderen heen gaan, probeer ze dan maar eens iets bij te brengen wat je niet persoonlijk raakt. Denk je dat je kinderen gewoon moeilijk zijn? Nee, ze houden jou scherp in de gaten! Als jouw daden laten zien dat wat jij hen leert voor jou niet belangrijk is, zal het voor hen ook nooit belangrijk zijn. En kun je het ze kwalijk nemen? Als jij gek bent op spullen verzamelen, zullen zij dat ook zijn. Maar als jij er bewust voor kiest om de Heer te dienen, zullen zij ook tot hem aangetrokken worden. Wil jij genieten van een lang en gelukkig leven? Geef Gods onderwijs dan door aan je kinderen en je kleinkinderen (zie Deut. 6:2). Let op, jouw liefde voor de Heer komt eerst: 'Heb daarom de Heer lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten' (Deut. 6:5). Verrast? Dat hoeft je niet te zijn. Wanneer jouw levensstijl je liefde voor Christus laat zien, zal niets op aarde zoveel aantrekkingskracht op je kinderen uitoefenen als hij. Zien je kinderen jou in de Bijbel lezen? Praat je met hen over de waarheden uit de Bijbel op een pakkende manier? Wanneer gedragingen en waarden in het geding komen, leid je ze dan naar de Schrift voor antwoorden? Waarom is dit zo belangrijk? Omdat de Bijbel zegt: '... kwam er een volgende generatie, die niet vertrouwd was met de Heer...' (Recht. 2:10). Wil je godvruchtige kinderen hebben dan moet je ze Gods principes bijbrengen en die zelf in praktijk brengen.

Woensdag 23 december

'Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben' (1 Kor. 15:10)(NBV).

Geen grootspraak.

Als jij zo gezegend bent dat het je goed gaat, lees dan deze woorden van Paulus eens en neem ze ter harte: 'Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben.' Al het goede dat je nu hebt, plus al het goede dat je in de toekomst mag genieten, komt van God. Probeer dat nooit te vergeten! Jij zegt: 'Wacht even, ik heb hier hard voor gewerkt. Heb ik niet een beetje krediet verdiend?' Jawel, de Bijbel zegt: 'Geef iedereen wat hem toekomt... ontzag... eerbied...' (Rom. 13:7). Maar lof kan ook iets bedwelmends hebben. Het menselijk lichaam is een opmerkelijk stuk chemie; geef iemand een schouderklopje - en zijn hoofd zwelt van trots! Iemand zei: 'Lof is als parfum; als je het inneemt, is het dodelijk.' Dat is waarom Paulus ons deze tijdige herinnering geeft: 'Wie denkt u dat u bent? Bezit u ook maar iets dat u niet geschonken is? Alles is u geschonken, dus waarom scheidt u dan op alsof u het zelf verworven hebt' (1 Kor. 4:7)? Op een dag steeg het koning Nebukadnezar naar het hoofd en hij pochte: 'Is Babel niet indrukwekkend, de koningsstad die ik door mijn grote macht heb gebouwd tot eer van mijn majesteit' (Dan. 4:27). Maar God onderbrak zijn moment van trots en ontnam hem zijn koninkrijk, en het slot van het liedje was dat hij zijn verstand verloor en leefde als een beest. Pas toen hij berouw toonde en erkende dat God degene is die over alles heerst, gaf God hem zijn verstand en zijn koninkrijk terug. Gecorrigeerd, vernederd en verlicht knielde hij neer en bad: 'Ik, Nebukadnezar, sloeg mijn ogen naar de hemel op en mijn verstand keerde in mij terug' (v. 31). Grootspraak is een vorm van waanzin - doe het niet!

Donderdag 24 december

'Ze... vonden het kind... en bewezen hem eer' (Matt. 2:11)(NBV).

Ga deze kerst op zoek naar Jezus.

De Wijzen hadden zich geen nederiger omstandigheden kunnen voorstellen dan die rond de geboorte van Jezus. Max Lucado schetst het beeld: 'De grond is hard, het hooi schaars. Spinnenwebben hangen aan het plafond. Maria kijkt naar het gezichtje van haar Zoon. Haar Heer. Zijne Majesteit. Als er op dit moment een menselijk wezen is dat begrijpt wie God is en wat hij doet, is dat een tienermeisje. Ze herinnert zich de woorden van de engel - dat aan zijn koninkrijk nooit een einde zal komen. Majesteit te midden van het alledaagse. Heiligheid vermengd met vuile schapenmest en zweet. Goddelijkheid die de wereld binnenkomt via de vloer van een stal. Deze baby hield ooit het universum in het oog. Zijn mantel van de eeuwigheid vervuild voor doeken om hem warm te houden. Zijn gouden troonzaal verlaten voor een vuile schapenstal. Aanbiddende engelen vervangen door herders. Tegelijkertijd gonst de stad van bedrijvigheid, onbewust van het feit dat God hun planeet heeft bezocht. De herbergier zou nooit geloven dat hij zojuist God de kou in heeft gestuurd. En mensen zouden spotten met iedereen die hen vertelde dat de Messias in de armen van een tiener lag, aan de rand van hun dorp. Ze waren allemaal te druk om de mogelijkheid te overwegen. Maar degenen die die nacht de komst van Zijne Majesteit misten, misten die niet vanwege kwaadaardige handelingen of boos opzet. Nee, ze misten die omdat ze niet naar hem op zoek waren!' Stop eens deze Kerst, temidden van het speelgoed, het klatergoud en de hectiek, en kijk naar Jezus. Als je hem kent als je Heer en Redder, neem dan de tijd om hem te aanbidden. En als je hem niet kent, maak hem dan tot je Heer en Redder. Als je dat doet, krijg je de beste kerst ooit.

Vrijdag 25 december – Kerstmis

‘Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd’ (Luc. 1:38)(NBV).

Geboren in jou, groeiend in jou en levend in jou.

Het verhaal van de maagdelijke geboorte laat zien hoe dichtbij God wil komen. In wezen stelt hij je dezelfde vraag die hij aan Maria stelde: ‘Ben je bereid om mij toe te laten?’ Net zo als Maria het Christuskind ontving, kan Jezus in jou geboren worden en zijn leven door je heen leven. Wat een geweldige gedachte. Wat een voorrecht! Paulus bad: ‘... dat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart...’ (Efez. 3:17). Johannes zei: ‘Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem’ (1 Joh. 3:24). Jezus beloofde: ‘Als iemand... de deur opent, zal ik binnenkomen...’ (Op. 3:20). Alles wat God vraagt is een uitnodiging en een open hart. God was met Adam in de tuin. Hij was met Abraham en noemde hem zijn vriend. Maar als verlost kind van God is Jezus in jou. En hij zal in je blijven groeien totdat hij zichtbaar wordt in je woorden, je houding, je levensstijl en je dagelijkse keuzes. Worstel je met bitterheid? Of met zorgen? Of met vergeven? Of met slechte gewoontes? Omdat Jezus in je woont heb je toegang tot zijn ontzagwekkende kracht. Dat is waarom Paulus zegt dat hij ‘strijdt met zijn kracht, die volop in mij werkzaam is’ (Kol. 1:29). God is niet op zoek naar groot talent, hij is op zoek naar eenvoudig vertrouwen. Maria moet zich overweldigd en onbekwaam hebben gevoeld toen ze hoorde wat God voor haar in gedachten had. Toch zei ze: ‘Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Wil je een geweldige kerst hebben? Laat dat dan ook jouw gebed zijn.

Zaterdag 26 december

‘Jezus vroeg hem: Hoe heet je?’ (Luc. 8:30)(NBV).

Haal je zelf niet zo naar beneden.

Herinner je je nog die man in de Bijbel die bezeten was door demonen? Jezus vroeg hem naar zijn naam en hij zei: ‘Legioen’ - er woonden namelijk veel demonen in hem.’ (Een legioen in het Romeinse leger bestond uit zo’n zesduizend soldaten.) Legioen was niet de echte naam van deze man; het was slechts een etiket. Maar hij had al zo lang tegen zijn probleem gestreden dat hij het etiket accepteerde en zichzelf definieerde op grond van zijn ervaring. Misschien heb jij jezelf bestempeld als dikkerd omdat je al zo lang hebt gestreden tegen je gewicht zonder duidelijke overwinning in zicht. Of omschrijf je jezelf als slachtoffer omdat je door mensen slecht bent behandeld of benadeeld. Misschien zie je jezelf als een mislukking omdat je gescheiden bent of omdat je kinderen zijn ontspoord. Als dat zo is, wordt het tijd om je te ontdoen van de negatieve etiketten en jezelf te gaan zien zoals God je ziet. Jezus bevrijdde deze gekwelde man, herstelde zijn eigenwaarde en gaf hem terug aan zijn familie. En hij wil hetzelfde doen voor jou! Satan zal je van het ene uiterste tot het andere brengen. Hij zal je ofwel opschepperig ofwel verlegen maken; je laten denken dat je geweldig bent of je ervan overtuigen dat je waardeloos bent. Trap er niet in! Zelfspot gaat vaak vermomd als nederigheid, terwijl het in werkelijkheid een afwijzing is van Gods Woord dat je verzekert dat je ‘alle dingen vermag in Hem, die je kracht geeft’ (Fil. 4:13)(NBG). Hoe anderen je noemen doet er niet toe; hoe je jezelf noemt wel! Kortom: ‘God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk’ (2 Kor. 9:8).

Zondag 27 december

‘... we moeten het werk doen van hem die mij gezonden heeft’ (Joh. 9:4)(NBV).

Je werk beschouwen als Gods wil (1).

Je zult een nieuw niveau van voldoening ervaren wanneer je gaat inzien dat wat je doet voor de kost een belangrijk onderdeel van Gods wil voor je leven is. Jezus predikte en genas, maar hij beschouwde het allemaal als ‘werk’ dat zijn Vader hem gegeven had. Dat zou jij ook moeten doen. In plaats van de kerk te zien als een plek waar je een ontmoeting met God hebt op de zondagmorgen, kun je het ook zien als een plek waar je gevoed en versterkt wordt zodat je de aanwezigheid van God met je mee kan nemen naar je werkplek. ‘En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem’ (Kol. 3:17)(HSV). Let op twee woorden hier: 1) Woorden. Daaronder vallen vaardigheden die betrekking hebben op communicatie en informatieverstrekking. 2) Daden. Daaronder vallen vaardigheden als creativiteit en vorming. Bij alles wat je doet, is het de bedoeling dat je het met een dankbaar hart doet, alsof de Heer je baas was - en dat is hij immers. Wanneer je vanuit die houding werkt kom je tot leven. De een komt tot leven wanneer hij een muziekinstrument oppakt, de ander wanneer hij een team leidt, weer een ander wanneer hij iemand bijstaat die bezeerd is en nog weer een ander wanneer hij zich over een financieel spreadsheet buigt. Wanneer ieder van ons doet waartoe God ons gemaakt en geroepen heeft, wordt de wereld om ons heen een stuk rijker. Alle vaardigheden worden door God gegeven en we worden uitgenodigd om tijdens ons werk te leven in een bewuste interactie met de heilige Geest zodat we de vaardigheden die hij ons geeft kunnen ontwikkelen. Werk is een vorm van liefde. We kunnen niet volledig mens zijn zonder waarde te creëren.