

## Het Woord voor Vandaag – week 01

### Maandag 4 januari

*‘Smeekt iemand een zegen af, hij smeekt hem voortaan af bij mij, de God voor wie ja, ja is’  
(Jes. 65:16)(GNB).*

#### Gods zegen over je leven afsmeaken.

Het basiswerkwoord in vers 16 is voor tweeërlei uitleg vatbaar. Het eerste impliceert een dringend beroep doen op iets, iets afsmeaken. En het tweede impliceert een oproepen tot iets (wat er eerst niet was). Lees met dit in gedachten het volgende bijbelgedeelte: ‘Smeekt iemand een zegen af, hij smeekt hem voortaan af bij mij, de God voor wie ja, ja is. Wie een eed aflegt, zweert bij mij, de God die betrouwbaar is. Alle leed zal geleden zijn, voorgoed uit mijn ogen verdwenen.’ Dat is een krachtige belofte! Net zoals God, onze Vader, de wereld tot aanzijn riep, kunnen ook wij schriftgedeelten gebruiken om vorm te geven aan de wereld waarin wij zullen leven. Wanneer je de zegen van God over je leven uitspreekt, doe je een dringend verzoek en vraag je ergens om. Maar ook roep je op tot iets wat er eerst niet was. Daarom zei God tegen Mozes dat hij de Israëlieten moest zegenen met de woorden: ‘Moge de Heer u zegenen en u beschermen, moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven’ (Num. 6:24-26). Toen voegde God eraan toe: ‘... dan zal ik de Israëlieten zegenen’ (v. 27). Nu kun je begrijpen waarom het uitspreken van Gods Woord over je leven dingen ten goede kan veranderen en waarom de Bijbel zegt: ‘Woorden hebben macht over leven en dood’ (Spr. 18:21). Dus het woord voor jou voor vandaag is - smee Gods zegen af over je leven!

### Dinsdag 5 januari

*‘Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien...’  
(Fil. 1:6)(NBV).*

#### Laat je niet door angst weerhouden (1).

Heeft God je ergens voor geroepen maar voel jij je onbekwaam? Kun je wel tientallen andere mensen bedenken die het beter zouden kunnen? Het maakt niet uit wat je denkt, God heeft niemand anders uitgekozen! Hij koos jou ondanks je beperkingen en onzekerheden. Je onvolkomenheden verrassen hem niet. Zijn kracht wordt juist zichtbaar in zwakheden (zie 2 Kor. 12:9). Jon Walker zegt: ‘Je kunt je zwakheden verborgen houden voor anderen, maar je kunt ze niet verborgen houden voor God. Hij schiep je (denk je dat hij een fout heeft gemaakt?). Hij schiep je met zwakheden om je op je knieën te houden. Zonder zwakheden om je op God terug te werpen word je hoogmoedig. En hij zal niet toestaan dat je ze gebruikt als een excuus om je missie te ontlopen of je doel te negeren. Als God je roept voor een grootse taak zal hij je toerusten om hem af te maken - en de heilige Geest, die in jou woont, werkt van binnenuit mee. Dus richt je op zijn kracht, niet op de jouwe. Denk niet aan jouw onvermogen. Vergeet niet dat God groter is dan alles waar je voor komt te staan, hoe overweldigend het ook lijkt.’ De Bijbel zegt dat we ‘in Christus Jezus geschapen zijn om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen’ (Efez. 2:10)(HSV). Gods plannen zijn nooit een achteraf gedachte. Hij heeft je geschapen voor een specifiek doel, en ‘hij die dit goede werk bij u begonnen is, zal het ook voltooien.’ Dus laat je niet door angst weerhouden, laat je erdoor motiveren om in de benen te komen en aan de slag te gaan!

**Woensdag 6 januari**

*'Hij [Matteüs] stond op en volgde hem' (Matt. 9:9)(NBV).*

Laat je niet door angst weerhouden (2).

Het innen van belastingen was voor de Romeinen een lucratieve baan. Maar voor een Jood zoals Matteüs betekende het verraad aan je eigen mensen. Daarom werd hij veracht en uitgesloten van de eredienst. Maar dat weerhield Jezus er niet van hem op te roepen als discipel. En toen hij dat deed, aarzelde Matteüs niet. Hij stond op en volgde hem. Sheila Schuller Coleman legt uit: 'Waar iedereen een paria zag, zag Jezus een belofte. Waar iedereen een verrader zag, zag Jezus een trouwe volgeling. Waar iedereen een verliezer zag, zag Jezus een geloofsheld. Het maakt niet uit wie we zijn, onze opvoeding, onze stamboom, onze connecties of onze geschiedenis, het doet er allemaal niet toe. Jezus heeft een plan en hij heeft ieder van ons nodig om ons door God gegeven goddelijk doel te verwezenlijken.' Het is begrijpelijk dat je je ongemakkelijk voelt wanneer je geconfronteerd wordt met verandering en onzekerheid, maar God zegt: 'Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!' (Matt. 14:27). Een bijbelleraar schrijft: 'God weet dat het om een uitdagende taak gaat. Hij weet dat onze mogelijkheden en middelen ons niet de kracht geven voor de reis (zie Fil. 4:13). Wanneer we bang zijn dat we niet kunnen doen waartoe God ons oproept, dat hij niet zal beschermen en voorzien, omarmen we de leugen dat onze omstandigheden groter zijn dan God. Dan wordt ons geloof gelegd op het altaar van onze eigen waarnemingen. Als jij op mij lijkt ben je vaak bang voor wat er achter het gordijn van Gods roeping zit, en, hoe frustrerend - hij laat me niet even gluren. Hij houdt het gordijn van onze toekomst gesloten zodat we gaan leren om 'in geloof te wandelen en niet in aanschouwen' zodat we zeker zullen zijn van wat we hopen en zeker zijn van God, zelfs wanneer we niet kunnen zien hoe hij in onze huidige omstandigheden werkt.'

**Donderdag 7 januari**

*'Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde' (Matt. 3:17)(NBV).*

Stap het water in.

Toen Jezus werd gedoopt 'opende de hemel zich voor hem... En uit de hemel klonk een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde' (v. 16-17). Toen Jezus op die dag de rivier de Jordaan in stapte, stapte hij in de volheid van Gods doel voor zijn leven. Die wateren waren vol met de zonden van de mensheid. Johannes had er massa's bekeerlingen gedoopt; hun zonden figuurlijk van hen af laten glijden, de zee van Gods vergeetelheid in, net als het water van de Jordaan in de Dode Zee uitmondt. Misschien ben je ontzet over het idee dat Jezus de zonde in waadde. Maar hij deed het om het doel van God te vervullen - verlossing voor jou. Jezus was precies waar God hem wilde hebben, deed precies wat God hem wilde laten doen. Dat is waarom zijn Vader zei: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.' Hier kunnen we iets van leren. Gods wil doen betekent soms rommelige situaties en troebel water instappen. Maar wanneer je God gehoorzaamt en doet wat hij zegt, hoef je niet voor jezelf op te komen of voor jezelf te vechten. God zal ter wille van jou alle mogelijke krachten aanwenden om je te eren, naar je te luisteren en je zelfs te zegenen. Je hoeft niet te vissen naar het juiste antwoord of je af te vragen of iets goed voor je is. God zal je het vermogen en de nodige middelen geven omdat je bent waar hij je hebben wil en doet wat hij je wil laten doen. Dus het woord voor jou voor vandaag is 'stap het water in'.

## Het Woord voor Vandaag – week 01

### Vrijdag 8 januari

*‘Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden...’ (Jak. 5:13)(NBV).*

#### Breng het in gebed.

Het is verbazingwekkend hoe lang we dingen verdragen voordat we besluiten ervoor te bidden. De lieddichter zegt: ‘Dikwijls derven wij veel vrede, dikwijls drukt ons zonde neer, juist omdat wij ‘t al niet brengen in ‘t gebed tot onze Heer.’ We klagen tegenover onze vrienden. We vragen ons af waarom God niets doet. We worstelen met de situatie in onze gedachten maar laten na om te profiteren van de eenvoudigste oplossing die er is - bidden. Charles Spurgeon schreef: ‘Bij gebrek aan andere bronnen van troost wordt de wens om met God te communiceren versterkt.’ Bij tijd en wijle doen we het allemaal: gebed als een laatste poging zien. Wanneer je dingen zegt als: ‘Niets anders werkt. Misschien moet ik er maar voor bidden,’ besef je dan wat dat zegt over jou? Dat je eigenlijk niet zoveel kennis en geloof in huis hebt als het gaat om de kracht van gebed. Je draagt lasten die je niet zou hoeven dragen, en het leven is moeilijker dan het zou hoeven zijn omdat je niet beseft hoe krachtig gebed is. Als je dat deed, zou je voor alles bidden - niet als een laatste redmiddel maar als een eerste reactie. De Bijbel zegt: ‘Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden.’ Bid wanneer je een probleem hebt. Bid wanneer iemand je bezeert. Bid wanneer je ziek bent. Bid wanneer je aan opgeven denkt. Bid wanneer een dierbare lijdt. Bid wanneer je ontmoedigd bent. Bid wanneer je niet weet wat je doen moet. Jezus, die vroeg in de ochtend en laat in de avond bad, zei: ‘Alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen’ (Marc. 11:24). Bid er dus maar voor.

### Zaterdag 9 januari

*‘Want God is niet zo onrechtvaardig dat hij vergeet wat u hebt gedaan, hoeveel liefde u hebt betoond...’ (Hebr. 6:10)(NBV).*

#### God hecht waarde aan wat je doet.

Satan zal proberen jou ervan te overtuigen dat jij niet veel voorstelt in Gods koninkrijk omdat je niet beschikt over speciale gaven als prediking, onderwijs of leiderschap. Niets is verder bezijden de waarheid: ‘Want God is niet zo onrechtvaardig dat hij vergeet wat u hebt gedaan, hoeveel liefde u hebt betoond... door steun te verlenen aan gelovigen.’ God ziet je dag in dag uit aan het werk achter de schermen, zorgen voor oudere geliefden, je kinderen opvoeden, anderen aanmoedigen en bijdragen leveren waar je maar kunt. Will Rogers zei: ‘We kunnen niet allemaal helden zijn. Iemand moet aan de kant zitten en ze toejuichen.’ Dus wanneer je denkt dat je te klein bent om grote dingen te doen, probeer dan kleine dingetjes te doen met een groot hart van liefde. Je weet nooit wat je kunt doen zolang je het niet probeert! James Sizoo zei: ‘Glamour is geen grootheid, applaus is geen roem en bekendheid is geen aanzien. De man van het uur is niet automatisch de man van de eeuw. Een steen kan schitteren maar daarmee is het nog geen diamant. Mensen kunnen geld hebben, maar dat wil niet zeggen dat ze ook slagen. Het zijn de schijnbaar onbelangrijke mensen die de loop van de geschiedenis bepalen. De grootste krachten in het universum zijn nooit spectaculair. Een zomerbuitje doet meer goed dan een orkaan, maar krijgt niet veel publiciteit. Zonder de trouw, loyaliteit, creativiteit en inzet van degenen wier namen niet worden geëerd en niet worden bezongen zou de wereld spoedig uitsterven.’ God hecht waarde aan wat je vandaag doet. ‘Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is’ (Gal. 6:9).

**Zondag 10 januari**

*‘Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat’  
(Luc. 16:10)(NBV).*

Wees betrouwbare in het geringste!

Jezus zei: ‘Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat, en wie oneerlijk is in het geringste is ook oneerlijk als het om veel gaat. Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt?’ (v. 10-12). God zal je niet verder brengen dan wat je nu kan en doet. Hij zal je het zelfs laten blijven doen, net zolang tot je het onder de knie hebt. In je omgang met hem zal hij je geloof vermeerderen door je te testen in situaties die slechts een klein beetje geloof vergen. En als je daarvoor slaagt, zal hij je blootstellen aan omstandigheden die meer geloof vereisen. Elke keer dat jij je bereidheid bewijst om hem te vertrouwen op een hoger niveau, zal hij een beetje meer van zichzelf openbaren en je wat meer zegen toevertrouwen. Zo werkt het nu eenmaal. Elke kleine stap in geloof leidt tot een diepere, rijkere en meer lonende relatie met hem. Toen Michelangelo de fresco’s in de Sixtijnse kapel schilderde, bracht hij eindeloze uren liggend op de steiger door om de details te perfectioneren. Het was een behoorlijk taaie klus. Een student, nieuwsgierig naar de reden waarom de beroemde beeldhouwer zich zoveel moeite getroostte met details die alleen van een afstand te zien waren, vroeg: ‘Wie zal weten of het perfect is?’ De meesterkunstenaar antwoordde: ‘Ik!’ En dat zal ook jouw Meester weten - Jezus! Wat je vandaag doet is belangrijk. Het is de bepalende factor voor de volgende taak die God voor je heeft. Dus wees betrouwbaar in kleine dingen.