

Maandag 15 februari

‘De centurio stelde meer vertrouwen in de stuurman en de kapitein...’ (Hand. 27:11)(NBV).

Schipbreuk vermijden (2).

Nog twee tips om schipbreuk te vermijden: 1) Neem geen advies aan van de verkeerde mensen, zelfs niet van zogenaamde ‘deskundigen’. De Bijbel zegt: ‘Maar de centurio stelde meer vertrouwen in de stuurman en de kapitein dan in de woorden van Paulus’. De kans is groot dat de eigenaar van het schip een expert in het bedrijfsleven was en de stuurman een expert in maritieme zaken. Niettemin waren beide mannen niet in staat om de stem van God te horen. M.a.w.: wees selectief in wie je laat inspreken in je leven. Iemand die succesvol is op seculier gebied is niet automatisch geschikt om je geestelijke begeleiding te geven. ‘... diegenen onder u te erkennen die zich op gezag van de Heer ervoor inzetten u te leiden en terecht te wijzen. U moet hun om hun werk veel liefde en respect betonen’ (1 Tess. 5:12-13). Waar moet je heen wanneer je geestelijk leiding nodig hebt? Naar mensen die uit naam van God leiding geven, mensen die hebben bewezen jouw liefde en respect waard te zijn. 2) Vergeet niet dat de meerderheid het soms bij het verkeerde eind heeft. ‘... de meerderheid nam het besluit uit te varen in de hoop Feniks te bereiken...’ (Hand. 27:12). Feit is echter dat de meerderheid het mis kan hebben! Weet je nog wat er gebeurde toen Mozes de kinderen Israëls naar het beloofde land ging brengen? De meerderheid wilde terug naar Egypte. Maar ze hadden het fout - helemaal fout - en kwamen in de woestijn terecht. We kunnen behoorlijk in de problemen komen wanneer we de heersende opinie en de meest populaire ideeën volgen. Luister naar de stem van God en je zult altijd in de juiste richting gaan. ‘... wie nederig zijn leidt hij in het rechte spoor, hij leert hun zijn paden te gaan’ (Ps. 25:9).

Dinsdag 16 februari

‘Toen er vanuit het zuiden een lichte bries opstak...’ (Hand. 27:13)(NBV).

Schipbreuk vermijden (3).

Je kunt het je niet veroorloven je alleen door omstandigheden te laten leiden. ‘Toen er vanuit het zuiden een lichte bries opstak, dachten ze hun plan te kunnen uitvoeren. Ze... voeren zo dicht mogelijk onder de kust van Kreta. Maar al spoedig stak er een hevige afluandige wind op... het schip werd meegesleurd...’ (v. 13-15). Het is dwaas om te negeren wat God zegt, zelfs wanneer je omstandigheden het tegendeel lijken te zeggen. Een situatie kan er in jouw ogen nu goed uitzien, maar misschien vaar je wel recht op een storm af. Jij zegt: ‘Deze beslissing moet juist zijn want ik heb er zo’n goed gevoel over.’ Iemand zong er zelfs een liedje over: ‘Het kan niet fout zijn want het voelt zo goed.’ Gevoelens kunnen liegen en als God zegt dat je in de haven moet wachten kun je dat maar beter doen. De duivel kan namelijk voor ongewenste omstandigheden zorgen als je toch koers zet richting zee. Let op de woorden: ‘Toen er vanuit het zuiden een lichte bries opstak, dachten ze hun plan te kunnen uitvoeren.’ Wanneer het gaat om de belangrijke beslissingen in je leven zou je moeten vertrouwen op deze schriftgedeelten: ‘Leid mij langs mijn belagers, Heer, door uw gerechtigheid, maak effen de weg die u mij wijst’ (Ps. 5:9). ‘Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer’ (Ps. 25:5). ‘Wijs mij uw weg, Heer, leid mij op een effen pad’ (Ps. 27:11). ‘Leer mij uw wil te volbrengen, u bent mijn God, laat uw goede geest mij leiden over geëffende grond’ (Ps. 143:10). Wanneer je zo bidt zal God je in de juiste richting leiden.

Woensdag 17 februari

'Had ik maar vleugels als een duif, ik zou opvliegen en neerstrijken...' (Ps. 55:6)(NBV).

Innerlijke vrede.

De psalmist schreef: 'Had ik maar vleugels als een duif, ik zou opvliegen en neerstrijken...' ('Dan zou ik wegvliegen, op zoek naar rust' zegt de Bijbel in Gewone Taal.) Heb je je ooit zo gevoeld? Sorry, maar er is geen ontsnappen mogelijk! Waar je ook gaat - daar ben jij ook! Vrede zit van binnen. Oceanografen vertellen ons dat zelfs de ergste oceaanstormen zelden verder komen dan zeven en een halve meter onder de oppervlakte. Orkanen kunnen de oceaan opzwepen waardoor vloedgolven ontstaan van wel dertig meter hoog, maar slechts zo'n zeven meter onder de oppervlakte is het water zo kalm als een vijver. Waar het om gaat is dit: de enige plek waar je ooit vrede zult vinden te midden van de stormen van het leven is door middel van een diepgaande ervaring met God. Koreaanse christenen hebben een gezegde dat is voortgekomen uit de vervolging die ze hebben doorstaan omwille van hun geloof in Christus: 'We zijn net als spijkers. Hoe harder je ons slaat, hoe dieper je ons erin drijft; en hoe dieper je ons erin drijft, hoe rustiger het wordt!' Een deel van Gods doel in het toestaan van levensstormen is om ons dieper te drijven - dieper in de afhankelijkheid van hem en dieper in de relatie met hem. Iemand zei: 'God neemt de gebroken stukken van het leven en geeft ons ononderbroken vrede.' Richt je op de God die nooit een probleem tegenkomt dat hij niet kan oplossen en richt je niet op het probleem dat jij niet kunt oplossen, dan zal je een diepgaande vrede ervaren. En die vrede draag je overal met je mee. Anderen zullen het opmerken en je raad zoeken wanneer ook zij met moeiten te maken hebben. Wanneer je weet dat de God in jou over jou heerst, zal je niet bezwijken voor wat er om je heen gebeurt.

Donderdag 18 februari

'Wees vruchtbaar en word talrijk...' (Gen. 1:28)(NBV).

Doe waartoe God je geroepen heeft.

God zei tegen Adam: 'Wees vruchtbaar en word talrijk.' Met andere woorden: ontdek het doel waarvoor ik je gemaakt heb en zet je er voor de volle 100% voor in. Wel eens een goeie golfer gezien? Zijn niveau van concentratie, de vloeiende beweging waarmee hij de club naar die kleine witte bal zwaait en hem de green op zwiept? Het is waarvoor hij gemaakt is. Hij weet dat en hij heeft er plezier in. Mensen die hun roeping vervullen stralen iets uit. Hun enthousiasme en de klik met hun talent zijn belangrijker dan roem. De meesten van hen hebben gewoon een manier gevonden om betaald te krijgen voor iets dat ze graag doen. Geld is nooit een vervanging voor een doel. Wanneer je ontdekt wat je zelfs graag gratis zou doen is er een goede kans dat je je roeping gevonden hebt. Je bent gemaakt naar het beeld van God, met een ingebouwde drang om te scheppen. Dat betekent niet dat je een artistiek temperament nodig hebt om je levensdoel te vinden. Maar iedereen die zich bewust is van zijn roeping is bezig iets geboren te laten worden. Het lijkt misschien vanzelfsprekend dat mensen als songwriters, kunstenaars en dichters hun dromen tot leven roepen. Maar zo is het met ieder van ons die ontdekt wie hij of zij is en aan die roep beantwoordt door zijn unieke gaven. Misschien ben je wel geroepen voor het opstarten van een bedrijf of het ontwerpen van een technisch apparaat waar anderen profijt van hebben. Of misschien is het de bedoeling dat je een nieuw geneesmiddel mag gaan ontdekken of nieuwe systemen mag bedenken om efficiënter te werken. En wat als je het probeert en faalt? De echte verliezer is degene die nooit probeert te vliegen met de vleugels die God hem gegeven heeft. Dus, doe waartoe God je geroepen heeft!

Vrijdag 19 februari

‘Heb elkaar lief...’ (Rom. 12:10)(NBV).

De kracht van vriendelijkheid (1).

Soms denken we dat we om succesvol te kunnen zijn hard en stoïcijns moeten zijn in de manier waarop wij met anderen omgaan. Sommige mensen gaan zelfs zo ver om vriendelijkheid te interpreteren als teken van zwakte en kwetsbaarheid. Niets is minder waar. Vriendelijkheid wijst op een enorme innerlijke kracht die anderen niet alleen op prijs stellen maar ook respecteren. Aesopus schreef een fabel waarin de wind en de zon ruzieden over wie de sterkste was. Zie je die oude man daar beneden? vroeg de wind. Ik krijg zijn jas sneller uit dan jij. De zon kwam overeen om achter een wolk te duiken, terwijl de wind aanwakkerde tot een storm. Maar hoe harder de wind blies, hoe steviger de reiziger zijn mantel om zich heen sloeg. Uiteindelijk gaf de wind gaf het op en de zon kwam weer tevoorschijn, vriendelijk stralend op de oude man. Het duurde niet lang of hij veegde hij zijn voorhoofd af, gooide zijn zware jas uit en liep door. De zon kende het geheim: warmte, vriendelijkheid en een zachte aanraking zijn altijd effectiever dan geweld en woede. Jezus was hard voor huichelaars en voor mensen die over anderen heenliepen. Maar voor alle andere mensen, inclusief het uitschot van de maatschappij, was hij heel vriendelijk. Hij kwam in een onvriendelijke, meedogenloze ieder-voor-zich cultuur zonder instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen, weeshuizen of organisaties van barmhartigheid. Toch goot hij melk van menselijke goedheid in elke kom van menselijk lijden. En bij het kruis toonde hij de ultieme kosten van vriendelijkheid - en veranderde daarmee de wereld voor altijd. Heb elkaar dus lief en acht de ander hoger dan uzelf (zie Rom. 12:10).

Zaterdag 20 februari

‘De liefde is geduldig en vol goedheid’ (1 Kor. 13:4)(NBV).

De kracht van vriendelijkheid (2).

Echt grote mensen begrijpen de kracht van vriendelijkheid. Toen Abraham Lincoln een keer een diner had in het Witte Huis blies een van zijn gasten op zijn koffie, goot het op zijn schoteltje en dronk ervan. Je kunt je voorstellen dat de verfiijnde dames en heren aan tafel ontzet waren, en voor een moment was de ruimte gevuld met een beschaamde stilte. Toen nam Lincoln zijn koffie, goot die op zijn schoteltje en dronk er de rest van de avond rechtstreeks uit. En weet je wat? Iedereen aan tafel volgde hem na! Eén kleine daad van vriendelijkheid bespaarde een Witte Huis gast een gênante vertoning. En dat eenvoudige maar attente gebaar door een van de grootste presidenten van Amerika herinnert ons aan de waarde van een voorbeeld van vriendelijkheid. De kans is groot dat je nog nooit hebt gehoord van Stephen Grellet, een van origine Franse Quaker, die in 1855 overleed. Hij zou nog onbekend zijn voor een groot deel van de wereld als hij niet voor altijd herinnerd zou worden door een paar onsterfelijke regels: ‘Ik ben maar één keer op deze wereld. Wat ik aan goeds kan doen, wat ik aan vriendelijkheid kan laten zien aan wie dan ook, kan ik beter nu doen. Laat me het niet uitstellen of nalaten want ik kom hier niet nog een keer.’ Elke dag heeft één ding gemeen met de volgende. Beide bieden mogelijkheden om vriendelijkheid te tonen, en mis je die kans dan zit je ongewild opgezadeld met een gevoel van spijt. Dichter C.R. Gibson schreef: ‘Ik heb ‘s nachts gehuild om mijn beperkte zicht, dat ik niet zag dat iemand iets nodig had. Maar nog nooit heb ik betreurd dat ik te aardig was.’

Zondag 21 februari

‘Van iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel worden geëist...’ (Luc. 12:48)(NBV).

Wat God van je verwacht.

Extra zegen brengt altijd extra verantwoordelijkheid met zich mee, dus: 1) Stop met klagen. Geluk komt niet van krijgen wat je hebben wilt; het komt van erkennen en genieten van wat je hebt. Dus blijf positief en wees dankbaar voor elke dag. Rudyard Kipling zei: ‘Besteed niet te veel aandacht aan roem, geld of macht. Op een dag ontmoet je iemand die hier niets om geeft en dan weet je hoe arm je bent.’ 2) Stop met veronderstellen. Wanneer jij ziet dat je burens nieuwe meubels kopen, dure vakanties houden en in de nieuwste auto rijden, prikkelt dat in jou iets om hetzelfde te doen? Pas op; dat iemand in soortgelijke omstandigheden kan zitten als de jouwe betekent niets. Misschien verdienen ze wel twee keer zoveel. Of misschien zitten ze juist tot over hun oren in de schulden of zijn ze driekwart op weg naar een faillissement of een echtscheiding. Stop met veronderstellen en proberen als iemand anders te zijn. 3) Stop met oppotten. Bruce Larson zei: ‘Geld is gewoon een extra paar handen om te genezen, te voeden en wanhopige families op aarde te zegenen. Met andere woorden, geld is mijn andere zelf.’ Maar dat is alleen het geval als je bereid bent om het los te laten. Geld is als mest: als je het laat opstapelen, stinkt het; als je het rondom verspreidt, laat het dingen groeien. Geld geeft je opties waar minder bedeelden alleen maar voor kunnen bidden. En nog een belangrijke gedachte: hoe jij je geld gebruikt zal een van de belangrijkste punten zijn waarmee je op de Dag des Oordeels geconfronteerd zal worden. Sterker nog, het zal een bepalende factor zijn als het gaat om je eeuwige beloning. Ter overdenking!