

Maandag 22 februari

‘Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg’ (Spr. 3:6)(NBV).

Is het Gods plan?

Nadat hij tot koning van Israël was gezalfd ging David niet direct naar Jeruzalem om aanspraak te maken op zijn troon. Noodgedwongen moest hij eerst jaren als vluchteling leven en zich in grotten verbergen omdat Saul erop uit was om hem te doden. Meer dan eens moet hij zich hebben gevraagd hoe het zat met Gods belofte aan hem. Toen gebeurde er iets interessants. Eén van Davids soldaten trof Saul slapend aan. ‘Vandaag heeft God je vijand aan je uitgeleverd,’ zei Abisai tegen David. ‘Laat mij hem... aan de grond nagelen’(1 Sam. 26:8). Wat een kans! Je ontdoen van de man die jou wil doden, je niet meer hoeven verschuilen en je troon opeisen. Je bent immers al tot koning gezalfd! Het leek allemaal heel logisch, op één ding na - het was niet Gods plan. Hoe graag David Israël ook wilde regeren, hij wist dat hij het op Gods manier moest doen, wilde hij slagen. Dit verhaal laat zien dat je wel twee keer moet nadenken voor je tot actie overgaat en dat je moet bidden alvorens te handelen. Toen Abisai aanbood om Saul te doden had hij Davids welzijn op het hart. Pas dus op; je vrienden kunnen je advies geven dat in strijd is met Gods wil. Dan is het moeilijk om er niet in mee te gaan, of je beslissing te verdedigen door te stellen dat het doel de middelen heiligt. Laat nooit iemand, hoe goed bedoeld ook, jou overtuigen om te doen wat in jouw ogen verkeerd is. ‘Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg’ (Spr. 3:5-6).

Dinsdag 23 februari

‘Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken’ (Matt. 18:15)(NBV).

Streef naar verzoening (1).

Nadat een zondagsschoollerares haar groepje zesjarigen het gebod ‘toon eerbied voor uw vader en uw moeder’ (Ex. 20:12) had uitgelegd vroeg ze: ‘Weten jullie ook een gebod dat ons leert hoe je met je broertjes en zusjes moet omgaan?’ Onmiddellijk antwoordde een jongetje: ‘Pleeg geen moord’ (v. 13). Maar nu even serieus, waarom kunnen we onderlinge geschillen niet laten voortsudderen, waarom maakte Jezus zo’n punt van die verzoening met onze broeders en zusters in het geloof? Hij vond het immers belangrijk genoeg om ons een drie-stappen plan aan te bieden om ermee om te gaan. Eerst zelf naar de persoon toestappen. Daarna een of twee anderen meenemen zodat wat er gezegd wordt kan worden bevestigd. Ten slotte, als dit niet tot verzoening leidt, het aan de gemeente voorleggen. Als je deze gedeeltes echter leest zonder te lezen wat erop volgt, dan mis je waar Jezus uiteindelijk op doelt. Hij zei: ‘Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden’ (Matt. 18:19-20). Wanneer we verzoening zoeken en bij elkaar komen, gebeurt er iets moois: a) We kunnen met vertrouwen bidden en de resultaten krijgen die we nodig hebben. b) We ervaren Gods blijvende vrede en aanwezigheid, iets dat niet mogelijk is zolang de kwestie onopgelost blijft. Dus als je vandaag Gods zegen wilt ervaren, streef dan naar verzoening.

Woensdag 24 februari

‘... ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen’ (Matt. 5:24)(NBV).

Streef naar verzoening (2).

Sta je op gespannen voet met iemand? Ligt het voortdurend op je hart, berooft het je van je rust en heeft het zelfs invloed op je prestaties op het werk? Hier is wat je dan volgens Jezus zou moeten doen: ‘Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan daar bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen’ (v. 23-24). Wil jij liever wachten tot de ander naar jou toe komt? Ja, maar stel dat hij het niet doet? Vandaag zegt Jezus tegen je: ‘Ga je verzoenen.’ Dat is vernederend. En het is riskant, want mogelijk krijg je niet het antwoord waarop je hoopt. Waarom zei Jezus niet: ‘Wacht nog maar even, misschien verandert de situatie nog?’ Omdat je ontploft wanneer je het laat opkroppen! Uiteindelijk kom je aanzetten met alle munitie - alles wat jou de afgelopen tien jaar aan die persoon gestoord heeft! Het kan ook zijn dat je besloten hebt om er een nachtje over te slapen. Maar de Bijbel zegt: ‘... laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans’ (Efez. 4:26-27). De Vijand wil jullie beiden raken door een wig te drijven tussen jullie - sta je toe dat hij dat doet? Stel dat jij het argument wint, maar de ander gewond en overstuur wegloopt? Wat is belangrijker, het punt dat je probeert te maken of de relatie? In godsnaam, en voor je eigen bestwil, vergeef, stap over de ergernis of het vergrijp heen en ga verder met je leven. Wat is er hier op het spel staat is jouw gave! Als jij wilt dat God jou gebruikt en zegent - wacht dan niet maar zoek verzoening.

Donderdag 25 februari

‘Het geknakte riet breekt hij niet af, noch dooft hij de kwijnende vlam’ (Matt. 12:20)(NBV).

Wanneer een dierbare zelfmoord pleegt.

Wanneer een dierbare sterft overlijdt als gevolg van ziekte, een ongeval, geweld of een gevorderde leeftijd, wordt onze rouw volgens kenners bestempeld als ongecompliceerd of eenvoudig. Pleegt een dierbare echter zelfmoord, dan wordt ons herstelproces gecompliceerd, beladen door vaak niet te beantwoorden vragen. We ervaren schuldgevoel, boosheid zelfs. ‘Was ik er niet voor hem? Had ik meer moeten doen? Had ik het kunnen helpen voorkomen? Hoe kon hij ons dit aandoen? Hij was gewoon puur egoïstisch. Dacht aan niemand behalve zichzelf!’ Deze gevoelens zullen tijd nodig hebben en Gods genade om op te lossen. Vrienden en families van zelfmoordslachtoffers stellen vaak de volgende vragen en de bijbelse antwoorden erop kunnen helpen in het omgaan met ons verdriet. Is zelfmoord moord? Nergens stelt de Bijbel zelfmoord gelijk aan moord. Bijbels gezien is moord een daad gepleegd tegen een ander. Hoe staat God tegenover mensen die zelfmoord plegen? Hoewel je niet van God kan zeggen dat hij erachter staat, begrijpt niemand beter dan hij de wanhoop die iemand ertoe drijft om te ontsnappen uit zijn ondraaglijk lijden. Op ons laagste moment kan onze Vader ons zijn medeleven niet onthouden. ‘Het geknakte riet breekt hij niet af, noch dooft hij de kwijnende vlam.’ Zijn zelfmoordslachtoffers gered of niet? 1) Er is slechts één ‘onvergeeflijke zonde’ (zie Matt. 12:31-32), en dat is geen zelfmoord! 2) ‘Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten... of wat dan ook... ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer’(Rom. 8:38-39). Zelfs geen zelfmoord kan Gods liefde uitdoven of de redding ongedaan maken die liefde voor ons gekocht heeft!

Vrijdag 26 februari

'Mijn hoop is alleen op u gevestigd' (Ps. 39:8)(NBV).

De futiliteit van faam en fortuin.

De fascinatie in de samenleving voor Hollywood en beroemde filmsterren is een beetje uit de hand gelopen. Miljoenen mensen verafgoden hen die faam en fortuin hebben bereikt, maar toch brengt sterrendom niet de voldoening waar het mee te koop loopt. Marilyn Monroe had ons dat kunnen vertellen. Net als Elvis Presley en Michael Jackson. En denk even aan de aanbidding die Mohammed Ali in zijn glorietijd ten deel viel. Hij stond bekend als 'de prijsvechter die niet kon worden verslagen'. Zijn foto verscheen vaker op de cover van Sports Illustrated dan die van welke andere atleet ooit. Overal waar hij kwam werd hij door camera's gevolgd. Maar met rijkdom en roem koop je geen goede gezondheid en hij werd het slachtoffer van de verwoestingen van de ziekte van Parkinson. Sportverslaggever Gary Smith bezocht de zieke bokser bij hem thuis en vroeg of hij zijn prijzenkamer mocht zien. Ali begeleidde hem naar een donkere, vochtige schuur naast zijn huis. Daar, tegen een muur geleund, stond een bord met souvenirs - foto's van de 'Thrilla in Manila', foto's van Ali, dansend en boksend en gewonnen kampioenschapssjerpen boven zijn hoofd houdend. Maar de foto's waren besmeurd met witte strepen, veroorzaakt door duiven die hun nest in de dakspanten hadden gebouwd. Ali pakte het bord en draaide het om, naar de muur toe. En toen hij terugliep hoorde Smith hem mompelen: 'Ik had de hele wereld, en het was niets. Moet je kijken hoe ik nu ben.' De psalmist schreef: '... niet meer dan lucht wat hij rusteloos najaagt, hij vergaart en weet niet wie het toevalt. Wat heb ik dan te verwachten, Heer? Mijn hoop is alleen op u gevestigd' (v. 6-7).

Zaterdag 27 februari

'... gered, dankzij uw geloof' (Efez. 2:8)(NBV).

'Gered, dankzij uw geloof'.

De Bijbel zegt: 'Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof.' Geloof in Christus alleen geeft ons de zekerheid van de hemel. Henry van Dyke zei het zo: 'Ik sta aan de kust. Een schip vaart met volle zeilen uit, richting blauwe oceaan. Een toonbeeld van schoonheid en kracht. Ik kijk toe totdat ze slechts een wit wolkje is, daar waar zee en hemel elkaar raken. Dan zegt iemand naast mij: 'Ze is weg!' Weg? Waarnaartoe? Weg uit mijn gezichtsveld. Dat is alles. Ze is nog net zo groot van mast en romp en rondhout als toen ze vertrok. Ik zie haar kleiner, maar dat is ze niet. En net op het moment dat iemand zegt: 'Nu is ze weg,' zijn er andere ogen die uitkijken naar haar komst en andere stemmen die klaar staan om vreugdevol uit te roepen: 'Daar komt ze aan!' En dat is sterven.' Jij zegt: 'Maar ik ben niet opgegroeid in de kerk. Waar moet ik naartoe om geloof te vinden?' D.L. Moody zei: 'Ik bad voor geloof en dacht dat het naar beneden zou komen en me als de bliksem zou treffen, maar geloof leek niet te komen. Tot ik op een dag het tiende hoofdstuk van Romeinen las: 'Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het Woord van Christus' (Rom. 10:17)(NBG). Ik sloot mijn Bijbel en bad voor geloof. Toen opende ik mijn Bijbel en begon te studeren - en sindsdien is mijn geloof blijven groeien.' Weet je niet wat je moet bidden? Zeg gewoon: 'Here Jezus, ik stel mijn vertrouwen vandaag op u en aanvaard u als mijn persoonlijke Redder.' Heb je dat gebed gebeden? Ja? Dan ben je 'gered door het geloof'.

Zondag 28 februari

'Red anderen... met vrees, en ruk hen uit het vuur' (Jud. 1:23)(HSV).

Kom in actie!

Wanneer iemand die je graag mag in een situatie komt die hem kan bezeren - kom dan in actie! De Bijbel zegt: 'En ontferm u over sommigen, en ga daarbij met onderscheid te werk. Red anderen echter met vrees, en ruk hen uit het vuur' (v. 22-23). Het Griekse woord voor redden betekent 'onmiddellijk, beslissend en voortdurend actie ondernemen'. Het woord vrees betekent hier 'een flinke dosis respect voor iets dat levensbedreigend, gevaarlijk of alarmerend is'. En uit het vuur rukken betekent dat je geen moment te verliezen hebt. Het huis staat in brand en de bewoners slapen. Breek de deur open en sleep ze eruit als het moet, maar zorg dat je ze redt! Eugene Peterson zegt het in *The Message* als volgt: 'Loop mensen na die de verkeerde weg nemen' (v. 22). Leun niet achterover en zeg dat het jouw verantwoordelijkheid niet is. Dat is het wel! De Goede Herder liet negenennegentig schapen achter om op zoek te gaan naar het schaap dat verloren was - en hij stopte niet totdat hij het had gevonden. Toen nam hij het op zijn schouders en bracht het terug naar de veiligheid van de kudde. Is er een kans dat je verkeerd begrepen, bekritiseerd en afgewezen wordt? Jazeker, maar zoals Paulus zegt: 'Wat ons drijft is de liefde van Christus' (2 Kor.5:14). Wanneer je houdt van de mensen van wie Jezus houdt, heb je geen keus! Weet je niet wat je zeggen moet? Bid dan: 'Heer, help mij om precies te weten wat ik moet doen en wat ik moet zeggen. Geef me wijsheid en moed om te zeggen wat nodig is. Help me om zoveel van hen te houden dat ik ze de waarheid vertel zolang het nog kan. Gebruik me als een instrument van uw genade om hen te bereiken voordat het te laat is. In Jezus' naam, amen.'