

Maandag 29 februari

*‘Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld’
(2 Kor. 5:16)(NBV).*

Kijk nog eens goed (1).

Wat bedoelde Paulus toen hij schreef dat we niemand meer beoordelen volgens de maatstaven van deze wereld? Eenvoudigweg dit: kijk niet naar de fouten en tekortkomingen van een andere gelovige maar probeer hem te zien als een wedergeboren geest in een niet wedergeboren lichaam. Feit is dat hij door Christus ‘rechtvaardig kon worden voor God’ (zie v. 21), en in die hoedanigheid de potentie heeft om grote dingen tot stand te brengen. Uiteraard moet je selectief te werk gaan als het gaat om het vormen van relaties. De verkeerde mensen kunnen je pijn doen en de juiste mensen kunnen je helpen. Maar het is niet aan jou om overal mensen ‘door te lichten’ op basis van je beperkte kennis over hen. Als je ze door Gods ogen kon zien en zou weten wat hij voor hen gepland had, zou je misschien minder kritisch zijn en wat complimenteuzer. Dan zou je niet op hen neerkijken maar naar hen opkijken. En je zou tijd, liefde en energie in hen investeren. Waarom? Omdat God goed is in de wet van wederkerigheid: ‘Want u weet dat allen door de Heer beloond worden voor het goede dat ze doen’ (Efez. 6:8). We geven mensen op omdat we niet kunnen zien wat God ziet of niet begrijpen wat hij aan het doen is. God kijkt naar iets wat hij in hen gelegd heeft, iets wat jij niet kunt zien. En hij is nog niet klaar met hen, dus houd je oordeel en kritiek maar voor je. Stel dat God jou had afgeschreven als gevolg van de fouten die jij gemaakt hebt? Kijk niet naar het slechtste in mensen, maar zoek het beste. En wanneer je het vindt, koester het dan en laat het tevoorschijn komen. Met andere woorden: wees bereid om nog eens goed te kijken!

Dinsdag 1 maart

‘Kijkt u alleen naar het uiterlijk?’ (2 Kor. 10:7)(HSV).

Kijk nog eens goed (2).

Paulus maakt duidelijk dat mensen in onze omgeving soms kwaliteiten hebben die we nog niet hebben ontdekt of onderscheiden. De meeste van onze conclusies zijn gebaseerd op beperkte en vaak gebrekkige informatie. God zag kwaliteiten in David die zijn eigen familie niet herkende. In hun ogen was hij maar een gewone herdersjongen. Toen hij op het slagveld verscheen en aanbood tegen Goliat te vechten, zei zijn oudste broer Eliab zelfs tegen hem dat hij beter naar huis kon gaan om zijn eigen dingen te doen. Maar binnen enkele uren had David Goliat geveld en was zijn naam een begrip geworden in Israël. Jozefs broers waren boos vanwege de droom die God hem gegeven had en vanwege het feit dat hij het lievelingetje van zijn vader was. Toch werd hij uiteindelijk hoogste baas van Egypte en kon hij tijdens een hongersnood voor zijn hele familie zorgen. De les van dit alles is: pas op hoe je omgaat met mensen die je irriteren! Leer verder te kijken dan uiterlijkheden. Denk aan Ruth, een boerenmeisje dat aren raapte en uiteindelijk de vrouw van de baas werd! Iemand als zij ondertekent misschien ooit op een dag jouw loonstrookje, dus zegen haar en behandel haar goed. En leer verder te kijken dan de afleiding van schoonheid. Denk aan Ester, en kijk naar de domme Haman die het mooie meisje dat naast de koning zat onderschatte. Zij wist iets wat hij niet wist; ze had goddelijke toegang tot kennis die haar volk zou redden en Hamans dood tot gevolg had. Het was slechts een kwestie van tijd. Kortom: je weet nooit echt wat er in iemand anders omgaat. Dus schrijf hem niet te snel af - kijk nog eens goed!

Woensdag 2 maart

‘Het gaat niet om wat de mens ziet’ (1 Sam. 16:7)(NBV).

Kijk nog eens goed (3).

Kijk nog eens naar die situatie die je niet begrijpt. Probeer dan te denken aan Maria, de maagdelijke moeder van Jezus. Ze staat op het punt om geboorte te geven aan de Zoon van God, die op een dag de wereld zal verlossen. Ze heeft een plek nodig om de nacht door te brengen. Iemand krijgt de kans van zijn leven! Helaas lezen we dat er ‘voor hen geen plaats was in het nachtverblijf’ (Luc. 2:7). De kans klopt aan; maar de herbergiers waren te druk om de deur te openen en die kans te grijpen! Kijk nog eens naar die schijnbaar hopeloze situatie. Denk nu aan een jongen in de mensenmassa die Jezus volgt. Zie je hem daar staan in de hoek? Kijk nog eens. Zijn lunchmandje bevat vijf broden en twee vissen - net genoeg om één persoon te voeden. ‘Maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen,’ zegt Andreas tegen Jezus (Joh. 6:9). Maar toen de Heer het zegende, was het meer dan genoeg om vijfduizend mensen te voeden. Net als het liedje dat zegt: ‘Weinig is veel als God erachter zit.’ Kijk nog eens naar die vijand die onveranderlijk lijkt. Saulus van Tarsus valt je aan. Waarom? Omdat hij zijn levensveranderende ontmoeting met Jezus op de weg naar Damascus nog niet heeft gehad. God heeft nog niet aan hem geopenbaard wat hij aan jou geopenbaard heeft, dus staat hij in vuur en vlam voor de verkeerde dingen. Doe geen tegenaanval en geef hem niet op. God staat op het punt om grote dingen te doen voor hem - en door hem. Zelden zijn mensen zoals ze op het eerste gezicht lijken. Niemand hoeft te blijven zoals hij nu is. Wanneer God in een mensenleven begint te werken, kan wie je ook kent een 180-graden ommekeer ervaren - soms zelfs binnen vierentwintig uur.

Donderdag 3 maart

‘Wie oprechte mensen op het slechte pad brengt...’ (Spr. 28:10)(NBV).

Ken de vrienden van je kind.

Een christelijk auteur schrijft: ‘Ik zag eens een documentaire over een slachthuis voor schapen. Ineengedoken in hokken stonden honderden nerveuze dieren die het gevaar leken te voelen. Er ging een poort open naar een helling en naar een deur rechts. Om de schapen die helling op te krijgen gebruikten de werknemers een zogenaamde ‘Judasgeit’. Deze geit is getraind om de schapen naar het slachthuis te leiden. Vol vertrouwen liep de geit naar de bodem van de helling en keek achterom. Toen nam hij nog een paar stappen en stopte opnieuw. De schapen keken elkaar schichtig aan en begonnen te bewegen in de richting van de helling. Uiteindelijk volgden ze de zelfverzekerde geit naar de top, waar hij wegliep via een ander hekje dat achter hem dicht ging. Dit dwong de schapen rechtstreeks naar het slachthuis. Er is een opvallende gelijkenis tussen de schapen die de Judasgeit volgen en tieners die voor groepsdruk bezwijken. Degenen die zelfverzekerder en opstandiger zijn leiden vaak de timide tieners in de problemen. Sommige spuiten zichzelf heroïne in of proberen cocaïne; anderen houden zich bezig met gevaarlijke seksuele praktijken of rijden onder invloed van alcohol. Maar waarom doen ze zulke vernietigende dingen? Geven ze niet om hun eigen leven en de toekomst die ze riskeren? De meeste van hen wel. Maar de druk om je te conformeren - de Judasgeit volgen - is nog sterker dan de behoefte aan veiligheid en welzijn.’ De Bijbel heeft het over mensen die ‘oprechte mensen op het slechte pad brengen’. Wees je er dus van bewust door wie jouw tiener wordt beïnvloed en zorg dat je zijn vrienden leert kennen.

Vrijdag 4 maart

‘Hij kan ieder die beproefd wordt bijstaan’ (Hebr. 2:18)(NBV).

Jezus hoort je noodkreet.

Dreig jij je huis te worden uitgezet? Jezus had geen plek om zijn hoofd neer te leggen. Heeft iemand van je geprofiteerd? Jezus leefde onder slaven en betaalde belastingen aan een buitenlandse keizer. Maar stel dat je probleem het tegenovergestelde is en je een succesvol bedrijf runt? Kan Jezus zich daarin ook herkennen? Ja. Hij trok mensen aan en hield toezicht op zijn eigen organisatie: zeventig mannen en enkele vrouwen die hem financieel steunden en hem als leider zagen. Ben jij verantwoordelijk voor de budgettering en het inhuren van personeel? Jezus weet dat leiderschap niet eenvoudig is. In zijn kring zat een zeloot die de Romeinen haatte en een tollenaar die voor hen werkte. En hoe zit het met spanningen thuis? ‘Toen zijn verwanten hiervan hoorden, gingen ze op weg om hem... mee te nemen, want volgens hen had hij zijn verstand verloren’ (Marc. 3:21). Heeft iemand jou ten onrechte ergens van beschuldigd? De avond voor zijn dood ‘probeerden ze een valse getuigenverklaring tegen Jezus te laten afleggen op grond waarvan ze hem ter dood zouden kunnen veroordelen’ (Matt. 26:59). Jezus heeft het menselijk leven tot in detail ervaren, met alle ups en downs (zie Hebr. 2:18). Max Lucado schrijft: ‘Jezus was boos genoeg om de tempel te zuiveren, verdrietig genoeg om in het openbaar te huilen, levensgenieter genoeg om voor dronkaard te worden uitgemaakt, innemend genoeg om kinderen tot zich te trekken, arm genoeg om een munt te lenen voor een preekillustratie, radicaal genoeg om de stad uitgeschopt te worden, verantwoordelijk genoeg om voor zijn moeder te zorgen, beproefd genoeg om de stank van Satan te kunnen herkennen en bang genoeg om bloed te zweten.’ Dus waarom zou Jezus ‘s werelds zwaarste pijn moeten verduren? Zodat je zonder enige twijfel zou weten dat ‘hij ieder die beproefd wordt bijstaat.’ Jezus hoort je roep vandaag.

Zaterdag 5 maart

‘De woorden van een lasteraar [zijn]... als een lekkernij die de buik verzadigt’ (Spr. 18:8)(NBV).

Praat er niet over.

Roddelen maakt reputaties en vriendschappen kapot. En het weerhoudt mensen ervan zich open te stellen en de nodige hulp te krijgen. De Bijbel stelt roddelen op één lijn met moord (zie Rom. 1:29). Het is misschien niet je bedoeling, maar jouw woorden kunnen iemands hart breken. Het is niet zo vreemd wanneer mensen roddelen in de schoonheidssalon of op het werk, maar hoe zit het met de kerk? Het valt daar gewoon niet zo op omdat we er heel goed in zijn om het te verbergen. Een vriend neemt je bijvoorbeeld in vertrouwen over een huwelijksprobleem of een drugsprobleem van zijn/haar kind, en wat doe je dan? Je pakt de telefoon en belt de gebedsketen. Je ‘deelt het’ onder het mom van een vraag om gebed. Jakobus schrijft: ‘Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite’ (Jak. 1:26). Waarom oordeelt God zo hard over roddelen? Omdat het de wereld vertelt dat bepaalde christenen niet te vertrouwen zijn; dat iemand met een probleem is veiliger in een twaalf-stappen-groep dan in een kerk. Ooit opgevallen hoe roddels sneller reizen wanneer de roddelaars verbitterd zijn? En sommige van de ergste overtreders zijn christelijke leiders die hun collega’s proberen te imponeren door het onthullen van details van iemand anders worsteling. Als jij deze neiging bij jezelf bespeurt, bid dan: ‘Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren, Heer’ (Ps. 19:15). Als je moet praten, praat dan met God.

Zondag 6 maart

‘Het is echter een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden’ (1 Petr. 2:20)(NBV).

Hoe behaag je God?

Je wordt net als de mensen met wie je de meeste tijd doorbrengt, dus kies je vrienden zorgvuldig. Als je tijd doorbrengt met boze, nukkige mensen loop je het risico zelf een boos en nukkig persoon te worden. Dat komt omdat houdingen besmettelijk zijn. Hier is een prachtig verhaal dat dit illustreert. Een man kocht elke dag een krant in een kiosk. Hij begroette de verkoper altijd heel hoffelijk, maar werd in ruil daarvoor nors en onbeleefd behandeld; de verkoper schoof de krant ruw naar hem toe. De man glimlachte echter beleefd en wenste hem een goeie dag toe. Dit ging zo een aantal dagen door totdat een vriend vroeg of de verkoper altijd zo onbeleefd deed. Helaas wel, antwoordde de man. De vriend vroeg: ‘En ben jij altijd zo beleefd en vriendelijk tegen hem?’ De man antwoordde bevestigend. De vragensteller vervolgde: ‘Waarom ben je zo aardig tegen hem als hij zo onbeschoft doet?’ De man antwoordde: ‘Omdat ik hém niet wil laten bepalen hoe ik moet handelen.’ De Bijbel zegt: ‘Het is echter een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden. Dat is uw roeping: ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt’ (v. 20-23). Zo behaag je God.