

**Maandag 28 maart**

'We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven...' (Rom. 6:4)(NBV).

In het openbaar.

Wanneer een paar trouwt doen ze trouwringen om. Zouden ze getrouwd kunnen zijn zonder ringen? Zeker wel, maar de ringen identificeren hen als een stel dat elkaar toebehoort. We zouden het vreemd vinden als een man nooit in het openbaar met zijn vrouw zou willen uitgaan. Stel dat hij zegt: 'Ik wil samen met je eten, maar dan wel zolang het thuis is.' Dat zou een belediging zijn! Op dezelfde manier, net zoals de ring openlijk bevestigt dat je een verbond hebt met je partner, verklaart de doop dat je gelooft in de dood, begrafenis en opstanding van Jezus en dat je je vertrouwen hebt gesteld op hem als je Redder. 'We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven' (v. 4-8). Niet alleen verklaart de doop aan anderen dat jij je publiekelijk met Christus hebt geïdentificeerd, het is ook een constante herinnering voor je zelf. Wanneer je in de verleiding komt om terug te gaan naar je oude manieren, zegt het: 'Zo ben jij niet meer, je bent nu een nieuwe schepping in Christus met een nieuw pakket aan waarden, houdingen, handelingen en bestemmingen.'

**Dinsdag 29 maart**

'Gedraag u wijs... benut iedere gelegenheid...' (Kol. 4:5)(NBV).

Beheer je tijd, beheer je leven.

Je grootste bezit - is je volgende vierentwintig uur. Hoe ga je die besteden? Laat je toe dat je dag opgaat aan tv, nutteloze mailtjes, onbelangrijke taken, je eigen impulsen, de verkeerde mensen of andere betekenisloze afleidingen? Of ben je baas over je tijd en laat je de dag van vandaag tellen? Leiderschapsdeskundigen zeggen dat concentratie op de eerste 20 procent van je prioriteiten een rendement van 80 procent oplevert. Dus kijk 's morgens na het opstaan in de spiegel en zeg: 'Vandaag zal ik mijn leven leiden volgens Gods wil en mijn energie geven aan de dingen die me helpen dat te vervullen.' De waarheid is dat er altijd dingen om je aandacht zullen strijden. Adverteerders willen dat je geld besteedt aan hun producten. En heb je ook gemerkt hoe mensen die niets om handen hebben meestal hun tijd met jou willen doorbrengen? Zelfs je eigen verlangens kunnen zo divers zijn en je focus zo verdeeld dat je niet zeker weet wat als eerste je aandacht nodig heeft. Dat is waarom je als een laserstraal moet focussen op je door God gegeven doel. Concentreer je je ergens op dan ontstaat er daadkracht en dynamiek. Je prioriteiten bepalen hoe je je tijd besteedt, dus bepaal die biddend en houd je er zorgvuldig aan vast. Ruim uit de weg wat er niet toe doet. Degenen die je vertellen dat je alles kunt hebben zijn misleid. Je kunt niet alles doen wat je wilt doen, maar je kunt wel alles doen wat God wil dat je doet. Je moet een keuze maken! Succes is het gevolg van het doen van de juiste dingen en van het loslaten van de rest. Als je niet zeker weet wat voor jou de juiste dingen zijn, stel je zelf dan voor dat je jaren later terugkijkt op je leven vanaf nu - van welke dingen zou je spijt hebben dat je ze niet had gedaan?

**Woensdag 30 maart**

*‘Wat klaag je nu over je letsel...’ (Jer. 30:15)(NBV).*

Je emotionele wonden genezen.

God vraagt zijn volk: ‘Wat klaag je nu over je letsel, je dodelijke wonden?’ Dan antwoordt hij: ‘Weet dat ik je zal genezen, ik zal je wonden helen...’ (v. 17). Als er iets verraderlijker is dan de woede, frustratie en andere negatieve dingen die voortkomen uit onszelf en onze relaties kapotmaken, dan is het de innerlijke bron van waaruit zij afkomstig zijn. Etterende wonden uit vorige relaties zijn gevaarlijke wonden. Jij zegt misschien: ‘Maar je weet niet hoe erg deze persoon mij gekwetst heeft.’ Het punt is dat die je dus nog steeds kwetst, dus hoe kun je de wond dan reinigen en genezen? Gods manier is om het beestje bij de naam te noemen! Hij wil geen pleister op een geïnfecteerde wond - hij eist dat het probleem wordt aangepakt. We moeten begrijpen dat hij bereid is om de gebroken plekken in ons leven te herstellen; het enige dat hij van ons vraagt is om die plekken bloot te leggen. Alleen Jezus kan ons meenemen naar ons gewonde verleden, dwars door de barrière van de tijd. Zeker een van de belangrijkste stappen tot genezing is om te vergeven met je hele hart - om de wond en de woede te erkennen en vervolgens los te laten. En het kan moeilijk zijn om te doen, maar er kan geen vrijheid of genezing zijn zonder vergeving. Bitterheid eet je levend op als je niet vergeeft. Het zal je huidige relaties grote schade berokkenen. God zal je de genade geven om te vergeven en het los te laten, maar jij moet de keuze maken om van wrok te worden gereinigd door de dader te vergeven. Er is geen andere weg naar vrede en vrijheid.

**Donderdag 31 maart**

*‘Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige...’ (Hebr. 4:16)(NBV).*

Genade.

De Bijbel zegt: ‘Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden’ (v. 15-16). Tony Evans zegt dat de genade van God lijkt op een ambulance die komt om je te behandelen wanneer je in een medische noodsituatie verkeert. Eerst wordt er directe genade verleend voor je meest ernstige symptomen. Dan schuiven ze je in de ambulance, die uitgerust is met meer genade - meer medische faciliteiten om je probleem aan te pakken. Dan scheurt de ambulance naar het ziekenhuis waar je nog meer genade te wachten staat. En ben je eenmaal daar, dan blijft het ziekenhuis zorgen voor nog meer genade totdat aan de nood is voldaan en je weer naar huis kunt gaan. In de woorden van John Newtons geliefde lied: ‘Het is genade die me veilig bracht tot hier en het is genade die me brengt naar huis.’ Op een dag hoorde Jezus onze noodkreet: ‘Heer, wees mij zondaar genadig.’ Hij kwam naar de aarde, trof ons aan, stervend in zonde en reikte naar ons om ons te redden. En als onze Hogepriester heeft hij ons gebracht van waar we waren naar een plek die alle genade heeft die we ooit nodig zullen hebben, totdat we met hem naar huis gaan. Op een dag zal God op een oordeelstroon zitten waar er geen genade meer zal zijn, maar tot die dag zit hij op een genadetroon. Dus elke keer dat je struikelt of faalt kun je ‘zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige’ en Gods genade en vergeving ontvangen.

**Vrijdag 1 april**

*‘Diotrefes, die daar de dienst wil uitmaken...’ (3 Joh. 1:9)(NBV).*

De geest van Diotrefes.

Sommige mensen zijn zo onzeker en voelen zich zo snel bedreigd dat ze de behoefte voelen om iedereen af te breken die ze als een concurrent zien. Denk aan Diotrefes, één van de nieuwtestamentische kerkleiders. Hij stond voor een heus dilemma toen Johannes de aanbeveling deed om een paar getalenteerde leraren van het evangelie uit te nodigen om in zijn kerk te spreken. Geplaagd door onzekerheid vreesde Diotrefes dat hun bezoek zijn eigen superioriteit zou bedreigen, dus hij weigerde om ze te laten komen. Johannes was boos vanwege het gedrag van Diotrefes en schetste aan zijn vriend Gaius hoe hij van plan was om ermee om te gaan. ‘Ik heb hierover al aan de gemeente geschreven, maar Diotrefes, die daar de dienst wil uitmaken, trekt zich niets van ons aan. Als ik kom, zal ik zijn gedrag ter sprake brengen. Die man verspreidt laster over ons, en daar laat hij het niet bij: hij weigert de broeders te ontvangen, en houdt degenen tegen die dat wel willen en verjaagt hen uit de gemeente. Geliefde broeder, volg niet het kwade na maar het goede. Wie goeddoet komt uit God voort; wie kwaad doet heeft God niet gezien’ (v.9-11). De trieste waarheid is dat je de geest van Diotrefes levend en wel in zowel wereldlijke als geestelijke organisaties aantreft. Ze spreken kwaad over nieuwkomers die ze als bedreigend zien. Ze beschuldigen slimme talentvolle vrouwen ervan dat ze vooruit willen komen op een andere manier dan door hun vaardigheden, talenten en goede eigenschappen. Ze zoeken naar kieren in het harnas van hun slachtoffers. Maar in tegenstelling tot wat ze denken is het niet zo dat ze door het imago van een ander te verlagen dat van zichzelf verhogen. De oorsprong van ons woord voor ‘duivel’ komt van ‘diabolos’, wat letterlijk vertaald ‘lasterend’ betekent. Belasteren is daarmee dus duivelswerk!

**Zaterdag 2 april**

*‘Met luide stem riepen ze: ‘Het lam dat geslacht is komt alles macht toe’ (Openb. 5:12)(NBV).*

Vrij om God te aanbidden.

Wanneer het gaat om het heil is er is maar één weg. Jezus zei: ‘Ik ben de weg’ (Joh. 14: 6). Maar wanneer het gaat om aanbidding, dan zijn er vele manieren. Elke generatie ontdekt hetzelfde: de muziek die kleinkinderen raakt, vinden grootouders maar niks. Dus laten we stoppen met ruziën over persoonlijke voorkeuren wanneer het gaat om de aanbiddingsstijl die we prettig vinden. ‘En ze zetten een nieuw lied in... uit alle landen en volken, van elke stam en taal’ (Op. 5:9). We aanbidden allemaal dezelfde Heer en het enige wat hij vraagt is een oprecht hart. Dat is het geval of het nu gaat om country, rap, hiphop of orgelmuziek. God vraagt niet van ons dat we onze liefde voor hem op identieke wijze uiten, maar hij vraagt wel van ons dat we niet oordelen over hoe anderen het doen. Wanneer de Bijbel zegt dat ze met zijn allen een nieuw lied inzetten voor het Lam, denk je dan echt dat ze allemaal dezelfde muziekstijl hadden? De grote geestelijke opwekking die plaatsvond onder de Wesley broers en die het begin van de Methodist Church inluidde, kende vele ontroerende gezangen. Toch veroordeelden veel oprechte christenen uit die tijd de melodie omdat die op barmuziek leek. Een van de gevaren van ouder worden is dat je alles wilt houden zoals het is en dat je wilt dat anderen het daarmee eens zijn en dat je ze als ‘ongeeestelijk’ bestempelt wanneer ze dat niet doen. Paulus schreef: ‘Voor allen ben ik alles geworden, om in ieder geval enigen te behouden’ (1 Kor. 9:22)(HSV). Let op het woord ‘alles’. Zolang iemands lied wordt gezongen voor het Lam is het acceptabel voor God - en zou het ook voor ons moeten zijn!

**Zondag 3 april**

*'Jezus begon ook te huilen' (Joh. 11:35)(NBV).*

Omgaan met verdriet (1).

Colin Parkes zei: 'Verdriet is de prijs die we betalen voor liefde.' Hoe meer je van iemand houdt, hoe meer je zijn dood betreurt. Shock, ongeloof, verwarring, depressie, leegte en boosheid zijn allemaal onderdeel van het proces. Toen Jezus in het huis van Lazarus aankwam, was zijn vriend al vier dagen dood en zijn zuster Marta overstuur. Ze wilde weten waarom Jezus niet eerder was gekomen of het allemaal niet had tegengehouden. 'Waarom, Heer?' Het is een vraag die we stellen wanneer we overweldigd worden door verdriet. En wat was Jezus' antwoord? De Bijbel zegt dat Jezus begon te huilen toen hij Maria en de andere rouwenden zag. En omdat hij dat deed is het voor ons ook oké om verdriet te hebben! Tranen staan niet voor een gebrek aan geloof; ze betekenen gewoon dat je mens bent. Degene die jou de mogelijkheid gaf om lief te hebben begrijpt verdriet en verlies - dat is waarom hij je tranen gaf. Hoe rouwen we? Volgens een counselor doen we dat op een onhandige, onvolkomen manier, meestal met veel weerstand. Vaak met boosheid en pogingen om te onderhandelen. Al schoppend en schreeuwend worstelen we verder totdat we die vreedzame staat bereiken die acceptatie heet.' Maar acceptatie betekent niet toegeven aan wanhoop, want 'het afscheid is voor even en de hereniging voor eeuwig.' Paulus zegt: '... wij zullen allemaal veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke... [dan] zal wat geschreven staat in vervulling gaan: 'De dood is opgeslokt en overwonnen' (1 Kor. 15:51-54).