

**Maandag 25 april**

*'Iemand met een boos hart mag die weg niet betreden' (Jes. 35:8)(HB).*

Weg met dat boze hart!

'En er zal een hoofdweg door dat verlaten land lopen, die 'Heilige weg' zal worden genoemd. Iemand met een boos hart mag die weg niet betreden' (v. 8)(HB). Zou het niet geweldig zijn als er een snelweg was speciaal voor vriendelijke, attente mensen? Maar kijk om je heen wat er zich dagelijks allemaal op de weg afspeelt. Lompe chauffeurs schreeuwen obsceniteiten naar medeautomobilisten, jong en oud. Wat maakt ons tegenwoordig zo onbeschoft? Overvolle programma's, langere reistijden, veeleisende bazen, verwende kinderen en de stress van het dagelijks leven? Geduld tonen is een zeldzame gebeurtenis geworden. Ongemanierde, onbeleefde communicatie is de gangbare praktijk geworden - zelfs onder belijdende christenen. Wat is er gebeurd met de Gulden Regel die Jezus ons heeft gegeven? 'Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen' (Luc. 6:31). Het merendeel van de tijd gaan we zo op in onze eigen agenda dat we geen tijd hebben om zelfs maar aan anderen te denken! Zou onze liefde voor Christus en ons verlangen om hem hier op aarde goed te vertegenwoordigen geen impact moeten hebben op ons dagelijks gedrag? De Bijbel zegt: 'De liefde... is niet grof en niet zelfzuchtig...' (1 Kor. 13:5). Grof zijn is nooit goed te praten. Dus wanneer jij merkt dat je ongeduldig en onbeleefd bent, heb dan berouw en keer terug tot de Gulden Regel. Realiseer je dat wanneer je reageert vanuit je boze hart, je de zeer egoïstische en goddeloze beslissing hebt genomen dat jouw behoeften en zorgen van het allergrootste belang zijn. Volgelingen van Christus horen geduldig, attent en vriendelijk te zijn. Probeer daar vandaag aan te denken wanneer je iemand tegenkomt wiens daden je uitnodigen om op de verkeerde manier te reageren.

**Dinsdag 26 april**

*'Wij zijn dus als rechtvaardigen [vrijgesproken, recht voor God staand] aangenomen op grond van ons geloof...' (Rom. 5:1)(NBV).*

Je plaats weten bij God.

Zolang je niet begrijpt hoe God jou ziet, zal je worstelen om zijn goedkeuring en erover in zitten dat je nooit goed genoeg bent. Is dat hoe jij je voelt vandaag? Als dat zo is, laat de volgende teksten dan op je inwerken en laat ze je twijfels wegnemen. 1) '... door hem konden wij rechtvaardig worden voor God [acceptabel en in juiste relatie tot hem]' (2 Kor. 5:21). Onwaardigheid is een van Satans grootste wapens tegen jou, dus neem het hem uit handen. In zekere zin heeft God een scherm geplaatst tussen jou en hem; dat is het bloed van Jezus. En wanneer hij naar jou kijkt door dat scherm ziet hij jou als rechtvaardig en vergeven van alle zonden. Daarom noemen we het 'wonderlijke genade'. 2) '... als rechtvaardigen aangenomen omdat we geloven in [vertrouwen op] hem...' (Rom. 4:24). Zie je dat? Alle gerechtigheid die nodig is om in de hemel te komen - wordt bijgeschreven op je rekening op het moment dat jij je vertrouwen stelt in Christus. Als christen is er een verschil tussen je positie en je conditie. Wanneer je zondigt, beïnvloed jij je conditie. Maar je vaste positie is 'in Christus' (zie Rom. 8:1). En je tekortkomingen? Die hebben te maken met je conditie en daar werkt de heilige Geest dagelijks aan (zie 2 Kor. 3:18). Transformatie, wat 'van vorm veranderen' betekent, is een dagelijks proces. En terwijl je in dat proces zit beschouwt God jou als rechtvaardig! Met andere woorden, rechtvaardigheid is geen prestatie maar een positie. En God plaatste je in die positie op het moment dat hij je redde. Nu ken je positie bij God.

**Woensdag 27 april**

*‘De kracht van de Heer was werkzaam in hem, opdat hij zieken zou genezen’ (Luc. 5:17)(NBV).*

Mensen bij Jezus brengen (1).

Op een dag, toen Jezus ergens onderricht gaf in een huis, brachten vier mannen hun verlamde vriend bij hem zodat hij hem kon genezen. Toen ze niet door de menigte heen konden komen klonnen ze op het dak, maakten een opening, lieten de man naar beneden zakken tot aan Jezus' voeten en hij genas hem. Volgens de Bijbel was 'de kracht van de Heer werkzaam in hem, opdat hij zieken zou genezen.' De Farizeeën zaten vlakbij en de kracht van God was ook werkzaam om hen te genezen, maar zij ontvingen niets. Het is verbazingwekkend, maar waar; je kunt in de aanwezigheid van Jezus zijn en onveranderd weggaan. Waarom? Omdat je houding en benadering bepalend zijn voor je resultaten! Trots en vooroordelen - denken dat je God helemaal door hebt - kunnen je ervan weerhouden te ontvangen wat je nodig hebt. Paulus zegt: 'Want aan ons is het goede nieuws verkondigd, net als indertijd aan hen, maar anders dan voor wie het in geloof aannemen, was het verkondigde woord voor hen niet heilzaam' (Hebr. 4:2). Deze religieuze leiders hadden dat geloof niet. Hun interesse lag elders, zij wilden Jezus graag betrekken bij theologische argumenten. Zij hoefden niet zo nodig een demonstratie te zien van de kracht van God en van de genezing van deze zieke man. Zo kan jij een hoofd vol theologie hebben en een hart vol twijfel en niets ontvangen van de Heer! Lucas 5:20-26 zegt het zo: 'Toen hij [Jezus] hun geloof zag, zei hij tegen hem... sta op, pak uw bed en ga naar uw huis. En onmiddellijk stond hij... op... en vertrok naar huis, terwijl hij God loofde. Allen stonden versteld en ze loofden God, en zeiden... Vandaag hebben we iets ongelooflijks gezien' (v. 20-26).

**Donderdag 28 april**

*‘Er werd ook een verlamde bij hem gebracht, die door vier mensen gedragen werd’ (Marc 2:3)(NBV).*

Mensen bij Jezus brengen (2).

Sommige mensen moeten bij Jezus 'gebracht' worden omdat ze zelf niet bij hem kunnen komen. Net als de man in het verhaal zijn ze verlamd. Verlamd waardoor? Verlamd door onbeheersbaar gedrag. Verlamd door een geloofsopvatting die je vertelt dat je te zondig bent voor God om ooit door hem geliefd of verlost te worden. Verlamd door de herinnering aan iets dat in je kindertijd is gebeurd en waarover je nu niet durft te praten. Verlamd door een verslaving aan drugs, medicijnen, gokken, pornografie, alcohol, werk of geld. Wat je verslaving ook is - één ding is zeker - het verlamt je. Je kunt ook worden verlamd door angst, bezorgdheid, depressie, een laag gevoel van eigenwaarde of een nachtmerrieachtige jeugd van verwaarlozing en misbruik. Aan de andere kant kun je een selfmade man of vrouw zijn, verlamd door succes, materialisme, hebzucht, egoïsme - zonder een enkele behoefte aan God in je leven. Komt iets van dit alles je bekend voor? Jezus begon zijn bediening met de volgende woorden: 'De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen' (Luc. 4:18-19). 'De tijd van Gods genade is aangebroken,' zegt Het Boek bij het laatste deel van die tekst. Dit is het goede nieuws! Het leven is misschien niet altijd goed voor je geweest, maar de genade van God en de glimlach van zijn welgevallen kan dat allemaal veranderen - te beginnen bij vandaag.

**Vrijdag 29 april**

*‘Maar ze zagen geen kans om door de mensenmassa heen te komen, en dus gingen ze het dak op...’ (Luc. 5:19)(NBV).*

Mensen bij Jezus brengen (3).

Iemand optillen kan een zwaar vrachtje vormen. Let op: 1) Het kostte vier mensen om deze man bij Jezus te brengen. Soms moet je versterkingen aanrukken. Wanneer je voor iemand hebt gebeden en er niets lijkt te gebeuren, is hier een geweldige tekst: ‘Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden’ (Matt.18:19-20). 2) Het was hún geloof, niet het geloof van de zieke man, waar Jezus op reageerde. ‘Toen hij [Jezus] hun geloof zag, zei hij tegen hem: ‘Uw zonden zijn u vergeven’ (Luc. 5:20). De arme man was al zo lang in deze conditie geweest dat zijn geloof waarschijnlijk net zo dood was als zijn ledematen. Maar voor God is dat geen probleem. Hij zal reageren op jouw geloof door je dierbare aan te raken. 3) Ze weigerden hem als hopeloos geval te zien. Je hebt vasthoudend geloof nodig dat weigert om op te geven. Dat jij onlangs nog met iemand over de Heer hebt gepraat en hij toen niet reageerde, betekent niet dat hij nu niet reageert. Misschien was hij er destijds nog niet klaar voor en zijn z’n omstandigheden intussen veranderd. Misschien pakte jij het toen niet zo slim aan en doe je het nu beter. Het punt is dat wanneer jij jouw deel doet, God het zijne zal doen. ‘Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen’ (Gal. 6:9).

**Zaterdag 30 april**

*‘... rust hem toe en bemoedig hem...’ (Deut. 3:28)(HSV).*

Bemoedig iemand vandaag.

Bemoediging kan wonderen doen. In een film heeft een middelbare schoolleraar twee leerlingen in zijn klas die Johnny heten. De een is een tevreden type en een uitstekende leerling; de ander besteedt zijn tijd aan rondhangen en in de problemen raken. Toen een moeder bij de eerste ouderavond van het jaar aan de leraar vroeg hoe het met haar zoon ging, ging de leraar er ten onrechte van uit dat zij de moeder van de betere leerling was, dus hij antwoordde: ‘Ik kan u niet vertellen hoeveel ik van hem geniet. Ik ben zo blij dat hij in mijn klas zit.’ De volgende dag stapte ‘probleem Johnny’ op zijn leraar af en zei: ‘Mijn moeder vertelde me wat u gisteravond over mij zei. Ik heb nog nooit een leraar gehad die mij in zijn klas wilde hebben.’ Het resultaat? Hij voltooide zijn opdrachten die dag en kwam de volgende ochtend met zijn afgemaakte huiswerk. Een paar weken later was hij uitgegroeid tot een van de hardst werkende leerlingen van die leraar - en een van zijn beste vrienden. Zijn leven was compleet omgedraaid als gevolg van een toevallig woord van bemoediging. Het werkt als volgt: wanneer jij op zoek gaat naar het goede in een persoon en hem dat zegt, geef je hem iets om zich aan op te trekken. Met andere woorden, je motiveert hem om beter te zijn dan hij is. Het laatste wat God tegen Mozes zei dat hij moest doen was Jozua toerusten en bemoedigen, want ‘hij zal het volk voorgaan en hun het land in bezit geven dat jij zult zien liggen’ (v. 28). En hier is het mooie van bemoediging: je hoeft niet rijk, aantrekkelijk, belangrijk of briljant te zijn om het te kunnen geven en het wordt altijd op prijs gesteld. Bemoedig vandaag dus iemand.

**Zondag 1 mei**

*‘... zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer...’ (1 Kor. 15:58)(NBV).*

Wanneer God je roept (1).

Een carrière is iets wat je kiest; een roeping is iets wat je ontvangt. Een carrière is iets wat je doet voor jezelf; een roeping is iets wat je doet voor God. Een carrière belooft status, geld en macht; een roeping belooft over het algemeen moeiten, lijden en de mogelijkheid om gebruikt te worden door God. Een carrière kan eindigen met pensioen en veel speeltjes; een roeping eindigt pas wanneer je overlijdt. Een carrière kan door een aantal gebeurtenissen worden verstoord, maar God stelt je in staat om je roeping te vervullen, zelfs in de meest moeilijke omstandigheden. Voor sommige mensen in de Bijbel betekende gehoor geven aan de roep van God een leven in slavernij, gevangenschap en ballingschap of ter dood veroordeling. Hun loopbaantrajecten zagen er niet veelbelovend uit, maar zij voldeden aan hun roeping op buitengewone manieren. Chuck Colson had een van de meest glansrijke carrières in Amerika. Zijn macht en invloed reikten tot in het Witte Huis ten tijde van het presidentschap van Nixon, maar hij belandde in de gevangenis. Zijn carrière was voorbij, zijn roeping was echter nog maar net begonnen. Hij werd geroepen om anderen net als hij te bereiken. Hij reflecteert: ‘De echte nalatenschap van mijn leven was mijn grootste mislukking - dat ik een ex-gevangene was. Mijn diepe vernedering - naar de gevangenis gestuurd worden - was het begin van de tijd waarin God optimaal gebruik van mijn leven ging maken. Hij koos die ene ervaring waarin ik niet kon roemen en gebruikte het tot zijn eer.’ In Gods voorzienigheid kan het einde van je carrière het begin van je roeping zijn. Dus waar God je ook toe geroepen heeft: ‘zet je altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.’