

Maandag 6 juni

'... en in de richting van haar huis stapte...' (Spr. 7:8)(NBG).

Ga daar niet naar toe!

Salomo schrijft: '... en van hen, ontdekte ik, was zonder verstand. Hij liep door de straat, kwam bij de hoek waar zo'n vrouw woont - en stapte in de richting van haar huis' (v. 7-8)(NBV/NBG). De fout van deze knaap was dat hij op het verkeerde moment op de verkeerde plek was met de verkeerde persoon. En de boodschap is duidelijk: als je niet wilt verbranden moet je bij het vuur wegblijven! Je kunt niet verslaafd raken aan cocaïne als je het nooit gebruikt. Je kunt geen alcoholist worden als je nooit drinkt. En je kunt geen seksuele zonde begaan als je jezelf niet toestaat om in verkeerde situaties terecht te komen. Het is onmogelijk om volledig te ontsnappen aan situaties en mensen die potentieel gevaarlijk kunnen zijn. Maar zoals Maarten Luther zei: 'Je kunt niet verhinderen dat er vogels over je hoofd heen vliegen, je kunt ze echter wel verhinderen om een nest te bouwen in je haar!' Er is een verhaal over een bejaarde man die een jongetje alsmaar rondjes zag rijden op zijn fiets. Dit ging zo uren door en tenslotte vroeg de man hem: 'Joh, ben je niet moe? Je hebt de hele ochtend al om dit blok heengereden.' Het jongetje antwoordde: 'Ik ben aan het weglopen van huis.' De man antwoordde: 'Maar je loopt helemaal niet weg van huis, je rijdt alleen maar rondjes om het blok.' 'Nee,' zei de jongen stellig, 'ik ben wel aan het weglopen, maar van mijn moeder mag ik de straat niet oversteken.' We zijn allemaal geneigd om te dwalen, dus heeft God bepaalde grenzen vastgelegd die we nooit moeten overschrijden en bepaalde plaatsen waar we nooit heen moeten. Ook vindt hij dat er sommige mensen zijn met wie we nooit mee moeten gaan. Er is nooit een juiste tijd om op de verkeerde plek te zijn met de verkeerde persoon. Dus ga daar niet naar toe.

Dinsdag 7 juni

'Het brandde in mijn binnenste, bij mijn zuchten laaide een vuur op' (Ps. 39:4)(NBV).

Wat zet je in vuur en vlam?

Wanneer God je een visie voor je leven geeft, zal het in je branden als een vuur dat niet kan worden gedoofd. De psalmist zei: 'Het brandde in mijn binnenste, bij mijn zuchten laaide een vuur op.' Waar heb jij een passie voor? Wat brandt er in jouw binnenste? Wanneer God je oproept om iets te doen, geeft hij je zowel het verlangen om het te doen als de kracht om het uit te voeren. Hoewel je het gevoel hebt dat je niet voldoet en ongeschikt bent, kun je vertrouwen op zijn Woord: 'Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt' (Fil. 2:13). Mahatma Gandhi had een visioen van een vrij en onafhankelijk India in een tijd dat het geregeerd werd door de Britten. Henry Ford had een visioen van een automobiel voor elk gezin in Amerika in een tijd waarin mensen bang waren voor zijn nieuwe uitvinding. Daniel Ludwig had een visioen van een zichzelf voorzienende industriële regio in het hart van de Braziliaanse jungle op een moment dat er geen industrie, geen elektriciteit en geen enkele stad in de verre omtrek te vinden was. Waar komen dergelijke creatieve verlangens vandaan? Van God, die onze Schepper is! En wanneer God je een echt wereldbeeld toont, zal je nooit genoeg nemen met bekrompen opvattingen. Zijn er momenten waarop je bang zult zijn en onzeker over wat je moet doen? Ja! Angst en geloof zijn twee kanten van dezelfde medaille, en ze zullen altijd een deel van je denken zijn. Maar wat je kiest is wat je toekomst bepaalt - en de keus is aan jou!

Woensdag 8 juni

‘[Want u zult]... met vrede voortgeleid worden’ (Jes. 55:12)(HSV).

Je doel zal vergezeld gaan van vrede.

Misschien vraag je je af wat je met je leven aan moet, wat je doel is hier op aarde. God beantwoordt deze vragen door middel van onze bekwaamheden. Hij leidt ons tot ons levensdoel door middel van de vaardigheden en talenten die hij ons gegeven heeft. Door God gegeven gaven zijn de vaardigheden die iemand met het grootste gemak doet, vaak zonder formele opleiding. Wanneer we iets doen waar we van nature goed in zijn geeft ons dat veel plezier. Dus als je niet zeker bent van het doel van je leven, doe dan gewoon waar je goed in bent en kijk hoe God het bevestigt door je inspanningen te zegenen. Probeer geen dingen te doen waar je gaven niet liggen of waar iemand anders goed in is. Zonde van je tijd! We weten dat we functioneren in onze roeping en gaven wanneer wat we doen anderen inspireert. Als wat we doen ons ongelukkig maakt en ons met een gevoel van vrees vervult, bevinden we ons meestal niet in Gods volmaakte wil. Hij geeft ons vrede en vreugde om ons te laten weten dat we zijn perfecte plan volvoeren: ‘Want in blijdschap zult u uittrekken en met vrede voortgeleid worden.’ Kijk naar wat je leuk vindt, waar je goed in bent en waarvoor God je de genade geeft - en laat God vervolgens God zijn in je leven. Hij wil door je heen stromen, en mogelijk niet op dezelfde manier als hij via anderen stroomt. Vertrouw op zijn vermogen in en door jou heen en wees niet bang om uniek te zijn. God heeft een specifieke plek en een specifiek plan voor ieder van ons. Hoe weet je of je op de juiste plek bent en zijn plan volvoert? Je ervaart vrede!

Donderdag 9 juni

‘De liefde zal nooit vergaan’ (1 Kor. 13:8)(NBV).

Liefde: De winnende strategie (1).

‘De liefde zal nooit vergaan,’ zegt de Bijbel. Denk je eens in: geld maakt niet gelukkig, roem geeft geen eigenwaarde en wraak brengt geen voldoening. Het enige dat nooit faalt is liefde. Toen Moeder Teresa wereldleiders toesprak bij de Verenigde Naties, werd haar gevraagd: ‘Hoe kunnen we vrede hebben in de wereld?’ Ze antwoordde: ‘Ga naar huis en houd van je gezin.’ Als we dat allemaal deden zou het verloren paradijs het hervonden paradijs worden! Napoleon Bonaparte’s intellectuele grootheid en intens egoïsme maken zijn vermeende eerbetoon aan de suprematie van leiderschap door liefde des te opvallender. Hij zei: ‘Alexander de Grote, Caesar, Karel de Grote en ikzelf hebben grote rijken gesticht: maar waar steunden onze genieuze creaties op? Op geweld. Alleen Jezus baseerde zijn rijk op liefde en tot op de dag van vandaag zouden miljoenen mensen voor hem sterven.’ Soms zijn leiders louter machthebbers. Omdat je anderen niet kan liefhebben zonder jezelf kwetsbaar op te stellen, zien zij het uiten van liefde als een zwakte. Maar feit is dat je niet kan liefhebben en ‘alle opties open’ kan houden. Om echt lief te hebben - of het nu gaat om je partner, je kinderen of de mensen die je leidt - moet je jezelf onvoorwaardelijk geven en niet bang zijn om te worden gekwetst of zelfs afgewezen. Het fundamentele principe waarop machthebbers werken is om zichzelf en alles wat ze hebben te beschermen. Terwijl het fundamentele principe van echt leiderschap is dat je jezelf geeft zonder iets achter te houden. Liefde als een essentieel kenmerk van leiderschap lijkt achterhaald, maar volgens de Bijbel is het nog steeds de winnende strategie. De Bijbel zegt: ‘God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid’ (2 Tim. 1:7). Dat is de reden waarom liefde de winnende strategie is.

Vrijdag 10 juni

'Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben' (Luc. 6:32)(NBV)?

Liefde: De winnende strategie (2).

De liefde waar in de Bijbel over gesproken wordt is geen sentimentele emotie die je kippenvel geeft. Het is compassie, zorg en aandacht voor het welzijn van een ander. Het is gebaseerd op toewijding, niet op gemak. Het is een daad van je wil, niet een reflex van je emoties. Jezus stelt een vraag die je even stilzet. 'Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie' (v. 32-33)? Liefhebben is het moeilijkste wat je ooit zult doen en het vergt alle genade die God je kan geven. Jezus vervolgt: '... heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt' (v. 35-38). Een hoge standaard? Zeker, daarom is het ook de winnende strategie.

Zaterdag 11 juni

'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart...' (Matt. 22:37)(NBV).

Liefde: De winnende strategie (3).

Op een dag vroegen Christus' tegenstanders hem: 'Meester, wat is het grootste gebod in de wet?' (v. 36). Zijn antwoord geldt ook nu nog als waarschuwing voor zowel leiders als volgelingen; het is bedoeld voor degenen die in de kerkbanken zitten maar ook voor degenen die op de preekstoel staan. 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod' (v. 37-38). Als leider moet je iemand er nooit aan laten twijfelen wie God is - en wie niet. Namelijk, jijzelf! God zei: 'Vereer naast mij geen andere goden' (Ex. 20:3). En dat is belangrijk, want je loopt nooit meer gevaar dan wanneer mensen jou gaan loven. Ja, we moeten mensen leren dat ze goed leiderschap moeten respecteren, eren en belonen, maar de christelijke leider ontmoedigt vleierij en schuwt de schijnwerpers. Johannes de Doper was zo succesvol als prediker dat, toen hij klaar was met spreken, zijn publiek naar Jezus toestroomde. Toen Christus er later over sprak zei hij in wezen: 'Johannes, je hebt je werk goed gedaan!' Blijkbaar was Johannes het daar mee eens, want hij zei: 'Hij moet groter worden en ik kleiner' (Joh. 3:30). Jesaja schreef: 'In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon' (Jes. 6:1). De koning moest sterven voordat Jesaja de Heer zag. Pas wanneer een leider ongevoelig wordt voor applaus en goedkeuring en aan zijn ego sterft, wordt God verheerlijkt in zijn of haar leiderschap. Wanneer alleen Christus wordt verheven, glimlacht de door God geroepen leider zelfs en zegt: 'Dank U, Heer, dat is hoe u het bedoeld heeft.'

Zondag 12 juni

'... wie de Heer zoekt, ontbreekt het aan niets' (Ps. 34:10)(NBV).

Je angst voor gebrek overwinnen (1).

Het is niet erg om in armoede op te groeien, zolang de armoede maar geen vat op je krijgt en je denken gaat bepalen. Een beroemdheid werd gevraagd hoe hij het vond dat hij in armoede was opgegroeid. Verbazend was dat hij bekende dat hij er nog steeds last van had dat hij bang was in de toekomst niet genoeg te hebben. Dus hij had de neiging om overdreven zuinig te zijn, beschouwde zijn geld bijna als iets onwerkelijks en was niet in staat om te ontspannen en te genieten van de zegeningen die gepaard gaan met succes. Zijn vrouw had echter gezorgd voor evenwicht in de relatie met haar mentaliteit van geven, uitgeven en sparen. Wie is er volgens jou verantwoordelijk voor jouw succes, jij of God? Zolang jij dat zelf bent, zal je kwetsbaar zijn voor mensen, omstandigheden en economische omstandigheden. Maar wanneer je weet dat God verantwoordelijk is voor je succes, houd je altijd meer dan genoeg over. Dus je opties zijn: vertrouw op jezelf - of op God! De psalmist schrijft: 'Vromen, heb ontzag voor de Heer: wie hem vreest lijdt geen gebrek. Jonge leeuwen lopen hongerig rond, wie de Heer zoekt, ontbreekt het aan niets (v. 9- 10). Vind je dat een oudtestamentische belofte? Goed, dan volgt er hier eentje uit het Nieuwe Testament: 'God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk' (2 Kor. 9:8).