

Maandag 22 augustus

'Ik ben in zijn spoor getreden, zonder af te buigen volgde ik zijn weg' (Job 23:11)(NBV).

Blijf gericht op je missie.

Veel van onze inspanningen in het leven mislukken om één reden - focusverlies. We laten ons afleiden. Ralph Waldo Emerson zei: 'Concentratie is het geheim van kracht in de politiek, in de oorlog, in de handel, kortom, in het hele beheer van menselijke aangelegenheden.' Waar moet je je concentratie op richten? Op je missie! En wanneer je een fout maakt, blijf er dan niet in hangen. Probeer die niet te verdedigen. Steek er je goeie geld niet in. Erken eventuele fouten gewoon. Vraag indien nodig vergeving aan God en aan de persoon die je gekwetst hebt. En probeer het zo mogelijk goed te maken. Zodra je deze dingen hebt gedaan, richt je je weer op je missie en ga je door. Houd je oog gericht op wat je wilt doen. Je zult nooit iemand ontmoeten die zijn blik gericht had op het verleden en een betere toekomst had. John Foster Dulles, minister van Buitenlandse Zaken onder president Eisenhower, merkte op: 'De mate van succes is niet of je met een taai probleem te maken hebt maar of het nog steeds hetzelfde probleem is van vorig jaar.' Een opgelost probleem is een springplank naar toekomstig succes, naar grotere en betere dingen. De sleutel is je concentreren op wat je leert, niet op wat je verliest. Wanneer je dat doet, open je de deur open voor toekomstige mogelijkheden. Norman Vincent Peale zei: 'Positief denken is hoe je dént over een probleem. Enthousiasme is hoe je je voélt over een probleem. Die twee samen bepalen wat je doét met een probleem.' En dat is uiteindelijk waar het om gaat.

Dinsdag 23 augustus

'Laten we... voor iedereen het goede doen' (Gal. 6:10)(NBV).

Zegen hen.

Wanneer iemand jou pijn doet, heb je drie opties: 1) je zet het hem betaald; 2) je ontwijkt en negeert de persoon; 3) je bidt voor hem en zoekt naar manieren om hem te zegenen (zie Matt. 5:44-45). Paulus zegt: 'Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.' We worden er zo door in beslag genomen hoe anderen óns behandelen dat we weinig of geen aandacht hebben voor hoe we hén behandelen. We zijn bang dat mensen van ons profiteren, vooral als vroegere ervaringen met iemand pijnlijk zijn geweest. Niet alleen maken angst en vrees ons overgevoelig voor alles wat ze zeggen en doen, we kunnen ook hun motieven verkeerd interpreteren en ze in een negatief daglicht zien. Natuurlijk is het moeilijk om niet bezorgd te zijn dat mensen je slecht behandelen als ze al een slechte naam hebben op dat gebied. Daarom het zo belangrijk om er helemaal niet aan te denken (zie Fil. 3:13 en Jes. 43:18). Betekent dit dat de persoon zich niet hoeft te verantwoorden voor hoe hij jou behandelt heeft? Nee, de Bijbel zegt: 'Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden. Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen' (Rom. 14:12-13). Geef de situatie over aan God - en weiger hem terug te pakken. Doe dan vervolgens voor iedereen het goede. Met andere woorden, vul je gedachten met manieren waarop je nuttig kan zijn. Wanneer je dat doet heb je geen tijd om stil te staan bij persoonlijke grieven. Bovendien geeft het God een kans om aan hen maar ook aan jou te werken.

Woensdag 24 augustus

‘Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan...’ (Rom. 6:12)(NBV).

Geef jezelf aan God.

Wanneer iemand zegt: ‘Ik kan er niets aan doen, zo ben ik gewoon,’ heeft hij gelijk, maar slechts ten dele! Onderzoekers vonden meer dan honderd identieke tweelingen die bij de geboorte gescheiden waren. Ze waren opgevoed in verschillende culturen en religies en op verschillende locaties. Door hun gelijkenissen en hun verschillen te vergelijken werd duidelijk dat maar liefst 70 procent van hun persoonlijkheid was geërfd. Hun DNA bepaalde eigenschappen als creativiteit, wijsheid, vriendelijkheid, kracht, hoge ouderdom, intelligentie en zelfs levensvreugde. Kijk bijvoorbeeld naar de ‘Jim tweeling’ die van elkaar was gescheiden tot aan hun negenendertigste. Beiden trouwden met een Linda, beiden hadden een hond die Toy heette, beiden hadden last van migraine, waren kettingrokers, dronken graag een biertje, reden in Chevys en werkten bij de politie. Hun persoonlijkheid en houding waren feitelijk kopieën. Wat betekenen deze bevindingen? Zijn we marionetten aan een touwtje, die een vooraf bepaald spel spelen zonder vrije wil of persoonlijke keuzes? Helemaal niet. In tegenstelling tot dieren zijn wij in staat om rationeel te denken en zelfstandig te handelen. We hoeven bijvoorbeeld niet te reageren op elke seksuele drang, ondanks onze genetische onderbouwing. Erfelijkheid kan ons in een bepaalde richting duwen, maar onze impulsen kunnen onder controle worden gebracht. Dit is waar de nieuwe geboorte op het toneel verschijnt. God geeft je een nieuwe natuur en de kracht om je oude te overwinnen. Paulus zegt hierover: ‘Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt’ (v. 12-13).

Donderdag 25 augustus

‘Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen...’ (Rom. 14:13)(NBV).

Niet oordelen maar liefhebben.

Je kunt samenwerken met en bidden voor iemand die een buitenechtelijke affaire heeft zonder er zelf een te hebben. Maar besef dan dat jij ook een zondaar was voordat je was gered door de genade van God, dus handel met nederigheid en trap niet in de val van eigengerechtigheid. Zoals Merv Rosell zegt: ‘Wanneer God vergeeft, doet hij de overtreding in de eeuwige vergetelheid,’ dus toon genade wanneer je iemand ontmoet wiens levensstijl je een ongemakkelijk gevoel geeft. Probeer zo veel mogelijk te weten te komen over de persoon en laat je interacties eventuele vooropgezette meningen en veroordelen wegnemen. Zie ze als bezerde mensen die door God worden geliefd - mensen die dezelfde genade nodig hebben die jij ontvangen hebt. Wanneer je van de onbeminden houdt, doe je alleen maar wat God voor jou deed. Dat iemand ‘anders’ is, betekent niet dat je hem afwijst of minderwaardig vindt. Jij wilt ook niet worden beoordeeld of vernederd vanwege je huidskleur, cultuur of voorkomen, dus doe dat ook niet bij anderen! Omdat de Bijbel duidelijk stelt dat we niet moeten wedijveren met anderen in hun zondige praktijken, kunnen we in de verleiding komen om te denken dat we beter zijn dan zij. Dat is de zonde van trots! Soms denken we dat als we van bepaalde mensen houden en ze accepteren, we hun zonden vergoelijken. Nee, de waarheid ligt in het respectvol blijven en het aanvaarden van anderen zoals Jezus deed. Of het nu ging om raciale verschillen (Samaritanen), verschillen in leefstijl (de vijf maal gescheiden vrouw bij de bron), of klasse verschillen (Nicodemus), Jezus hield van mensen en accepteerde ze zoals ze waren, terwijl hij ze inspireerde tot een hogere standaard.

Vrijdag 26 augustus

‘... om het evenbeeld te worden van zijn Zoon...’ (Rom. 8:29)(NBV).

Het uiteindelijke doel van gebed.

‘Wie hij [God] al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van te voren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon.’ Wanneer je de voorgaande verzen in het hoofdstuk leest, ontdek je dat God dit doet door middel van gebed. Dit zou een aanmoediging moeten zijn om te bidden. Vaak bidden we niet omdat we denken dat er toch niets gebeurt. Maar bij God gebeurt er altijd iets! We vragen ons af wanneer hij wat gaat doen. Wat we niet begrijpen is dat hij altijd aan het werk is. Wat betreft gebed is het zo dat hij ofwel antwoordt op de manier waarop je had gehoopt, ofwel je hart verandert door middel van de voorbede van de Geest om je gebed in harmonie te brengen met zijn wil. Zie jij niets gebeuren? Wanneer je een zaadje plant, kom je de dag erna niet terug in de verwachting groene scheuten en bladeren te zien. Betekent dit dat er niets gebeurt? Nee, een groot aantal noodzakelijke processen vindt plaats onder de grond waar je ze niet kunt zien. Maak niet de fout te denken dat er niets gebeurt omdat je het bewijs niet ziet. Het is gewoon nog geen tijd om te oogsten. Een van de manieren waarop God ons meer op Jezus laat lijken is door ons te helpen bidden zoals Jezus bad: ‘Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren’ (Luc. 22:42). Dat betekent dat wanneer je gebed overeenkomt met zijn wil, hij er al aan werkt, ook al kun je het nog niet zien. En als je gebed niet in overeenstemming is met zijn wil, zal hij je verzoek veranderen door jou te veranderen. Onbeantwoord gebed kan net zo’n grote zegen zijn als beantwoord gebed wanneer het er ons van weerhoudt Gods wil te schenden. En wat is Gods wil? Om je meer op Jezus te laten lijken!

Zaterdag 27 augustus

‘Wij weten niet wat we moeten doen, op u zijn onze ogen gevestigd’ (2 Kron. 20:12)(NBV).

Verleiding overwinnen (1).

Toen Jezus tegen Petrus zei dat hij weldra zijn Heer zou verloochenen, pochte Petrus: ‘Verloochenen zal ik u nooit!’ Maar binnen een paar uur zwoer hij dat hij Jezus niet kende en loochende hij hem. Het kan ieder van ons overkomen. De Bijbel zegt dat ‘iedereen in verleiding komt door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meeslept’ (Jak. 1:14). We hebben allemaal onze zwakke plekken die, indien niet gedisciplineerd door karakter en inzet, de potentie hebben om ons te verslaan of zelfs te vernietigen. Wat kan je eraan doen? 1) Erken het. Voordat je toegeeft aan verleiding ga je meestal door bepaalde stadia. Door het verwaarlozen van bidden en bijbellezen word je onverschillig voor God, ongevoelig voor gevaar en merk je dat je ertoe aangetrokken wordt als een mot naar een vlam. Vervolgens ga je je ongehoorzaamheid verdedigen en denken: ‘Niemand weet ervan. Wat voor kwaad kan dat nou?’ En hoe meer je de stem van het geweten sust, hoe sterker je begeerte wordt. Daarna omring je jezelf met mensen die dezelfde dingen doen, of op zijn minst bereid zijn om de andere kant op te kijken. Jezus zei: ‘Bid dat jullie niet in beproeving komen’ (Marc. 14:38). Bid om kracht voor de verleiding komt! 2) Zoek hulp. Toen Josafat tegenover een vijand kwam te staan die te groot was om alleen aan te kunnen, bad hij: ‘Wij zijn niet opgewassen tegen de grote legermacht die ons nu aanvalt. Wij weten niet wat we moeten doen, op u zijn onze ogen gevestigd.’ Josafat wist dat hij geen partij was voor de Vijand, maar hij wist ook waar hij hulp moest zoeken. Wat is het geheim van de overwinning? Steun minder op jezelf en meer op God!

Zondag 28 augustus

'Ik heb jullie [de] macht gegeven...' (Luc. 10:19)(NBV).

Verleiding overwinnen (2).

Hier is een overwinningsplan: 1) Het maakt niet uit hoe vaak je valt, krabbel weer overeind! 'Een rechtvaardige komt zevenmaal ten val, maar telkens staat hij op' (Spr. 24:16). Geestelijk volwassen worden is een levenslang proces. Het gebeurt elke keer dat je je in je zwakheid tot God wendt en hem toestaat om voor jou te doen wat je zelf niet kunt. 2) Ontken het niet, pak het aan. '... gebroken mensen is de Heer nabij...' (Ps. 34:19). God reageert altijd met genade op een berouwvol hart. Hij ontmoet je op je dieptepunt, wandelt met je door het dal van spijt en berouw en brengt je er sterker uit. 3) Schrijf op wat je hebt geleerd door verleiding. Als je erover nadenkt, zal je zien wat er moet worden 'hervormd door de vernieuwing van je denken' (Rom. 12:2). En zorg ervoor dat je een notitie maakt van nieuwe gewoonten die je wilt integreren in je leven - bidden, verantwoording afleggen aan een vriend, bijbellezen en memoriseren, het identificeren van zwakke plekken en beter naar jezelf kijken. 4) Gebruik wat je hebt geleerd. Jezus zei tegen Petrus: 'Satan heeft jullie voor zich opgeëist... Maar ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken' (Luc. 22:31-32). Laat vandaag een nieuw begin zijn door je geleerde les niet alleen te gebruiken om te voorkomen dat je opnieuw valt, maar om anderen te helpen om te gaan met verleiding. 5) Geloof dat je in de overwinning kunt wandelen. Jezus zei: 'Ik heb jullie de macht gegeven... om de kracht van de vijand te breken...' Laat die 'ik kan niet' houding los en put vandaag uit Gods kracht.