

### **Maandag 5 september**

*'... maar daarna komt de duivel...' (Luc. 8:12)(NBV).*

#### Wanneer je het niet verwacht (1).

Anne Graham Lotz schrijft: 'In één week tijd ging de boiler kapot, sprong de waterleiding, viel de douchekop eraf en werd ik geconfronteerd met spanningen tussen familieleden en problemen met mijn staf. Het was verleidelijk om mijn humeur te verliezen, me zorgen te maken in plaats van te vertrouwen en mijn gebedsleven te verwaarlozen. Maar wat leek op gewone frustratie, was iets van meer duistere aard. Satan valt ons verzwakte afweer aan in de gewone dingen van ons leven.' De Bijbel zegt dat Jezus onmiddellijk na de geestelijke zegen die hij bij zijn doop door de Geest ontving naar de woestijn geleid werd 'om beproefd te worden door de duivel' (zie Matt. 4:1-11). We kunnen hier iets van leren: 1) Blijf niet hangen in succes. Na zegen komt strijd. Welke bijzondere zegen heeft God je onlangs gegeven? Of het nu gaat om je bediening, je gezin, je carrière of je persoonlijke wandel met God, wees alert! Satan richt zijn pijlen op ons wanneer we niet op ons hoede zijn. 2) Blijf in Gods wil. Heb je ooit gedacht: als het zo moeilijk is kan het niet Gods wil zijn, en besloot je daarom te stoppen? Dat je het juiste doet betekent nog niet dat je immuun bent. Jezus was in Gods wil toen de Vijand hem aanviel. Wanneer de situatie er somber uitziet, moet je 'niet op je eigen inzicht steunen.' Nee, dat is het moment waarop je moet 'vertrouwen op de Heer met heel je hart' (Spr. 3:5). 3) Ken de Schrift. Jezus pareerde elke aanval met 'er staat geschreven'. Gods Woord wordt 'het zwaard van de Geest' genoemd (Efez. 6:17), want het is ons eerste offensieve wapen tegen - het kwaad (zie v. 16) Jezus gebruikte het om Satan te verslaan. Doe jij dat dus ook!

### **Dinsdag 6 september**

*'... zijn [Satans] plannen kennen we maar al te goed' (2 Kor. 2:11)(NBV).*

#### Wanneer je het niet verwacht (2).

Net na een geestelijke overwinning is het verleidelijk om minder behoedzaam te zijn, maar dan ben je juist het meest kwetsbaar voor de aanvallen van Satan. Je kunt het je niet veroorloven zijn plannen niet te kennen. Zelfs Jezus was hier niet van vrijgesteld. In een vertoon van bovennatuurlijke macht voedde hij vijftien mensen met vijf broden en twee vissen. Na een wonder van die omvang zouden de meesten van ons het wel tijd gevonden hebben om te ontspannen en het even rustig aan te doen. Maar in plaats van na te genieten vertrok Jezus naar de berg om te bidden (Marc. 6:46). Op dat moment was het nog niet duidelijk, maar hij zou weldra voor een van de felste stormen van zijn bediening staan (zie Marc. 6:48). Henry Blackaby merkt op: 'De discipelen renden hals over kop en onvoorbereid de storm tegemoet, maar Jezus ging de storm voorbereid in en bood de crisis het hoofd met alle kracht van God. Bewaak je hoogtepunten en wanneer je God op een machtige manier ervaart, ga dan direct naar een plaats van gebed zodat de Vader je kan voorbereiden op wat verder komen gaat.' De tijden zijn veranderd maar de menselijke natuur niet. We zijn nog steeds ons oude voorspelbare zelf - en Satan weet dat. Dat is waarom hij 'rondzwerft als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi' (1 Petr. 5:8). Wil je verhinderen dat hij een voordeel behaalt: 1) 'Verzet je dan tegen de duivel, dan zal die van u wegvlugten' (Jak. 4:7). 2) Omring jezelf met godvruchtige metgezellen (zie Ps. 1:1). 3) Blijf in contact met God door middel van zijn Woord en gebed. Vern McLellan zei: 'In de ochtend opent gebed de schatten van Gods genade en zegeningen, en in de avond stelt het ons onder zijn beschutting en bescherming.' Dat is een beproefde strategie om je eigen te maken.

**Woensdag 7 september**

*'... toen de Ontzagwekkende met mij verkeerde en mijn kinderen bij mij waren...' (Job 29:5)(NBV).*

Breng meer tijd door met je gezin.

Hier is een waar woord: 'Het gezin dat samen bidt, blijft samen.' En nog een waar woord: 'Het gezin dat samen eet en met elkaar praat, brengt goed aangepaste kinderen voort.' Toen een medisch centrum vijfhonderd tieners bestudeerde, is dit wat ze ontdekten: kinderen van wie de ouders minstens vijf keer per week samen met hen aten liepen de minste kans aan de drugs te gaan, depressief te worden of problemen met de wet te krijgen. Zij hadden ook meer kans om goed te presteren op school en steun te krijgen van een vriendenkring. Zelfs wanneer gezinnen samen aten bij een fastfood restaurant kregen ze dezelfde resultaten. Daarentegen aten de meer ontregelde tieners drie keer per week of minder met hun ouders. Wat betekenen deze bevindingen? 1) Je moet dagelijks tijd maken om betrokken te zijn bij je kinderen, vooral tijdens de vormende jaren. 2) Wanneer je je kinderen spullen geeft, geef je ze korte termijn plezier en opwinding, maar wanneer je ze tijd geeft, geef je ze eigenwaarde. Misschien moet je dan wat minder uren werken of bepaalde activiteiten schrappen, maar het is een investering waar je nooit spijt van krijgt. Job was een van de rijkste mannen van zijn generatie. Maar nadat het noodlot had toegeslagen en alle tien van zijn kinderen op één enkele dag stierven, keek hij terug en schreef: 'Toen de Ontzagwekkende met mij verkeerde en mijn kinderen bij mij waren.' Je zou je zelf eens moeten afvragen of je voldoende tijd besteedt aan je gezin. Als het antwoord je niet bevalt, wordt het tijd om een en ander te veranderen.

**Donderdag 8 september**

*'Geef, dan zal je gegeven worden...' (Luc. 6:38)(NBV).*

Ga geven aan anderen.

Vrijgevigheid gaat niet alleen om geld. Veel mensen zeggen: 'Zodra ik rijk ben word ik genereuzer.' Maar de grootste gevers hebben vaak het minste geld. Oma's met een karig pensioentje sturen een paar euro per maand om te helpen bij het opbouwen van weeshuizen. Mensen die nauwelijks rondkomen, geven geld om hongerigen te voeden. Gepensioneerde medewerkers zijn een mentor voor jongere werknemers. Alleenstaanden met beperkte middelen besteden hun avonden aan het werken met daklozen of gezinnen in nood. Het maakt niet uit hoe het met je financiën staat, je kunt een levensstijl van geven beginnen. Als je geld hebt voor een mooie auto, uit eten gaan, bioscoopkaartjes, dating en andere recreatieve activiteiten, is de kans groot dat je ook iets kunt vinden om te geven als je het echt wilt. Jezus zei: 'Geef je leven weg, dan vind je het terug... niet alleen terug, maar terug met bonus en zegen' (naar vers 38). Wil je een bonus? Wil je een zegen? Ga van je tijd, schat en talent aan anderen geven. Ofwel Jezus loog, ofwel hij vertelde de waarheid, jij mag uitzoeken welke van de twee. Als je gelooft dat hij de waarheid vertelde, dan zou het dom zijn om alles achter te houden in plaats van te geven. Norman Vincent Peale zei: 'Wanneer je mentaal van jezelf loskomt en je concentreert op het helpen van andere mensen met hun problemen, zul je beter in staat zijn met je eigen problemen om te gaan. Op een of andere manier is de daad van jezelf geven een persoonlijke kracht vrijmakende factor.' Jezus zei: 'Geef, dan zal je gegeven worden.' Ga dus geven en zie wat er gebeurt.

**Vrijdag 9 september**

*‘Ontzag voor de Heer geeft een krachtig vertrouwen...’ (Spr. 14:26)(NBV).*

‘De vreze des Heren.’

Wanneer je je aan God onderwerpt, hoef je nergens bang voor te zijn, omdat hij je ‘veilige schuilplaats’ wordt (Ps. 46:1). Ontzag of vrees voor God betekent niet dat je bang bent dat hij je pijn zal doen. Hij is een goede God! ‘De vreze des Heren’ betekent gewoon dat je zijn aanwijzingen volgt en in alles zijn gezag erkent. Je hebt waarschijnlijk al gemerkt dat er tegenwoordig niet veel respect is voor gezag; we hebben het soort mentaliteit ontwikkeld dat zegt: ‘Niemand gaat mij vertellen wat ik moet doen!’ Maar de Bijbel zegt: ‘Ontzag voor de Heer geeft een krachtig vertrouwen.’ Waarom staat dat er? Omdat een nederige en eerbiedige vrees betekent dat je respectvol en gehoorzaam bent. Het betekent dat je zal doen wat God je opdraagt en je geloof en vertrouwen in hem zal blijven groeien. En je zult nog iets belangrijks opmerken: hoe meer eerbiedige vrees en ontzag je voor God hebt, hoe zorgvuldiger en hoffelijker je zult zijn in je omgang met anderen. Dat komt omdat je weet dat je verantwoording schuldig bent aan God voor je daden en je erkent dat andere mensen net zo waardevol voor hem zijn als jij. Salomo schrijft: ‘Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens’ (Pred. 12:13). Mozes sprak tot de kinderen Israëls: ‘Israël, bedenk dus dat de Heer, uw God, niet anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont, dat u de weg volgt die hij wijst, dat u hem liefheeft, hem met hart en ziel dient...’ (Deut. 10:12). Zo ingewikkeld is het niet!

**Zaterdag 10 september**

*‘... maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten’ (Rom. 8:26)(NBV).*

Verzuchtingen.

Bij verzuchtingen denken we meestal aan iets negatiefs. Maar zuchtend bidden is een van de meest positieve dingen die we kunnen doen: ‘De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede’ (v. 26-28). Soms bidden we voor een bepaalde nood en voelen dat zo diep van binnen dat we moeite hebben om er woorden voor te vinden. Op dat moment komt de heilige Geest in beeld en identificeert zich met ons. Maar hij doet meer dan alleen maar voelen voor ons, hij neemt onze pijn en diepste verlangens en vertolkt ze voor God. Wat zegt dit over gebed? Dat de heilige Geest zich met je gebeden verbindt wanneer ze rechtstreeks uit je hart komen en niet alleen van je lippen. Er zijn momenten waarop je niet in staat bent om ook maar iets te zeggen in je gebed; toch maak je een belangrijke verbinding. Heb je ooit meegemaakt dat je ergens zo bezorgd over was dat toen je naar God toeging, zuchten het enige was wat je kon doen? Dan ben je iets belangrijks aan het leren over gebed! God stelt ons in staat om verzuchtingen te uiten; anders zouden we nooit echt bidden. We zouden woorden uiten, maar nooit echt diep van binnenuit bidden - waar gebed moet beginnen dat ‘krachtig is en zijn uitwerking niet mist’ (Jak. 5:16).

**Zondag 11 september**

*‘Wijst u ons, net als de broers van onze vader, een stuk grond toe’ (Num. 27:4)(NBV).*

Krijgen wat je hebben wilt (1).

De vijf dochters van Selofchad laten goed zien hoe je kunt krijgen wat je hebben wilt. De Israëlieten stonden op het punt het beloofde land in bezit te nemen. Richtsnoeren waren vastgesteld voor de verdeling van het land onder de verschillende stammen. Maar de wet zei dat alleen mannen land konden erven. Deze vijf vrouwen vonden dit oneerlijk omdat ze zo het bezit van hun overleden vader niet konden erven. Dus ze betwistten deze wet door hun zaak aan Mozes voor te leggen. ‘Onze vader is in de woestijn gestorven... Hij had geen zonen... Wijst u ons, net als de broers van onze vader, een stuk grond toe’ (v. 3-4). Aangezien het God was die de wet gegeven had, kon alleen hij deze wijzigen. Dus Mozes bracht hun zaak voor de Heer, en dit is wat God antwoordde: ‘Selofchads dochters hebben gelijk. Je moet hun inderdaad een stuk grond in bezit geven’ (v. 7). Deze dappere vrouwen namen het heft in eigen handen. Ze hadden geen mannen in hun leven om namens hen te spreken - geen mannen, geen broers en geen zonen. Ja, ze hadden ooms, maar het was onwaarschijnlijk dat deze hen in hun verzoek zouden steunen, omdat zij om land vroegen dat, in het kader van het huidige plan, zou worden toegewezen aan de ooms. Hier is wat we leren uit dit verhaal: 1) Wanneer er iets is dat oneerlijk en onrechtvaardig is, roept God je misschien wel op om daar vraagtekens bij te zetten en verandering teweeg te brengen. 2) Niet alle dingen komen toe aan degenen die wachten, maar aan degenen die bereid zijn om ervoor te gaan en het te verkrijgen. 3) Mensen kunnen deuren sluiten, maar wanneer je je tot God wendt, kan hij deze voor je openen.