

Maandag 12 september

‘De dochters van Selofchad... wendden zich tot Mozes...’ (Num. 27:1-2)(NBV).

Krijgen wat je hebben wilt (2).

De dochters van Selofchad leren ons het volgende: 1) Wees bereid om er iets aan te doen. Klagen verandert niets; het maakt je alleen maar ellendiger. Tussen al die mensen die het beloofde land introkken zaten andere vrouwen in dezelfde precare situatie. Maar er veranderde niets totdat deze vijf vrouwen proactief werden en weigerden om de status quo te accepteren. Dat vergde moed. Naar Mozes gaan was zo iets als je tot de Hoge Raad wenden. Oplossingen worden gevonden wanneer je besluit om je problemen onder ogen te zien en er iets aan te doen. 2) Wees duidelijk over wat je wilt. Wat wil je dat er gebeurt of niet langer gebeurt? Wanneer je niet weet waar je naartoe gaat, zal elke weg erheen leiden; je moet een duidelijk doel voor ogen hebben. Deze vrouwen geloofden dat ze recht hadden op dezelfde zegen als de mannelijke leden van hun familie en ze weigerden met minder genoegen te nemen. Als gevolg hiervan schonk God het hun. En dat zal hij ook voor jou doen. ‘Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is’ (Gal. 6:9). 3) Weiger je te laten afschrikken door adviezen, beleid en tradities. Op grond van de wet van Mozes werden vrouwen niet eens als onderdeel van de gemeente beschouwd (zie Num. 26). Kun je voorstellen hoe de kerk er nu uit zou zien als we nog steeds dat beleid volgden? Vele malen in de Schrift heeft God ‘de norm’ veranderd in reactie op vrijmoedig geloof en een keer gebracht in de bestemming van die personen. En wat hij voor hen heeft gedaan, zal hij ook voor jou doen.

Dinsdag 13 september

‘U krijgt niets omdat u niet bidt’ (Jak. 4:2)(NBV).

Krijgen wat je hebben wilt (3).

Let op: 1) Er zijn voordelen die je niet krijgt zolang je er niet om vraagt. Bovendien doet vragen en ontvangen wonderen voor je gevoel van eigenwaarde. Stel je de vreugde van deze vijf vrouwen voor toen hun verzoek werd ingewilligd. Ze voelden zich duidelijk emotioneel sterk, anders zouden ze het niet hebben geprobeerd. Dus verklaar als verlost kind van God: ‘Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?’ (Rom. 8:31). 2) Timing is belangrijk. ‘Wie verstandig is, ziet het gevaar en hoedt zich ervoor, wie onverstandig is, gaat eraan voorbij en wordt gestraft’ (Spr. 27:12). De dochters van Selofchad deden al van zich horen toen ze nog in de woestijn waren; het beloofde land was nog niet eens veroverd. Er gaat niets boven een goede planning. Je kunt niet zomaar blijven zitten en aannemen dat anderen aan je welzijn denken. Nadat er loonsverhogingen zijn aangekondigd is het bijvoorbeeld niet het moment om je baas om opslag te vragen. Selofchads dochters verbeterden de levensomstandigheden voor alle vrouwen in Israël. Dus door zich uit te spreken en de situatie aan te pakken word je niet alleen zelf gezegend, maar anderen ook. 3) Streef naar een win-win situatie. De strijd was nog niet voorbij. De dochters van Selofchad hadden ooms die de nieuwe uitspraak aanvochten door erop te wijzen dat als deze vrouwen mannen trouwden buiten hun stam hun grondbezit dan naar andere stammen zou gaan. Dus stelde God een andere regel in; om land te kunnen bezitten moet je trouwen binnen je eigen stam (zie Num. 36:5-11). En wat het huwelijk betreft geldt dat principe geestelijk gesproken nog steeds. ‘Ze is vrij om te trouwen met wie ze wil, mits het een huwelijk is in verbondenheid met de Heer’ (1 Kor. 7:39). En hetzelfde geldt voor mannen.

Woensdag 14 september

‘Met de Heer aan mijn zijde heb ik niets te vrezen...’ (Ps. 118:6)(NBV).

Vier stappen om angst te overwinnen.

Wees ten eerste bereid om een risico te nemen. Ja, je kunt worden gekwetst of in verlegenheid worden gebracht - nou en? Om onzekerheid te overwinnen en vertrouwen te herwinnen moet je jezelf de vrijheid gunnen om dingen een kans te geven. Ga dat boek schrijven, neem die muzieklessen, ga staan en zeg iets op die bijeenkomst! Voel de angst en doe het toch! ‘Angst voor mensen is een valstrik, wie op de Heer vertrouwt, wordt beschermd’ (Spr. 29:25). Leer ten tweede om je zelf te lachen. Stap over je obsessieve behoefte aan goedkeuring en acceptatie heen en leer te lachen om je fouten. We zijn allemaal mensen; stop ermee jezelf zo serieus te nemen! Wanneer je een fout maakt, wees dan de eerste om er de humor van in te zien en je zult merken dat mensen meelevender zijn dan je denkt. Ga ten derde realistisch denken. Het wordt tijd om die deken van veiligheid van je af te gooien en te beseffen dat niet alles om jou draait. Jij bent niet het middelpunt van het universum en jouw misstapjes hebben echt niet zoveel te betekenen in het grotere geheel. Trouwens, fouten zijn vaak betere leraren dan succes. Beloon jezelf ten vierde voor de kleine overwinningen. Wanneer je een project voltooit, beloon jezelf dan. Wanneer je zonder weerwoord advies of correctie kunt aannemen, beloon jezelf dan. Vaak zijn de mensen tegen wie we uitvallen juist degenen die het meest proberen om ons te helpen. Wen aan het idee dat je waardevol, getalenteerd en ervaren bent en dat je waarde in Gods ogen onschatbaar is. Kijk niet langer naar jezelf door vervormde lenzen, ga jezelf door scherpe lenzen zien. Zodra je dat kunt doen, zullen je angsten worden vervangen door vertrouwen in jezelf en in je toekomst.

Donderdag 15 september

‘Zeeën kunnen haar [de liefde] niet doven, rivieren spoelen haar niet weg’ (Hoogl. 8:7)(NBV).

Verbonden door een toewijding om lief te hebben.

Er is een verhaal over een bruiloft waar de predikant tegen de bruidegom zei: ‘Neem je deze vrouw tot je wettige echtgenote en beloof je haar trouw te blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en in armoede, in ziekte en gezondheid?’ En de bruidegom zei: ‘Ja, nee, ja, nee, nee, ja.’ We willen allemaal de betere, rijkere en gezondere onderdelen van het huwelijk, maar dat is niet de manier waarop relaties werken. In sommige moderne huwelijksceremonies geven de bruid en bruidegom elkaar de belofte om bij elkaar te blijven ‘zo lang als de liefde zal duren’. Laten we hopen dat ze allebei een goede echtscheidingsadvocaat kennen, want die gaan ze ongetwijfeld nodig hebben. De waarheid is dat relaties gebaseerd op gevoelens geen stand houden. De enige echte stabiliteit in het huwelijk wordt geproduceerd door een bewuste toewijding die twee personen in evenwicht houdt wanneer de emoties wild schommelen. Kun je je voorstellen dat een ouder tegen een kind zegt: ‘Ik zal voor je zorgen zolang ik van je hou?’ Nee, en evenmin houdt een slappe uiting van liefde veel belofte in voor de toekomst van een huwelijk. Zie het eens zo: emotie is als de machinist van een trein, maar inzet en toewijding is de motor die de relatie door alle ups en downs van het dagelijks leven heen trekt. Salomo zegt het zo: ‘Zeeën kunnen haar niet doven, rivieren spoelen haar niet weg. Zou een man met al zijn rijkdom liefde willen kopen, dan werd hij smadelijk veracht.’ En nog een gedachte. Het thema van de Bijbel is opstanding. Dat betekent dat zelfs als je liefde dood voelt, God die weer tot leven kan brengen als jullie beiden bereid zijn om hem in je hart te laten werken.

Vrijdag 16 september

'... leidt hij in het rechte spoor...'(Ps. 25:8)(NBV).

Goddelijke leiding (1).

Door de hele Bijbel heen sprak God met gewone mensen, en hij zal ook tot jou spreken! Hij zei tegen Abraham wanneer hij huis en haard moest verlaten (zie Gen. 12:1) en tegen Jakob wanneer hij terug moest gaan naar huis (zie Gen. 31:3). Hij vertelde Elia waar hij voedsel kon vinden tijdens een hongersnood (zie 1 Kon. 17:1-5). Op twee verschillende gelegenheden weerhield hij Paulus ervan door een deur van een mogelijke kans te gaan omdat hij iets beters voor hem in gedachten had. De Bijbel zegt: 'Goed en rechtvaardig is de Heer: hij wijst zondaars de weg, wie nederig zijn leidt hij in het rechte spoor, hij leert hun zijn paden te gaan. Liefde en trouw zijn de weg van de Heer voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden' (Ps. 25:8-10). Niets is belangrijker in het leven dan geleid worden door God. Input van andere mensen zou moeten bevestigen en verduidelijken wat God je al aan het vertellen is. Maar zolang je niet van hem gehoord hebt, zul je in de verleiding komen om te denken dat andermans ideeën Gods leiding zijn - en dat kan je schaden. Jij bent uniek en God heeft een uniek plan en doel voor jou. Wanneer je niet zeker weet welke weg je moet gaan, vertrouw dan op zijn belofte: 'Blinden laat ik gaan over onbekende wegen, op paden die ze niet kennen voer ik hen. Duisternis verander ik in licht, ruig land maak ik vlak. Ja, deze dingen zal ik doen, niets daarvan zal ik nalaten' (Jes. 42:16). Beter kun je het niet krijgen!

Zaterdag 17 september

'... want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt' (Fil. 2:13)(NBV).

Goddelijke leiding (2).

Onderstreep deze woorden: 'God brengt teweeg.' Hij doet dit terwijl jij je hersens aan het werk zet, je mond opent, je voeten beweegt en je handen gebruikt om te doen wat hij al in je hart heeft gelegd. Het moment dat je ja zegt tegen zijn wil, geeft hij je het vermogen om het uit te voeren. Let op, hij openbaart niet eerst zijn wil aan je en roept je dan. Nee, hij roept je en terwijl jij uitstapt in geloof en hem gehoorzaamt, openbaart hij zijn wil stap voor stap en gaandeweg geeft hij je kracht en rust hij je toe. Een paar aandachtspunten voor het geval je vindt dat je graag wat meer details zou weten voor je een toezegging doet: Ten eerste geeft God je soms een ongemakkelijk gevoel op de plek waar je zit. 'Zoals een arend zijn nest opwekt... zo heeft alleen de Heere hem geleid' (Deut.32:11-12)(HSV). Om haar kinderen te leren vliegen duwt een moederarend ze letterlijk uit het nest. Over je niet op je gemak voelen gesproken! Kun je je voorstellen wat ze denken? 'En mijn moéder doet me dit aan?' Maar zolang een babyarend niet uit zijn comfortzone wordt geduwd, beseft hij niet dat hij geboren is om te vliegen, zijn vleugels uit te spreiden, zijn kracht vrij te maken en zijn plek in de lucht in te nemen. Schudt God je comfortzone vandaag? Ten tweede is Gods leiding onmogelijk te volgen zonder zijn hulp. Zo plant hij het. 'Zonder mij kun je niets doen,' zei Jezus (Joh. 15:5). Ten derde is er volharding in zijn leiding. Menselijke ideeën verdwijnen maar Gods leiding blijft. Dat betekent dat de tijd aan jouw kant staat - dus blijf in de pas met God en loop niet voor hem uit.

Zondag 18 september

'... vertrouwen... op... God... die ons heeft gered en ons opnieuw zal redden...' (2 Kor. 1:10)(NBV).

Goddelijke leiding (3).

Paulus schrijft: 'U moet weten, broeders en zusters, dat de tegenspoed die we in Asia hebben moeten doorstaan, uitzonderlijk groot was. We hadden het zwaar te verduren, zo zwaar dat het onze krachten te boven ging. We vreesden ernstig voor ons leven, we waren er zelfs zeker van dat het doodvonnis al over ons was uitgesproken. Maar juist dat liet ons beseffen dat we niet op onszelf moeten vertrouwen, maar alleen op de God die de doden opwekt, die ons heeft gered en ons opnieuw zal redden' (v. 8-10). Wat voor Paulus leek op het einde van de weg was slechts het begin van een verse uitstorting van Gods kracht en gunst in zijn leven. Als gevolg daarvan ging hij verder met te zeggen dat hij door dit alles leerde niet te vertrouwen in zichzelf, maar in God 'die de doden opwekt'. Het is wanneer je plannen ten dode lijken opgeschreven dat Gods opstandingskracht in grotere mate begint te werken in je leven. Zolang je een liefhebbende hemelse Vader hebt die je kunt aanroepen, een woord van de Heer om op te vertrouwen en het geloof om het te activeren, heb je alle reden tot vreugde. Dus kom op - ga vandaag een beroep doen op God! En doe het in geloof - twijfel niet. Verwacht dat hij zijn kracht voor jou vrijmaakt; kijk vervolgens hoe hij een keer brengt in je situatie. Waarom? Omdat je nu je vertrouwen gaat stellen in Degene die er echt iets aan kan doen! Onthoud dit, hoe sterk of succesvol je ook bent, er zal nooit een tijd in je leven zijn wanneer je Gods genade en leiding niet nodig hebt. En hoe eerder je dat leert, hoe beter je af zult zijn.