

Maandag 19 september

'Vol vreugde zullen jullie uittrekken...' (Jes. 55:12)(NBV).

Wees blij!

Zeg elke ochtend tegen jezelf dat je er een vreugdevolle dag van gaat maken. Dan heb je gelijk een goede houding! Over het algemeen zijn er drie soorten mensen: 1) Zij die zich niet goed mogen voelen van zichzelf. Zij geloven dat we niet verondersteld worden gelukkig te zijn, maar slechts 'verantwoordelijk'. 2) Zij die jouw vreugde bederven omdat jouw vreugde hen stoort. Vaak zijn deze mensen gekwetst door het leven en sluimert er woede onder de oppervlakte. 3) Zij die je stimuleren en je positieve energie geven. Misschien zeg jij: ja maar, zegt de Bijbel niet dat wij als gelovigen worden verondersteld ons te onderscheiden van niet-gelovigen? Jawel, maar niet op een negatieve, maar op een positieve manier! En zolang jij je niet voorneemt te wandelen in de vreugde van de Heer, zul je negatieve manieren vinden om jezelf te onderscheiden van niet-gelovigen. 'Laat de Heer uw vreugde blijven... wees altijd verheugd,' schreef Paulus (Fil. 4:4). Denk niet: die Paulus heeft gemakkelijk praten, die heeft mijn problemen niet! Ho even, toen Paulus deze woorden schreef zat hij in de gevangenis zonder enige kans op ontsnapping. Voor hem was vreugde een beslissing, geen reactie op omstandigheden. Vraag je je af hoe Paulus blij kon zijn in de gevangenis? Omdat hij begreep dat ware vreugde het gevolg is van een toewijding aan iets dat groter is dan je eigen belangen. De Bijbel zegt: 'De vreugde die de Heer u geeft, is uw kracht' (Neh. 8:10). Ware vreugde vraagt om drie dingen: a) Er bewust voor kiezen je elke dag op Gods goedheid te richten. b) Elke kans grijpen om anderen te zegenen. c) Begrijpen dat vreugde kracht produceert, wat verklaart waarom jouw vreugde het primaire doelwit is van de duivel. Wanneer jij je blijdschap verliest, verlies je je kracht en wint hij - dus wees blij!

Dinsdag 20 september

'Liefde kent geen... zelfgenoegzaamheid' (1 Kor. 13:4)(NBV).

Wat het betekent om echt lief te hebben.

Enkele van de grootste inzichten over wat het betekent om iemand lief te hebben komen uit de pen van de apostel Paulus: 'Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn - had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan' (v. 3-8). John was al vijftig jaar getrouwd met Maria. Op een avond in bed zei ze: 'Toen we jong waren hield je altijd mijn hand vast.' Een beetje geïrriteerd strekte hij langzaam zijn hand uit. 'Toen we jong waren kroop je altijd lekker tegen me aan,' zei Maria. Nog langzamer, kwam Johns lichaam krakend in beweging, draaide zich en nestelde zich tegen het hare. 'Toen we jong waren, knabbelde je altijd aan mijn oor,' fluisterde ze. Abrupt gooit hij de dekens weg en springt uit bed. Verbijsterd vraagt Maria: 'Waar ga je heen?' 'Mijn gebit pakken,' moppert hij. Aan een oor knabbelen wanneer je een en al romantiek en borrelende hormonen bent is één ding. Jaren later aan hetzelfde oor knabbelen wanneer er een hoortoestel in zit, wanneer de slaapkamer naar dampo ruikt en je moet opstaan om je tanden te pakken - dat is liefde!

Woensdag 21 september

'We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw' (2 Kor. 4:8)(NBV).

Volharding (1).

Hier is een gezegde dat op waarheid blijkt te berusten: 'wat ons niet kapot maakt, maakt ons sterker.' En hier zijn vier uitspraken die hebben bewezen vals te zijn: 1) 'Wanneer je een christen wordt, zijn al je problemen voorbij.' Wie je dat heeft verteld, heeft dat niet uit de Bijbel. Paulus zei: 'We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde' (v. 8-9). 2) 'Alle problemen die je ooit zult tegenkomen, komen in de Bijbel aan bod.' God vertelt ons veel dingen in zijn Woord, maar hij vraagt ons nog steeds om te wandelen in geloof, niet in aanschouwen' (2 Kor. 5:7)(NBG). Dat betekent leiding ontvangen vanuit zijn Woord, via de ingevingen van de heilige Geest en de raad van goddelijke vrienden. 3) 'Als je problemen hebt, ben je vast niet erg geestelijk.' Het tegendeel is waar. Satans aanval is het bewijs dat je niet bent overwonnen, dat je een bedreiging vormt voor het rijk van de duisternis en dat je de wil van God doet. En hoe groter de aanval, hoe groter de mate van zegen die je daarna te wachten staat, dus blijf doorgaan. 4) 'Blootstelling aan gezonde bijbelse kost lost automatisch elk probleem op.' Het zal zeker helpen bij de oplossing van je problemen, maar het zal ze niet voor je oplossen. Je moet een 'dader' van het Woord worden en niet alleen een 'hoorder' (zie Jak. 1:23)(NBG). Paulus schrijft: 'Zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de list van de duivel' (Efez. 6:10-11). Met andere woorden, wat je nodig hebt is volharding.

Donderdag 22 september

'Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld...' (Joh. 16:33)(NBV).

Volharding (2).

Nog twee redenen om volharding te ontwikkelen: 1) Het overwint langdurige ziekte. Wanneer ziekte je fysieke, emotionele en mentale kracht ondermijnt - dan heb je volharding nodig. De Bijbel zegt: 'Door geestkracht overwint een mens zijn ziekte, maar wie geneest een zieke geest?' (Spr. 18:14). Charles Spurgeon stond bij velen bekend als 'de prins der predikers'. Zijn bediening strekte zich uit tot Londen en een groot deel van de Britse eilanden. Toch was hij zo ziek dat hij veel tijd moest doorbrengen in Zuid-Frankrijk om bij te komen. Zijn vrouw, die invalide werd na de geboorte van hun tweeling, oversteeg haar fysieke beperkingen door haar volharding. Ondanks haar verlamming zette ze vanuit haar bed een ongekennde boekdistributie op poten. En het is grotendeels als gevolg van haar doorzettingsvermogen dat Spurgeons boeken bij meer mensen over de hele wereld in de kast staan dan de boeken van de meeste andere predikers. 2) Het overwint financiële beperkingen. George Müller, die weeshuizen oprichtte in Bristol, is een goed voorbeeld van doorzettingsvermogen. Hij redde het leven van duizenden kinderen en hij deed dat in geloof. Vaak had hij geen geld om eten te kopen voor hun volgende maaltijd, maar hij klaagde nooit. In plaats daarvan bad hij. En in antwoord op zijn geloof stroomde geld toe vanuit alle hoeken van de wereld, vaak van mensen die hij verder nooit zou kennen. Müller leefde aan de hand van het bijbelse principe: 'Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk' (Rom.12:11-12).

Vrijdag 23 september

‘Mirjam en Aäron maakten aanmerkingen op Mozes...’ (Num. 12:1)(NBV).

Volharding (3).

Volharding overwint familie tegenstand. Toen Mozes' zuster Mirjam en zijn broer Aäron klaagden over zijn relatie met God, bleef Mozes zachtmoedig en nederig tegenover hun tegenstand. Toen David Livingstone werd geconfronteerd met stoppen of doorgaan toonde hij doorzettingsvermogen. Zijn vrouw, Mary, bezorgde hem zo veel last met haar eeuwige kritiek en geklaag dat ze het werk van zijn leven bijna onmogelijk maakte. De spanning tussen hen werd zo groot dat Livingstone haar naar huis naar Engeland stuurde voor een periode van meer dan twaalf jaar, terwijl hij in Afrika voor de zaak van Christus leed, bloedde en uiteindelijk stierf. Toen Jezus naar huis ging naar Nazaret om de mensen te dienen bij wie hij was opgegroeid, probeerden sommigen van hen hem van een klif af te gooien. En ondanks zijn onderwijs en wonderen dacht zijn eigen familie dat hij gek was. Heeft dat hem pijn gedaan? Natuurlijk. Maar hij liet zich er niet door weerhouden. Hij zei: 'Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn. Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw' (Luc.14:26-28). Wanneer jouw familieleden zich tegenover je stellen, heb hen dan lief en bid voor hen, want God kan hun hart veranderen. En blijf hem dienen totdat hij dat doet.

Zaterdag 24 september

‘Op een keer had Jozef een droom. Toen hij die aan zijn broers vertelde, kregen ze een nog grotere hekel aan hem’ (Gen. 37:5)(NBV).

Volharding (4).

Volharding overwint onbegrip en afwijzing. Soms zullen de mensen van wie jij ondersteuning veronderstelt je daadwerkelijk proberen te ondermijnen. Wanneer God jou een visie geeft die voor hen te hoog gegrepen is, zullen ze zeggen dat je naast je schoenen gaat lopen. En dan proberen ze je naar hun maatstaven om te vormen! Jozefs broers verkochten hem in slavernij, gingen vervolgens naar huis en vertelden hun vader dat hij was gedood door een wild beest. Kun je je voorstellen hoe Jozef zich voelde toen iemand vroeg: 'Vertel me eens wat over je familie?' Generaal Dwight D. Eisenhower zei: 'Er zijn geen overwinningen voor een koopje.' En helaas komt verraad net zo vaak voor in de kerk als in de seculiere samenleving. Toen Charles Spurgeon nog jong was, kwamen er zoveel mensen naar zijn kerk dat het gebouw niet groot genoeg was. Dus hij kwam bij elkaar met dertig mensen van zijn leiderschapsteam en stelde voor om een auditorium voor 5500 mensen te bouwen. Naar verluidt vertelde hij ze dat degenen die hun twijfels hadden bij de haalbaarheid van het plan beter konden vertrekken. En drieëntwintig deden dat! Maar Spurgeon hield trouw vast aan de visie die God hem had gegeven. Hij had de taaie vasthoudendheid om het voor elkaar te krijgen en meer dan vijfendertig jaar was de Metropolitan Tabernacle 's morgens en 's avonds afgeladen vol, waardoor het een van de meest invloedrijke kerken in de geschiedenis werd. 'Zijn er rivieren die niet overstekbaar lijken? Zijn er bergen waar je niet doorheen kunt komen? God is gespecialiseerd in het onmogelijke. Hij kan juist wat niemand anders kan.'

Zondag 25 september

'Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?' (Rom. 8:31)(NBV).

Vijf zeer belangrijke antwoorden.

Paulus stelt vijf zeer belangrijke vragen: 1) 'Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?' De zekerheid van Gods aanwezigheid doet de weegschaal in jouw voordeel kantelen. Dus waar je vandaag ook voor staat, vergeet niet dat God voor jou is. 2) 'Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken?' (v. 32). Denk je even in: zou God je ziel redden en je dan verder aan je lot overlaten? Of in je eeuwige noden voorzien en niet in je aardse behoeften? Nee! 3) 'Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij' (v. 33). Elke beschuldigende stem, met inbegrip van die van jezelf, heeft niets in te brengen in de hemelse rechtszaal. Gods aanvaarding troeft ieders afwijzing af - en hij aanvaardt jou omdat hij jou ziet 'in Christus'. 4) 'Wie zal hen [ons] veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons' (v. 34). Wanneer je beschuldigers opstaan en zich tegen je uitspreken, legt Jezus, je advocaat, hun het zwijgen op. Waarom? Omdat zijn bloed jou bedekt! 5) 'Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus?' (v. 35). Paulus geeft antwoord op zijn eigen vraag: 'Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten, noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer' (v. 38-39).