

Maandag 26 september

'Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken' (1 Kor. 10:11)(NBV).

Wees een Ester.

Het is een vergissing te denken dat de groten van naam in de Bijbel op een of andere manier anders waren dan wij en te zeggen: 'In mijn situatie is zo'n leven niet mogelijk.' Ester werd geboren in slavernij en vanwege haar schoonheid koos een heidense koning haar tot één van zijn vrouwen. Over je niet op je plek voelen gesproken! Maar geen plek is misplaatst wanneer je bent waar God jou wil hebben! Toen Haman een list beraamde om de Joden uit te roeien, werd Ester door God strategisch op de goede plek gezet om hen te redden. Ze ontdekte haar levensdoel toen haar oom Mordechai zei dat ze 'juist koningin was geworden met het oog op een tijd als deze' (Est. 4:14). En wat was haar reactie? 'Ik zal naar de koning gaan... Moet ik omkomen, goed, dan zal ik omkomen' (v. 16). Maar in plaats van omkomen, zegevierde ze! Dus wat kunnen we leren van Ester? 1) Wanneer je net begint, zal God je niet alle details geven. Dat betekent niet dat hij geen plan heeft. Het is door hem te zoeken dat je zijn plan ontdekt en put uit zijn kracht. 2) Kennis is macht. Of je nu een slaaf bent of een koning, wanneer je weet dat God je geroepen heeft, stelt het je in staat om elk obstakel te overwinnen zoals het zich voordoet. 3) Weten dat God alles onder controle heeft geeft je vrijmoedigheid. Toen Ester zei: 'Moet ik omkomen, goed, dan zal ik omkomen,' legde ze simpelweg zichzelf in Gods handen, in de wetenschap dat zelfs de dood met vertrouwen tegemoet kan worden gezien wanneer je God vertrouwt. Niet alleen heeft God een plek hier voor jou op aarde, hij heeft een nog betere plek voor je in de hemel. En dat plaatst jou in de ultieme win-win situatie.

Dinsdag 27 september

'Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven' (Pred. 9:9)(NBV).

Geniet van elke dag.

Salomo schrijft: 'Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet, want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk. Daar ben je altijd naar op weg' (v. 7-10). Dus waar wacht je op? Afstuderen? Trouwen? Kinderen krijgen? Met pensioen gaan? Het leven gaat over de reis, niet over de bestemming! Jouw leven is hier en nu, je gezin is hier en nu, je huwelijk is hier en nu, je carrière is hier en nu. De reis vindt elke dag plaats en je kunt betekenis vinden wanneer je op zoek bent naar een groter doel. Je kunt elke dag kleine vreugden vinden als je ogen hebt van geloof. Salomo onderkende dat we uiteindelijk allemaal bij dezelfde bestemming eindigen - bij het graf. Het enige verschil zit hem in hoeveel we genieten van de reis. In plaats van je druk te maken over de dingen die je niet onder controle kunt hebben, kun je beter focussen op wat je wel kunt controleren en de rest aan God overlaten. Phil Cooke schrijft: 'Ik moet geloven dat God de touwtjes in handen heeft en wanneer ik altijd maar om antwoorden vraag, ga ik in zijn schoenen staan. Ik heb besloten om achterover te leunen en hem God te laten zijn en mij mezelf.' Een goede levensopvatting!

Woensdag 28 september

*‘Zo bouwden wij de muur weer op... het hele volk was vastbesloten door te gaan’
(Neh. 3:38)(NBV).*

Bereid je voor.

Om te kunnen slagen had Nehemia de gunst van zijn baas, de koning, nodig. Dus bad hij dat deze heidense potentat de herbouw van de muren van Jeruzalem zou financieren. Het was een gedurfd gebed en het werd niet onmiddellijk beantwoord. Maar Nehemia bleef niet zitten wachten. In de tussentijd maakte hij een plan, stelde een team samen en plande een datum om het werk te beginnen. Op die manier was hij klaar om gelijk te beginnen zodra de koning ja had gezegd. Sommige mensen denken dat als God iets gaat doen, wij niets hoeven doen. Dan zijn er mensen die denken dat ze God helemaal niet nodig hebben, dus proberen ze het op eigen houtje te doen. Maar beide uitersten zijn verkeerd. Soms moet God wat hij in je leven doet in balans brengen met wat hij in het leven van iemand anders doet, zodat alles bijdraagt aan het goede (Rom. 8:28). In het geval van Nehemia was het wachten op een fiat van de koning en de financiering van het project zoiets als wachten op een overheidssubsidie - het kan even duren. Maar de Bijbel zegt: ‘De gedachten van de koning zijn als waterstromen in de macht van de Heer, hij leidt ze waarheen hij maar wil’ (Spr. 21:1). Nehemia toonde duidelijk vertrouwen in Gods bereidheid om te voorzien. Hij begreep ook dat terwijl hij wachtte, het zijn verantwoordelijkheid was zich voor te bereiden en alvast dingen in gang te zetten zodat hij bij een groen licht van God klaar was om te beginnen. Hij toonde geloof - en wijsheid. Hij wist dat hij niet Gods deel kon doen en God niet zijn deel zou doen. Dus het woord voor jou vandaag is: bereid je voor!

Donderdag 29 september

‘... we moeten niet liefhebben... met woorden, maar waarachtig met daden’ (1 Joh. 3:18)(NBV).

Relaties verbeteren.

Hier zijn vijf bijbelse manieren om de kwaliteit van je relaties te verbeteren: 1) Toon altijd waardering. Wie zijn de mensen die er echt toe doen in je leven? Laat ze weten dat je van ze houdt, en doe het vaak. Oefen de tien-op-één regel: tien complimenten voor elke kritiek! Velen van ons denken dat de beste manier om mensen te helpen is om ze te ‘fixen’. Nee, de beste manier om anderen te helpen is op zoek te gaan naar het beste in hen. John Maxwell noemt dit ‘het 101 procent principe’. Zoek naar één ding dat je in iemand bewondert en geef hem dan 100 procent aanmoediging. Dat zal je helpen om hem aardig te vinden en vice versa. 2) Zet anderen voorop. ‘Wees bereidwillig dienstbaar als aan de Here en niet aan mensen’ (Efez. 6:7)(NBG). Als je die manier van denken aanneemt in de omgang met anderen zul je het ver schoppen in het leven. 3) Dien anderen met plezier. Toen hij erover sprak hoe moeilijk het is om mensen aan te nemen en op te leiden, zei een man bij de luchtvaartmaatschappij: ‘Service is het enige wat we te bieden hebben, maar het is het moeilijkste om aan te leren want niemand wil als een soort hulpje worden gezien.’ 4) Vergeef, los het op en ga verder. Als iemand jou heeft gekwetst en je moet er iets aan doen, doe het dan meteen. Vergeef vervolgens, leg het bij en stap er overheen. En als het niet de moeite waard is om naar voren te brengen, vergeet het dan gewoon en ga verder. 5) Maak tijd voor mensen die er toe doen. Geef je tijd niet weg aan ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Besteed niet zoveel energie aan ‘de krakende wielen’ dat je de mensen in je leven die er het meest toe doen tekort doet.

Vrijdag 30 september

‘Toen zei Judas, die hem zou uitleveren: ‘Ik ben het toch niet, rabbi?’ (Matt. 26:25)(NBV).

Ben jij het?

In een preek over toewijding aan Christus zei de grote prediker Charles Spurgeon: ‘Ik heb mensen gekend die het evangelie met kracht predikten, maar er totaal niet naar leefden. Ik heb anderen gekend die de taken van diakenschap en oudstenschap met veel ijver hebben uitgevoerd, maar later hebben toegegeven aan hun slechte hartstochten. Ik heb een aantal van hen beschouwd als zeer heilige mannen. Tijdens hun gebeden heb ik me opgetild gevoeld tot aan de poorten van de hemel; als iemand had gezegd dat zij op een dag tot ernstige zonde zouden vervallen, zou ik het niet hebben geloofd. Ik had dat eerder geloofd van mezelf. Degenen die sterker leken dan wij zijn gevallen, dus waarom wij niet? Toen de leerlingen van onze Heer, die met hem aan tafel zaten, te horen kregen dat een van hen hun meester zou verraden, vroegen ze zich stuk voor stuk af: ‘Heer, ben ik het?’ Dat was een heel goede vraag. Er was er niet één die vroeg: ‘Heer, is het Judas?’ Waarschijnlijk werd hij door niemand van hen verdacht. En het kan zomaar zijn dat de ergste huichelaar in deze samenkomst degene is op wie op dit moment geen schaduw van verdenking rust. Hij heeft geleerd om zijn rol zo goed te spelen dat zijn ware aard nog niet is ontdekt.’ Als die woorden je een ongemakkelijk gevoel geven, loop dan niet, maar ren vandaag naar de voet van het kruis! Ren naar de Ene die, volledig op de hoogte van je strijd en verzoeken, onvoorwaardelijk van je houdt; Degene wiens bloed je reinigt van zonde, wiens genade je kan optillen en kan ondersteunen, en wiens kracht je kan helpen om een overwinnend leven te leiden.

Zaterdag 1 oktober

‘God is... een betrouwbare hulp in de nood’ (Ps. 46:1)(NBV).

‘God is’ (1).

De Bijbel zegt: ‘God is... een betrouwbare hulp in de nood.’ Maar eerst moet je geloven dat ‘God er is’, anders is het beste waarop je hopen kan puur geluk of menselijke hulp. En hoe ver denk je dat dat je brengt? Wanneer de dokter zegt dat hij niets meer voor je kan doen om jou of je geliefde te redden, naar wie ga je dan toe? Wanneer je geen antwoorden meer hebt en leiding nodig hebt, waar ga je dan heen om die te vinden? Wanneer je overladen bent met schuld en verlangt naar vrede en vergeving, wie zal daar dan voor zorgen? Wanneer je God van de hand wijst, word je je eigen god, omdat je geen grotere macht in het universum erkent dan jezelf. Je kunt zien waarom de Bijbel zegt: ‘De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God’ (Ps.14:1). Hoe dwaas om jezelf af te snijden van de grootste bron van hulp in het hele universum! Laten we de komende dagen eens kijken waarom ‘God er is’, en waarom jij je vertrouwen op hem zou moeten stellen. Laten we eerst eens kijken naar de sterrenkunde. De Bijbel zegt: ‘De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspannel roemt het werk van zijn handen... de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord... Over heel de aarde gaat hun stem...’ (Ps.19:1-4). Paulus schrijft: ‘Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn...’ (Rom. 1:20). ‘God is er’ - en je kunt een persoonlijke relatie met hem hebben.

Zondag 2 oktober

'Kijk omhoog: wie heeft dit alles geschapen?' (Jes. 40:26)(NBV).

'God is' (2).

Veel van de grootste denkers van de wereld geloven dat God niet alleen bestaat, maar ook dat hij het universum en zijn bewoners schiep. Dus wanneer iemand je weer een keer vertelt dat alleen eenvoudige, ongeschoolde mensen in God geloven - moet je dat dus niet geloven. Dr. Robert Jastrow, oprichter en directeur van het Goddard Institute for Space Studies van de NASA, schrijft in zijn opzienbarende boek 'God en de Astronomen': 'Het astronomische bewijs ondersteunt de bijbelse visie op de oorsprong van de wereld. De details verschillen, maar de essentiële elementen in de astronomische en bijbelse verklaringen van Genesis zijn hetzelfde. De wetenschap heeft bewezen dat het universum op een bepaald moment met een explosie tot stand kwam. Waardoor werd dit tot stand gebracht? Wie of wat plaatste de materie of energie in het heelal? De wetenschap kan geen antwoord geven op deze vragen, en voor de wetenschapper die heeft geleefd aan de hand van zijn geloof in de kracht van de rede, eindigt het verhaal als een slechte droom. Hij heeft de berg van onwetendheid beklommen, staat op het punt de hoogste piek te veroveren en terwijl hij zich over de laatste rots heen hijst, wordt hij begroet door een groep theologen die daar al eeuwen zit.' Pierre-Simon Laplace, nog zo'n astronoom van naam, zei dat het bewijs in het voordeel van een intelligente God oneindig veel waarschijnlijker was dan dat wat lukraak op perkament gemikte letters de Ilias van Homerus zouden produceren. Het bewijs vóór God in tegenstelling tot het bewijs tegen hem als de schepper van dit universum, is oneindig tot één. Het kan niet eens worden gemeten. Dus verheug je: 'God is er'. Hij is toegankelijk en beschikbaar is, als je gewoon de tijd neemt om te bidden en hem in je leven uit te nodigen.